

# GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 7 januari 2018  
Jaargang 12 week 2

predikant ds. J. Snaterse t. 010 8429291 e. dsjsnaterse@grotekerkvlaardingen.nl  
scriba e. scriba@grotekerkvlaardingen.nl  
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com  
website www.grotekerkvlaardingen.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	dr. A.A.Teeuw, Ridderkerk	collecten: 1e Diaconie 2e PGV
17.00	GK	Prop. G.J. Glismeyer, Gouda	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. J. Snaterse	collecten: 1e ZWO 2e PGV
17.00	BK	Ds. W. Markus, Bergschenhoek	

## BLOEMENGROET

Vandaag gaan de bloemen naar

- dhr. W.P. Post. Onlangs mocht hij weer thuiskomen na een lang verblijf in het Zonnehuis. Wij hopen dat u thuis weer wat verder op mag knappen. Zo ontvangt u van ons allen een meelevende groet en wij wensen u alle goeds toe. Gods zegen in dit alles.
- Mevr. A. den Outer – Kosten, gaan wij vandaag ook verrassen. Dit ter bemoediging en als teken van meeleven en betrokkenheid met u. Wij willen u graag de hartelijke groeten van ons doen toekomen en wensen u Gods zegen toe.

De bloemen zullen bezorgd worden door Hilde Cordia en de fam. Van der Sar

## NIEUWJAARSLUNCH 2018

Na de ochtenddienst wordt de Nieuwjaarslunch gehouden in de Grote Kerk (voor deze lunch heeft u zich moeten opgeven)! Wij maken u erop attent dat er voor de lunch een bijdrage wordt gevraagd van € 2 per persoon tot een maximum van € 5 voor gezinnen van 3 of meer personen. Tevens zal er tijdens de lunch een collecte worden gehouden voor het diaconale project in Egypte! Hopelijk zijn er na afloop een aantal deelnemers die willen meehelpen met opruimen.

De Taakgroep Jaarthema.

## BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

Tijdens de ochtenddienst van volgende week, 14 januari hopen we de nieuwe ambtsdragers te bevestigen als lid van de kerkenraad. Zoals je weet zijn het als ouderling: Sebastiaan Vogel, als ouderling kerkrentmeester: Huub Eschbach en Dick van Keulen en als diaken: Jan van der Sar en Henk Westerdijk. Geprezen zij de Here die mensen bereid maakt en zegent voor de dienst in Zijn koninkrijk.

## GEBEDSKRING

Woensdag 10 januari bent u/ben je van 19.30 tot 20.00 uur welkom op de gebedskring, die we weer hopen te houden in De Dijk. Na een korte overdenking wordt er gebeden voor de gemeente, de kerk (christenen) wereldwijd, de maatschappij, maar ook persoonlijke zorgen of blijdschap kunnen naar voren komen. Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u gebedspunten sturen naar [gvdoet@zonnet.nl](mailto:gvdoet@zonnet.nl)

## BIJBELKRINGEN

Bijbelkring Ambacht komt bij elkaar op woensdag 17 januari om 20.00 uur bij Mariska van der Meer, Rotterdamseweg 186. We behandelen uit het boekje "In de voetsporen van Jezus" hfdst. 11: Een discipel leeft midden in de wereld.

## NIENKE NAAR NEPAL

Onze dochter Nienke is naar Nepal vertrokken. Woensdag hebben we haar met ons gezin uitgezwaaid op Schiphol. Nienke heeft een tussenjaar en wilde een deel van deze tijd graag besteden aan het doen van vrijwilligerswerk. Ze verblijft bij een gastgezin in de stad Lalitpur (ten zuiden van Kathmandu). Zij zal daar gedurende een periode van 10 weken kinderen begeleiden op het gebied van onderwijs, sociale vaardigheden en hygiëne. Op 13 maart hoopt Nienke weer terug te keren.

Cees en Frouwke Vermaat

## WIJKAVOND OVER ISRAËL

U en jullie mogen het alvast noteren. Op D.V. woensdag 31 januari is er een wijkavond over Israël. Mw. Pauline Beatrijs zal een inleiding houden over 'Israël tussen Tenach en Talmoed: De Joodse geschiedenis vanaf de tijd van de schriftgeleerde Ezra tot Yehuda HaNasi, die de mondelinge leer op schrift stelde. De kerkenraad.

## KERKBALANS 2018

Zondag 21 januari gaat de actie kerkbalans weer van start. Maar liefst 37 medewerkers van de afgelopen jaren zijn opnieuw bereid om de enveloppen te bezorgen en een week later de antwoorden op te halen. Drie medewerkers kunnen dit jaar niet meewerken. Hiervoor zoek ik nieuwe vrijwilligers. Bent u hiertoe bereid? Wilt u dit dan doorgeven aan mij? e-mail [jklugkist@live.nl](mailto:jklugkist@live.nl). Hartelijk dank!

Jan Klugkist

## LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

### *Op Toonhoogte 354*

Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

### *Op Toonhoogte 402*

De wijzen, de wijzen,  
die gingen samen reizen,  
vertrouwend op een koningsster,  
zij wisten niet hoever.

Zij volgden het teken,  
de dagen werden weken,  
dan klopt een rijke karavaan  
bij de paleispoort aan.

'O koning, wil ons horen:  
er is een prins geboren,  
in 't Oosten is zijn ster gezien,  
staat hier zijn wieg misschien?'

Herodus, hij hoorde  
verschrikt naar deze woorden.  
'Een koningszoon bij mij in huis?  
U bent beslist abus.'

De wijzen, de wijzen,  
die moesten verder reizen,  
de ster ging als een lichtend spoor  
naar Bethlehem hen voor.

Zij hebben gevonden  
het kind door God gezonden,  
dat koning en dat knecht wil zijn  
van ieder, groot en klein.