

GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 11 februari 2018
Jaargang 12 week 7

predikant ds. J. Snaterse t. 010 8429291 e. dsjsnaterse@grotekerkvlaarding.nl
scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaarding.nl
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com
website www.grotekerkvlaarding.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Ds. J. Snaterse	collecten: 1e Diaconie 2e PGV
17.00	GK	Ds. J. Snaterse	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. J. Snaterse	collecten: 1e Project 10 27 2e Wijkkas
17.00	BK	Ds. J.E. de Groot, Ede	

EREDIENSTEN

Vanmorgen mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Zowel in de Grote Kerk om 10.00 uur als in Uitzicht om 15.00 uur. In deze dienst lezen we een aantal verzen uit Exodus 16. De tekst staat in vers 4. Als thema zet ik boven de preek, 'Brood uit de hemel'.

In de middagdienst om 17.00 uur is het de Dankzegging voor het Heilig Avondmaal. In deze dienst lezen we uit Exodus 24: 1-11. Als tekst kijk ik vooral naar de verzen 9-11. Het thema is, 'God mogen zien'. Het is een heel verrassende tekst, omdat de oudsten van Israël God zien. Vaker lezen we dat iemand God niet kan zien en in leven blijven. Hier gebeurt dit wel. Al heel lang wilde ik hier een keer over preken. Het kwam er niet van omdat deze tekst zo uitzonderlijk is. Nu is er een goede gelegenheid dit toch te proberen.

Ds. J. Snaterse

AFSCHEIDSDIENST

Het voelt nog onwennig, maar D.V. komende zondagmorgen 18 februari zal ik als predikant afscheid van u nemen. Na zeven jaar zijn er vertrouwde en betrokken banden gegroeid. Dan voel je je onthecht, wanneer hier zomaar een einde aan komt. Ondertussen zijn de verhuisdozen gebracht en is er een begin gemaakt aan de ontworteling die op 26 februari door de verhuizers zal worden voltrokken. Dan gaan we de pastorie verlaten waar wij ons met heel veel plezier thuis hebben gevoeld. Het zal wel enige tijd vergen om wat los te komen van wat we in uw midden hebben mogen ontvangen.

Ons nieuwe adres wordt per 26 februari Raadhuisstraat 25, 7901BK Hoogeveen.

Komende zondagmorgen hoop ik te preken uit Mattheüs 8: 22-35, met vers 29 als tekst. Het thema dat ik boven de preek heb gezet is, 'De genezing van de blinde Petrus'. Zoals de blinde man in 'twee fases' wordt genezen, zo lijkt dit ook te gaan met Petrus. Ons jaarthema 'Open je ogen' krijgt hier opnieuw betekenis. We hopen nog velen van u op de receptie en na afloop van deze dienst de hand te kunnen drukken.

Ds. J. Snaterse

MEELEVEN

- Dhr. J. van Zelle, kampt met een zware blaasontsteking. Het gaat niet zo goed met hem.
- Dhr. H.A. van Ammerzoden, Drieën-Huysen, is vanuit het St. Franciscusziekenhuis overgebracht naar Het Zonnehuis voor revalidatie.
- Mw. J.A. (Anja) van de Ree-de Visser, is uit de kliniek ontslagen. De zorg gaat nu ambulante verder.
- Mw. G. van der Vaart-van den Bout is opgenomen in de Soenda. Het gaat niet zo goed met haar.
- Mw. H.J. Roodenburg-Storm, is ziek thuis.

BLOEMENGROET

Vandaag gaan onze bloemen naar:

- dhr. J. Born. Hij is opgenomen geweest vanwege benauwdheid en longontsteking. Wij hopen van harte dat hij thuis weer verder mag opknappen. U ontvangt van ons allen de hartelijke groeten. En wij wensen u Gods nabijheid toe.
- mevr. J.A. (Anja) van der Ree – Visser. Dit als teken van meeleven en betrokkenheid met Anja. Het gaat weer iets beter met haar. Zo ontvang je van ons allen een hartelijke groet. Gods zegen in dit alles.

De bloemen worden bezorgd door Anneke van Keulen en Jan Klugkist.

AFSCHEID DS. EN MEVR. SNATERSE

Op zaterdagmiddag 17 februari in de Grote Kerk willen wij u graag de gelegenheid geven onder het genot van een hapje en een drankje afscheid te nemen van onze wijkpredikant ds. Koos Snaterse en zijn vrouw Annemarie. Aanvang om 14.30 tot 17.30 uur. Het is de bedoeling dat u de hele middag aanwezig mag zijn. Dit alles gebeurt op informele wijze. Jong en oud, u bent hartelijk welkom.

Wilt u nog graag mee doen met het cadeau dan mag u dat overmaken naar Speciaal Fonds Grote Kerk NL 57 INGB 0002 2522 07 met vermelding 'cadeau ds. Snaterse'.

BEDANKT

Wat een fijne verrassing was het om vorige week een schoenendoos vol kerstkaarten te ontvangen vanuit Nederland! Kerst is weliswaar alweer even geleden, maar dat maakt het lezen van alle lieve woorden en bemoedigingen niet minder fijn! Hartelijk dank hiervoor!

Rond Pasen zullen we kort in Nederland zijn, we kijken ernaar uit om u/jullie te ontmoeten!

Hartelijke groet, Wouter en Marlies Nagel

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB MET MAALTIJD!

Deze zondagavond hebben we een jeugdclubavond met maaltijd vooraf! De leiding zorgt dit keer weer eens voor het eten dus be there, om 18.30 @ De Dijk!

BIJBELKRING

Bijbelkring Ambacht komt bij elkaar op woensdag 21 februari om 20.00 uur bij Sophia van Dam, Markgraaf-
laan 127. We gaan verder met het laatste hoofdstuk uit, 'In de voetsporen van Jezus'.

OPRUIMEN VAN DE TAFELS

Het zou fijn zijn als er wat heren mee helpen om de tafels en de stoelen weer terug te zetten op hun plaats na het avondmaal. En dames die de kleden weer netjes op de vouw terug doen opdat ze de volgende keer weer gebruikt kunnen worden. Veel dank hiervoor!

OPBRENGSTEN COLLECTEN

De opbrengst van de collecte bij de Nieuwjaarslunch was: 267 euro voor de Koptische en Presbyteriaanse Kerk in Egypte. De collecte op de gemeenteavond bedroeg 73 euro.

VAKANTIEBIJBELWEEK

Ook dit jaar houden we in de voorjaarsvakantie de Vakantiebijbelweek in de Bethelkerk en wel van dinsdag 27 tot en met donderdag 1 maart. Het thema dit jaar is: "(T)op Survival". De kinderen horen dat Jezus onze gids wil zijn, het is goed als ons kompas elke dag op hem gericht is, we ontdekken de routekaart voor ons leven, namelijk de Bijbel en als we verdwalen of we maken fouten, mogen we altijd bij Hem terugkomen. We hopen dit jaar weer veel kinderen in de Bethelkerk te mogen begroeten. De ochtenden beginnen om 10.00 uur en zijn om 12.00 uur afgelopen.

Let op: De afsluiting van de VBW zal dit jaar zijn op donderdagavond 1 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de zaal van de Bethelkerk waar we ook de VBW houden. De reden hiervoor is dat wij zien dat de ouders met de kinderen niet naar de afsluitende dienst in de kerk komen en we hen wel graag willen bereiken. U bent als gemeente ook van harte welkom om op deze avond, samen met ons de VBW af te sluiten. Wilt u op de ochtenden meehelpen? Heel graag want vele handen maken licht werk, denk alleen maar aan het knutselen met alle kinderen. Wilt u of jullie meedoen? Bel of mail even naar Centine van der Sar, cvdsar@icloud.com.

BUITENLANDSE BIJBELS OP DE BOEKENTAFEL

Regelmatig zijn er buitenlandse mensen in onze kerk en dan is het vanzelfsprekend (als ze belangstelling hebben) dat we hen een bijbel kunnen aanreiken om tijdens de diensten te gebruiken of ze mee te nemen naar huis. Afgelopen week heb we een verzoek gedaan aan de Bijbelvereniging (voorheen Nederlandse Gideons) om een aantal bijbels aan onze gemeente toe te sturen. De volgende (gratis ontvangen) bijbels liggen vanaf nu extra op de tafel t.w.: Engels, Spaans, Frans, Pools en Roemeens. Daarnaast nog als extra een nieuw testament in het Pools en Roemeens.

Theo van Everdingen

GEBEDSKRING

In de lijdenstijd, de periode naar Goede Vrijdag en het Paasfeest is er in de Grote kerk Avondgebed. Onze wekelijkse gebedskring op woensdagavond is gebruikelijk op hetzelfde tijdstip. In deze periode willen we een half uur later beginnen aansluitend aan het Avondgebed in de Grote kerk. Het wil zeggen, dat je van harte welkom bent voor een moment van gebed in De Dijk, woensdagavond 20.00 – 20.30 uur.

Roel van Keulen

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 231

Hier in Uw heiligdom
dicht bij de troon
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn
Zo komen wij tot U
met heilig ontzag
als uw Geest ons trekt tot U

Rein door Uw zuiver bloed
met zekerheid
dat wij geborgen in Uw liefde zijn
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van Uw Geest

Heer, ik wil horen
uw zachte stem
Laat and're stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
opdat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien

Op Toonhoogte 519

Ik volg de Heer (Ik volg de Heer)
Want Hij is goed (Want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
En hoe het moet (en hoe het moet)
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
De Herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (Soms gaan we door)
Gevaarlijk land (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
En in Zijn hand (en in Zijn hand)
Houdt Hij Z'n staf (Houdt Hij Z'n staf)
En neemt ons mee (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar maar toch okee.

Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
Of een beer die bromt (of een beer die bromt)
De Herder kijkt (de Herder kijkt)
Wat of er komt (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
Rondom ons heen (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee nooit alleen.