

# GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 25 februari 2018  
Jaargang 12 week 9

predikant ds. J. Snaterse t. 010 8429291 e. dsjsnaterse@grotekerkvlaardingen.nl  
scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaardingen.nl  
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com  
website www.grotekerkvlaardingen.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Ds. M.J. van Oordt, Bodegraven	collecten: 1e Diaconie 2e PGV
15.00	GK	Ds. J. Snaterse Zangdienst m.m.v. Leger des Heils	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Prop. W.A. vd Born, Leiden	collecten: 1e GZB 2e PGV
17.00	GK	Ds. C. Cluistra, Capelle a.d. IJssel	

## PASTORAAL AANSPREKPUNT

Voor al uw pastorale vragen en opmerkingen kunt u in de tijd van de predikantsvacature terecht bij de ouderlingen J.A. (Jan) Vogel, e-mail: j.a.vogel@upcmail.nl of P. (Peter) van der End, e-mail: pvanderend@kpnmail.nl. Zij coördineren al het pastoraat en weten wie er beschikbaar is.

## SONGS OF PRAISE

Vanmiddag om 15.00 uur in de Grote Kerk is er een Songs of Praise. Dit in plaats van de gewone middagdienst. Een zangdienst georganiseerd voor alle kerken van Vlaardingen. Het landelijk muziekkorps van het Leger des Heils zal de samenzang begeleiden. Ds. J. Snaterse zal een korte overdenking meegeven. We hopen velen te begroeten en samen te zingen tot eer van onze God.

## TERUGBLIK AFSCHIED

Wat een mooi afscheid hebt u ons gegeven! Het heeft vele goede indrukken bij ons achtergelaten, die wij zullen meenemen en bewaren. Op zaterdag was er de receptie die door zeer velen werd bezocht. Zo konden we met velen nog kort spreken, herinneringen ophalen, en elkaar Gods zegen toewensen. Dank voor het mooie cadeau dat wij in ontvangst mochten nemen. Een prachtig bedrag waarmee wij tuinstoelen en –tafel mogen gaan uitkiezen. We laten u nog wel een keer een foto zien, zodra wij er mee in de Hoogeveense zon zitten en daar uw warmte nog voelen. Dank ook voor alle andere blijken van betrokkenheid, kaarten en cadeaus die wij ontvingen. We zijn er stil van. Op zondag was er de afscheidsdienst. Het Woord mocht centraal staan. Nog éénmaal mocht ik de liefde voor de Heere Jezus Christus aan u doorgeven en meegeven. We vonden het heel fijn velen van u de hand te kunnen drukken. Alle indrukken moeten nog wat neerduwarrelen, maar we zijn intens dankbaar voor alles wat u ons hebt gegeven. En dankbaar dat we u en jullie in de afgelopen zeven jaren mochten dienen.

Dank voor de hartelijke woorden waarmee wij beiden zijn toegesproken. Het heeft ons goed gedaan. Nu wacht het inpakken en voorbereiden voor de verhuizing. Op maandag 26 februari komt de verhuiswagen voorrijden. Onze weg gaat naar Hoogeveen. We hebben hier Gods leiding in ervaren. Mocht u ooit in de buurt zijn, stap bij ons binnen. U bent welkom. Ons nieuwe adres is: Raadhuisstraat 25, 7901BK Hoogeveen, e-mail: dsjsnaterse@gmail.com. We wensen u allen Gods rijke zegen toe. Ds. Koos en Annemarie Snaterse

## BLOEMENGROET

Vandaag gaan de bloemen naar twee dames uit onze gemeente. Dit ter bemoediging en als teken van meelevens en betrokkenheid met u. Het zijn

- mevr. S.C. Riedé en
- mevr. B Ligthart – Broek.

U ontvangt ook de hartelijke groeten van ons allen. Wij wensen u Gods nabijheid toe.

De bloemen worden bezorgd door Henk Hannewijk en de fam. Kalis.

## ZENDINGSCOLLECTE OP ZONDAG 4 MAART

Deze collecte is bestemd voor een GZB-project voor de kerk in het Midden-Oosten. In veel landen daar is een theologische opleiding niet toegestaan. Een oplossing is dan een online theologie-opleiding. De GZB steunt een aantal geheime studenten, die zo'n opleiding volgen. Steunt u / steun jij dit werk in de komende collecte van zondag 4 maart (eerste rondgang).

Uw wijkdiakenen en de GZB-commissie

## DEZE ZONDAGAVOND WEER JEUGDCLUB!

Ha allemaal! Vanavond staat er weer een interessante Jeugdclubavond op het programma over een moeilijk thema: "Het leven hierna". Be there, 19.45 uur in De Dijk!

## ZONDAGAVOND 25 MAART GEMEENTE JEUGDCLUBAVOND!

Het duurt nog even, maar u kunt 25 maart alvast in uw agenda zetten voor een nieuwe Gemeente Jeugdclubavond! Gemeenteleden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen en wij als Jeugdclub zouden het erg leuk vinden als u komt: 25 maart om 19.45 uur in De Dijk!

## ANDERE STOELOPSTELLING

De stoelopstelling is vanochtend anders dan u gewend bent. Enerzijds vanwege de ruimte voor het orkest van de 'Songs of Praise' om 15.00 uur vanmiddag, anderzijds om uit te testen hoe u het geluid ervaart in deze opstelling. Laat u via de scriba weten wat uw ervaring is?

## JEUGDWEEKEND 2018

Van 9 t/m 12 mei gaan we weer op jeugdweekend! We hopen dit jaar af te reizen naar het idyllische dorpje Wintelre. Heb jij zin in een weekend met serieuze geloofsgesprekken, sportieve inspanningen en een hoop gezelligheid? Meld je dan nu aan via [jeugd-club.nl/jeugdweekend](http://jeugd-club.nl/jeugdweekend).

## AKTIE KERKBALANS 2018

De actie Kerkbalans "Geef voor uw Kerk" is afgesloten. Een woord van dank aan alle medewerkers. Ik ben onder de indruk hoeveel moeite sommigen gedaan hebben om de antwoortenveloppen op te halen. Inmiddels liggen alle toezeggingen bij het kerkelijk bureau. Het resultaat zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Bedankt namens het college van kerkrentmeesters. Jan Klugkist

## AVONDGEBEDEN IN DE TIJD VÓÓR PASEN

In de weken van de lijdenstijd is er elke woensdagavond een avondgebed. Een kort samenzijn van ongeveer een half uur, waarin een Psalm en een gedeelte uit het Evangelie worden gelezen, en waarin we onze voorbeden willen uitspreken. Het is een moment van aandacht voor God en voor Zijn Woord, toelevend naar Goede Vrijdag en Pasen. De data zijn: 28 februari, 7 maart en 21 maart en in de Stille Week zal er iedere avond een avondgebed zijn, ook op Stille Zaterdag, maar niet op Goede Vrijdag. De aanvang is steeds 19.30 uur. Allen van harte uitgenodigd!

## ZENDINGSWERKGROEP GZB EN IZB

We komen weer bij elkaar op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in De Dijk op 6 maart, 3 april en 1 mei. Het zal fijn zijn elkaar na de lange wintermaanden weer te ontmoeten. Hartelijk welkom.

## VAKANTIEBIJBELWEEK

Inmiddels ben u op de hoogte dat komende week de Vakantiebijbelweek gehouden zal worden. Misschien heeft u ook wel mee gespaard voor lege blikjes knakworst.....We hopen in deze week veel kinderen te ontmoeten rondom het thema (T)op Survival en samen met hen te luisteren naar Bijbelverhalen, met hen te zingen, te knutselen enz. Let op: de afsluiting is dit jaar op donderdagavond 1 maart, van 19.00 tot 20.00 uur in de zaal van de Bethelkerk waar we ook de VBW houden. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Voor meer informatie: Centine van der Sar

## OUD PAPIER

Zaterdag 3 maart kunt u het oude papier weer naar de container brengen. Deze staat bij het Open Huis, op de Zomerstraat. Als u nog wat heeft voor Dorcas, dan kunt u dat ook afgeven. De tijd is zoals altijd: 9.00 tot 11.30 uur. Als uw burens oud papier sparen, dan is dat ook welkom. Er is ruimte genoeg in de container.

## WOEDE EN VERGEVING IN DE LITURGIE

Op maandag 5 maart, aanvang 20.00 uur in de Dijk, is er een avond onder leiding van ds. Guus Fröberg en Lydia Roosendaal, waarin centraal staat de verzoening in de liturgie. Hoort de schuld, de verzoening (nog) thuis in de liturgie? We maken kennis met de lom Kippoer, Grote verzoening in de Joodse liturgie. Vervolgens staan we stil

bij de liturgie in onze kerken. Refrein daarin is de bede uit het Onze Vader: 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij geven onze schuldenaren.' Maar zijn er andere elementen van verzoening te vinden in onze zondagse liturgie? En wat betekenen ze voor ons?

## PETRUS MAGAZINE

Op de leestafel liggen 4 exemplaren van het nieuwe magazine 'Petrus'. Dit wordt door PKN Nederland 4x per jaar gratis uitgegeven en is voor u ook gratis thuis te ontvangen (zie aanvraagkaarten leestafel). Het bevat persoonlijke en inspirerende verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, steun en zin geeft. Leuk en leerzaam om te lezen en/of door te geven.

## LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

### Op Toonhoogte 189

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan,  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.  
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

### Op toonhoogte 530

Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand,  
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,  
als oorlog komt of pijn,  
de Heer zal als een muur,  
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit,  
God is er en Hij blijft,  
als jij je ogen sluit.