

# GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 1 april 2018  
Jaargang 12 week 14

aanspreekpunt Peter vd End t. 010 435 24 42  
scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaarding.nl  
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com  
website www.grotekerkvlaarding.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Ds. W. Markus, Bergschenhoek	collecten: 1e Diaconie 2e PGV
17.00	GK	Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	
02/02 10.00	GK	Prop. J.J. Steketee, Zwijndrecht	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. N.M. Tramper, Delft	collecten: 1e Diaconie 2e PGV
17.00	GK	Ds. H. Mast, Ter Heijde aan Zee	

## AANSPREKPUNT

Door het vertrek van ds. J. Snaterse zal ouderling P. (Peter) van der End het aanspreekpunt van onze gemeente zijn, bijv. bij ziekte, overlijden, ziekenhuisopname of andere pastorale vragen.

## MEELEVEN

- Dhr. G.(Gerrit) Paalberends is (tijdelijk) opgenomen in Driemaashave.
- Dhr. A. (Aad) vd Ree heeft vrijdag opnieuw een oogoperatie ondergaan omdat er toch nog complicaties waren.
- Dhr. J. A. (Sjaak) de Kok, zou afgelopen week een uitslag krijgen, echter door apparatuurstoring ging dit niet door, waarschijnlijk wel aankomende week de laatste chemo.
- Ineke en Jan Duihuizen zijn geschokt door het plotse overlijden van een zwager van Ineke.

## BLOEMENGROET

- Vandaag gaan ter bemoediging en als teken van meeleven de bloemen naar mevr. W. Los-Nienkemper. Ook willen wij u van harte groeten vanuit de Grote Kerk, met een warme handdruk van ons allen.

- Ook mevr. M. (Riet) Bolderheij krijgt vandaag de bloemen. De laatste maanden zijn niet gemakkelijk voor Riet geweest met het verzorgen van haar partner Klaas. Wij willen je daar heel veel sterkte bij toewensen. Zo ontvangen jullie beiden, Riet en Klaas, een hartelijke groet van ons allen. Gods nabijheid toegewenst.

De bloemen worden bezorgd door de fam. Van Putten en Nel Bazen.

## DANK

Bij deze wil ik een ieder bedanken die tijdens mijn ziekte in het ziekenhuis en thuis met gebed, telefoontjes, bloemen, kaarten en apps, mij bemoedigd hebben. Het gaat langzaam vooruit, maar het is nog niet voorbij. Dankbaar was ik dat ik na maanden afgelopen zondag in de kerk kon zijn bij de belijdenis van Nathan onze kleinzoon. Het was een vreugdevolle dienst. Graag gebed voor mijn ogen die erg achteruit zijn gegaan.

Met vriendelijke groet, Louise Kesseboom.

## TERUGBLIK JEUGDCLUB-GEMEENTEAVOND

Afgelopen zondagavond was de Jeugdclub-Gemeenteavond in De Dijk. Hoewel de opkomst niet al te groot was, was het een positieve en inspirerende avond! Na het zingen met de band en een inleiding van Sebastiaan over 'Jezus Volgen', zijn we in groepjes uiteengegaan om door te praten over dit thema. In elk groepje sloten enkele gemeenteleden aan, wat zorgde voor boeiende gesprekken tussen jong en (iets) oud(er) over o.a. voorbeelden in het volgen van Jezus, persoonlijke verhalen wanneer geloven moeilijker was en hoe wij als gemeente elkaar kunnen helpen in ons geloofsleven: Jezus volgen doen we niet alleen, maar juist samen. We willen de gemeenteleden bedanken die tijd gevonden hadden om samen met de jongeren in gesprek te gaan en volgend seizoen organiseren we zeker weer een nieuwe JC-Gemeenteavond!

## PAASUITJE 2018: JUMPXL ROTTERDAM

Als Jeugdclub organiseren we MORGEN ons Paasuitje, dit keer naar Jump XL in Rotterdam. Spring jij met ons mee? Geef je op via de poll op FB of door te appen naar Sanne of Sebastiaan. De eigen bijdrage is € 7,50; maar daar krijg je naast de toegang ook jumpsokken (verplicht) en een maaltijd na afloop voor. 's Avonds staat er nog een film aan in het Honk.

### **ZENDINGSWERKGROEP GZB EN IZB**

We komen bij elkaar op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in De Dijk op 3 april.  
Hartelijk welkom!

### **BIJBELKRING**

Op woensdag 4 april is er weer bijbelkring bij de familie J.A. Vogel om 20.00 uur in de Graaf Arnulffstraat.

### **EEN VRAAG AAN U ALLEN**

Het kan wel eens voor komen dat er iemand in de gemeente is waar u van denkt, die zou de bloemengroet wel eens mogen ontvangen. Zou u dan zo vriendelijke willen zijn mij dit per e-mail of in de kerk mee te delen? Zo kunnen we voorkomen dat er mensen tussen de mazen van het net vallen. Bedankt! liavanherpen@gmail.com.

### **OUD PAPIER**

Zaterdag 7 april staat de container weer klaar voor uw oud papier. De tijd is van 9.00 tot 11.30 uur. U kunt het brengen naar de Zomerstraat voor het Open Huis. Als u nog wat voor Dorcas heeft, kunt het hier ook afgeven. We zien u graag komen.

### **AFSCHEID VAN KOSTER JOHN**

Op Tweede Paasdag is John voor het laatst onze koster. Op zaterdag 28 april 's middags van 14.30 tot 16.30 uur is er gelegenheid om in de kerk afscheid van John en van Joke te nemen. Verdere informatie volgt. We willen hem ook een cadeau geven. Als u graag mee wil doen, dan kunt u uw bijdrage overschrijven naar Speciaal Fonds Grote Kerk NL57 INGB 0002 2522 07. Met vermelding: cadeau voor John.

Wij zoeken voor de afscheidsmiddag van John en Joke nog wat versterking. U kunt zich melden bij de coördinator Mary Peters.

### **VROUWEN LOPEN VOOR VROUWEN**

Vrouwen lopen voor Vrouwen is een initiatief van Stichting Vrienden van De Hoop. Met de sponsortochten (wandelen of hardlopen) komen ze met elkaar in beweging voor kwetsbare vrouwen die hulp krijgen bij Stichting De Hoop. Ook lopen ze voor vrouwen die los willen komen van prostitutie en geholpen worden door Terwille. Op 26 mei a.s. organiseren we een wandeltocht (10 of 20 km) in de omgeving van Maassluis. We zouden het geweldig vinden wanneer een team vrouwen mee gaat doen.  
Meer info: [www.vrouwenlopendevoorvrouwen.nl](http://www.vrouwenlopendevoorvrouwen.nl)

### **50 DAGEN VIEREN!**

Heb jij in de afgelopen 40 dagen ook gevast? De tijd voor Pasen is een tijd van inkeer, belijden en soberheid. We staan stil bij de betekenis van Jezus' lijden en bij het lijden van onze naasten en daar passen we ons leven op aan. Maar Jezus' lijden en dood zijn natuurlijk maar de helft van het verhaal! We zijn nergens zonder zijn opstanding! Daarom dit jaar het voorstel om tussen Pasen en Pinksteren 50 dagen te vieren dat Jezus leeft!

Hoe kun je meedoen? Door elke dag zelf een klein feestje te vieren. Heb je ergens van gevast? Het mag weer! Dank God dat lijden niet het einde is en geniet extra van datgene waarvan je gevast hebt. Wil je suggesties om mee te doen, op de hoogte blijven van hoe anderen vieren en elke week geïnspireerd worden met een korte tekst en overdenking? Laat me dan even weten dat je meedoet door een mail te sturen naar [jeugdwerker@pknvlaardingen.nl](mailto:jeugdwerker@pknvlaardingen.nl) en volg (en tag) 50 dagen vieren op instagram en Facebook: @50dagenvieren. Ook ben je van harte welkom op 4 april van 19.30 tot 20.00 in de Bethelkerk voor een gezamenlijke start met feestje!

Juliëtte Pol