

GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 18 maart 2018
Jaargang 12 week 12

scriba Sebastiaan Vogel e.scriba@grotekerkvlaarding.nl
red. Zondagsbrief/ Onderweg e.pwggrotekerk@gmail.com
website www.grotekerkvlaarding.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Ds. M. Kreuk, Oude Tonge	collecten: 1e Diaconie 2e Wijkkas
17.00	BK	Ds. J. van Belzen, Serooskerke	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. J. Snaterse, Hoogeveen	collecten: 1e Project 10 27 2e HGJB
17.00	GK	Ds. M. Kreuk, Oude Tonge	

BELIJDENISDIENST 25 MAART

Volgende week zondagmorgen doen vier jonge mensen in onze gemeente openbare geloofsbelijdenis. Wij hopen dat u aanwezig bent om dit mooie feit te vieren en dat u hen deze week (en daarna) meeneemt in uw gebed. De jongeren die belijdenis hopen te doen zijn:

- Nathan Kesseboom
- Ellyne Rietveld
- Saskia van der Sar
- Rhodé Verhoeven

Onze oud-wijkpredikant Ds. J. Snaterse zal in deze dienst de voorganger zijn.

MEELEVEN

- Mw. E.P. Vogel-Wielaard, is afgelopen woensdag gevallen. Ze heeft haar neus gebroken en bloeduitstortingen rond haar oog. Na controle in het ziekenhuis is ze weer thuis.
- Afgelopen week is Dhr. A. (Aad) van der Ree, geopereerd aan zijn oog. Alles is goed gegaan, al zal het herstel nog wel even gaan duren.
- Nienke Vermaat is deze week weer thuisgekomen van haar reis naar Nepal. Met haar ouders is ze dankbaar voor haar behouden terugkeer.
- Dhr B. (Bas) Gravendeel, is de afgelopen week uit het ziekenhuis thuisgekomen na een heupoperatie. Wat volgt is revalidatie.

BLOEMENGROET

Vandaag gaan de bloemen naar

- Dhr. B. Gravendeel, afgelopen dinsdag mocht hij weer thuiskomen uit het ziekenhuis na een geslaagde heupoperatie. Nu komt er een tijd aan van revalideren. Wij als gemeente willen je graag een voorspoedig herstel toe wensen. Tevens een hartelijke groet van ons allen.

- Dhr. en mevr. H.A. Ammerzoden - de Vries, zijn vandaag 65 jaar getrouwd. Wij willen hen daar van harte mee feliciteren. Dhr. Ammerzoden verblijft nog in het Zonnehuis. Ondanks dat u niet bij elkaar kan zijn, mogen we de Here danken voor deze feestelijke dag. Een hartelijke groet vanuit de gemeente Grote Kerk. De bloemen worden bezorgd door Tineke Zijlstra en de familie Van der Sar.

DANK

Lieve gemeente, wij willen jullie hartelijk bedanken voor zo veel meeleven. De kaarten met mooie teksten geven veel bemoediging. Maar vooral het gebed, dat doet zo goed en daar moeten wij kracht en troost uit putten. De chemo's geven veel bijwerkingen en zijn daardoor heel pittig, maar met vertrouwen gaan we verder.

Leo wordt a.s. woensdag opgenomen voor een dotterbehandeling door de lies. Zijn voet krijgt geen goede doorbloeding en dat geeft problemen.

Nogmaals onze dank maar bovenal dank aan onze Grote Heelmeester, die ons nabij is.

Met een warme groet van Leo en Anneke van der Brugge.

AVONDGEBEDEN IN DE TIJD VÓÓR PASEN

In de weken van de lijdensijd is er elke woensdagavond een avondgebed. Een kort samenzijn van ongeveer een half uur, toelevend naar Goede Vrijdag en Pasen. De data zijn: 21 maart en in de Stille Week zal er iedere avond een avondgebed zijn, ook op Stille Zaterdag, maar niet op Goede Vrijdag. De aanvang is steeds 19.30 uur.

Allen van harte uitgenodigd!

GEBEDSKRING

Graag willen we uw aandacht vragen voor de wekelijkse gebedskring op de woensdagavond. U weet, in de lijdensijd, de periode naar Goede Vrijdag en het Paasfeest beginnen we om 20.00 uur. Een moment van gebed waar iedereen welkom is.

HUWELIJK OLAF & SAYRA

Op vrijdag 23 maart a.s. zullen Olaf van der Schans en Sayra Rodriquez-Saucedo in het huwelijk treden. Om 14.00 uur vindt het burgerlijk huwelijk plaats en om 15.30 uur de kerkelijke inzegening in de Grote Kerk door Ds. J. Snaterse. Uiteraard kunt u het bruidspaar ook een kaartje sturen: Messchaertplein 50, 3131TG, Vlaardingens.

ZONDAGAVOND 25 MAART GEMEENTE JEUGDCLUBAVOND

Schrijf het alvast in uw agenda: volgende week zondag een nieuwe Gemeente Jeugdclubavond! Gemeentelieden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen en wij als Jeugdclub zouden het erg leuk vinden als u komt: 25 maart om 19.45 uur in De Dijk!

PAASGROETKAARTEN AAN GEVANGENEN

Vorige week zondag hebt u, hebben jullie een al geadresseerde envelop met een tweetal kaarten voor gevangenen gekregen bij de uitgang van de morgendienst. Wanneer u/jullie de kaarten nog niet hebt ingestuurd, dan kan dit nog tot donderdag 22 maart vóór 17.00 uur. De actie kost slechts een tweetal postzegels maar weet wel dat zoals na de gevangename van Paulus en Silas beschreven in Handelingen 16, zelfs de cipier die de gevangenen moest bewaken, tot geloof kwam.

De diaconie bedankt u, jullie voor alle betrokkenheid.

REÛNIE JV PANOPLIA-SAMUËL - NOG 3 WEKEN!

De voorbereidingen zijn in volle gang en de dag van de reünie nadert met rasse schreden. Heb je erover gehoord en lijkt het je leuk om daaraan deel te nemen maar heb je je nog niet aangemeld, doe dat dan snel! Blok zaterdag 7 april a.s. van 14.00 tot ongeveer 19.00 uur in je agenda en kom naar De Dijk. Wil je komen, stuur even een e-mail naar Jaap Wieman, wiema031@planet.nl of een app naar 06-46677436 of geef je op via Facebook (Evenement: Reünie JV Grote Kerk Vlaardingen). Een scherpe grens is er niet, maar denk in JV jaren aan 1975-1990. Ben je van een latere jaargang, geen enkel probleem. Je bent van harte welkom! Aan ouders het verzoek om dit bericht aan uw kinderen door te geven. Teunis Eigenraam

SAMENKOMEN VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN

Maandagmorgen 26 maart komen we samen om kaarten te schrijven naar Vervolgde Christenen. Tevens bidden wij voor hen. De morgen begint om 9.30 uur en eindigt omstreeks 11.30 uur.

De samenkomst wordt gehouden bij Jannie Zwaans, Kwakelsteeg 25, tel. 2343047.

INTREDE VAN DS. J. SNATERSE

Afgelopen zondag 11 maart was de intrededienst van ds. J. Snaterse in de Grote Kerk van Hoogeveen. De bevestiger was zijn vriend ds. A. Vastenhoud. De dominee werd buiten bij aankomst door de trommelslager verwelkomd, dat was heel bijzonder. Het is een officiële gebeurtenis bij o.a. deze plechtigheid in Hoogeveen. Het eerste gedeelte van de preek werd gehouden door ds. A. Vastenhoud. Zijn tekst was 2 Korinthe 4: 7. Thema "Een kostbare schat". Hierna vond de bevestiging en handoplegging plaats. Ds. Snaterse vulde de eerste preek aan met 2 Korinthe 4: 3, "Een kostbare schat delen". Na de zegen volgde nog twee toespraken en een dankwoord van Ds. Snaterse. Ongeveer 20 personen uit onze gemeente waren bij deze dienst aanwezig.

ACTIE KERKBALANS 2018

Hierbij het voorlopige resultaat van de Actie Kerkbalans 2018. Er is inmiddels verwerkt een totaal van € 725.000 aan toezeggingen. Elk jaar ijlt het nog iets na, waardoor we op een totaal uit gaan komen van rond de € 750.000. Hartelijk dank voor uw bijdrage, want met dit resultaat is het begrote bedrag van 2018 gehaald. Een mooi resultaat waar we allemaal blij over mogen zijn.

Een analyse van de Actie Kerkbalans vindt u begin april in de "Onderweg". Bij de uitgang ontvangt u het laatste pamflet van de Actie Kerkbalans met enige toelichting. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 182

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Op Toonhoogte 425

Als ik mijn ogen sluit
en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw Zijn stem
die roept: 'Het is volbracht'.
En daarna wordt het stil,
't is donker als de nacht.
Toen stierf hij aan het kruis
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit
dat hij dit deed voor mij.

Ik doe mijn ogen dicht
en vouw mijn handen stil.
Ik bid met heel mijn hart
wat ik hem zeggen wil:
Heer aan dat houten kruis,
droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend
die zoveel hield van mij.

LITURGIE MIDDAGDIENST BETHELKERK

Gezang 326 vers 5
Psalm 42 vers 1 en 3 (NB)
Psalm 42 vers 5 en 7 (NB)
Schriftlezingen: Psalm 69: 14-22 en Marcus 14: 32-42
Gezang 187 vers 1 en 2
Psalm 118 vers 7 en 14 (OB)
Gezang 389