

GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 10 juni 2018
Jaargang 12 week 24

aanspreekpunt Peter vd End t. 010 435 24 42
scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaardingens.nl
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com
website www.grotekerkvlaardingens.nl

| DIENSTEN DEZE WEEK | | | |
|------------------------|----|-------------------------------------|--|
| 10.00 | GK | Ds. M. van Campen, Ede | collecten: 1e Project 10 27 2e PGV |
| 17.00 | GK | Dr. A.A.Teeuw, Ridderkerk | |
| DIENSTEN VOLGENDE WEEK | | | |
| 10.00 | GK | Prop. H.N. Visser, Amsterdam | collecten: 1e Project 10 27 2e PGV |
| 17.00 | BK | Ds. A. Vastenhoud, 's Gravenhage | |

Orde van dienst deze morgen

OTH 149

Gez. 477: 1 en 2

Ps. 27: 7 (NB)

OTH 525

Lezing: Psalm 84

Ps. 36: 2 en 3 (OB)

Tekst Ps. 84 vers 4

Ps. 73: 10 (NB)

Ps. 84: 1 en 2

Zingen tijdens viering:

na tafel 1: Psalm 62:1

na tafel 2: psalm 62:2

na tafel 3: Psalm 62:5

Ps. 84: 3

Overleden

Op maandag 4 juni is overleden Mevr. A (Ali) Stijnen – Brobbel. Zij was sinds 8 augustus 2007 weduwe van Pieter Stijnen. Boven de kaart staat: "Dag aan dag draagt Hij ons! Psalm 68 vers 20". De dankdienst wordt gehouden D.V. maandag 11 juni om 13.30 uur in de aula van begraafplaats Holy, Olmendreef 150 in Vlaardingens, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum naast de begraafplaats.

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen ter bemoediging naar twee gemeenteleden, die nog met onderzoeken bezig zijn en nog niet in de kerk kunnen komen. Op deze manier mogen ze ervaren dat er aan hen gedacht en met hen meegeleefd wordt. Het is dhr. A. (Adrie) Verhoeven en dhr. A. (Alex) Wildeman. Beide heren wensen wij beterschap toe en Gods onmisbare zegen.

De bloemen worden bezorgd door Hilde Kalis en Nel Bazen.

Avondmaalscollecte – Leermiddelen voor noodscholen in Oeganda

De Anglicaanse Kerk heeft in 2017 een aantal scholen in de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda opgezet. Kinderen die met hun ouders zijn gevlucht uit Zuid-Soedan krijgen les onder een boom of onder een tentzeil. De kerk helpt deze tijdelijke scholen met leermiddelen, zoals pennen, schriften, krijt en schoolboeken. Help mee, geef deze kinderen hoop voor de toekomst.

Vandaag 1^e collecte

Project 10 27, Aidswezen in Malawi volgen opleiding tot meubelmaker. In Malawi wonen veel jongeren die, vaak als gevolg van aids, geen vader en/ of moeder meer hebben. Deze jongeren moeten zien te overleven. De kerk startte opleidingen waar jongeren een beroep kunnen leren.

Aandragen namen 'te beroepen' predikanten

Nu er een besluit vanuit de AK is genomen kunnen de volgende stappen worden gezet in de zoektocht naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Naast biddend te zoeken kunnen we ook ons praktisch inzetten. In deze fase willen wij als kerkenraad een 'longlist' samenstellen met predikanten waarvan onderzocht moet worden of zij o.a. bij onze gemeente passen. Hiervoor kunt u en jij als gemeentelid namen aandragen. Deze namen kun je doorgeven aan een kerksraadslid of e-mailen naar de Scriba. Maar het makkelijkste is de Online Enquête in te vullen:

<https://goo.gl/forms/QN446m6yAtczZxlx2>. Graag horen wij bij de namen of u of jij deze predikant al eens gehoord heeft (real-life of online) en waarom u of jij denkt dat deze predikant verder 'onderzocht' moet worden. Een mooie manier om samen als gemeente aan deze zoektocht te beginnen.

Retraite Kerkenraad

Op vrijdag 22 juni zal de kerkenraad een retraite houden. Het thema van de retraite is 'Elkaars hart kennen'. Naast dat het belangrijk is dat wij als team elkaar op persoonlijk vlak beter leren kennen is het ook belangrijk dat wij elkaar op geloofsgebied beter leren kennen. Bidt u mee voor een goede middag en avond?

Dankdienst Albert & Esther Knoester

Op 22-juli zal er 's morgens een dankdienst gehouden worden voor Albert & Esther Knoester. Zij zijn inmiddels alweer 10 jaar geleden uitgezonden naar Israël. Inmiddels aan het werk in Dimona maken zij veel mooie situaties mee. Toch is ook de aanvechting en de weerstand vanuit de orthodoxe gemeenschap groot en heeft zelf sporen van

bedreiging gehad. Toch hebben zij de trouw van God in alle gevallen ervaren en voelen zich gezegend met hetgeen nu bereikt is. Hun dankbaarheid willen ze ook graag in de periode dat zij met verlof zijn in Nederland (half juni tot half augustus) met de thuisgemeente delen. Naast enkele toespraken is er ook na de dienst koffie en thee.

Bijbelkring

De ouderenkring in Uitzicht staat gepland voor woensdag 20 juni om 14.45 uur in de grote zaal, De Haven onder leiding van Arend van den Akker. Dit is de laatste keer vóór de vakantie. Wij hopen in september verder te kunnen gaan...

Huwelijk

Op donderdag 21 juni gaan Hanna Verhoeven en Richard Kraaij trouwen. Het kerkelijk huwelijk zal plaats vinden in de Kievitkerk in Wassenaar. Hun huwelijk zal ingezegend worden door ds. N.M. Tramper. De plechtigheid begint om 15.30 uur. Wij als gemeente Grote Kerk willen jullie een hele fijne en gezegende dag toewensen.

Eindexamen Uitslag

Samen met 7 jongeren wachten wij gespannen de eindexamen uitslag af. Deze ontvangen zij woensdag 13 juni. Hopelijk kunnen wij volgende week feliciteren: Ezra, Amy, Marvin, Marije, Nathanael, Alison en Hanneke.

Ook kerkgebouwen hebben onderhoud nodig

Ongetwijfeld is u en jou inmiddels opgevallen dat er om een groot gedeelte van de kerk een steiger geplaatst is. Dit is gedaan om achterstallig onderhoud uit te voeren aan de loden gootbekleding, het hout- en schilderwerk van de gootconstructie en enkele kozijnen. Het lood van de goten was op diverse plaatsen zo slecht dat het er lekte waardoor het onderliggende hout van de gootconstructie is gaan verrotten. Op sommige stukken is dit vanaf de grond ook duidelijk zichtbaar. Op het schilderwerk na, is dit onderhoud na de grote renovatie van de jaren '60 niet meer gebeurd. Omdat er voor de toekomst meer regen verwacht wordt met vooral een heviger intentie, zullen er meerdere afvoeren bijgeplaatst worden die d.m.v. een overloop op het riool zullen worden aangesloten. Hierdoor hopen we van wateroverlast gevrijwaard te blijven.

Ook het glas-in-lood van het kozijn in de westgevel naast het Orgel zal opnieuw worden "verlood"; dit omdat het bestaande glas-in-lood was uitgezakt en versleten. De glazenier heeft het bestaande glas inmiddels verwijderd en is in zijn atelier bezig weer stevige nette ramen te maken.

Tevens zal het bovenste voegwerk van de steunberen worden vervangen, hier groeit op diverse plaatsen welig het mos en op enkele zelfs is een

beginnende struik of boom al zichtbaar. Kortom veel werk te doen, dat volgens planning voor de grote vakantie zal zijn afgerond.

Hartelijke groet, het Bestuur van SEGK

Vlaardingen 1018

Op zaterdag 16 juni is de Grote Kerk van 11.00 uur tot 20.30 uur open er zijn dan optredens van diverse musici en zangkoren. Iedereen kan vrij binnen lopen en genieten van muziek met name uit de Middeleeuwen. Van 20.00 uur tot 20.30 uur kunt u zelf meezingen onder het motto "Vlaardingen zingt mee". Gezongen wordt: Kom nu met zang; In naam van Oranje; Hollands vlag je bent mijn glorie; Waar de blanke top der duinen; De Zilvervloot; In een blauw geruite kiel; Vreugde, vreugde, louter vreugde; Ga maar gerust; Voor hen die ons regeren. J. Vogel

OTH 149

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

(Refrein)

OTH 525

De B - IJ - B - E - L, mijn trouwe metgezel.
'k Vind alles wat ik maar nodig heb
in de B - IJ - B - E - L.

Orde van dienst deze middag

Gez. 250: 1, 4 en 5

Ps. 84: 1 en 2 (NB)

Ps. 143: 10 (OB)

Ps. 5: 1, 6 en 7 (NB)

Ps. 34: 1 en 2 (OB)

Gez. 441: 8, 11 en 12

Lezen 1 Samuel 10: 1-12

Tekst vers 12b

Thema 'Zijn wij ook onder de profeten?'