

GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 17 juni 2018
Jaargang 12 week 25

aanspreekpunt Peter vd End t. 010 435 24 42
scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaardingens.nl
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com
website www.grotekerkvlaardingens.nl

| DIENSTEN DEZE WEEK | | | |
|------------------------|----|-------------------------------------|--|
| 10.00 | GK | Prop. H.N. Visser, Amsterdam | collecten: 1e Project 10 27 2e PGV |
| 17.00 | BK | Ds. A. Vastenhoud, 's Gravenhage | |
| DIENSTEN VOLGENDE WEEK | | | |
| 10.00 | GK | Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen | collecten: 1e Diaconie 2e IZB |
| 17.00 | GK | Ds. J.W.J. Guis, Ridderkerk | |

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 332
- Psalm 103: 1 en 7
- Psalm 143: 10
- Kinderlied: Op Toonhoogte 557
- Schriftlezing Johannes 15: 9-17
- Psalm 133: 1 en 3
- Gezang 78: 1 en 3
- Op Toonhoogte 379

MEELEVEN

- Dhr A. (Adrie) Verhoeven heeft geen goede uitslag van de onderzoeken gekregen, hij heeft prostaatcancer. Gelukkig is behandeling nog mogelijk.
- Mw M. (Map) Vogel-Stijnen is weer thuis uit het ziekenhuis na haar ernstige val twee weken geleden. Mogelijk is nog verdere behandeling nodig.

OVERLEDEN

Op 14 juni is op 92 jarige leeftijd overleden Mw. Anna Brobbel - Boender, sinds 4 december 2014 weduwe van Isaac Brobbel. De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. 19 juni op de begraafplaats Holy na een herdenkingsdienst in de aula die om 13.30 uur begint. Na de begrafenis is er gelegenheid te condoleren.

BLOEMENGROET

- Vandaag willen wij graag mevrouw W.C. Teeuw-Verkerk verrassen met onze bloemen. Dit als teken van meeleven met haar. Wij zijn dankbaar, dat u op zo'n hoge leeftijd de kerk nog kan bezoeken. Zo ontvangt u van ons allen een hartelijke groet en wij wensen u Gods nabijheid toe.
- Mevrouw W.C.(Wil) Robberegt-de Winter kan helaas niet meer naar de kerk komen. Vandaar willen wij als teken van verbondenheid u ook bloemen geven. Wij wensen u alle goeds toe. Met een hartelijke groet van

ons allen. Gods zegen in dit alles.
De bloemen worden bezorgd door Petra Rietveld en Philip Vermaat.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!

Hi allemaal, zondagavond staat er weer een JC-avond op het programma met als thema: "De ander en jij". Be there, 19.45 @ De Dijk!

UPDATE BEROEPINGSPROCES

Er zijn al ruim 50 namen aangedragen van eventueel toekomstige predikanten. Deze namen zijn door u of jou als gemeentelid aangedragen. Uiteraard zitten hier ook wel dubbele namen bij; maar dat is niet erg. Indien u of jij nog geen naam hebt aangedragen willen wij u of jou als kerkenraad aanmoedigen dit alsnog te doen. Deze namen kun je doorgeven aan een kerkenraadslid of e-mailen naar de Scriba. Maar het makkelijkste is de online enquête in te vullen: <https://goo.gl/forms/QN446m6yAtczZxlx2>
Daarnaast zijn wij als kerkenraad bezig om de beroepingscommissie samen te stellen; hopelijk kunnen wij u en jou daar binnenkort meer over vertellen. In de beroepingscommissie zullen naast drie kerkenraadsleden ook drie gemeenteleden plaatsnemen en één afgevaardigde van de Algemene Kerkenraad Vlaardingens. Ook de kerkenraadsconsulent Ds. Wim Markus zal binnen het beroepingsproces een rol spelen.

GESLAAGD!

Alle 7 jongeren die dit jaar (voor een deel) eindexamen hebben gedaan van de middelbare school zijn geslaagd! Wij feliciteren: Ezra Trouwborst, Amy Nowé, Marvin de Leeuw, Marije Poot, Nathanaël Post, Alison Zeilstra en Hanneke Vroom. Geniet van jullie verdiende vakantie en alvast veel succes met jullie vervolopleiding of tussenjaar!

HUWELIJK HANNA VERHOEVEN & RICHARD KRAAIJ

Aanstaande donderdag, 21 juni zullen Hanna Verhoeven en Richard Kraaij in het huwelijk treden. Het kerkelijk huwelijk zal plaatsvinden in de Kievitkerk in Wassenaar. Hun huwelijk zal ingezegend worden door ds. N.M. Tramper. De plechtigheid begint om 15.30 uur. Wij als gemeente Grote Kerk willen jullie een hele fijne en gezegende dag toewensen.

SEIZOEN AFSLUITING JEUGDCLUB

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli zullen we het jeugdclubseizoen afsluiten. Zorg dat je erbij bent! Wat we gaan doen hoor je via Facebook en je e-mail!

CATECHISATIES

Afgelopen week heeft de kerkenraad samen met de leiders van de catechisaties een evaluatie gehouden van afgelopen seizoen. Het was goed om te horen dat veel kinderen en jongeren hebben deelgenomen aan de catechisaties. Toch merken we op dat een aantal kinderen & jongeren het niet gewend is om naar de catechisaties te komen. Voor de zomer ontvangt u als ouder(s) een brief met uitnodiging voor het nieuwe seizoen. Wilt u uw kind aanmoedigen hieraan deel te nemen? Het is fijne plek om te leren over het geloof; maar ook vriendschappen op te bouwen binnen de gemeente.

RINGLEIDING

Afgelopen woensdag is definitief vastgesteld dat de aanwezige versterker, technisch gezien niet meer functioneel is. Er is inmiddels een tijdelijke versterker geplaatst en ingesteld. Hierdoor zullen de komende diensten weer goed beluisterd kunnen worden door iedereen met een gehoorapparaat. Inmiddels is er bij de het bestuur van de stichting exploitatie Grote Kerk een offerte ingediend voor de aanschaf van een nieuwe versterker én het laten inregelen door de leverancier.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 332

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij
Zing voor de Koning en Zijn heerschappij
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Op Toonhoogte 557

Weet je dat de Vader jou kent,
weet je, dat jij van waarde bent,
weet je, dat jij een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal: `Je kan niks doen,
je bent een oen`.
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart,
Ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,
ik leer het nooit.
M'n moeder luistert nooit, als ik wat zeg,
'k heb altijd pech, ik ga maar weg.

Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom.
M'n bloes zit onder de spaghettimix,
ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn,
ik mag er zijn.
Al zegt m'n broertje steeds: `Wat stout ben jij`.
God houdt van mij, God houdt van mij!

Ik weet, dat de Vader mij kent,
ik weet, dat ik van waarde ben,
ik weet, dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Op Toonhoogte 379

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
Schijn in mij, schijn door mij

refrein

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom heilige geest stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
Spreek Heer Uw woord:
dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij

refrein

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar tastbaar
word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Psalm 122 : 1 (NB)
- Psalm 25 : 2 en 6 (OB)
- Gezang 291 : 1 en 2
- Gezang 437 : 1, 2 en 3
- Psalm 73 : 13 en 14 (OB)
- Gezang 78 : 1 en 2
- Schriftlezingen: 1 Thessalonicenzen 1 vers 1 t/m 10 en 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 t/m 22
- Tekst: 1 Thessalonicenzen 1 vers 19