

# GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 24 juni 2018  
Jaargang 12 week 26

aanspreekpunt Peter vd End t. 010 435 24 42  
scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaarding.nl  
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com  
website www.grotekerkvlaarding.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen	collecten: 1e Diaconie 2e IZB
17.00	GK	Ds. J.W.J. Guis, Ridderkerk	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Dr. G. van den Brink, Woerden	collecten: 1e Diaconie 2e Plaatselijk jeugdwerk
17.00	GK	Ds. F. Wijnhorst, Katwijk	

## ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 190
- Psalm 84 : 3 en 6
- Gezang 481: 1 en 4
- Kinderlied: Evangelische Liedbundel 146
- Schriftlezingen: Exodus 20 : 1-6, Handelingen 19 : 20-34
- Psalm 135 : 9, 10 en 12
- Preek: "Beeldenstorm"
- Psalm 73: 9 en 10 (NB)
- Op Toonhoogte 304

## MEELEVEN

- Dhr W. (Wandert) Buis, wordt D.V. 6 juli opgenomen in het IJsselland Ziekenhuis. Na een jaar is er helaas toch weer iets gevonden, met een operatie hopen ze dit weg te kunnen nemen.
- Vorige week dinsdag is Mw N.J. (Len) Remijn in huis gevallen. Ze is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht gelijk weer naar huis. Met verschillende kneuzingen verblijft ze voorlopig een poosje in de verzorging van Uitzicht.

## BLOEMENGROET

- Op 19 juni mochten dhr. W. Bel en mevr. C. Bel - Vooijs de dag gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijke traden. Wij als gemeente Grote Kerk willen u daar nog van harte mee feliciteren. Gods zegen bidden wij u toe voor het nieuwe huwelijksjaar.
- Vandaag mogen wij begroeten en welkom heten in onze gemeente de familie M. Noordermeer. Deze week zijn zij in Vlaardingingen komen wonen. We hebben ze al regelmatig in onze kerk gezien. Wij hopen dat u zich gauw thuis mag gaan voelen in uw nieuwe huis. Wij wensen u Gods nabijheid toe.

De bloemen worden bezorgd door Jantine Kraaiveld en Joke Korving.

## PASTORAAT

Deze week is er een bijeenkomst geweest met een aantal vrijwilligers pastoraat, zij doen de (pastorale) bezoeken namens de gemeente. Gelukkig is er in onze gemeente veel onderling pastoraat. We willen dit graag behouden en zo mogelijk uitbreiden. Zeker in de periode zonder predikant is het belangrijk contact te houden met elkaar, met name met degene die niet (meer) in de kerk (kunnen) komen. Lia van Herpen is bereid de belangrijke taak van coördinator op zich te nemen tussen de gemeenteleden en de bezoekers. Naast de ouderlingen kunnen we bij haar terecht voor zaken rond bezoek. Wij wensen haar Gods zegen toe bij het uitoefenen van deze taak.

Zij is (uiteraard vertrouwelijk) bereikbaar via e-mail: liavanherpen@gmail.com of telefoon. Ouderling P.J. (Peter) van der End.

## WIJKBLAD 13 - SEPTEMBER 2018

In de maand september 2018 willen wij een nieuw wijkblad (Groot Kerknieuws) uitgeven. Een blad waarin van elke gemeentelijke activiteit en/of bepaald onderwerp voor leden van de wijkgemeente actuele informatie is te vinden m.b.t. het nieuwe seizoen. Dat lijkt nog een eind weg, maar het goed en tijdig uitgeven van zo'n blad vraagt een hoop voorbereiding en werk. Daarom willen we aan de gemeente [in het bijzonder diegene die betrokken zijn bij / leiding geven aan een activiteit binnen de gemeente] een oproep doen voor het aanleveren van kopij / artikelen, die in dit wijkblad moeten of kunnen worden opgenomen. De aangeleverde teksten willen we ook gebruiken om de informatie op onze website weer actueel en fris te maken. Het thema voor dit wijkblad is: Met hart en ziel; dus een mooie uitleg of illustrerend verhaal bij dit thema is ook welkom.

Wanneer u/je een artikel wilt plaatsen, dan graag aanleveren uiterlijk vóór donderdag 17 augustus a.s.; het liefste op digitale wijze naar c.wielaard@planet.nl of anders op papier bij Cock Wielaard, Lusthofstraat 52, 3135 CX te Vlaardingingen.

**Let op:** Tevens nodigen we belanghebbenden uit gebruik te maken van de mogelijkheid om een advertentie in het wijkblad te plaatsen; zij kunnen de afbeelding/digitale versie ook aan c.wielaard@planet.nl opsturen.

## JEUGDHONK

Op zaterdag 30 Juni is alweer de laatste honkavond van het seizoen! we willen dit graag met jullie afsluiten door middel van een maaltijd en een activiteit. Het is de bedoeling dat iedereen wat lekkers meeneemt zodat we met elkaar een maaltijd hebben! je kan je opgeven en aangeven wat je meeneemt op Facebook of via een bericht aan Simon of Nathan. Tot dan!

De jeugdhonkleiding.

## **DIENST VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING**

Vanmiddag om 15.00 uur is er weer een kerkdienst voor en met mensen met een verstandelijke beperking.

Graag nodigen wij u uit om deze dienst bij te wonen. Ook als u iemand met een beperking kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

Voor wie zich opgegeven heeft: er is na de dienst een gezellige broodmaaltijd (einde +/- 18.00 uur).

De diensten zijn ook zeer geschikt voor jonge gezinnen.

We zien u graag vanmiddag in Kerkcentrum Holy.

Namens de werkgroep, Harry Vogel

## **LIEDEREN IN DE MORGENDIENST**

### **Op Toonhoogte 190**

Heer, U bent mijn leven  
de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg  
de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad  
de weg waarop ik ga,  
zolang U mijn adem geeft,  
zolang als ik besta  
Ik zou niet meer vrezén,  
want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus,  
geboren uit de maagd.  
Eeuw'ge Zoon van God,  
die mens werd zoals wij.  
U die stierf uit liefde,  
leeft nu onder ons:  
één met God de Vader  
en verenigt met uw volk;  
tot de dag gekomen is  
van uw wederkomst,  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht,  
de rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven  
zal ons scheiden Heer;  
zo weet ik mij veilig,  
want uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb,  
heeft U mij bevrijd  
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven,  
ik geloof in U.  
Jezus de Verlosser,  
wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefde en kracht,  
U die via duizend wegen  
ons hier samen bracht;  
en op duizend wegen,  
zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

## **Evangelische Liedbundel 146**

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij bewijst Zijn trouw.

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij blijft bij jou.

Een bloem die in de schaduw groeit  
houdt z'n blaadjes dicht dicht.

Een bloem bloeit open in de zon,  
groeit naar het licht.

Ik zegen jou in Jezus' naam,

Hij bewijst Zijn trouw.

Ik zegen jou in Jezus' naam,

Hij blijft bij jou.

Wanneer het leven tegenvalt,  
mensen doen je zeer;  
bedenk: op wie de regen valt,  
groeit naar de Heer.

Ik zegen jou in Jezus' naam,

Hij bewijst Zijn trouw.

Ik zegen jou in Jezus' naam,

Hij blijft bij jou.

### **Op Toonhoogte 304**

*refrein*

Geen and're naam  
dan de naam van Jezus,  
geen andere naam  
dan de naam van de Heer.  
Geen andere naam  
dan de naam van Jezus  
is waard te ontvangen  
de glorie en ere, de kracht  
en de lof in eeuwigheid.

Zijn naam is verheven  
boven heel de aard'.  
Zijn naam is hoger dan de hemel.  
Zijn naam is verheven  
boven heel de aard'.  
Geef glorie en eer Hem  
en prijs nu zijn naam.

*refrein*

Is waard te ontvangen  
de glorie en ere, de kracht  
en de lof in eeuwigheid.

## **ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG**

- Gezang 444: 1 en 3
- Psalm 84: 1 en 2 (OB)
- Psalm 36: 3 (NB)
- Schriftlezing: Handelingen 15: 1-21, tekst vers 11
- Psalm 113: 1, 2 en 4 (OB)
- Gezang 291: 1 en 2
- Psalm 138: 1 en 4 (OB)