

GK zondagsbrief

protestantse wijkgemeente grote kerk

Zondag 16 september 2018
Jaargang 12 week 38

aanspreekpunt Peter vd End t. 010 435 24 42
scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaarding.nl
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com
website www.grotekerkvlaarding.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht	collecten: 1e Diaconie 2e Evangelie en moslims
17.00	BK	Ds. J. van Belzen, Serooskerke	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. C.M. van Loon, Rotterdam	collecten: 1e Diaconie 2e PGV
17.00	GK	Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen	

DIENST DEZE MORGEN (OPENING WINTERWERK)

Rosalie, Vera, Benjamin, Boaz, Fabian nemen afscheid van de Kinderdienst. Na de dienst is er koffie met lekkers om ze te verwelkomen en het winterwerk met elkaar te openen.

- Zingen: Op Toonhoogte 362
- Zingen: Psalm 77 vers 4 en 6
- Wetslezing: Spreuken 22: 6 en 4: 20-27 (NBV)
- Zingen: Gezang 323 vers 1 en 8
- Zingen: Op Toonhoogte 146
- Schriftlezing uit Oude Testament: Psalm 77: 14-21
- Zingen: Psalm 29 vers 1 en 6
- Schriftlezing uit Nieuwe Testament: Mattheüs 14: 22-33
- Zingen: Psalm 107 vers 12 en 13
- Preek : Hij is erbij en baant een weg
- Zingen: Gezang 442 vers 1, 2 en 3
- Zingen: Op Toonhoogte 186
- Afscheid kinderen van de kindernevendienst
- Toezingen: Gebed om zegen, Op Toonhoogte 167
- Zingen: Gezang 467 vers 1, 2 en 3

BLOEMENGROET

- Vandaag 16 september is het een feestelijke dag voor mevr. M. Oprel-Bergwerf. Zij is jarig en mag de zeer hoge leeftijd van 96 jaar vieren. Wij willen u als gemeente daar van harte mee feliciteren en een fijne dag toe wensen met uw kinderen. Gods zegen toegewenst.
- De familie R.D.N. Bot-van Zelm, was op 14 september 40 jaar getrouwd. Wij hopen dat u een fijne dag heeft gehad. U krijgt vanuit de Grote Kerk onze felicitaties. Wij voegen daar nog aan toe, dat er nog vele jaren na mogen komen.

De bloemen worden bezorgd door Petra Rietveld en Betty Kroon.

HONK

Aankomende zaterdag 22 september staat de openingsactiviteit van honk op het programma. Vanaf 17.30 uur

gaan de deuren open. Opgeven kan via Facebook of bij Levi (0659758813).

GEBEDSGROEP

Ook komende woensdag willen wij weer op De Dijk als gebedsgroep samenkomen. We beginnen om 20.00 uur. Wilt u meedoen om God te danken en uw noden, de noden van de gemeente en verlangen naar geestelijke groei bij God neer te leggen? U/jij bent van harte welkom!

BELIJDENISCATECHISATIE

In de zondagsbrief van vorige week schreven we al iets over de belijdeniscatechese in dit seizoen. Bijvoorbeeld dat je om belijdenis te doen niet hoeft te wachten tot je geloof daarvoor goed genoeg is. Dat is vergeefse moeite. Want geloven is geen kwestie van goed genoeg worden, maar van vertrouwen op de Ene die alleen maar goed genoeg is voor jou en voor ons. Je hoeft ook niet te denken dat je eerst ongeveer 23 moet zijn. De discipel Johannes werd door Jezus al geroepen toen hij waarschijnlijk nog geen 18 was! De eerste avond is op woensdag 3 oktober. Vanaf 19.30 uur ben je welkom op de Dijk. We zouden het fijn vinden als nieuwe deelnemers zich via whatsapp van tevoren opgeven, ook als je de eerste avond juist niet kunt komen.

Juliëtte Pol (0645815155) en ds. Wim Markus (0610014118)

GEMEENTE BARBECUE EN MEER - ZATERDAG 29 SEPTEMBER

Op zaterdag 29 september a.s. bent u van harte uitgenodigd voor de Gemeente BBQ in en om de Bethelkerk. Voorafgaand aan de BBQ bent u welkom voor 1. een stads-wandeling onder leiding van Theo van Everdingen of 2. een motortocht onder leiding van Hans Vogel of 3. een fietstocht onder leiding van Cor Spee. Voor de BBQ bent u welkom vanaf 17.30uur (de BBQ eindigt rond 20.00uur). Wij vragen een bijdrage van € 5 per persoon tot maximaal € 15 voor gezinnen van 4 of meer personen. De wandel- en fietstocht begint om 15.00uur, de motortocht om 13.30uur. Vanzelfsprekend bij voldoende deelname en goed weer. Meer info volgt nog. Voor deze activiteiten en de BBQ vragen wij u zich vooraf op te geven middels de inschrijfformulierens bij de hoofdingang. Ook kan u zich opgeven via het e-mailadres taakgroepjaartheme@gmail.com of via 0646677436 (Teunis) of 0649608704 (Gerard).

Aansluitend aan de BBQ organiseert Face to Face Jongeren-evenements in de Bethelkerk een avond voor alle leeftijden. Een avond vol muziek, een goed verhaal en een hoop gezelligheid. Het thema is: Allen voor één! Wat kunnen we leren van Kaleb? Zie ook www.ftof.nl. Wees welkom!

AFSCHEID KO STEKETEE

In de morgendienst op zondag 23 september zal Ko Steketee afscheid nemen. Namens de kerkenraad worden hier enkele woorden gesproken. Uiteraard is er de gelegenheid om Ko Steketee nog de hand te schudden.

KERKENRAADSVERGADERING 13 SEPTEMBER JL.

In de laatste kerkenraadvergadering zijn verschillende punten besproken; hieronder een korte opsomming:

- Stand van zaken: beroepingswerk, vacature pastoraal werker, hulpkosters
- Invulling middagdiensten
- Tussenstand Wijkkas
- Afvaardiging KR naar diverse activiteiten en/of vergaderingen
- Afscheid Ko Steketee
- Jaarplan 2018-2019 (praktische KR taken)
- Diverse individuele poststukken en acties

Het moderamen vergadert op 4 oktober en de eerstvolgende kerkraadsvergadering is op 11 oktober.

GEMEENTEAVONDEN 26 SEPTEMBER EN 10 OKTOBER

Op deze gemeenteavonden denken we na over de vraag hoe jongeren/jonge gezinnen aansluiting kunnen houden/blijven houden bij de kerk/onze wijkgemeente. Ds. Wim Markus gaat op woensdag 26 sept hierop in.

Op woensdag 10 oktober hoopt ds. Liefing uit Gouda in vervolg hierop met ons na te denken over mogelijkheden, die we (nog) hebben om antwoorden te vinden op geloofsvragen van alle tijden en specifieke vragen van nu. Kan de catechismus hierbij helpen? Mocht u/jij zelf met vragen rondlopen die de thema's van deze avonden betreffen, dan horen we die graag (Scriba). U hoeft daarvoor geen dertiger te zijn... Laten we hopen op zinvolle, zegenrijke avonden!

De avonden zijn in de Dijk en starten om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Voorafgaand aan de bijeenkomst op 10 oktober is om 19.15 uur de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond.

DIENST VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

D.V. zondag 30 september 2018 om 15:00 uur is er weer een kerkdienst voor en met mensen met een beperking. De dienst zal deze keer in het gebouw van het Leger des Heils zijn. Graag nodigen wij u uit om deze dienst bij te wonen. Ook als u iemand met een beperking kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

LIEDEREN IN DEZE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 362

U maakt ons één. U bracht ons tezamen
wij eren en aanbidden u.
U maakt ons één. U bracht ons tezamen
Wij eren en aanbidden u.
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Op Toonhoogte 146

Dank U voor deze nieuwe morgen
dank U voor deze nieuwe dag
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goed vrienden,
dank U o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God ik wil U danken
dat ik danken kan.

Op Toonhoogte 186

Refrein:

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
(Refrein)

Op Toonhoogte 167

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij nu staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God zegen hen alle dagen lang!

Vader maak hen tot een zegen; ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot hen
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Zingen: Gezang 434 vers 1 en 3
- Zingen: Psalm 149 vers 1 en 2 (OB)
- Zingen: Psalm 67 vers 1 en 3 (OB)
- Schriftlezingen: Psalm 19, Romeinen 10: 6 - 11 en Openbaring 21: 1-5
- Zingen: Gezang 479
- Verkondiging n.a.v. Psalm 19 "Je horizon verbreden".
- Zingen: Psalm 19 vers 3 en 6
- Zingen: Gezang 389