

aanspreekpunt Peter vd End t. 010 435 24 42
 scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaarding.nl
 red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com
 website www.grotekerkvlaarding.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Ds. J.M. Goedhart, Utrecht	collecten: 1e Diaconie 2e PGV
17.00	GK	Ds. W. van Laar, Gouda	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. PCH Kleinbloesem, Molenaarsgraaf	collecten: 1e Diaconie 2e GZB
17.00	GK	Ds. P. Vroegindewij, Lexmond	

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Thema: De waarde van ons werk
- Op Toonhoogte 292
- Gezang 460 vers 1, 2 en 5
- Wetslezing: Colossenzen 3: 1-17
- Gezang 463 vers 1, 2 en 5
- Kinderlied: Evang. Liedbundel 468
- Schriftlezingen: Genesis 1: 25-2:4 en Colossenzen 3: 22-4:1
- Psalm 8 vers 1, 3 en 4
- Gezang 473 vers 1, 2, 3, 4 en 5
- Psalm 90 vers 1, 2 en 8

MEELEVEN

Dhr. A. (Adrie) Verhoeven, moet komende week, D.V. 3 oktober weer een ingreep ondergaan in het ziekenhuis.

OVERLEDEN

Op 26 september is op 96-jarige leeftijd overleden Mw. B. (Belia) Ligthart-Broek, weduwe van Dhr. J. (Jaap) Ligthart. Gelegenheid tot condoleren D.V. dinsdag 2 oktober van 19.30 tot 20.15 uur in rouwcentrum Holy, Olmendreef 160 in Vlaarding.

De rouwdienst wordt gehouden D.V. woensdag 3 oktober om 13.30 uur in de aula van begraafplaats Holy, Olmendreef 150 in Vlaarding, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

BLOEMENGROET

- Vandaag gaan onze bloemen naar mevrouw T. (Tiny) Korpershoek - van 't Oor. Zij is een paar weken geleden verhuisd. Wij willen je van harte feliciteren met je nieuwe woning en we hopen dat je er gauw thuis mag gaan voelen. Een hartelijke groet van ons allen.

- Ter bemoediging gaan de andere bloemen naar de fam. J. Borsboom - van Toor (Jan en Lenie) in Uitzicht. De ongemakken van het ouder worden vallen ook voor hen niet altijd mee. Veel sterkte in dit alles en Gods zegen toegewenst.

De bloemen worden bezorgd door Anneke van Keulen en de familie Peters.

BEDANKT

Hartelijk bedankt gemeente voor de bloemengroet, de felicitaties en de kaarten die ik ter gelegenheid van mijn 90e verjaardag mocht ontvangen. Bovenal gaat mijn dank uit naar de Heere die mij zoveel jaren heeft gespaard en gedragen. Fam. J. Born

BELIJDENISCATECHISATIE

Mocht je nog aarzelen: zet een stap! Onderweg achter Jezus aan zal je regelmatig struikelen. Dat blijft je leven lang (weten wij). Maar dat weet Hij, die ons voor wil gaan, gelukkig ook. Dus waarom zou je wachten? De eerste avond is aanstaande woensdag 3 oktober. Vanaf 19.30 uur ben je welkom op de Dijk. We zouden het fijn vinden als nieuwe deelnemers via een whatsappje zich van tevoren opgeven, ook als je de eerste avond juist niet kunt komen. Een telefoontje naar een van ons is natuurlijk ook prima. We zien er naar uit!

Juliëtte Pol (0645815155), ds. Wim Markus (0610014118)

TERUGBLIK GEMEENTEAVOND

Samen met een flinke afvaardiging van de gemeente (jong en ouder) hebben we afgelopen woensdag meer geleerd over de leefwereld van 30'ers. Aan de hand van columns en informatie kwam een soort profielschets naar boven wat voor 30'ers belangrijk zijn. Daarnaast werd de kerk gelegd. Onderwerpen als de Eredienst, liederen en betrokkenheid kwamen ter sprake. Conclusie was dat we als gemeente beter moeten luisteren naar de vraag achter de vraag en elkaar gunnend moeten liefhebben. Genoeg stof tot nadenken en actie!

GEMEENTEAVOND 10 OKTOBER

Op woensdag 10 oktober hoopt ds. Liefing uit Gouda, in vervolg op de wijkavond van afgelopen woensdag, met ons na te denken over mogelijkheden, die we (nog) hebben om antwoorden te vinden op geloofsvragen van alle tijden en specifieke vragen van nu. Kan de catechismus hierbij helpen?

HUWELIJK IAN & ELISE

A.s. woensdag 3 oktober hopen Ian Wielaard & Elise Vogel in het huwelijk te treden. De dienst zal om 13.00 uur worden gehouden in de Grote Kerk. Voorganger is ds. P. Nagel uit Loenen aan de Vecht. Het adres van Ian en Elise wordt/is Weteringstraat 35, 3131 VZ in Vlaardingen. Wij wensen hun veel zegen op deze vreugdevolle dag!

BEROEPINGSWERK

Afgelopen week is de volledige beroepingscommissie bij elkaar gekomen. Deze bestaat uit: Wim Nowé (voorzitter), Leonie Verhoeven, Henk Westerdijk jr., Heleen Wielaard, Jan Vogel, Cobie Plantinga (afvaardiging AK), Wim Markus (Consulent) en Sebastiaan Vogel. De komende periode gebruiken wij om zorgvuldig de aangedragen predikanten te beluisteren. We vragen u om biddend om ons en onze gemeente heen te staan. Samen vertrouwen we op God en Zijn leiding! Als er meer beroepingsnieuws is dan hoort u dit via de ZB.

ZONDAGSBRIEF

Het kan u niet ontgaan zijn dat soms de zondagsbrief erg vol is. Een positief teken; er gebeurt veel in onze gemeente. Daarnaast moeten ook de Orde van Dienst en liederen in de zondagsbrief worden opgenomen. Daarom het verzoek, de stukjes die u instuurt zo krachtig en bondig mogelijk te verwoorden. Dan wordt voorkomen dat er geschrapt moet worden in tekst of stukjes. Dank!

THEMANUMMER WAARHEIDSVRIEND OVER RUST EN BALANS

U kunt weer een exemplaar meenemen van dit nummer met o.a. een verhaal over "de Herberg" en een bijdrage van ds. Niek Tramber en schrijfster en stiltecoach Mirjam v.d. Vegt over Rust en Rumoer over stilte, burn-out en oorsuizen. Ds Hogendoorn pleit voor De Biecht en mijn broer Nico heeft het over Dragen, Klagen en Bidden. Het openingsartikel van P. J. Vergunst heeft als titel: Onrust in ons hart. Gerrit van der Voet

ISRAËLREIS

Volgend voorjaar hoop ik een 17-daagse reis van 28 maart tot 13 april 2019 te organiseren naar Israël, het land van melk en honing! Er is voor het voorjaar gekozen vanwege het nog niet al te warme weer, zodat in het programma de woestijn goed aan bod kan komen. Gezien het programma moet men wel een goede wandeling kunnen maken! Het programma en de prijzen zijn bekend en kunt u opvragen bij mij, dan stuur ik deze naar u toe. Gekozen is voor vervoer met minibusje(s), goede hotels, veel bezoeken en leuke dingen, waar men met een standaard reis niet naar toe zou gaan. Er kunnen nog een paar mensen mee en de einddatum voor aanmelding is 31 oktober 2018!

Minimaal 8 en maximaal 16 mensen kunnen mee. Zijn er vragen, bel en/of mail dan!

Mary Peters, 0610981898 of mary.peters@upcmail.nl

COLDITZ

Vorig weekend was ik samen met Nel de Jonge In Colditz (vroegere partnergemeente van Grote Kerk2). Zelf wilde ik Lux (Helma) Schmidt bezoeken, die sinds enkele maanden in het diaconale verpleeghuis is opgenomen. Ook bezochten we nog wat mensen uit de gemeente en waren weer onder de indruk van de gastvrijheid en vriendelijkheid. Ons werd op het hart gedrukt om de hartelijke groeten over te brengen aan alle bekenden. Nog vaak gaat de gedachte uit naar de fijne tijd en vriendschappen. Bij deze dan, een hartelijke groet uit Colditz! Joke de Blois

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op toonhoogte 292

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

U bent mijn bestemming,
U hebt mij gemaakt om als uw kind,
in voor en tegenspoed,
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming:
dienen met verstand en met gevoel,
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Evangelische Liedbundel 468

Sta eens even op als je Jezus liefhebt,
sta eens even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken,
dat je van Hem houdt.

Zing een beetje zachter als

Zing een beetje harder als

Geef elkaar een hand als...

Klap eens in je handen als ...

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Psalm 113 vers 1 (OB)
- Psalm 113 vers 2 en 4 (OB)
- Psalm 33 vers 8
- Schriftlezing Handelingen 27: 39-28: 10
- Psalm 107 vers 10, 12 en 13
- Gezang 314 vers 1, 2 en 3
- Gezang 281 vers 1, 2, 3 en 4