

aanspreekpunt Peter vd End t. 010 435 24 42
scriba Sebastiaan Vogel e. scriba@grotekerkvlaarding.nl
red. Zondagsbrief/ Onderweg e. pwggrotekerk@gmail.com
website www.grotekerkvlaarding.nl

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Ds. J. van Belzen, Serooskerke viering HA	collecten: 1e Diaconie 2e Catechese- materiaal HJGB
15.00	Uit- zicht	Ds. J. van Belzen, Serooskerke viering HA	
17.00	GK	Ds. M.C. van Pelt, Rotterdam	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht	collecten: 1e Diaconie 2e Evangelie en moslims
17.00	BK	Ds. J. van Belzen, Serooskerke	

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Zingen: Op Toonhoogte 299
- Zingen: Psalm 135 vers 1 en 2
- Zingen: Psalm 135 vers 9 en 10
- Kinderlied: Op Toonhoogte 406
- Schriftlezing: Psalm 116: 1-4 en Mattheüs 11: 25-30
- Zingen: Psalm 16 vers 1 en 2
- Verkondiging n.a.v. Psalm 16: 1-3
Bij U schuil ik, Geborgenheid
- Zingen: Psalm 25 vers 6
- Zingen: Gezang 323 vers 6 en 8
- Zingen: Psalm 103 vers 1, 3 en 5
- Zingen: Gezang 460 vers 1 en 3

AANDUIDING BERIJMING IN ORDE VAN DIENST

Als er uit de oude berijming wordt gezongen staat dit in de zondagsbrief aangeduid met de afkorting '(OB)'. Psalmen zonder aanduiding zijn uit de nieuwe berijming.

BLOEMENGROET

- De fam. C.J. van Putten-Faasse (Corrie en Adrie), willen wij vandaag de bloemen eens geven. Wij willen hen daar mee verrassen. Adrie bezoekt nog veel mensen uit onze gemeente en Corrie steunt hem daar in. Wij hopen van harte dat u dit nog een poosje kan blijven doen. Gods zegen in dit alles.
- De andere bloemengroet gaat ter bemoediging en als teken van meeleven en verbondenheid naar Ada Elve-Vrij. De weg die zij moet gaan, is niet altijd gemakkelijk voor haar. Wij wensen je alle goeds toe, Ada. Gods nabijheid toegewenst.

De bloemen worden bezorgd door Jantine Kraaiveld en Jan Klugkist.

AVONDMAALSCOLLECTE – STICHTING DE HAVEN

Stichting De Haven is een christelijke instelling die zich inzet voor mensen die te maken hebben met prostitutie. Zij bieden pastorale zorg en maatschappelijke hulp aan prostituees en hulp aan ex-prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven. Ook geven zij advies en bieden een luisterend oor aan mensen die in hun omgeving te maken hebben met prostitutie. De medewerkers van Stichting De Haven doen hun werk gedreven door de liefde van God. Uw gift om dit belangrijke werk te ondersteunen is van harte welkom!

JEUGDCLUBSEIZOEN 2018-2019

In het weekend van 22 en 23 september start de Jeugdclub weer met haar activiteiten. Houdt de avonden alvast vrij!

BELIJDENISCATECHISATIE

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Binnenkort begint ook de belijdeniscatechese. Deze groep bestond het vorige seizoen uit belijdende leden en (nog) niet belijdende leden. Een mooie combinatie, hebben we begrepen. We hopen dat jullie dit seizoen weer zullen meedoen. Maar ook nieuwe deelnemers (jong of ouder) zijn van harte welkom.

Sommige jongeren zien belijdenis doen als een soort 'christelijk eindexamen'. Dat is het gelukkig niet. Beschouw het liever als een bemoediging onderweg. Het is nooit eenvoudig geweest om Jezus te volgen, maar voor jullie is het moeilijker dan voor vele ouderen die ooit belijdenis deden. Op steeds meer plekken zullen jullie 'eenlingchristen' zijn. Misschien ben je dat nu al. Maar weet je, een keer midden in Zijn gemeente hardop 'ja' zeggen op Gods liefde en de uitnodiging van Jezus, helpt om 'overeind' te blijven als het gaat stormen. Er zijn jongeren (en ouderen) die soms reageren met: ik ben daar nog niet aan toe, of: mijn geloof is nog niet goed genoeg. Hoe begrijpelijk die reacties ook zijn, ze helpen volgens mij niet echt. Ons geloven is nooit goed genoeg, maar onze Verlosser is dat wel! Vanwege Hem ben je van harte welkom op woensdagavond 3 oktober om 19.30 uur op de Dijk. Die eerste avond zal voornamelijk in het teken van kennismaking staan. Mocht je juist die avond verhinderd zijn, maar wel mee willen doen, laat dat ons dan weten.

De avonden worden om beurten geleid door Juliëtte Pol en ds. Wim Markus. We zouden het fijn vinden als nieuwe deelnemers het ons even laten weten dat ze gaan meedoen. Een whatsappje naar een van ons beiden of naar allebei en er wordt op je gerekend! Mocht iemand eerst met een van ons een gesprek willen dan kan dat natuurlijk. Graag tot 3 oktober!

Juliëtte Pol
ds. Wim Markus

GEBEDSKRING

Ook woensdag aanstaande: 12 september willen we weer samenkomen voor gebed. De kring is een moment van gezamenlijk gebed, bedoeld voor ieder gemeentelid. Midden in de week kan je zomaar aanschuiven, om mee te bidden. Of om voorbede te vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor persoonlijke zorgen, maar ook gebed voor het geheel van de gemeente, of ontwikkelingen in de maatschappij. Je bent van harte welkom woensdag 20.00 uur in De Dijk.

BIJBELKRING

De volgende ouderenkring in Uitzicht staat gepland voor woensdag 19 september om 14.45 uur in Zaal De Haven (grote zaal) o.l.v. Arend van den Akker. Deze keer is het onderwerp nog één keer Elia.

GEMEENTEAVONDEN 26 SEPTEMBER EN 10 OKTOBER

Op deze gemeenteavonden denken we na over de vraag hoe jongeren/jonge gezinnen aansluiting kunnen houden/blijven houden bij de kerk/onze wijkgemeente. Ds. Wim Markus gaat op woensdag 26 sept hierop in.

Op woensdag 10 oktober hoopt ds. Liefing uit Gouda in vervolg hierop met ons na te denken over mogelijkheden, die we (nog) hebben om antwoorden te vinden op geloofsvragen van alle tijden en specifieke vragen van nu. Kan de catechismus hierbij helpen? Mocht u/jij zelf met vragen rondlopen die de thema's van deze avonden betreffen, dan horen we die graag (Scriba). U hoeft daarvoor geen dertiger te zijn... Laten we hopen op zinvolle, zegenrijke avonden!

De avonden zijn in de Dijk en starten om 20.00 uur; vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Voorafgaand aan de bijeen-

komst op 10 oktober is om 19.15 uur de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond.

GEMEENTE BARBECUE EN MEER - ZATERDAG 29 SEPTEMBER

Op zaterdag 29 september a.s. bent u van harte uitgenodigd voor de Gemeente BBQ die plaatsvindt in en om de Bethelkerk. Voorafgaand aan de BBQ bent u tevens van harte uitgenodigd voor deelname aan

- een stadswandeling onder leiding van Theo van Everdingen of
- een motortocht onder leiding van Hans Vogel of
- een fietstocht onder leiding van Cor Spee.

Voor de BBQ bent u welkom vanaf 17.30uur (de BBQ eindigt rond 20.00uur). Wij vragen een bijdrage van € 5 per persoon tot maximaal € 15 voor gezinnen van 4 of meer personen. De wandel- en fietstocht begint om 15.00uur, de motortocht om 13.30 uur. Vanzelfsprekend bij voldoende deelname en goed weer. Meer info, onder andere over start en finish van de middagactiviteiten volgt nog. Voor deze activiteiten en de BBQ vragen wij u zich vooraf op te geven. Daarvoor liggen er inschrijfformulieren op de tafels bij de hoofdingang. Ook kan u zich opgeven via het e-mailadres taakgroepjaartheme@gmail.com of via 06-46677436 (Teunis) of 06-49608704 (Gerard).

Aansluitend aan de BBQ organiseert Face to Face Jongerevents in de Bethelkerk een avond die voor alle leeftijden geschikt is. Een avond vol muziek met de band Remain, een goed verhaal met spreker Henk Rothuizen en een hoop gezelligheid. Het thema is: Allen voor één! Wat kunnen we leren van Kaleb? Zie ook www.ftof.nl. Wees welkom! Heeft u vragen, stel ze gerust. Vriendelijke groet, mede namens de organisatoren van Face to Face, de Taakgroep Gemeenteactiviteiten

In de afgelopen periode hebben weer een aantal mensen deelgenomen aan de Alpha. Wij willen u bedanken voor uw gebeden en voor het klaarmaken van de maaltijd voor één van de avonden. Hieronder een verhaal van een van de deelnemers.

Mijn ervaring met Alpha.

Ten eerste wat achtergrondinformatie: ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin, gedoopt, zelfs belijdenis gedaan. Gaande weg in het leven mijn geloof en vertrouwen kwijtgeraakt, ik ging niet meer naar de kerk.

Na heel lang aarzelen mijzelf opgegeven voor de Alpha, hernieuwde kennismaking met het christelijk geloof. Wat was ik zenuwachtig eerste avond in "de Dijk". Dit is niets voor mij!, toch besloten om me op te geven en naar de volgende avonden gegaan. Was een groep met verschillende leeftijden, eerst samen eten wat een bandschept. Daarna een onderwerp met verhelderende film, dan kwam de discussie met elkaar hoe wij het zien. Ik kon mezelf zijn met al mijn wantrouwen en twijfels. Een zeer intensief weekend gehad daar kreeg ieder een persoonlijke geweldige Bijbeltekst mee.

Alles bij elkaar heeft het veel los gemaakt bij mij. Opnieuw leren bidden en vertrouwen op God, die het goede met

je voor heeft, ik mag mijn zorgen en noden bij God brengen.

Ik vind het fijn om naar de kerk te gaan, wordt geraakt door een lied, gebed of preek en aan het eind van de dienst de zegen te mogen ontvangen.

Op woensdag 19 september a.s. om 19.00 uur, houden wij opnieuw een introductieavond over de Alpha. Loop je rond met vragen over God, of ken je iemand in je omgeving die meer wil weten over het christelijk geloof. Dan nodigen wij je uit om naar deze avond te komen waar je informatie krijgt over het verloop van de cursus. Lijkt je dat wel wat, dan kan je je opgeven voor de Alpha. Adres: wijkgebouw De Dijk, Maassluisdijk 5, Vlaardingingen. Je bent van harte welkom.

P.S. We starten met een maaltijd en dus graag even doorgeven of je komt.

Namens het Alphateam
Theo van Everdingen
06-53842798



ZENDINGSWERKGROEP GZB EN IZB

Hallo Ria, Tonny, Anneke, Louise, Corrie, Aad, Meta, Conny, Hermien, Liesbeth, Gerda en Jannie,
Sorry, het is wel wat laat, maar er zijn weer drie werkgroep-
ochtenden afgesproken voor zaal De Dijk en wel op de
dinsdagochtenden 18/9, 16/10 en 13/11. Van 10.00 tot
12.00 uur. Na de lange zomer zal het fijn zijn jullie weer te
ontmoeten. Ook anderen zijn WELKOM!
Hartelijke groet, namens Conny en Corrie, Wil.

WORKSHOP FONDSWerving

Misschien ben jij betrokken bij geldwerving voor een
stichting, vereniging, thuisfront of andere organisatie. Ik
heb in het afgelopen jaar een vakopleiding Fondswerving
gedaan waarbij je kennis overgedragen krijgt over het
werven van gelden, donateurs, vermogensfondsen, actie/
evenementen e.d. Ik wil deze opgedane kennis graag met
jullie delen en om samen op zoek te gaan naar mogelijk-
heden om fondsen te werven.

Geef even door als je interesse hebt, dan prikken we een
datum om in De Dijk een workshop te organiseren.

Theo van Everdingen (t.van.everdingen@filtnet.nl of
06-53842798)

VROUWEN KOFFIEMORGEN

September. Een nieuw seizoen gaat weer van start.
Dat geldt ook voor de Vrouwen Koffiemorgens die elke
tweede donderdag van de maand worden gehouden in
de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel. Alle vrouwen
die graag over het geloof in de Bijbel willen nadenken en
daar met elkaar over van gedachten willen wisselen, zijn
hartelijk welkom. Als spreekster is Rolien Visser uitgenodigd
en bent u benieuwd wat haar thema is? Ik kan het u
niet vertellen want ik weet het niet. Maar als u nu a.s. don-
derdag (13 september) naar de koffiemorgen komt, hoort
u het vanzelf. Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar
en bent u hartelijk welkom. Neem gerust uw vriendin, col-
lega, buurvrouw, moeder, schoondochter of wie dan ook,
mee. Om ongeveer 11.30 uur wordt de morgen gesloten,
maar daarna is er nog ruimschoots gelegenheid om na te
praten. Meer info kan Annelies Sondorp, tel. 474 40 33 of
ondergetekende, u geven.

Namens het team, Franny Treurniet, tel. 475 07 57.

DANKDIENST DS SNATERSE

Op 16 september wordt in Hoogeveen een dankdienst
gehouden omdat ds. Snaterse 25 jaar geleden in het ambt
van predikant werd bevestigd. U bent van harte welkom
deze dienst bij te wonen. Deze dienst vindt om 10.00 uur
plaats in de Grote Kerk, Grote Kerkstraat 40 in Hoogeveen.
Aanmelden (voor de lunch) kan via de scriba Dhr. Albert
Vijge, scriba-grotekerk@pghoogeveen.nl.

LIEDEREN DEZE MORGEN

Op Toonhoogte 299

Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig,
Heer, wij danken U.

Refrein:

Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Vader,
wij aanbidden U,
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U

Refrein

U bent onze Koning,
wij aanbidden U,
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U

Refrein

Op Toonhoogte 406

Ga je mee op zoek
naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek,
want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek
naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis?
Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!

We hebben die ster,
daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste,
de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren,
een kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder Koningskind misschien...

Ga je mee op zoek
naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek,
want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek
naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!
Want wie zoekt, die vindt!
Want wie zoekt, die vindt!

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Zingen: Gezang 330: 1 en 2
- Zingen: Psalm 130: 1,2 en 3
- Zingen: Psalm 117 (OB)
- Schriftlezing: Psalm 29
- Zingen: Psalm 29: 1, 5 en 6
- Preek: 'Gods soevereiniteit als troost voor ons leven'
- Zingen: Gezang 304: 1,2 en 3
- Zingen: Psalm 146: 1 en 3