

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwwgrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0652026700 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp).

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Dr. A.A.Teeuw, Ridderkerk	collecten: 1e Diaconie 2e Wijkkas
17.00	BK	Prop. J.J. Steketee, Zwijndrecht	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Prop. T. Overbeeke, Gouda	collecten: 1e Hervormings- dag 2e PGV
17.00	GK	Ds. J.E. de Groot, Ede	

Orde van dienst deze morgen

Thema: de eed van God

Op Toonhoogte 220
Psalm 105 vers 4 en 6 (OB)
Lofz. van Zach vers 2
Op Toonhoogte 513
Lezing (en tekst): Hebr. 6: 13-18
Ps. 125: 1 en 2
Ps. 130: 3 en 4
Gezang 427 vers 1, 5 en 7

Meeleven

- Deze week is in de leeftijd van 88 jaar overleden de moeder van Tineke Zijlstra, wij leven mee met Tineke en haar familie.
- De vader van Huub Eschbach, is ernstig ziek. Hij laat weten dat het naar omstandigheden redelijk gaat, de pijn is nu onder controle.
- Vrijdag 12 oktober heeft Gerdien, dochter van Gerrit van der Voet, haar oratie uitgesproken. Ze is benoemd tot bijzonder hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus universiteit met specialisatie het "natte arbeidsrecht". Wij zijn met Gerrit blij en dankbaar dat ze dit heeft mogen bereiken.

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar de fam. G.P. Vogel – Stijnen. Map en Gerard hebben een vervelende periode achter de rug. We hopen van harte dat het met Map weer wat beter mag gaan. Wij wensen jullie alle goeds toe en een hartelijke groet van ons allen. Gods nabijheid toegewenst!

We hebben ook een jarige in de gemeente. Mevr. P.F. Bagchus - de Bruijne, hoopt D.V. op woensdag 24 oktober 99 jaar te worden. Wij willen u van harte feliciteren met deze dag en met deze bijzondere hoge leeftijd. Een fijne dag wensen wij u toe. Een groet van ons allen met een warme handdruk. Gods zegen toegewenst!
De bloemen worden bezorgd door Tineke Zeilstra en Lia Castro Mata.

Kinderdienst

Vandaag is er géén kinderdienst in verband met de herfstvakantie. Volgende week hopen we jullie allemaal weer te zien. Fijne vakantie!

Doopdienst

Op D.V 11 november zal er in de ochtenddienst, waarin onze consulent Ds. W. Markus hoopt voor te gaan, de Heilige Doop bediend worden. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met ouderling van der End, in overleg zal een afspraak gemaakt worden voor een gesprek met de doopouder(s) samen met Ds. Markus.

Dankdag voor gewas & arbeid

Op woensdag 7 november willen wij als gemeente bij elkaar komen in een Eredienst vanwege de dankdag voor gewas en arbeid. De kans is groot dat u geen gewassen meer verbouwt. Maar arbeid verricht iedereen. Of het nu in of buiten de kerk is. Daarom is het goed hier God voor te danken. Ook een moment midden in de week om te bidden voor mensen die minder gezegend zijn. Als kerkenraad moedigen wij u aan om te komen. De dienst begint om 19.30 uur in de Grote Kerk en voorganger is Prop. W.A. van den Born uit Leiden.

Aandragen namen vacatures kerkenraad

In januari 2019 zullen - *vanwege aflopend ambtstermijn* - waarschijnlijk 2 kerkenraadsleden aftreden. Dit betekent dat wij als kerkenraad momenteel 6 vacatures hebben. U kunt vanaf vandaag namen aandragen voor de ambten van Diaken (1x), Ouderling (4x). Daarnaast zijn wij als kerkenraad op zoek naar een nieuwe Kerkrentmeester. Deze persoon hoeft geen ambt te aanvaarden. U kunt uw namen met korte motivatie per e-mail doorsturen aan de Scriba. Op papier kan ook; dan p/a Tollensstraat 68, 3131 GZ Vlaardingen. De sluitingstermijn is 31-oktober 2018.

Zondagavond Jeugdclub!

Zondagavond staat er een nieuwe JC-avond op het programma met als thema "Twijfel?!" Be there, 19.45 @ De Dijk.

Gebedskring

Woensdag 24 oktober hopen we als gebedskring weer bij elkaar te komen in De Dijk. Aanvang: 20.00 uur. Een waardevol moment voor persoonlijk gebed, voor de gemeente en de samenleving.

Tienerclub

De eerste clubavond hebben we er inmiddels op zitten. Voor dit jaar hebben we op de volgende datums club; **vrijdag 2, 16 en 30 november en vrijdag 14 december**. Zet ze alvast in je agenda! Ben je tussen de 9 en 12 jaar, dan ben je van harte uitgenodigd, en neem gerust je vrienden mee van school of uit je buurt! We beginnen altijd met een gedeelte uit de Bijbel waarbij we aansluiten op thema's die jullie als tieners tegenkomen. Daarna is het tijd voor gezelligheid en spel. Tijd: 19.00 tot 20.30 uur, Waar: Honk, Voor info: Jolanda Wildeman 010-4350970 / jolandawildeman76@gmail.com

Gemeenteavond 'Het gat in de kerk' met ds. Wim Markus

Een digitale versie van het verhaal wat ds. Wim Markus met ons deelde op de gemeenteavond van 26-september jl. is digitaal opvraagbaar bij de Scriba.

Dienst voor mensen met een beperking

D.V. zondag 28 oktober 2018 om 15.00 uur in Kerkcentrum Holy, is er weer een kerkdienst voor en met mensen met een beperking. Graag nodigen wij u uit om deze dienst bij te wonen. Ook als u iemand met een beperking kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

Orde van dienst deze middag

Gezang 252 vers 1 en 4
Psalm 84 vers 1 (OB)
Gezang 341 vers 1 en 2
Lezing Hebrëeën 3, psalm 95
Psalm 95 vers 4 en 5
Psalm 27 vers 5 en 7
Gezang 254 vers 2, 3 en 4

Op Toonhoogte 220

Wij blijven geloven dat onder miljoenen, de Heer van de schepping een plan met ons heeft.
Waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd.
Nog steeds kan vertroosten, verlichten,
bevrijden
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal,
om buiten onszelf voor de ander te leven;
ons kleine begin van zijn groot ideaal.

Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefts naar de horizon richt
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Op Toonhoogte 513

Ik ben nooit alleen, nooit alleen
Want Hij is bij mij.
Ik ben nooit alleen want Jezus woont in mijn hart.
Jezus, Jezus. Hij is bij mij.
Jezus, Jezus woont in mijn hart.