

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp).

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Ds. M. van Campen, Ede	collecten: 1e Diaconie
17.00	BK	Ds. J. van Belzen, Serooskerke	2e Wijkpastoraat PGV
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. C. Cluistra, Capelle a.d. IJssel	collecten: 1e Project 10 27
17.00	GK	Ds. W. Markus, Bergschenhoek	2e PGV
24/12 20.00	GK	Daan van den Born, Leiden	
25/12 10.00	GK	Ds. P.J. Visser, Amsterdam	1e Diaconie 2e PGV
25/12 15.00	GK	Kerstviering met de kinderen	

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 86
- Gezang 328 vers 1, 2 en 3
- Psalm 147 vers 10 (OB)
- Op Toonhoogte 409
- Schriftlezing: 1 Samuel 4: 12-22 en Mattheus 1: 18-23
- Lofzang van Zacharias vers 1 en 2
- Prediking over 1 Samuel 4: 21a en Mattheus 1: 23
- Lofzang van Zacharias vers 4 en 5
- Psalm 130 vers 3 en 4

BLOEMENGROET

- Vandaag gaan de bloemen naar mevr. A.J. van Delft - van den Akker (Betty). Deze week mocht zij weer thuis komen uit het ziekenhuis. Ze heeft een nieuwe heupprothese gekregen. Nu volgt het revalideren. Betty, wij wensen je daar veel sterkte bij. Een hartelijke groet van ons allen.
- Mevr. L.J. Kesseboom - Arnoldus (Louise) hebben we al vele weken in de kerk moeten missen. Het gaat nog niet zo lekker met Louise. Vandaar willen wij haar speciaal verrassen met onze bloemen. Wij hopen dat er weer vooruitgang mag komen. Van de gemeente krijg je een welgemeende groet.

Beide dames wensen wij Gods zegen toe.

De bloemen worden gebracht door Henk Hannevijk en Marjolein Vroom.

JUBILEUM

Op donderdag 20 december hopen dhr. A. van Putten en mevr. C.J. van Putte - Faasse 55 jaar getrouwd te zijn. Wij als gemeente willen u van harte feliciteren en een fijne dag toewensen. Gods zegen in de jaren die de Here er nog aan toe wil voegen.

BEDANKT

Beste gemeenteleden, hartelijk dank voor alle kaarten en telefoontjes in de afgelopen maanden kreeg, toen ik veel last had van mijn depressie. Nu gaat het weer beter met mij, maar het blijft een wankel evenwicht. Als er iets gebeurt kan ik zomaar weer een terugval krijgen. Dank aan de Here God dat Hij mij steeds bewaarde en de krachten teruggaf. Groeten van Anja van de Ree.

PASTORAAT

We zijn dankbaar te mogen melden dat Ds. W.H. van Boeijen is aangesteld als pastoraal werker voor 16 uur per week in onze wijkgemeente, hij is z'n werkzaamheden inmiddels gestart.

AVONDGEBEDEN IN DE ADVENT

Evenals voorgaande jaren houden we in de vier weken van Advent korte gebedsdiensten om zo naar Kerst toe te leven. De avondgebeden zijn steeds op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. We lezen een Psalm en een gedeelte uit het Evangelie. We spreken onze gebeden uit en we zingen een avondlied. Het laatste avondgebed van deze advent is 19 december in de Rehobothkerk. Van harte aanbevolen.

GEBEDSKRING

Ook woensdag aanstaande 19 december willen we weer samenkomen voor gebed. De kring is een moment van gezamenlijk gebed, bedoeld voor ieder gemeentelid. Midden in de week kan je zomaar aanschuiven, om mee te bidden of om voorbede te vragen. Je bent van harte welkom. Aanvang deze keer: 20.00 uur in De Dijk.

DIENST VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

D.V. zondag 23 december 2018 om 15.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils, is er weer een kerkdienst voor en met mensen met een beperking. Ditmaal de kerstviering 2018, aansluitend is er een maaltijd voor mensen uit de doelgroep en hun familie en vrienden. Graag nodigen wij u uit om deze dienst bij te wonen. Ook als u iemand met een beperking kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 86

In de stad van koning David
zoals lang reeds was voorzeggd,
werd een baby door zijn moeder
in een kribbe neergelegd.
Jezus Christus was dat kind,
door Maria teer bemind.

Hij kwam uit de hoge hemel,
Hij de koning van 't heelal.
Heel eenvoudig was zijn woning
en zijn wieg stond in een stal.
Armen riep Hij in zijn kring,
toen Hij door de wereld ging.

En in al zijn kinderjaren
is Hij opgegroeid als wij.
Hij was klein en zwak en hulploos,
soms verdrietig, dan weer blij.
Daarom leeft hij met ons mee,
weet Hij van ons wel en wee.

Eenmaal zien ook onze ogen
Hem, die ons zijn liefde toont,
want dat kind is onze Heiland
die nu in de hemel woont.
Hij brengt al Gods kind'ren thuis
bij Hem in het vaderhuis.

Nee, niet in die stal op aarde
met de dieren aan de kant
zien wij Hem, maar in de hemel,
zittend aan de Gods rechterhand.
In het wit, op 't hoofd een kroon,
staan Gods kind'ren rond de troon.

Op Toonhoogte 409

refrein

Goed nieuws, goed nieuws
ledereen moet het horen.
Goed nieuws, goed nieuws,
Jezus is geboren.
Jezus is geboren.

Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet.
En gaat het soms wat moeilijk,
Hij geeft je nieuwe moed.
refrein

Hij is de allerbeste,
geen ander is als Hij.
De machtigste en sterkste,
Hij is het allebei.
refrein

En Hij is ook een Vader,
die heel veel van je houdt.
Hij draagt je op Zijn armen
als jij op Hem vertrouwt.
refrein

Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft,
die krijgt het eeuwig leven,
want dat heeft Hij beloofd.
refrein

Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen.
En waar je ook naar toe gaat,
Hij laat je nooit alleen!
refrein 2x

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Gezang 329
- Psalm 42 vers 1, 3 en 4 (OB)
- Psalm 42 vers 7 (OB)
- Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 en Lukas 1: 67-80
- Lofzang van Zacharias vers 1, 4 en 5
- Verkondiging n.a.v. Lukas 1 vers 74b
"Hem zouden dienen zonder vrees"
- Psalm 25 vers 6 en 7
- Gezang 127 vers 5 en 7