



GK zondagsbrief

Zondag 6 januari 2019
Jaargang 13 week 2

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp).

DIENSTEN DEZE WEEK			
10.00	GK	Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	collecten: 1e Diaconie 2e PGV
17.00	GK	Ds. J.E. de Groot, Ede	
DIENSTEN VOLGENDE WEEK			
10.00	GK	Ds. W. Markus, Bergschenhoek	collecten: 1e ZWO Vlaardingen o.a. t.b.v. Nepal 2e PGV
17.00	GK	Ds. P.L. de Jong, Rotterdam	

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 189
- Psalm 9 vers 1, 13 en 14 (OB)
- Psalm 143 vers 2
- Op Toonhoogte 498
- Psalm 57 vers 1 en 5
- Psalm 146 vers 3 en 5 (OB)
- Gezang 460 vers 1, 2 en 3
- Schriftlezing: Lukas 2: 41-52
- Tekst: vers 51-52 'Vindt Jezus genade in uw/jouw ogen?'

MEELEVEN

- Mw. A.M. (Annie) De Kok-Brons is in het oogziekenhuis opgenomen. Ze tobt al geruime tijd met ernstige problemen, ze hopen haar met een opname effectiever te kunnen behandelen.
- Dhr. W. (Wandert) Buis heeft deze week de mogelijkheden voor een vervolgbehandeling besproken. Deze zal bestaan uit een serie bestralingen die over een paar weken zullen beginnen.
- Mw. W.J. Meijer (Wil) verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat wel wat beter met haar. Eigenlijk ligt ze te wachten om tijdelijk naar een verpleeghuis overgebracht te worden, maar op dit moment is er nergens plaats.
- Onze oud-wijkpredikant ds. W. van Laar tobt helaas met zijn gezondheid. Na een ziekenhuisopname en operatie is hij inmiddels weer thuis en herstellende. Er zijn nog wat gemeenteleden, die ziek zijn of wachten op een uitslag of door hun gezondheid niet meer naar de kerk kunnen komen. Laten we hen niet vergeten. Een kaartje of bezoekje kan veel bij iemand doen. Laten wij hen ook in ons gebed gedenken.

GEBOREN

Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze dochter Elizabeth Henrika. Elise is geboren op 30 december 2018. Peter en Gerdien van Kranenburg.

BLOEMENGROET

- Mevr. C. Schotel-Bouter gaan we vandaag verrassen met onze bloemen. Wij hopen van harte dat alles goed met u mag gaan. En dat de ongemakken van het ouder worden draagbaar mogen blijven. Zo ontvangt u van ons de hartelijke groeten. En wij wensen u Gods zegen toe.
- Dhr. J. Selier willen wij ter bemoediging onze bloemen geven. Op deze manier kunt u de betrokkenheid van de gemeente voelen. Wij wensen u veel sterkte toe op de weg die u moet gaan. Een hartelijke groet van ons allen.

De bloemen worden bezorgd door Hilde Cordia en Philip Vermaat.

BEDANKT

Voor en na mijn operatie hebben velen van u en jullie met mij meegeleefd. Op allerlei manieren mocht ik dat onder vinden: kaarten en bloemengroet, bezoeken en gebed, telefoontjes en mailtjes. Heel hartelijk dank daarvoor! Langzaam maar zeker ga ik stapje voor stapje vooruit. Met vriendelijke groet, Betty van Delft.

BEVESTIGINGSDIENST AMBTSDRAGERS

Onze nieuwe ambtsdragers (Korné Vermeulen, Cor Spee en Martin Kruidenier) zullen in de morgendienst van 13 januari 2019 bevestigd worden. Daarnaast nemen we in dezelfde dienst afscheid van voorzitter en ouderling Jan Vogel en Ouderling-Kerkrentmeester Jan Klugkist. De dienst wordt geleid door ds. Wim Markus.

MAF FAM. NAGEL

Afgelopen week zijn we in het EMC geweest voor een aantal onderzoeken. Over enkele weken horen we de uitslagen hiervan. Ondanks de minder leuke reden van ons bezoek aan Nederland, was het fijn om u te ontmoeten. Ondertussen zijn we alweer onderweg naar Juba. We hopen vanaf eind maart zes weken in Nederland te zijn in verband met ons verlof. We kijken er naar uit om u dan uitgebreider te spreken. Wilt u bidden voor goede uitslagen van de onderzoeken en bescherming nu er een verhoogde kans is dat Ebola Zuid Soedan bereikt?

Hartelijke groet, Wouter, Marlies & Mirthe Nagel.

BIJBELKRINGEN

De Ouderenkring in Uitzicht staat in de agenda voor woensdagmiddag 16 januari 2019 om 14.45 uur in zaal De Haven (grote zaal) onder leiding van Arend van den Akker. De bespreking gaat over: "Saulus wordt Paulus". Handelingen 9 en 13 (1e deel).

Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV dinsdag 8 januari aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur. Aan de beurt is hoofdstuk 6 uit het boekje "Leven bij de Dag" van ds. J.J. ten Brinke.

GEBEDSKRING

Ook woensdag aanstaande 9 januari willen we weer samenkomen voor gebed. De kring is een moment van gezamenlijk gebed, bedoeld voor ieder gemeentelid. Midden in de week kan je zomaar aanschuiven, om mee te bidden. Of om voorbede te vragen. Je bent van harte welkom deze keer aanvang: 20.00 uur in De Dijk

WEEK VAN GEBED

Van 20 tot en met 27 januari is het de week van gebed. Samen met andere kerken van de Verzamelde Kerken van Vlaardingen (VKV) organiseren wij iedere avond van deze week een moment van bezinning en gebed. Op zaterdagavond 26 januari om 19.00 uur is de avond in de Grote Kerk. U bent van harte welkom om deze avonden mee te maken. Zie ook de FB-pagina van de VKV en de Grote Kerk.

NIEUWE FASE IN DE AANPASSING VAN DE GROTE KERK

Zoals u en jou ongetwijfeld opgevallen is, is er weer heel wat verwerk uitgevoerd. Deze keer zijn de afscheidingschotten voorzien van een nieuwe deklaag. Maar ook is een belangrijke stap gezet in de verdere klimaatbeheersing binnen het gebouw door de montage van een nieuwe tochtsluis. Dit betekent dat er weer twee belangrijke aandachtspunten van de "bucket-list" afgevinkt konden worden.

Uiteraard hopen wij lang plezier te mogen hebben van deze vernieuwingen, maar dat betekent dan wel dat we met z'n allen zorgvuldig en vooral voorzichtig met deze kwetsbare zaken om dienen te gaan. Zo zullen we voor een bescherming gaan zorgen waarmee we hopen te voorkomen dat de achterste rijen stoelen het verwerk van de schotten beschadigen.

Met betrekking tot de bediening van de tochtsluis geldt dat voor een optimaal effect uitsluitend de (zij-)toegangsdeuren als in- en uitgang gebruikt worden, maar dat deze niet permanent open gezet mogen worden door er bijvoorbeeld zware voorwerpen voor te plaatsen.

De middelste "nooddeuren" van de tochtsluis mogen alleen gebruikt worden bij nood/brand en zijn dus pertinent NIET voor regulier gebruik als uitgang o.i.d. bestemd. Ook moeten we niet meer proberen om met fietsen de tochtsluis te passeren omdat dat de kans op beschadigingen enorm zal doen toenemen. Dat geldt uiteraard ook voor de hal bij de ingang Smalle Havenstraat. Ons kerkgebouw is tenslotte geen fietsenstalling en laten we eerlijk zijn, als we met de fiets naar de stad gaan, gaan we ook niet met fiets en al de winkels binnen. Bovendien staat de brandweer dergelijke obstakels op de vluchtroutes niet toe.

Laten we met elkaar proberen de nodige discipline op te brengen om zo voorzichtig mogelijk met de spullen om te gaan. Veel dank voor ieders begrip en bijdrage om bovenstaande te realiseren.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 189

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Op Toonhoogte 495

God die alles maakte,
de lucht en 't zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

God die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist're wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Psalm 68 vers 14 (OB)
- Psalm 119 vers 3 en 9 (OB)
- Psalm 16 vers 3
- Gezang 399 vers 4, 5 en 6
- Psalm 89 vers 7 en 8
- Gezang 291 vers 1 en 2
- Schriftlezing en tekst: Efeze 1: 15-23