

GK zondagsbrief

Zondag 12 januari 2020
Jaargang 14 week 3

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA			
12/01 10.00	GK	Prop. J. Menkveld, Leiden	collecten: 1e Project 10 27 2e PGV
12/01 17.00	GK	Ds. J. van Belzen, Maassluis	
19/01 10.00	GK	Ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek	collecten: 1e Diaconie 2e IZB
19/01 17.00	BK	Ds. H. Liefding, Gouda	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 189
- Psalm 45 vers 1 en 4
- Op Toonhoogte 155
- Kinderlied: Op Toonhoogte
- Schriftlezingen: Jesaja 61: 7 - 62: 4, Efeze 5: 21-33
- Gezang 38 vers 1 en 3
- Verkondiging
- Psalm 103 vers 1, 3 en 5
- Gezang 303 vers 1 en 4

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Psalm 84 vers 1 (OB)
- Psalm 84 vers 2 en 3 (OB)
- Gezang 255
- Schriftlezing: 1 Samuël 2: 18-19 en 3: 1-10, Lukas 2: 41-52
- Psalm 40 vers 3 en 4
- Verkondiging n.a.v. Lukas 2 vers 49: 'Over de dingen van de Vader en de dingen van ons.'
- Gezang 446 vers 1, 2, 3 en 4
- Psalm 33 vers 10 en 11 (OB)

BLOEMENGROET

- Deze week is er een speciale bloemengroet gebracht door Conny en Willemijn bij Willeke en Korné Vermeulen, voor de geboorte van hun dochter Nora Catharina.
- Vandaag gaan ter bemoediging en als teken van meeleven en betrokkenheid de bloemen naar de fam. A. Wildeman. Hierbij ontvangt u ook een hartelijke groet van ons allen en wij wensen u beiden Gods zegen toe.
- Ook mevr. T. Elve - Barendregt, verrassen wij vandaag met de bloemengroet. De laatste weken heeft zij nog wel wat onderzoeken moeten ondergaan. Wij hopen van harte dat alles een beetje gunstig mag verlopen. Wij wensen u veel sterkte bij dit alles en u ontvangt een wel-

gemeende groet van uw gemeente Grote Kerk. De Here zij u nabij.

De bloemen worden bezorgd door Petra Rietveld en Centine van der Sar.

AKOESTISCH GELUIDSONDERZOEK / KANSEL

Begin december heeft er een akoestisch geluidsonderzoek plaatsgevonden in de Grote Kerk. Eind december ontvingen we als kerkenraad het rapport met resultaten. Er zijn punten aangedragen die merkbare verbeteringen moeten opleveren. Dit zijn zowel technische punten zoals nieuwe speakers alsmede bouwkundige punten als geluidsabsorberend materiaal aanbrengen op de muur tegenover het liturgisch centrum. De kerkrentmeesters gaan aan de slag met het rapport en in gesprek met alle partijen betrokken bij het eigendom en de exploitatie van de Grote Kerk. Indien u het rapport wilt inzien kunt u contact opnemen met de scriba. We hebben de onderzoekers ook laten beoordelen wat het effect van het preken vanaf de 'hoge kansel' met klankbord heeft op de verstaanbaarheid. Daarover wordt gezegd: Het klankbord had een goede functie voor spraakoverdracht in tijden zonder spraakversterking. Met spraakversterking is deze functie niet meer aanwezig en levert het klankbord geen verbetering op. Reflecties via het klankbord kunnen zelfs contraproductief werken op de kwaliteit van het spraaksignaal.

Zoals eerder gemeld was het preken vanaf de 'hoge kansel' een tijdelijke maatregel. Vanaf deze zondag zullen we dan ook preken vanaf de 'lage kansel'. Wanneer geluid en beeldaanpassingen worden gedaan in de Grote Kerk zullen we ook kijken of we een soort podium kunnen creëren waar de predikant op kan staan.

VERLANGEN

Door verschillende gemeenteleden werd het verlangen uitgesproken om meer momenten van ontmoeting te hebben, ook na de dienst. Als kerkenraad delen wij dit verlangen. Wij zouden na iedere ochtenddienst koffie en thee willen serveren zodat men elkaar kan ontmoeten. Er is echter een groot praktisch struikelblok wat dit momenteel niet mogelijk maakt. Er zijn te weinig hulpkosters en schenkers om dit te realiseren!

KERKBALANS

De kerkrentmeesters laten u weten dat op zondag 19 januari 2020 de Kerkbalans 2020 begint. Wij hopen dat u allen bereid bent in welke vorm dan ook een bijdrage leveren. Als u op voorhand al vragen of opmerkingen heeft kunt contact opnemen met Dick van Keulen, dcvkoulen@yahoo.com of 06 48345494.

JEUGDCLUB

Deze zondagavond beginnen we om 19.30 scherp met de eerste JC-avond van 2020: "Zoek en je zult vinden". Be there!

JEUGDHONK SPORT AVOND

Stiekem een beetje aangekomen tijdens de kerstvakantie, of gewoon veel zin om te sporten? Dan is dit het moment om in beweging te komen! Op zaterdag 18 januari is het zover, de enige echte sportavond staat weer op het programma. Van 20.00 tot 22.00 uur zullen we verschillende sporten gaan doen in de gymzaal, Van Baerlestraat 2.

- neem schoenen met een witte zool mee
- zorg ervoor dat je er op tijd bent (19.45 uur)
- laat even weten of je komt bij Matthias of Levi.

GEBED EN AANBIDDING

Zoals beloofd willen wij deze maand een tijd van gebed en aanbedding organiseren. Daarom willen we u vragen om aanstaande woensdag 15 januari vast te leggen in uw agenda. Belangrijk om te weten is dat dit niet alleen voor mensen is die al vaker de gebedsmomenten bezochten. We organiseren dit juist voor iedereen, met of zonder ervaring. Dus: Woensdag 15 januari, 19.30 uur, De Dijk.

ALPHA-CURSUS

Op woensdag 22 januari a.s. zal er in ons wijkgebouw De Dijk, een infoavond zijn, als start voor een nieuwe Alpha-cursus. Wellicht ben jij geïnteresseerd of ken je iemand in jouw omgeving die meer wil weten van het christelijk geloof: Jullie zijn van harte welkom!

We beginnen om 19.00 uur met een maaltijd. Wil je meer weten neem dan even contact op met Theo van Everdingen, 06 3842798 of t.van.everdingen@solconmail.nl.

WEEK VAN GEBED

In de week van 20 tot en met 25 januari zal de week van het gebed gehouden worden. Samen met de andere kerkgenootschappen van de VKV (Verzamelde Kerken van Vlaardingingen) is er iedere avond een gebedsbijeenkomst in een ander kerkgebouw:

- Ma 20 jan: Leger des Heils, Magnoliastraat 41
- Di 21 jan: Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1
- Wo 22 jan: Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26
- Do 23 jan: Maranathakerk, Prof. Mekelstraat 255
- Vr 24 jan: Lucaskerk, Hoogstraat 26
- Za 25 jan: Grote Kerk, Markt 63

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren maximaal een uur. Van harte welkom!

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 189

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. (2x)

Op Toonhoogte 155

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.
Zie ik 's morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen opengaan,
is het of de dag mij noemt de naam
van een machtig God.

Deze God die aard' en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep
uit het duister tot zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en
die zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in zijn hand bewaart:
hoe groot is God voor mij.

Op Toonhoogte 482

Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.

(Refrein)
Dank, dank, dank o Heer,
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
(Refrein)

Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
(Refrein)

Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
(Refrein)