

GK zondagsbrief

Zondag 19 januari 2020
Jaargang 14 week 4

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

AGENDA			
19/01 10.00	GK	Ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek	collecten: 1e Diaconie 2e IZB
19/01 17.00	BK	Ds. H. Liefding, Gouda	
26/01 10.00	GK	Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord	collecten: 1e Diaconale wikkas 2e HGJB
26/01 17.00	GK	Ds. K. Timmerman, Dirksland	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 299
- Psalm 66 vers 1, 2 en 3
- Psalm 86 vers 4
- Psalm 86 vers 7
- Kinderlied: Op Toonhoogte 497
- Schriftlezingen: 1 Koningen 18: 1-21, Mattheüs 6: 24
- Psalm 81 vers 6 en 7
- Preek: 'De dag dat je kiezen moet' n.a.v. 1 Kon. 18: 21
- Gezang 484 vers 1, 2, 3 en 4
- Gezang 444 vers 1, 2 en 3

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Gezang 323 vers 1, 2 en 8
- Psalm 145 vers 1 en 2 (OB)
- Psalm 108 vers 1 en 2 (OB)
- Schriftlezing: Lucas 4 : 38 – Lucas 5: 11
- Psalm 33 vers 5 en 11 (OB)
- Gezang 47 vers 1, 2 en 3
- Psalm 67 vers 1 en 2

GEBOREN

Op maandag 13 januari jl. is geboren Seth Manuël, zoon van Hanna en Richard Kraaij-Verhoeven. Seth is 46 cm en 1930 gram. De blijdschap is groot voor de gezondheid van moeder en kind! Zij verblijven nog in het ziekenhuis in Utrecht. Dank voor al het meeleven in de afgelopen tijd maar zeker ook dank voor al de gebeden. God heeft verhoord! We hebben 10.000 redenen tot dankbaarheid! Mochten jullie de ouders een kaartje willen sturen: de Duiker 14, 3461 HN Linschoten. Namens de dankbare (groot)ouders, Arjen en Lia Verhoeven.

HUWELIJKSJUBILEUM

Op woensdag 22 januari zijn Nico en Adri Noomen - Maaijen 50 jaar getrouwd. (Zie de bloemengroet.)

BLOEMENGROET

- Vandaag gaan wij een bruidspaar blij maken met onze bloemen. Op woensdag 22 januari hopen dhr. N. (Nico) en mevrouw A. (Adri) Noomen - Maaijen de dag te gedenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk traden. We zijn mede dankbaar dat ze dit mogen beleven. Het zijn geen onbekenden in onze gemeente. Hun trouw aan de gemeente zien we in veel activiteiten terug waar zij zich geroepen voelen. Dank jullie wel, Nico en Adri, voor jullie enorme inzet. Dat mag wel eens gezegd worden, vindt u niet? Wij wensen jullie een hele fijne dag toe. Ook hopen wij dat de Here jullie nog vele jaren met elkaar in gezondheid zal sparen. Een felicitatie van ons allemaal!
- Jan Klugkist heeft ruim 14 dagen geleden een pittige ingreep aan het hart moeten ondergaan. Gelukkig is alles goed gegaan en nu nog wat aan het aansterken van alle onzekerheden die er voor die tijd waren. Dan maakt een bloemetje blij als teken van meeleven en verbondenheid met Jan. Ook voor Klazien natuurlijk. Jan, veel sterkte in dit alles en wij wensen je samen met Klazien Gods Zegen toe.

De bloemen worden bezorgd door Nel Bazen en Lia Castro Mata.

MEELEVEN

- Zaterdag 11 januari is de broer van Aad van de Ree aan de ziekte van Parkinson overleden. Afgelopen vrijdag is hij begraven. Aad is nu uit dit gezin nog alleen over, dat valt hem best zwaar. Wij wensen Aad en Anja veel sterkte toe met dit verlies, Gods nabijheid wensen wij jullie toe.
- Marja de Breejen kreeg afgelopen vrijdag bloedtransfusie toe gediend, haar HB was veel te laag. Over enkele weken moet zij een knie operatie ondergaan. Veel sterkte, Marja, in dit alles.
- Dhr. Philip Wijker gaat steeds meer achteruit.
- Mevrouw Wijnhorst - v.d. Valk is deze week ook naar het St. Franciscusziekenhuis gebracht. Haar situatie is ernstig en zorgelijk.
- Harald Kesseboom mocht ook afgelopen maandag weer thuiskomen uit het revalidatiecentrum.

BENOEMING OUDERLING

De kerkenraad deelt u mee dat afgelopen week dhr. Theo van Everdingen is benoemd tot het ambt van ouderling met missionaire focus. Theo heeft tot komende vrijdag de tijd om zijn benoeming aan te nemen of af te wijzen. Wij vragen u als gemeente om mee te bidden tijdens deze overdenkingsperiode.

DANK

- Anneke van der Brugge wil ons heel graag laten weten dat de uitslagen van haar scan en de andere onderzoeken goed waren. Ze mag weer 3 maanden weg blijven. Ook dankt Anneke ons dat er heel veel voor haar gebeden is en nog wordt. Alle eer aan Hem. Een hartelijke groet van Anneke en Leo van der Brugge.
- Mede namens mijn kinderen wil U allen heel hartelijk dank zeggen voor het medeleven na het overlijden van mijn vrouw en mijn jongste zoon. Kees Nuijt

KERKBALANS 2020

GEEF VOOR JE KERK is dit jaar het motto van de kerkbalans. Opnieuw doen we een beroep op u als gemeente een jaarlijkse gift aan de kerk te geven. Hiermee worden de kosten voor personeel en kerkgebouwen betaald. De kerkrentmeesters hebben een begroting moeten opstellen die helaas niet sluitend is. De verwachting is dat er in de begroting van de PGV een tekort van ruim € 100.000 zal ontstaan. Door de vacatures zal het tekort iets minder zijn, maar we hopen met elkaar dat deze vacatures snel weer worden ingevuld. U moet weten dat hoewel wij nog geen vaste predikant hebben er wel kosten worden gemaakt voor het in standhouden van een predikantsplaats. De tekorten ontstaan door een vermindering van het aantal leden per wijkgemeente. Dit is helaas een landelijke trend. Wij hopen dat u de kerk niet teleur zult stellen en uw bijdrage waar mogelijk verhoogt. Vanaf deze zondag wordt een envelop met informatie bij u thuisbezorgd. In de envelop zit een antwoordbrief die u kunt invullen. De antwoordbrief wordt door een vrijwilliger na ongeveer een week weer bij u thuis opgehaald. Vergeet de kerk alstublieft niet. Alvast bedankt voor uw vrijgevigheid!

VRIJWILLIGERS KERKBALANS 2020

We zijn blij dat we ook dit jaar weer voldoende vrijwilligers hebben gevonden om de enveloppen rond te brengen en op te halen. De stapeltjes enveloppen liggen deze zondag (19/1/2020) klaar in de kerk. Kunnen de vrijwilligers die dan niet in de dienst aanwezig zijn dit aan mij doorgeven? Dan kan ik ze bij u thuis bezorgen. Laat het mij (Dick van Keulen) dan even weten: email: dcvkeulen@yahoo.com of 06-48345494.

VERKIEZING MODERAMEN 2020

Ieder jaar wordt in januari het moderamen van de kerkenraad vastgesteld. Het moderamen zorgt voor het dagelijks bestuur van de wijkgemeente en bereidt de agenda voor de wijkkerkenraad voor.

In 2020 zal het moderamen bestaan uit:

- Ronald de Heer (Voorzitter en Ouderling-Kerkrentmeester)
- Jan van der Sar (Diaken)
- Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)

Predikant (vacant) vertegenwoordigd door consulent. Daarnaast is Roel van Keulen aanwezig om in de vacante periode een korte lijn te hebben richting de gastpredikanten.

DIENST VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

D.V. zondag 26 januari 2020 om 15.00 uur is er weer een kerkdienst voor en met mensen met een beperking. Graag nodigen wij u uit om deze dienst bij te wonen. Ook als u iemand

met een beperking kent, neemt u hem/haar dan vooral mee. De diensten zijn ook zeer geschikt voor jonge gezinnen. We zien u graag de 26ste in het kerkcentrum Holy Vlaardingen! Namens de werkgroep, Harry Vogel

WEEK VAN GEBED

In de week van 20 tot en met 25 januari zal de week van het gebed gehouden worden. Samen met de andere kerkgenootschappen van de VKV (Verzamelde Kerken van Vlaardingen) is er iedere avond een gebedsbijeenkomst in een ander kerkgebouw:

- Ma 20 jan: Leger des Heils, Magnoliastraat 41
- Di 21 jan: Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1
- Wo 22 jan: Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26
- Do 23 jan: Maranathakerk, Prof. Mekelstraat 255
- Vr 24 jan: Lucaskerk, Hoogstraat 26
- Za 25 jan: Grote Kerk, Markt 63

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren maximaal een uur. Van harte welkom!

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 299

Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

(Refrein)

Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
(Refrein)

U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
(Refrein)

Op Toonhoogte 497

(Refrein)

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
(2x)

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.
(Refrein)