

GK zondagsbrief

Zondag 5 januari 2020
Jaargang 14 week 2

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

10.00	GK	Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	collecten: 1e Diaconie 2e Wijkkas
17.00	GK	Ds. W. Markus, Bergschenhoek <i>Leerdienst Cat. nieuwe stijl</i>	
10.00	GK	Prop. J. Menkveld, Leiden	collecten: 1e Project 10 27 2e PGV
17.00	GK	Ds. J. van Belzen, Maassluis	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 363
- Gezang 441 vers 2, 3 en 8
- Psalm 114 vers 4
- Kinderlied: Op Toonhoogte 54
- Lezing: Numeri 10: 11-13 en 29-36
- Psalm 105 vers 14, 15 en 16
- Preek: 'In het nieuwe jaar op reis'
- Gezang 442 vers 1, 2 en 4
- Psalm 73 vers 12 en 14 (OB)

MIDDAGDIENST

Vanmiddag zal een leerdienst zijn met een wat veranderde vorm. Het thema is: 'Hoe nieuw wordt alles?' We zullen 2 Petrus 3: 9-13 lezen, met vraag en antwoord 58 uit de Heidelbergse Catechismus. Na de dienst willen we graag onder het genot van een broodje en koffie/thee/fris elkaar ontmoeten; eten en drinken wordt u en jou aangeboden. De voorganger in deze dienst is ds. Wim Markus.

GEBEDSTEAM

Het gebedsteam zal na de ochtenddiensten weer op de 'oude' plaats staan, achter de grote kansel. U en jij bent van harte welkom voor gesprek en/of gebed.

BLOEMENGROET

- Vandaag gaan onze bloemen naar dhr. H. (Harald) Kesboom. Een paar weken geleden heeft hij een pittige operatie aan zijn arm moeten ondergaan. Harald is nog steeds in het revalidatie centrum in Rotterdam. We wensen je een voorspoedig herstel toe en dat we je binnenkort weer in de kerk mogen begroeten. Een hartelijke groet van de gemeente.

- CW. Mevr. W. Meijer (Wil) willen wij ter bemoediging vandaag verrassen met onze bloemen. Wij hopen van harte dat alles een beetje stabiel mag blijven. Zo ontvangt je van ons allemaal een hartelijke groet met een warme handdruk.

De bloemen worden bezorgd door Jantine Kraaiveld en Marjolein Vroom.

OVERLEDEN

- Op maandag 30 december 2019 is overleden dhr. A.J. van Gameren op de leeftijd van 87 jaar.
- Op dinsdag 31 december 2019 is overleden mev. P. Keizerwaard - Broek op de leeftijd van 97 jaar.
- Op 1 januari 2020 is overleden mev. A. Nuijt - van der Kooij op de leeftijd van 79 jaar.

VERLANGEN

Door verschillende gemeenteleden werd het verlangen uitgesproken om meer momenten van ontmoeting te hebben, ook na de dienst. Als kerkenraad delen wij dit verlangen. Wij zouden na iedere ochtenddienst koffie en thee willen serveren zodat men elkaar kan ontmoeten. Er is echter een groot praktisch struikelblok wat dit momenteel niet mogelijk maakt. Er zijn te weinig hulpkosteren en schenkers om dit te realiseren!

Geef(t) u of jij je op? Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe gemakkelijker deze taak te verdelen is. Voor hulpkoster moet je wel minimaal 18 jaar oud zijn en je wordt uiteraard zorgvuldig ingewerkt.

Het is een mooie manier om een praktische bijdrage te leveren aan gemeente-zijn. Je kunt je aanmelden bij Koen Korving (khkorporing@ziggo.nl) of eventueel via de scriba.

BEGROTING WIJKKAS 2020

De begroting van de Wijkkas 2020 is in december vastgesteld. U kunt hem inzien op de website.

<http://www.grotekerkvlaarding.nl/donaties-giften/>

'100 JAAR JONG'

Aanstaande maandagavond om 21.30 uur begint op SBS6 een serie met daarin Nederlanders van 100 jaar en ouder. In de eerste aflevering is onder andere Sam te zien, een vitale 103-jarige Vlaarding die de wens heeft om het Van Peteghem-orgel nog eenmaal in zijn leven te bespelen. Hij deed dat eerder tijdens het ziek-zijn van organist Gijs de Graaf. Onze organist Aad is ook te zien en horen. Na het spelen van lied 452 uit het Liedboek - Verlosser, Vriend, o hoop, o lust - vertelt Sam wat dit lied voor hem persoonlijk betekent. Een geloofsgetuigenis.

KRING

Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV 7 januari aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur. Aan de beurt is hoofdstuk 8 uit het boekje "Uw dienaar luistert" van ds. W.J. Westland.

Lieve broeders en zusters,

Inmiddels is het 35 jaar geleden dat jullie mij als wijkgemeente vanuit de Vredeskerk naar Nepal uitzonden. Dominie Trouwborst preekte over Openbaringen 3: 8. Deze tekst is voor mij een houvast geworden. Elke keer als ik weer een visum moet aanvragen, word ik aan deze tekst herinnerd: 'Zie ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend'.

Het is zo'n grote zegen dat jullie als wijkgemeente al die jaren trouw met mij meeleven en het mogelijk hebben gemaakt om mijn taken in Nepal te doen. Elke keer als thuiskom in de gemeente word ik heel warm verwelkomd en ben ik dankbaar voor jullie steun en interesse in het werk in Nepal. Hartelijk dank voor het vertrouwen en de liefde die ik al die jaren heb mogen ervaren. Ook heb ik niet genoeg woorden als dank aan de (ex) leden de thuisfrontcommissie. Zij waren al die jaren een luisterend oor voor mij, een link naar de gemeente in Vlaardingen en naar de rest van mijn achterban. Ik bid om Gods rijke zegen over jullie allen.

Dit klinkt wellicht als een afscheidsbrief, maar zover is het nog niet. In de rondzendbrieven hebben jullie waarschijnlijk al gelezen dat mijn taken in Nepal nog niet zijn afgerond. De uitzendorganisatie Interserve heeft toegezegd dat ik ook na mijn pensioen dit jaar nog een nieuwe periode in Nepal mag dienen. Er is nu een overbruggings-tijd aangebroken waarin de dingen anders geregeld gaan worden. De wijkgemeente Grote Kerk in Vlaardingen is niet langer de zendende gemeente. De huidige thuisfrontcommissie treedt af en er komt een nieuwe commissie met leden die wat verder van de wijkgemeente van Vlaardingen afstaan en banden hebben met andere kerken in Nederland. Hierdoor kan de achterban wat breder en omvangrijker worden. De kerkenraad van de wijkgemeente Grote Kerk heeft echter aangegeven dat de band met jullie als wijkgemeente mag blijven bestaan. Dat vind ik geweldig en ben daar heel dankbaar voor. De gemeenteleden die mij steunen blijven dan ook de rondzendbrieven ontvangen en ik hoop dat jullie mij ook met gebed en financiële bijdragen blijven ondersteunen. Om dat laatste mogelijk te maken ontvangen jullie daartoe afzonderlijk bericht. De contactpersoon naar de gemeente toe blijft ouderling Cor Spee.

Op 12 januari a.s. zal ik in de morgendienst in de Grote Kerk aanwezig zijn en hoop jullie daar te mogen begroeten en na de dienst te ontmoeten.

Een hartelijke groet in Christus verbonden,
Reiny de Wit

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 363

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

(Refrein)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
(couplet 2x, vervolgens refrein 2x)

Op Toonhoogte 54

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.