

# GK zondagsbrief

Zondag 29 maart 2020  
Jaargang 14 week 14

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA			
29/03 10.00	GK	Ds. J.M. Goedhart, Utrecht	
05/04 10.00	GK	Ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee	

## ORDE VAN DIENST ZONDAGMORGEN

- Thema: Het zuchten van de schepping
- Aanvangslied OTH 325  
Licht van de wereld,  
U scheen in mijn duisternis;  
nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,  
bij U wil zijn elk moment.  
  
(Refrein)  
Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden,  
U wil ik erkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig,  
U bent zo geweldig goed voor mij.  
  
Hemelse Heer,  
U, die hoog en verheven bent,  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind  
naar de wereld gekomen,  
legde uw heerlijkheid af.  
(Refrein)  
  
En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed.  
En nooit besef ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed.  
(Refrein)
- Votum & Groet
- Psalm 91 vers 1 en 2
- Wetslezing Habakkuk 3: 17-18, Filippenzen 4: 4-9
- Op Toonhoogte 173  
Al zou de vijgeboom niet bloeien,  
geen opbrengst aan de wijnstok zijn,  
toch zal mijn beker overvloeien  
want Jezus schenkt mij vreugdewijn.  
Al draagt ook de olijf geen vruchten  
ontbreekt het koren op het veld,  
met Hem heb ik geen kwaad te duchten  
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaaap meer in de weide  
en staat geen rund meer in de stal,  
toch zal ik mij in Hem verblijden,  
die is, die was en komen zal.  
Hij maakt mijn voeten als der hinden,  
zodat ik op mijn hoogten treed,  
'k Zal mij aan zijn beloften binden,  
en word met zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,  
ik zal hen met Gods woord verslaan.  
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten,  
al klaagt de boze mij ook aan.  
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:  
de HERE Here is mijn kracht,  
en ied're vijand zal zich buigen  
voor Hem die alles heeft volbracht.

- Gebed
- Kinderlied: Op Toonhoogte 522  
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat  
tegen regen, tegen zonneschijn.  
Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen,  
in de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer.

(Refrein)  
U bent mijn toevlucht,  
U bent mijn sterkte,  
U bent mijn schuilplaats.  
U, o Heer.

In de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen,  
in de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer.  
(Refrein)

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat.  
Zoals dat kuikentje, klein en teer,  
wil ik schuilen, o Heer.

- Schriftlezing Romeinen 8: 14-28
- Psalm 22 vers 1 en 2
- Verkondiging
- Gezang 90 vers 1, 2 en 7
- Dankgebed en voorbeden
- Gezang 477
- Zegen

## **BLOEMENGROET**

Op zaterdag 28 maart zijn ter bemoediging bloemen gebracht bij mevr. M. Bolderheij (Riet) Fazantlaan 65 3136 RC. Op 19 maart zou Riet geopereerd worden maar door dit ernstige virus is het uit gesteld. Dat is heel vervelend en teleurstellend voor haar. Vandaar dat een bloemetje vanuit de gemeente haar zeker blij zal maken. Riet gaf zelf aan dat ze zeker niet vergeten wordt, daar zijn we blij mee. Zo ontvang je van ons allen een hartelijke groet en wensen wij je Gods nabijheid toe.

## **HUWELIJSJUBILEUM**

Op maandag 6 april hopen Henk en Conchita Westerdijk - de Jonge Surinamesingel 69 3131 XL 25 jaar getrouwd te zijn. Een zegen op zich al dat je dit mag beleven. Wij als gemeente willen jullie daar van harte mee feliciteren. Misschien zal het anders gevierd worden als je gewild zou hebben. Daarom roep ik de gemeente op om het bruidspaar (en onze diaken) een kaart te sturen. Doet u mee? Wij wensen jullie met je gezin toch een gezellige dag toe. Van harte de zegen van onze Here God.

## **DANK**

- Wij willen de gemeente hartelijk dank zeggen voor al het meelevende en de mooie bos bloemen die afgelopen zaterdag werd bezorgd. Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen toe in deze moeilijke tijd. Een vriendelijke groet van Adrie en Hermien Verhoeven.
- Wat hebben we veel steun mogen ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa Arie Goedknecht. De troost vanuit Gods Woord, uw schrijven, kaarten en uw persoonlijke ontmoetingen zullen goede herinneringen voor ons blijven. Onze hartelijke dank!  
Wil Goedknecht - Bot kinderen en kleinkinderen.

## **AANHOUDENDE MAATREGELEN N.A.V. COVID-19**

Naar aanleiding van de aanhoudende maatregelen van de overheid zijn wij als kerkenraad ook genoodzaakt de maatregelen te verlengen. Een uitgebreide toelichting vindt u in de aparte mailing en op de website. Kort samengevat:

- Erediensten tot en met zondag 31 mei 2020 zijn niet fysiek toegankelijk voor gemeenteleden. U wordt gevraagd om thuis te blijven en op deze zondag niet naar de Grote Kerk te komen.
- Wijkavond 22 april gaat niet door.
- Belijdenisdienst (31 mei) wordt verplaatst tot na de zomer.
- Vieringen van het Heilig Avondmaal op donderdag 9 april en zondag 1 mei gaan niet door.
- Jeugdweekend 2020 (20 t/m 23 mei) gaat niet door (door de leiding JW2020 besloten).
- Gemeentedag 2020 (1 juni) gaat niet door.

## **HERSTARTEN BIJBELKRINGEN EN GEBEDSGROEPEN**

De wijkkerkenraad moedigt u en jou aan om de bijbel- en gebedsgroepen te herstarten via online videomogelijkheden. Dit is eenvoudiger dan in eerste instantie gedacht. Er zijn verschillende applicaties die gratis (na registratie) te gebruiken zijn zoals Skype, Zoom of Whatsapp. Op onze website staat een overzicht van de mogelijkheden, voor-

en nadelen en een korte instructie. Als u hulp nodig heeft laat het de scriba dan weten! Uiteraard is dit ook een unieke gelegenheid om een nieuwe kring op te starten!

## **'LET OOK EEN BEETJE OP ELKAAR'**

Deze woorden sprak zowel de minister-president als de koning afgelopen weken. De kerkenraad roept u op om meer dan een beetje op elkaar te letten. Binnen de wijk-gemeente; maar ook zeker daarbuiten. Soms kan een simpel Whatsapp-bericht al veel betekenen voor de dag waar iemand tegenop ziet. Niet alleen oudere mensen zijn daarbij gebaat; maar ook zeker jonge mensen.

## **PASTORAAT**

Omdat we elkaar nu minder ontmoeten, willen wij het toch zo goed mogelijk laten verlopen. Vergeet u ons niet op de hoogte te brengen van zaken van u of van een ander die belangrijk zijn voor het pastoraat?

Het op bezoek komen is nu moeilijk voor ons allemaal. Maar wij kunnen u wel op een andere manier benaderen, dat geldt ook als u eventueel ds. L.J. Scholten telefonisch zou willen spreken. Als u een voorbede zou willen, geeft u dat dan tot zaterdagmorgen aan Lia of Peter door. Onze telefoonnummers staan boven aan de zondagsbrief.

## **VERHUID**

In het revalidatiecentrum Marnix moet plaats gemaakt worden voor patiënten die het Coronavirus hebben. Dat betekent dat Henk Hannewijk helaas ook moet verhuizen. Dat wordt door de Marnix gedaan. Zijn nieuwe adres is: Woonzorgcentrum voor Ouderen, de Twee Master Vondelpark 2 3141 CJ Maassluis.

## **JEUGDWEEKEND 2020**

Helaas hebben we afgelopen week moeten besluiten dat het jeugdweekend dit jaar niet door kan gaan. Naast dat het kabinet en RIVM adviseren geen evenementen door te laten gaan tot 1 juni zouden we ook nog naar de regio in Brabant gaan die zwaar getroffen is. Het is jammer en voor zover wij weten voor het eerst in de geschiedenis. Volgend jaar gaan we dit dubbel zo goed maken! De leiding

## **OUD PAPIER**

Op zaterdagochtend 4 april staat de oud papier container weer voor u klaar in de Zomerstraat. Gezien de gelegenheid om eens lekker op te ruimen verwachten we een grote papier opbrengst. Neem wel de minimale anderhalve meter afstand tot elkaar in acht!

## **HELP JIJ ZORGCENTRUM UITZICHT**

Zorgcentrum Uitzicht is dringend op zoek naar een aantal (jonge/middelbare) vrijwilligers die in shifts helpen om de zorgflat schoon te houden en te desinfecteren. Denk aan liftdelen, deurknoppen en trapleuningen. Dit gebeurt 3x per dag (ma t/m za) om 11.00 uur en/of 16.00 uur. Help jij Uitzicht om veilig zorg te verlenen? Als je een dag of liefst meer kan, kun je contact opnemen met Gerdien Huuksloot -van Muijlwijk: g.e.vanmuijlwijk@cedrah.nl of even bellen naar 010 474 1755.