

GK zondagsbrief

Vrijdag 10 april, zondag 12 april 2020
Jaargang 14 week 16

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
10/04 19.30	Ds. L.J. Scholten, Gouda	Goede Vrijdag
12/04 10.00	Ds. J. van Belzen, Maassluis	Eerste Paasdag
12/04 17.00	Ds. M.J. van Oordt, Delft	
19/04 10.00	Ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel	
19/04 17.00	Ds. A. Markus, Rotterdam	

DIENST GOEDE VRIJDAG VIA WWW.KERKOMROEP.NL

De dienst van Goede Vrijdag kunnen we door eigen gebruik van de Bethelkerk niet opnemen en zal via de audio-verbinding op www.kerkomroep.nl uitgezonden worden vanuit de Grote Kerk. De orde van dienst staat op de laatste pagina van deze zondagsbrief.

DIENSTEN 1E PAASDAG

De diensten van eerste Paasdag zijn op onderstaande manieren te beluisteren:

- YouTube: een videoregistratie van de dienst.
- De audio-opname van de dienst via www.kerkomroep.nl.
- Live-audio via KerkWebRadio (kastje thuis) en de kerk-radio in Uitzicht.

ORDE VAN DIENST ZONDAGMORGEN

- Welkom en mededelingen kerkenraad
- Op Toonhoogte 107
Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die ten dode ging aan 't kruis, halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len hem ter eer,
halleluja!

- Op Toonhoogte 315
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
(2x)

- Stil gebed en votum & groet
- Psalm 95 vers 1 en 3
- Gebod (enkele verzen uit Colossenzen 3)
- Gezang 473 vers 3 en 10
- Gebed
- Kindermoment
- Op Toonhoogte 108
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

- Schriftlezing: Psalm 118: 1-9 (5b) en Johannes 20: 19-23
- Gezang 218 vers 1, 4 en 8
- Verkondiging n.a.v. Johannes 20: 19vv
Thema: 'Jezus schept ruimte'
- Psalm 118 vers 3 en 7
- Dankgebed en voorbede
- Op Toonhoogte 110
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

*Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.*

- Zegen

ORDE VAN DIENST ZONDAGMIDDAG

- Welkom en mededelingen kerkenraad
- Gezang 217
- Stil gebed en Votum & groet
- Psalm 24 vers 4 en 5
- Geloofsbelijdenis
- Op Toonhoogte 107
*Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die ten dode ging aan 't kruis, halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!*

*Prijs nu Christus in ons lied, halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!*

*Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len hem ter eer,
halleluja!*
- Gebed
- Schriftlezing: Jesaja 49: 8-13 en Mattheus 28: 1-10
- Psalm 146 vers 1 en 6
- Verkondiging
- Op Toonhoogte 111
*Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren,
vast in handen heeft.*

*Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.*

*Hij doet ons dankbaar,
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst,
een heerlijk vergezicht.*

*Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.*

- Dankgebed en voorbede
- Psalm 16 vers 4 en 6
- Zegen

BLOEMENGROET

- Dhr. W. (Wandert) Buis Jean Monnetring 30 - 3137DC is gelukkig weer uit het ziekenhuis thuis gekomen. Vandaar dat hij zaterdag wordt verrast met onze bloemengroet. Tonny heeft ze ook wel een beetje verdiend, voor haar was het ook allemaal spannend. Wandert, wij wensen je verdere beterschap toe. Een hartelijke groet van ons allemaal.
- Ook Daniëlle Kalis Het Louwelant 15 - 3134 AJ willen wij graag de bloemen geven. Haar sleutelbeen is gebroken en dat is heel vervelend. Wij hopen dat we je er een beetje blij mee kunnen maken. Deze bloemen worden zaterdag bij Daniëlle gebracht. Zo krijg je van ons allen een hartelijke groet. En wij wensen je een voorspoedig herstel toe.

De bloemen worden bezorgd door Ellen van Kranenburg en Joke Korving.

TIJDELIJK VERHUISD

- Dhr. Henk Hannewijk is nu naar de DrieMaasStede in Schiedam verhuisd. Afdeling: Kameel. Zodra er een plaatsje is in het Zonnehuis zal dit uiteindelijk zijn "thuisbasis" worden.
- Mevrouw Teeuw is uit het ziekenhuis gekomen en in een verpleeghuis in Rotterdam opgenomen. Het adres is ons nog niet bekend, dat kan ik u volgende week melden.

HERSTARTEN BIJBELKRINGEN GEBEDSGROEPEN

De wijkkerkenraad moedigt u en jou aan om de bijbel- en gebedsgroepen te herstarten via online videomogelijkheden. Dit is eenvoudiger dan in eerste instantie gedacht. Er zijn verschillende applicaties die gratis (na registratie) te gebruiken zijn zoals Skype, Zoom of Whatsapp. Op onze website staat een overzicht van de mogelijkheden, voor- en nadelen en een korte instructie. Als u hulp nodig heeft laat het de scriba dan weten! Uiteraard is dit ook een unieke gelegenheid om een nieuwe kring op te starten!

ZORG VOOR ELKAAR

De wijkkerkenraad wil u oproepen om juist in deze tijd voor elkaar als gemeenteleden te zorgen. Onze wijkgemeente bestaat voor een aanzienlijk deel uit de extra kwetsbare doelgroep voor het corona-virus. Zeker gemeenteleden met weinig kennis of familie kunnen extra aandacht gebruiken in een tijd waarin sociaal contact wordt beperkt. Neem uiteraard wel de voorzorgsmaatregelen in acht zoals het RIVM voorschrijft. Een telefonische check-up is een goed alternatief.

Orde van Dienst – Grote Kerk Vlaardingen

Vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag) – 19:30 uur

Voorganger: ds. Bert Scholten

Schriftlezing: Arjen Verhoeven

Zang: Peter van Kranenburg

Organist: Aad Zoutendijk

Orgelspel: J.S. Bach, *O Mensch, beweine dein Sünde groß*

Bemoediging

Openingslied: Wij zoeken hier uw aangezicht

Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison

De vragen huizen in ons hart:

Gij die de duisternis ontwart: Kyrie eleison!

Begrens de eindeloze nacht

van wie geen morgen meer verwacht: Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,

houd ons dan met uw goedheid vast: Kyrie eleison!

Om alles wat U tegenspreekt,

een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison!

Uw Zoon heeft ons de weg gebaad.

Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison!

Lezing Oude Testament: Hosea 6 : 1-6

Psalmgebed: Psalm 140

Tekst: Psalm 140 (Herziene Statenvertaling)

Refrein: Psalm 140:8 HEERE, Heere, kracht van mijn heil, U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd.

Evangelielezing: Johannes 18 en 19

Afgewisseld met de berijmde strofen van Psalm 102

Meditatie

Zingen: Gezang 182: 1, 3, 6 (Jezus leven van ons leven)

Gebeden

Slotlied: Gezang 195 (Nu valt de nacht)

Heenzending

Orgelspel: J.S. Bach, *Erbarm dich mein, o Herre Gott*