

GK zondagsbrief

Zondag 19 april 2020
Jaargang 14 week 17

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
19/04 10.00	Ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel	youtube kerkomroep.nl KWR
19/04 17.00	Ds. A. Markus, Rotterdam	
26/04 10.00	Dr. G. van den Brink, Woerden	youtube kerkomroep.nl KWR
26/04 17.00	GK Prop. H.N. Visser, Lisse	kerkomroep.nl KWR

DIENSTEN 19 APRIL

De diensten van zondag 19 april zijn op onderstaande manieren te beluisteren:

- YouTube: een videoregistratie van de dienst
- Audio-opname van de dienst via www.kerkomroep.nl
- Live-audio via KerkWebRadio (kastje thuis) en de kerk-radio in Uitzicht

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN

- Welkom en mededelingen kerkenraad
- Op Toonhoogte 395

*Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.*

*Straks als er een nieuwe dag begint,
En het licht het van het duister wint,
Mag ik bij Hem binnengaan,
Voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:*

*Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.*

*Straks wanneer de grote dag begint,
En het licht voor altijd overwint,
Zal de hemel opengaan,
Komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:*

*Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.*

- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Aanvangstekst: Psalm 77: 12
- Psalm 103 vers 1 en 4 (NB)
- Gebodslezing
- Psalm 119 vers 49 en 54 (NB)
- Kinderlied: Op Toonhoogte 434

*Omdat de Heer verrezen is,
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat de Heer verrezen is,
zingen wij in koor
tot de wereld hoort:
dat de Heer verrezen is!*

Refrein:

*Zeg het voort (zeg het hier)
Zeg het voort (zeg het daar)
want het woord is waar!*

*Omdat de Heer verheerlijkt is,
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat de Heer verheerlijkt is,
zingen wij in koor
tot de wereld hoort:
dat de Heer verheerlijkt is!
(refrein)*

*Omdat de Geest gekomen is,
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat de Geest gekomen is,
zingen wij in koor
tot de wereld hoort:
dat de Geest gekomen is!
(refrein)*

- Schriftlezing: 2 Timotheüs 2: 1-13 (tekst: vers 8a)
- Gezang 219 vers 1, 2 en 6
- Prediking 'Niet vergeten, maar gedenken!'
- Psalm 68 vers 10 (OB)
- Gebeden
- Op Toonhoogte 111
*Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren,
vast in handen heeft.*

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat,
Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.

Hij doet ons dankbaar,
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst,
een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat,
Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.

- Zegen

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG

- Welkom en mededelingen kerkenraad
- Psalm 62 vers 1 en 5 (OB)
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 149 vers 1 en 5
- Gebed
- Lezing: Mattheüs 28
- Gezang 210 vers 1 en 4
- Prediking 'Het verhaal dat je de wereld inbrengt'
- Op Toonhoogte 189

*Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

*Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

*De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.*

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'*

*O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.*

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

- Geloofsbelijdenis
- Psalm 89: vers 1 (NB)
- Gebeden
- Op Toonhoogte 127
*Omdat Hij leeft,
Ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
Mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft.*

*Omdat Hij leeft,
Ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
Mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
Het leven waard
Omdat Hij leeft.*

- Zegen

BLOEMENGRUET

- Zaterdag 18 april hebben Jan en Klazien Klugkist bloemen gebracht bij mevr. C.A. van Oudheusden-Van Delden. Het was ook de dag dat ze jarig was, zij mocht de hoge leeftijd van 85 jaar bereiken. Dankbaar zijn wij dat ze samen met haar man zondags de kerkdiensten nog kunnen bezoeken. Wij willen haar van harte feliciteren en ondanks dat er geen bezoek zal zijn een fijne dag samen. Gods zegen toegewenst.
- Ook Marleen Simons heeft gisteren bloemen gebracht bij Jeanine Kesseboom - Oostenkamp. Jeanine is al een beetje aan het opknappen van haar ziekenhuis opname. Zo nu en dan gaat ze wel eens even naar buiten, ze moet nog wel wat geduld hebben voordat zij helemaal is opgeknapt. Vandaar zullen de bloemen haar blij maken, ook als een teken van verbondenheid en meeleven met Jeanine. Wij wensen je alle goeds toe en een voorspoedig herstel. Gods nabijheid toegewenst.

VERJAARDAG

- Mevrouw A. van der Ende - Van den Berg Uitzicht 571/C 3137 XC hoopt op woensdag 22 april 90 jaar te worden. Omdat wij Uitzicht voor deze dingen niet binnen mogen en ook geen bloemen kunnen brengen, maken we voor haar een speciale melding. Wij als gemeente willen u alvast hartelijk feliciteren met deze feestelijke dag. "De Here is uw Bewaarder".

MEELEVEN

- Wandert Buis mocht na een korte periode weer thuis komen uit het ziekenhuis. Helaas met een teleurstellend bericht, er wordt nagedacht over een verdere behandeling. Sterkte Tonny en Wandert.
- Mevrouw Riet Bolderheij heeft bericht gekregen dat zij woensdag 22 april geopereerd zal worden. Ze heeft daar lang op moeten wachten. Als alles goed gaat dan mag Riet de andere dag weer naar huis. Wij wensen je heel veel sterkte toe voor de operatie en daarna. Gods nabijheid toegewenst!
- Vorige week vrijdag 10 april is dhr. A. Pols gevallen met zijn fiets. Zijn heup is daardoor gebroken. Zaterdag is hij geopereerd. Op dit moment verblijft hij in het "Aafje Zorghotel". Heel sneu dat mevrouw Pols haar man niet mag bezoeken i.v.m. corona. Het zou heel fijn zijn als hij veel kaarten mag ontvangen. Wij wensen u beiden heel veel sterkte toe en een voorspoedig herstel.
- Laten we ook mevrouw P. A. van Dorp uit het Zonnehuis niet vergeten, wat zal ze uitkijken naar wat post!

DANK

"Op bergen en in dalen, ja overal gaat God met ons mee".

Wij willen iedereen bedanken voor het warme meeleven van de gemeente in de vorm van gebed, kaarten, telefoontjes, bloemen en de apps. Het is overweldigend geweest. Dit heeft ons erg goed gedaan en gesteund. Een groet aan u allen van Wandert en Tonny Buis.

WIJZIGING DIENSTEN NA 19 APRIL

Het moderamen heeft met de technici van de Bethelkerk geëvalueerd hoe de video-opnames van de diensten is verlopen en hoe het publiceren via YouTube bevalt. Er zijn twee knelpunten naar voren gekomen waardoor we hebben moeten besluiten de manier waarop we de diensten uitzenden te wijzigen:

1. Opnamedruk Bethelkerk is te hoog. Twee diensten voor onze wijk opnemen zorgt voor te veel druk, zeker met het oog op de periode die dit gaat duren.
2. Om de uitzending te laten beluisteren op de kerkradio in Zorgcentrum Uitzicht moet nu iedere zondag iemand op de reguliere kerktijden de diensten afspeelen via een laptop in de Grote Kerk. Dit is te arbeidsintensief (naast de opnames).

Hierop hebben we besloten om per zondag 26 april:

- De ochtenddienst op video op te nemen en op YouTube te plaatsen en te beluisteren via KWR, via www.kerkomroep.nl en live via Uitzicht.
- De middagdienst live uit te zenden via www.kerkomroep.nl (enkel audio). Hierdoor kunnen alle KWR luisteraars en Uitzicht ook meeluisteren.

We begrijpen dat het jammer is dat de middagdiensten niet meer op video beschikbaar zijn, maar we moeten aan ieders werkdruk denken in de huidige situatie.

STORING 12 APRIL – KERKRADIO UITZICHT

Helaas was er vorige week zondagochtend een storing m.b.t. de kerkradio in Uitzicht. Luisteraars hoorden alle drie de diensten door elkaar. Uitzicht heeft een monteur ingeschakeld en voor komende zondag zou het opgelost moeten zijn.

BEROEPINGSWERK

Ook tijdens de huidige maatregelen gaat het beroepingswerk door. Gelukkig zaten we net in een nieuwe luisterfase waarin alle leden van de beroepingscommissie flink wat predikanten via internet hebben beluisterd. Daarnaast wordt uiteraard ook de nodige informatie via internet opgespeurd. Zo krijgen wij een goede eerste indruk van de predikanten. Op dit moment wordt een nieuw advies aan de kerkenraad voorbereid. Zodra meer informatie bekend is delen we dat uiteraard! Wij blijven uw gebed vragen!

VERHUISBERICHT

Per 10 april 2020 zijn Ton en Conny van Steensel verhuisd. Zij wonen nu aan de Claudius Civilislaan 464, 3132 JB Vlaardingen. Veel woongeluk toegewenst!

CURSUS PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Anderhalf jaar geleden heb ik op de EH (Evangelische Hogeschool) in Amersfoort de cursus Persoonlijke Ontwikkeling gevolgd.

Het was een cursus die goed in elkaar zat en ik heb mij er meer mogen ontwikkelen en ontplooien. Ik heb veel nieuwe dingen uit de bijbel geleerd en het heeft mijn geloof verdiept. Of zoals de EH het zelf zegt: "Om het Bijbels te duiden: de mens te worden die hij/zij bedoeld is te zijn". Daarnaast heb ik de sfeer op de EH als erg warm en positief ervaren en ik heb er nieuwe vrienden gemaakt. Elk jaar is er de mogelijkheid om deze cursus te volgen.

De cursus wordt gegeven op 10 vrijdagen (overdag) in het najaar. Gewoonlijk nodigt de EH uit om naar een voorlichtingsavond te komen, dat is nu vanwege de Coronacrisis niet mogelijk. Daarom organiseren ze op donderdag 23 april om 19.30 uur een online voorlichting over de cursus Persoonlijke Ontwikkeling.

Hierin zal Annette Ronner een toelichting geven over de inhoud van de cursus en ook praktische zaken bespreken. Daarnaast zullen er één of meerdere oud-cursisten aanschuiven om hun ervaring te delen. I.v.m. de praktische organisatie is opgave via communicatie@eh.nl verplicht. Dit is een mooie kans om op een laagdrempelige manier informatie over deze cursus te krijgen.

Daarnaast mag jij/u mij natuurlijk altijd mailen of bellen. Margreet Venema, margreet.venema.vroom@gmail.com
06 28764886

KOOK JIJ WAT EXTRA?

De Grote Kerk en het Open Huis zijn gesloten sinds de afkondiging van de corona-maatregelen. Bij de kookploeg van het Open Huis is afgelopen weekend een idee opgeborend. Wij willen maaltijden gaan verzorgen voor de gasten van het Open Huis en eventueel anderen mensen die dat kunnen gebruiken in deze bijzondere periode. Alleen een hoofdgerecht, wat opgehaald of thuisgebracht wordt. De bedoeling is om, door verschillende mensen, thuis voor twee personen extra te koken. Één of meerdere dagen in de week. Wij zijn op zoek naar mensen, die mee willen doen aan dit tijdelijke project. Wil je meedoen of kun jij een maaltijd gebruiken laat het weten aan Marleen Simons via 06 189 162 93 (Bellen/Whatsapp/SMS)



PAASACTIE MET POTROZEN

Afgelopen zaterdag hebben enkele gemeenteleden namens onze wijk in het Centrum en VOP op vier locaties potrozen uitgedeeld aan buurtbewoners. Deze planten waren voorzien van een Nederlandse en een Engelstalige paasboodschap. Voordat het middag was waren alle 400 potrozen op. Ze werden hartelijk ontvangen! Hieronder een kleine fotoreportage. Dank aan iedereen die deze actie tot een succes maakte!



Omdat Hij leeft	Because He lives
ben ik niet bang voor morgen	I can face tomorrow
Omdat Hij leeft	Because He lives
mijn angst is weg	my fear is gone
Omdat ik weet	Because I know
Hij heeft de toekomst	He holds the future
En het leven is het leven waard	And life is worth the living
omdat Hij leeft	just because He lives

Wij wensen u Gezegende Paasdagen! **Wishing you a Blessed Easter!**

Mochten wij in deze periode iets voor u kunnen betekenen (geestelijk of praktisch) neem dan contact op!

If we can do something for you (spiritual or practical) during this period, please contact us!



www.grotekerkvlaardingen.nl
scriba@grotekerkvlaardingen.nl

(c) 1971 Gaither Music / Universal Songs
Gloria & Bill Gaither Ned. tekst: Marian Koning