

## Diensten deze week

- 10.00 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee  
17.00 uur ds. H. Liefding, Gouda

## Diensten volgende week

- 10.00 uur ds. J. van Belzen, Maassluis  
17.00 uur ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek

## Liederen en schriftlezing deze morgen

- Op Toonhoogte 2
- Psalm 138 vers 1 en 4
- Psalm 79 vers 4 en 7 (OB)
- Schriftlezing: Galaten 5: 13 - 26
- Kinderlied: Op Toonhoogte 520
- Psalm 111 vers 1 en 4 (OB)
- Verkondiging n.a.v. Galaten 5: 22; 'Trouw'
- Psalm 85 vers 3 en 4
- Op Toonhoogte 149

## Liederen en schriftlezing deze middag

- Gezang 285 vers 1, 2 en 3
- Psalm 27 vers 1 en 7 (OB)
- Psalm 63 vers 1
- Schriftlezing: Rom. 14 : 16 – Rom. 15 : 13
- Tekst: Rom. 15: 13.
- Psalm 130 vers 3 en 4 (OB)
- Gezang 291 vers 1 en 2
- Psalm 68 vers 2 (OB)

## TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN

Tot en met zondag 26 juli blijven enkel de middag-diensten toegankelijk voor 30 personen. Op 27 juli vergadert het moderamen en worden wijziging gecommuniceerd. Reserveren voor de middag-dienst kan via de banners op de website, tabblad 'Reserveren Kerkdienst'.

## GEBOREN

- Jesse en Jessica van Koppen-van Leeuwen zijn op 22 juni ouders geworden van een gezonde, maar te vroeg geboren dochter. Haar naam is Elena en ze verblijft nog een paar weekjes in het ziekenhuis.
- Wouter en Marlies Nagel-Vogel zijn op 1 juli ouders geworden van een gezonde dochter met de naam Thamar Jedidja. Samen met grote zus Mirthe maken ze het goed.

## BLOEMENGROET

Zaterdag 4 juli zijn er weer twee bloemengroeten bezorgd.

- De eerste gaat naar heel de familie Verhoeven. Wat zal het daar verleden week een feest geweest zijn. Joël is immers vijf maanden op mis-sie geweest in de straat van Hormuz – aan

boord van het Marineschip De Ruyter. Ook voor Leonie en de kinderen is het een grote vreugde. Vandaar dat de bloemen voor allemaal zijn. Als gemeente zijn we heel dankbaar dat je weer gezond op de Nederlandse bodem terug bent. Wij wensen jullie een hele gezellige periode toe van het samen zijn. Een hartelijke groet van ons allen. Wij zijn dankbaar dat de Here Joël gespaard heeft tijdens deze mis-sie.

- De tweede groet is voor één van onze jonge gemeente leden. David Stijnen moest opnieuw geholpen worden aan een fistel, waar hij best tegen op zag, maar gelukkig is alles goed gegaan. Nu nog wat aan sterken, dan kun je toch nog van de vakanties genieten, David. De hele gemeente wenst je alle goeds toe, daar doen we nog een hartelijke groet bij. De Here was je nabij.

De bloemen zijn gehaald en bezorgd door Nel-leke Peters en Lia van Herpen.

## OVERLEDEN

Op dinsdag 30 juni is ons gemeentelid mevr. R. Dugas - Sadari op de hoge leeftijd van 91 jaar overleden. Zij heeft in Uitzicht gewoond.

Zo goed als zij kon was mevr. Dugas elke zondag in de kerk. Zij werd opgehaald door onze gemeen-teleden. Het was een hele lieve en dankbare vrouw. De kinderen hebben te kennen gegeven dat de crematie van mevr. Dugas - Sadari in een besloten kring plaats zal vinden; dus uitsluitend fa-milie. Wij wensen de kinderen en klein- en achter-kleinkinderen veel sterkte toe voor a.s. dinsdag, als het afscheid nemen is.

## DANK

De belangstelling die ik ondervond met betrekking tot mijn verhuizing naar een aanleunwoning in Uitzicht en de goede wensen in velerlei vorm toen ik mijn verjaardag op 10 juni mocht vieren, hebben mij bijzonder goed gedaan! Hartelijk dank daar voor, Henk Westerdijk.

## **OP TOONHOOGTE 2**

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,  
die U ons noemt door sterren, zon en maan.  
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,  
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,  
zeeën en land met macht te voorschijn riep.  
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt  
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.  
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.  
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:  
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,  
dat in ons zingt met eindeloos refrein.  
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:  
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

## **OP TOONHOOGTE 520**

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede  
en een heleboel geduld.  
Vriend'lijkheid, goedheid, trouw  
en tederheid,  
dat jij jezelf beheersen zult.  
Dat is de vrucht van de Heilige Geest,  
die ons eeuwig leven geeft.  
Vrucht van de Heilige Geest,  
die ons eeuwig leven geeft.

## **OP TOONHOOGTE 149**

Groot is uw trouw, O Heer,  
mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde  
die Gij steeds waart,  
dat bewijst Gij ook nu.

(Refrein)

Groot is uw trouw, O Heer,  
groot is uw trouw, O Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, O Heer,  
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leid!:  
Kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
(Refrein)