

Diensten deze week

- 10.00 uur ds. J. van Belzen, Maassluis
17.00 uur ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek

Diensten volgende week

- 10.00 uur ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop
10.00 uur ds. W. Markus, Bergschenhoek

Liederen en schriftlezing deze morgen

- Op Toonhoogte 211
- Psalm 84 vers 1 en 4
- Psalm 130 vers 2 en 3
- Kinderlied: Op Toonhoogte 492
- Schriftlezing: 1 Petrus 4: 1 - 11
- Gezang 279 vers 5, 6 en 7
- Preek: 'Als het einde komt... mag ik dan bij U zijn?'
- Psalm 98 vers 3 en 4
- Op Toonhoogte 282

Liederen en schriftlezing deze middag

- Gezang 459 vers 1, 2 en 4
- Psalm 61 vers 1, 3 en 5
- Psalm 27 vers 7 (OB)
- Schriftlezingen: Jeremia 29: 1, 4-14
Matteüs 10: 34-42
- Psalm 119 vers 13 en 14
- Preek (over Mat. 10: 38 en 39)
- Gezang 484
- Avondzang (Gez.L): 1, 4 en 7

BLOEMENGROET

Wij hebben voor deze week twee bruidsparen in onze gemeente en daar gaan natuurlijk onze bloemengroeten naar toe.

- De eerste is voor de familie B.J. van Oudheusden - van Delden. Zij zijn zondag 12 juli 60 jaar getrouwd.
- Ook voor de familie C.A.E. de Jonge - Rozendaal (Cor en Ineke). Zij hopen een dagje later maandag 13 juli 55 jaar getrouwd te zijn. Heel bijzonder om dit te mogen beleven. Wij willen beide bruidsparen namens de gemeente heel hartelijk feliciteren en een fijne dag toewensen. We zijn heel dankbaar dat de Heere hen zolang voor elkaar gespaard heeft. Zo mogen jullie vol vertrouwen verder gaan op God's Wonderwegen. Een hartelijke groet van ons allen met een warme handdruk er bij.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door: Ellen van Kranenburg en Marjolein Vroom.

OVERLEDEN

Op woensdag 8 juli is ons gemeente lid dhr. Frans van der Geer overleden, echtgenoot van Annelies van der Geer - van Otterloo. De rouwdienst en begrafenis vinden op maandag 13 juli plaats op de begraafplaats Beukenhof in Schiedam. Het is een besloten bijeenkomst, alleen voor de familie.

MEELEVEN

- Vrijdag 3 juli is mevrouw Riedé even opgenomen geweest in het Vlietlandziekenhuis. Gelukkig mocht zij maandag weer naar haar huis terug keren. Zij hoeft zich op dit moment verder geen zorgen te maken. "De Heere is uw bewaarder".
- Mevr. R. Bolderheij (Riet) heeft nog vervelende klachten na haar borstamputatie. Zij moet daarvoor behandeld worden. Op woensdag 15 juli zal zij weer geopereerd moeten worden. Wij wensen Riet veel sterkte toe. Zoals zij zelf zegt: Mijn vertrouwen is op de Heere, Hij is er bij!

HUWELIJKSJUBILEA

- De heer en mevrouw B.J. van Oudheusden - van Delden zijn op 12 juli 60 jaar getrouwd.
- De heer en mevrouw C.A.E. de Jonge - Rozendaal zijn op 13 juli 55 jaar getrouwd. (zie bloemengroet).

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 211
U bent mijn schuilplaats, Heer
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied
En telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer

Op Toonhoogte 492

Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft
Dat is Jezus, dat is Jezus
Je kunt Hem niet zien, maar ik weet dat Hij leeft
Dat is Jezus
Ik klap in mijn handen, ik dans van plezier
Hij is niet ver weg, Hij is hier
Kom en kijk maar
Ik voel me zo rijk
Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft
Dat is Jezus

Op Toonhoogte 282

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voorgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij!
Hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij!
Hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus onder klagen
Tot in de dood gegaan is als een lam,
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
En aan het kruis mijn zonden op Zich nam.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij!
Hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij!
Hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister
Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
En zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij!
Hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij!
Hoe groot zijt Gij!