

## Diensten deze week

- 10.00 uur ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop  
17.00 uur ds. W. Markus, Bergschenhoek

## Diensten volgende week

- 10.00 uur Ds. H. Mast, Ter heide aan zee  
17.00 uur Ds. L.J. Scholten, Gouda

## Liederen en schriftlezing deze morgen

- Op Toonhoogte 363
- Psalm 77 vers 7 en 8 (OB)
- Gezang 326 vers 2, 3 en 4
- Kinderlied: Op Toonhoogte 371
- Schriftlezing: Handelingen 4: 1-31
- Psalm 2 vers 1 en 4
- Preek: 'Verzet wordt beantwoord met vrijmoedigheid'
- Op Toonhoogte 191
- Psalm 118 vers 2 en 8

## Liederen en schriftlezing deze middag

- Gezang 231 vers 1 en 2
- Psalm 68 vers 10 (OB)
- Psalm 61 vers 3 en 5
- Bijbelgedeelten: Hebr. 13: 18-21, Jesaja 53: 1-5
- Gezang 477 vers 2
- Preek: Hebr. 13: 20,21
- Op Toonhoogte 111
- Psalm 121 vers 4

## BLOEMENGROET

Op zaterdag 18 juli zijn er weer twee gemeenteleden blij gemaakt met onze bloemengroet.

- Op woensdag 15 juli vierde mevrouw W.C. (Wil) Goedknegthaar verjaardag. Zij mocht de mooie leeftijd van 80 jaar bereiken. Haar verjaardag zal anders geweest zijn dan al de jaren daarvoor. Voorheen was Arie er immers nog bij. Maar de dankbaarheid is groot bij Wil voor wat ze samen hebben gehad. Graag wil de hele gemeente je nog van harte feliciteren met deze dag. Wij hopen van harte dat er nog vele mogen volgen. Een hartelijke groet van ons allen. We wensen je Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar.
- Mevrouw S.C. Zij is een paar weekjes geleden een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig hoeft zij zich op dit moment geen zorgen te maken. Vandaar dat wij haar gaan verrassen met onze bloemen. Wij hopen dat u weer een beetje opgeknapt bent. Het is toch ook heel bijzonder als je op de leeftijd van 91 jaar nog zelfstandig kan wonen. Een hartelijke groet van de gemeente, daar doen we

een warme handdruk bij. De Here houdt u in het oog.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door de fam. Van der Sar en Marleen Simons.

## MEELEVEN

- Anneke van der Brugge kreeg een teleurstellende uitslag na het maken van een scan. De uitzaaiingen in de longen waren groter geworden. Bij de lymfeklieren iets kleiner. Er werd geen chemo meer geadviseerd. Heel sneu voor Anneke omdat zij al heel lang geen chemo meer had en de uitslagen gewoon goed waren. De controles zullen nu eerder uit gevoerd gaan worden. Zo als Anneke zelf zegt: het is niet anders, maar ik houd moed. Anneke, er zal voor je gebeden worden vanuit de gemeente.
- Nog een heel verdrietig bericht: donderdag bereikte ons het bericht dat onze oud predikant ds. Wouter van Laar ernstig ziek is en overgebracht is naar een hospice. Laten we aan heel het gezin Van Laar denken en voor hen bidden in deze moeilijke periode in hun leven.
- Vrijdag 17 juli mocht mevrouw R. Bolderheij (Riet) weer thuis komen uit het ziekenhuis. De operatie is goed verlopen en ze is heel blij weer thuis te zijn. Wij wensen Riet een voorspoedig herstel toe.

## DANK

Graag willen wij bedanken voor de felicitaties, bloemen, kaarten en telefoontjes bij ons 55 jarig huwelijk. Wij zijn dankbaar voor de vele mooie door God geschonken jaren en die hopelijk nog komen. Ineke en Cor de Jonge - Rozendaal.

### **Op Toonhoogte 363**

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

*(Refrein)*

*Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.  
*(Refrein)*

Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!  
Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!

*(Refrein 2x)*

### **Op Toonhoogte 371**

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld.  
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld. (3x)  
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt  
en uw blijdschap wordt vervuld.

### **Op Toonhoogte 191**

Ik bouw op U,  
mijn Schild en mijn Verlosser.  
Niet eenzaam ga  
ik op de vijand aan.  
Sterk in uw kracht,  
gerust in uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwe naam.  
Sterk in uw kracht,  
gerust in uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik,  
eigen zwakheid voelend.  
En telkens weer  
moet ik uw kracht verstaan.  
Toch rijst in mij  
een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in uwe naam.  
Toch rijst in mij  
een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U,  
mijn Schild en mijn Verlosser.  
Gij voert de strijd, de huid' is U gewijd.  
In 't laatste uur  
zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U die mij hebt voortgeleid.  
In 't laatste uur  
zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U die mij hebt voortgeleid.