

Diensten deze week

10.00 uur Dr. H. van der Belt; Woudenberg

17.00 uur Ds. G.C. Vreugdenhil; Gouda

Diensten volgende week

10.00 uur Ds. M.J. van Oordt; Delft

17.00 uur Prop. H.N. Visser; Lisse

Liederen en schriftlezing deze morgen

- Op Toonhoogte 180:
Er is een verlosser
- Stil gebed, votum en groet
- Gezang 78: 1
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
- Psalm 30: 5
Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
- Gebed
- Voor de kinderen / OTH 7 :
De Heer is mijn Herder
- Lezing Oude Testament: Psalm 31
- Psalm 31: 1, 7 en 8
Op u vertrouw ik, HEER der heren
- Prediking
Thema: Wat verdriet met je doet . . .
- Gezang 291: 1 en 2
Nooit kan 't geloof teveel verwachten
- Psalm 31: 15 en 18.
Hoe groot is 't goed, dat Gij, o HERE
- Zegen

Liederen en schriftlezing middagdienst

- Welkom door ouderling van dienst
- Zingen: Psalm 89:7,8 OB
- Stil gebed, votum en groet
- Zingen: Psalm 17:3,4 OB
- Geloofsbelijdenis
- Zingen: Psalm 145:2,4 NB
- Gebed om verlichting van de Heilige Geest
- Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:1
- Verkondiging 'hemelburgers op aarde'
- Zingen: Gezang 291: 1 en 2 (LvdK)
Nooit kan 't geloof teveel verwachten
- Dankgebed en voorbede
- Inzameling van de gaven
- Zingen: Gezang 296 (lvdK)
Ik kom met haast
- Zegen

Bloemengroet

Zaterdag zijn er weer twee bloemengroeten bezorgd als teken van meelevens- en verbondenheid met de gemeente.

Deze keer is er één voor mev. C. Neels - Quist (Catrien) Uitzicht.

En voor dhr. G.P. Vogel (Gerard) Uitzicht. Wij hopen van harte dat voor u beiden, ondanks deze moeilijke corona tijd, het toch allemaal een beetje mag lukken.

Gelukkig dat u elkaar toch regelmatig tegenkomt in het huis, dat is een stukje dankbaarheid om daar te mogen wonen. U ontvangt van ons allemaal een hartelijke groet en wij wensen u alle goeds toe.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Marvin de Leeuw en Nel Bazen.

Overleden

Op 28 juli 2020 is ons gemeentelid Johannes Selier, echtgenoot van Hetty Selier - van Delft, overleden. Wij wensen Hetty en de kinderen veel sterkte toe, ook voor a.s. maandag tijdens de dienst van Woord en gebed en de begrafenis. De Here is jullie beschermer.

Begrafenis dhr. J. Selier - De begrafenis van Joop Selier is in besloten kring. Iedereen kan de dienst wel volgen via: <https://begrafenisverzorgingdenhollander.nl/rouwbericht> (klik op de rouwkaart en vervolgens op de hyperlink bovenaan)

Ds. Wouter van Laar (1948 – 2020)

Op dinsdag 28 juli 2020 is onze oud-predikant ds. Wout van Laar op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was predikant van wijkgemeente Grote Kerk van augustus 1988 tot en met maart 1994. Met dankbaarheid denkt de wijkerkenraad terug aan zijn toegankelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ds. van Laar had een hart voor de zending en verlangde naar vrede in de wereld. De sociale aspecten van het Evangelie mochten doorklinken in zijn prediking. Wij wensen zijn vrouw Teunie, kinderen, kleinkinderen en naasten Gods troost en zegen toe bij het dragen van dit verlies.

De familie van Laar heeft een online gedenkplaats aangemaakt. Je kunt hier je bericht evt. met herinneringsfoto plaatsen:

<https://www.memori.nl/gedenkplaats/wout-van-laar/>

Meeleven

Een heel verdrietig bericht bereikte mevr. Plo-nie v. d. Ende - van den Berg Uitzicht. Haar schoonzoon is vrijdagochtend in Texas overleden aan het Covid virus.

Dat is verschrikkelijk als je dan op zo'n afstand van elkaar woont. Ook voor haar dochter Cora den Harder. Laten we mevr. v.d. Ende ook niet vergeten om dit op zo'n hoge leeftijd nog mee te moeten maken. Een kaartje doet zoveel. Wij wensen u Gods nabijheid toe.

Bedankjes

Veel dank voor al de kaarten, telefoontjes en de bloemen namens jullie allen, bij mijn 80ste verjaardag. Dit alles heeft mij verrast en verblijd. Hartelijke groeten, W.(Wil) Goedknecht - Bot.

Wij willen de gemeente hartelijk dankzeggen voor de mooie bloemen en de vele felicitaties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk op 12 juli 2020. Wij hebben dit heugelijke feit samen met onze kinderen, kleinkinderen en verdere dierbaren mogen vieren. Wij danken God voor al Zijn zegeningen en hopen met Zijn hulp nog een aantal jaren samen te mogen beleven.

Dhr. en mevr. van Oudheusden - van Delden.

Ook na mijn tweede operatie mocht ik weer veel meeleven vanuit de gemeente ontvangen. Er waren fijne kaarten met bemoedigende woorden, die me enorm hebben aangesproken. De vele telefoontjes, bezoeken en mooie bloemen hebben me heel goed gedaan. Gelukkig is de nare periode van bijna een half jaar dokters nu voorlopig voorbij. De Heere heeft alles wel gemaakt. Met een lieve groet van Riet Bolderheij.

Doopdienst

Op zondagochtend 23 augustus 2020 zal er een doopdienst georganiseerd worden. Voor-ganger is ds. P. Nagel uit Loenen aan de Vecht. Neem contact op met de scribe als je jezelf of je kindje wilt laten dopen.

Thamar Jedidja Nagel

In de doopdienst op 23 augustus a.s. zal in ieder geval Thamar gedoopt worden. De jongste dochter van Wouter en Marlies Nagel en zusje van Mirthe is op 1 juli jl. geboren.

Toekomst kerkdiensten en gemeenteactiviteiten

Afgelopen week is per e-mail en op YouTube belangrijk berichtgeving geweest over de toekomst van de kerkdiensten en gemeenteactiviteiten. Wij gaan er vanuit dat deze berichtgeving bij iedereen is aangekomen. Desondanks een opsomming van de belangrijkste punten:

- In de maand augustus **geen** video-diensten op YouTube. Diensten zijn enkel via audio-verbinding op kerkomroep.nl, kerkradio Uitzicht op USB-stick te beluisteren.
- Per zondagochtend 2 augustus is de **ochtend** dienst toegankelijk voor 30 personen. Reserveren verplicht zie gebruiksplan
- Per zondagmiddag 2 augustus is de **middag** dienst toegankelijk voor 60 personen. Reserveren nog steeds verplicht.
- Zingen in beiden diensten doen wij niet samen maar via voorzang.
- De 3de zondag van de maand is de middagdienst in de Bethelkerk (zoals voor corona gebruikelijk was) en niet toegankelijk. De dienst is te beluisteren via het [kerkomroep.nl](https://www.kerkomroep.nl) kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen.

Alle informatie is ook in de [video](#) op YouTube te vinden of op de [website](#).

Op Toonhoogte 180

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

Jezus mijn Verlosser,
niemand is aan u gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen,
voor eeuwig en eeuwig.

Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

Op Toonhoogte 7: 1, 2 en 5

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m', als ik wankel;
Hij draagt m', als ik viel.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
'k Zal immer verkeerem
In 't huis mijnes Heeren:
Zoo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd.