

GK zondagsbrief

Zondag 20 september 2020
Jaargang 14 week 39

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
20/09 10.00	Prop. A.T. Maarleveld, Bodegraven <i>Opening winterwerk</i>	youtube kerkomroep.nl KWR
BK 20/09 17.00	Prop. H. Meijer, Rotterdam	kerkomroep.nl KWR
20/09 10.00	Ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee GK	youtube kerkomroep.nl KWR
20/09 17.00	Ds. W. Markus, Bergschenhoek	kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 304
- Psalm 45 vers 1
- Op Toonhoogte 244
- Kinderlied: Op Toonhoogte 505
- Schriftlezing: Genesis 28:10-22
- Psalm 139 vers 6
- Verkondiging: 'God is erbij'
- Op Toonhoogte 97 vers 1 en 5
- Psalm 64 vers 4

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Gezang 427 vers 1 en 2)
- Psalm 8 vers 1 en 3 (OB)
- Gezang 440 vers 1, 2 en 4
- Lezen: Exodus 33: 1 - 17
- Mattheus 28: 16-20
- Psalm 77 vers 1 en 5 (OB)
- Psalm 77 vers 8 en 11 (OB)
- Gezang 442 vers 1, 2 en 4

BLOEMENGROET

Er mochten zaterdag weer twee groeten vanuit de kerk bezorgd worden.

- Mevrouw Betty Kok hebben wij verrast met onze bloemen. Dit als teken van betrokkenheid en meeleven met haar. Ook omdat wij elkaar nu minder kunnen zien in deze coronatijd. Wij hopen dat alles goed met u mag gaan. Zo ontvangt u de hartelijke groeten van ons allemaal.
- Mevrouw M. (Riet) Bolderheij hoopt haar 80e verjaardag te vieren als de bloemen bezorgd worden op zaterdag 19 september. Wij als gemeente willen je daar van harte mee feliciteren en een fijne dag toewensen. Dankbaar zijn wij ook dat je na veel zorgen, dit nu

mag vieren. Aan Hem alle eer. Wij wensen je voor het nieuwe levensjaar alle goeds toe. Een hartelijke groet van ons allen met een symbolische handdruk erbij.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Petra Rietveld en Carla op den Brouw.

- Er zijn afgelopen week ook bloemen bezorgd bij Isabel Faas. Vele van u kennen haar waarschijnlijk niet maar zij zorgt er voor dat de Grote Kerk en de Dijk wekelijks worden schoongemaakt. Helaas heeft zij het coronavirus opgelopen. Wij hopen dat ze snel mag herstellen!

DANK

Lieve gemeente dank jullie wel voor de mooie kaarten en bloemen voor ons 25-jarig huwelijksfeest. Het was zo leuk, steeds weer een kaart op de mat. En de bloemengroet, persoonlijk bezorgd met een hartstikke fijn gesprek. Het heeft er voor ons een extra feestelijke dag van gemaakt! Rick en Tineke Zeilstra

OPENINGSVOND JEUGDCLUB!

Een nieuw JC-seizoen staat voor de deur. Eindelijk kunnen we weer beginnen (op een veilige manier uiteraard!) We starten zondag om 19.30 uur in de Dijk. Huiswerk: bedenk alvast een leuk feitje over jezelf die weinig andere mensen weten. Tot zondag!

START CATECHISATIES

Basiscatechisatie

Vanaf dinsdag 6 oktober willen we weer beginnen met de basiscatechisatie. Met kinderen uit groep 7 en 8 verkennen we allerlei onderwerpen uit de Bijbel en praten we over ons geloof en over de kerk. We gebruiken daar een boekje bij, vertellen elkaar onze ervaringen of proberen op een creatieve manier moeilijke dingen makkelijk uit te leggen. Alle kinderen van vorig jaar komen in ieder geval. Kom jij ook? Je bent van harte welkom elke dinsdag, vanaf 6 oktober van 18.45 tot 19.45 in De Dijk.

Lilian Vogel en Jetty de Heer

Catechisatie 12-16 en 16+

Vanaf 6 oktober gaat de catechisatie voor de 12 tot 16 jarigen groep en de 16 plus groep weer beginnen. Jullie zijn van harte welkom om mee te praten en mee te denken over wie God is, hoe je met Hem je leven mag leven en hoe je dit naar anderen toe door kan geven. Misschien vinden jullie het wel eng of raar om over je geloof te praten maar weten jullie dat dit ontzettend belangrijk is? In de eerste plaats omdat je dan nog eens extra na gaat denken over jouw relatie met de Here God en in de tweede plaats omdat je gaat ontdekken dat de vragen die jij hebt, anderen ook hebben. We kunnen elkaar dus helpen om te groeien in geloof en het uit te delen, tjonge, dat is gaaf!

Heb je je nog niet opgegeven? Doe dat dan alsnog, je bent van harte welkom.

Dinsdagavond 6 oktober, 19.00 - 20.00 uur, De Dijk.

Anna-Marie van der End, Anneke van Keulen en Centine van der Sar

Belijdeniscatechisatie

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Binnenkort begint ook de belijdeniscatechese. Deze groep bestond het vorige seizoen uit jongeren en ouderen. Dat bleek een prima combinatie. De ouderen werden soms stil van het getuigenis van een jongere en andersom. Sommigen zien belijdenis doen als een soort 'christelijk eindexamen'. Dat is het gelukkig niet. Beschouw het liever als een bemoediging voor onderweg. Het is nooit eenvoudig geweest om Jezus te volgen, maar in onze tijd is het nog minder vanzelfsprekend dan 30 jaar geleden. Op steeds meer plekken zullen we 'eenling-christen' zijn. Misschien ben je dat nu al. Maar weet je, een keer midden in Zijn gemeente hardop 'ja' zeggen op Gods liefde en de uitnodiging van Jezus, helpt om 'overeind' te blijven als het gaat stormen. Er zijn jongeren en ouderen die soms reageren met: ik ben daar nog niet aan toe, of: mijn geloof is nog niet goed genoeg. Hoe begrijpelijk die reacties ook zijn, ze helpen volgens mij niet echt. Ons geloven is nooit goed genoeg, maar onze Verlosser is dat wel! Vanwege Hem ben je van harte welkom op donderdagavond 1 oktober om 19.30 uur op de Dijk. Die eerste avond zal voornamelijk in het teken van kennismaking staan. Mocht je juist die avond verhinderd zijn, maar wel mee willen doen, laat mij dat dan weten. Misschien ter geruststelling van sommigen: in de grote zaal van De Dijk kunnen we helemaal coronaproef bij elkaar komen. Ik zou het fijn vinden als nieuwe deelnemers het mij even laten weten dat ze gaan meedoen. Dat geldt ook voor hen die vorig jaar al meededen, maar nog een jaar wilden wachten om belijdenis te doen. Een whatsappje naar mij en er wordt op je gerekend! Mocht iemand eerst met mij een gesprek willen dan kan dat natuurlijk. Graag tot 3 oktober! ds. Wim Markus, 06 100 141 18.

HIJ IS ER WEER! – GROOT KERKNIEUWS

Bij de opening van het winterwerk komt, de laatste jaren, ook de wijkbrief Groot Kerknieuws beschikbaar. Ook deze zondag is dat weer – bij alle activiteiten, die op afstand gebeurden – bijna helemaal goed gekomen. Het artikel over het Open Huis is per abuis niet in het blad terechtgekomen. Daarom dit artikel als aparte bijlage bij deze zondagsbrief.

De meeste leden hebben in de afgelopen week de wijkbrief al digitaal ontvangen. Het blad is tevens beschikbaar op onze website www.grotekerkvlaardingen.nl. En... Groot Kerknieuws ligt vanaf deze zondag ook klaar in de kerk. Wees zo vrij om een of meerdere (voor anderen) exemplaren mee te nemen. Veel leesplezier!

WIJKAVOND 30 SEPTEMBER 2020

Wel of géén donor zijn?

Heb jij wel eens gepraat met je partner, gezin of naasten over orgaandonatie? Weet je überhaupt wat orgaandonatie betekent of kan betekenen? Op 1 juli 2020 is de donorenwet veranderd. Met deze wet komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het Donorregister met de keuze 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie' tenzij je dat anders hebt geregeld. Het beschikbaar stellen van je eigen lichaam,

van organen of er over nadenken over een familie die overleden is, is ingrijpend.

Dr. Paul Lieverse komt samen met ons nadenken over dit onderwerp. Naast een stuk geschiedenis van orgaandonatie zal hij ook uitleggen hoe orgaandonatie is geregeld. Ook kijken we of de Bijbel wat zegt over donatie en staan we stil bij ethische dilemma's. Een leerzame avond over een actueel onderwerp! Reserveer snel je zitplaats via www.grotekerkvlaardingen.nl

INFOAVOND 'ONTWIKKELING BIJ JONGEREN'

Op 6 oktober organiseert onze jeugdwerker Peter Jan Kik ik het kader van de week van de opvoeding een avond over de ontwikkeling van jongeren en wat dit betekent voor de (geloofs)opvoeding. Tijdens deze avond worden de verschillende fasen in de ontwikkeling van kinderen en tieners besproken en bekijken we wat dit betekent voor de (geloofs)opvoeding. De avond is bedoeld voor ouders, jeugdleiders en andere opvoeders. Graag nodig ik je uit om deze avond bij te wonen op dinsdag 6 oktober. We starten om 20.00 in de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus ik wil je vragen om vooraf aan te melden via: <http://registratie.peterjankik.nl/>

MET SPOED GEZOCHT

Er zijn een aantal gemeentetaken waar ik met spoed mensen voor zoek om ze op te pakken.

Eventueel kunnen ook duo's aangemeld worden zodat je de taak kunt delen:

- Centraal coördinatoren tijdens Erediensten (ochtend en middag) (regie en controle uitvoering corona-maatregelen)
- Verzorging videotechniek YouTube en liedteksten (om live te kunnen blijven streamen op YouTube hebben we mensen nodig)

Aanmelden of meer informatie via de scriba.

GEBRUIK WIJKGEBOUW DE DIJK

Wijkgebouw de Dijk is niet zonder reservering te gebruiken. Neem contact op met de scriba om een reservering te maken.

ST. DE HAVEN

Stichting De Haven dingt mee naar een donatie van de Actie Warm Hart van de KRO-NCRV.

De KRO-NCRV heeft jaarlijks een actie voor goede doelen. Stichting De Haven uit Den Haag werkt in de hulpverlening onder prostituees en zij dingen mee naar een prijs, t.w. € 10.000,-, € 5.000,- of € 2.500,-. Daar hebben wij jou/u voor nodig. Het enige wat je moet doen is klikken op de link hieronder en stemmen. Aansluitend krijg je in je mailbox een bericht dat je je stem moet bevestigen. Het kost je ca. 1 minuut, maar het resultaat kan groot zijn. Bedankt voor jullie stem.

De link naar de actie- en stempagina is: <https://warmhart.kro-ncrv.nl/goede-doelen/stichting-de-haven---hulp-aan-vrouwen-in-de-seksindustrie>

OPEN HUIS IPC

Op 3 oktober a.s. is er van 11.00-15.00 uur open huis van Israël producten. Kom eens kijken naar het uitgebreide assortiment, het zal u verbazen! Ook kunt u sparen voor een Gratis Israël Box twv 40 Euro met heerlijke producten! Als u belt voor een afspraak kan dit op gepaste afstand! Kunt of wilt u de deur niet uit, dan kunnen bestellingen per mail of telefoon gratis worden thuisbezorgd! Het Open Huis is bij Mary Peters op de Kraanvogellaan 156 3136JE Vlaardingen, 0610981898, mary.peters@upcmail.nl

LIEDTEKSTEN

Op Toonhoogte 304

(Refrein)

Geen and're naam
dan de naam van Jezus,
geen and're naam
dan de naam van de Heer.
Geen and're naam
dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Zijn naam is hoger dan de hemel.
Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Geef glorie en eer Hem
en prijs nu zijn naam.
(Refrein)

Is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

Op Toonhoogte 244

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer, dat U bracht.
En U wast mij, witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Op Toonhoogte 505

Here, maak mij
uw wegen bekend
en toon mij de weg,
die goed is voor mij.

O, Here, maak mij
uw wegen bekend
en toon mij de weg
die goed is voor mij.

Want U bent mijn God,
de enige God.
Ja, U bent mijn God,
de enige God.

Laat mij zien (laat mij zien)
wat U wilt (wat U wilt)
door uw Woord (door uw Woord)
door uw Geest (door uw Geest).

(het gehele bovenstaande 2x)

Dank U, Heer.

Op Toonhoogte 97 vers 1 en 5

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, O Heer!
Weest blij, weest blij, O Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
o Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, O Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Het Open Huis 2019/2020.

Het Open Huis bevindt zich in de Zomerstraat. Bij velen van u en jou bekend als de locatie waar 1x per maand het oud papier kan worden gebracht.

Voor onze gasten echter is het al jarenlang een plek waar je komt voor een ontmoeting, een gesprek, een luisterend oor, en zeker niet onbelangrijk, een warme maaltijd!

Zo is het ook een groot gedeelte van het afgelopen jaar geweest.

Veel gasten mochten we ontvangen. Elke woensdag was er een koffieochtend. Vooral de donderdagen (de gezamenlijke maaltijden) waren erg geliefd. Dan zat het met 30 personen toch echt vol! De inloopmaaltijd op zaterdag werd bezocht door gemiddeld 20 personen. Bijzonder hoogtepunt was weer de kerstviering en het buffet dat daarbij werd geserveerd.



Na 14 maart jl. werd alles anders. Uiteraard ontkwam ook het Open Huis niet aan de sluiting i.v.m. de corona- crisis. Om toch iets voor onze gasten te kunnen betekenen zijn de dames van de kookploeg 1x per week gaan koken. Ze bereiden een warme maaltijd, die vervolgens door de gasten afgehaald kan worden. Dit wordt erg gewaardeerd en er wordt behoorlijk goed gebruik van gemaakt.

In verband met de huidige richtlijnen van het RIVM en het teruglopend aantal medewerkers (veel 70+) is nog veel onduidelijk. Op allerlei manieren hebben we de laatste jaren geprobeerd om nieuwe vrijwilligers te werven (oproepen in de Zondagsbrief, Onderweg, mensen persoonlijk aangesproken, enz.), maar tot nu toe tevergeefs. Ook de kookploeg kan versterking gebruiken.

Wat zou het fijn zijn als er een nieuwe generatie medewerkers kwam die het mooie en zeker ook leuke werk van het Open Huis voort kan zetten!

Wanneer er meer duidelijkheid is, laten we het u en jou weten via de Zondagsbrief.

Carla op den Brouw en Betty van Delft.