

GK zondagsbrief

Zondag 27 september 2020
Jaargang 14 week 40

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
27/09 10.00	Ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee	youtube kerkomroep.nl KWR
27/09 17.00	Ds. W. Markus, Bergschenhoek	kerkomroep.nl KWR
04/10 10.00	Ds. N.M. Tramper, Zeist <i>Dienst met doven</i>	youtube kerkomroep.nl KWR
04/10 17.00	Ds. T. Jakobs, Leiden	kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 209
- Psalm 65 vers 1 en 2
- Psalm 1 vers 1 en 2
- Schriftlezing: Lukas 15: 11-32
- Kinderlied: Op Toonhoogte 530
- Psalm 23 vers 1 en 3
- Verkondiging n.a.v. Lukas 15: 24 'Welkom thuis!'
- Psalm 103 vers 2 en 5
- Gezang 441 vers 11 en 12

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 116 vers 1 en 3
- Psalm 89 vers 7 (OB)
- Gezang 296 vers 2 en 3
- Schriftlezing: Mattheüs 11: 25-30 en Hebrëen 4: 1-11
- Psalm 33 vers 8
- Preek: 'Tot rust komen'
- Op Toonhoogte 400
- Op Toonhoogte 159

BLOEMENGROET

Beide groeten die zaterdag bezorgd zijn, staan in het teken van meeleven en betrokkenheid voor de beide families.

- De eerste was voor de mevrouw Roos Beverloo en dhr. Thijs Noordermeer. We hopen van harte dat het voor Thijs allemaal draagbaar mag blijven wat betreft zijn ziek zijn. En Roos vierde vrijdag haar verjaardag. Dus een hartelijke groet met een dubbele betekenis. En wij wensen jullie Gods nabijheid toe in de tijd die voor jullie ligt.
- Ook verrassen wij de de familie Kees en Bella Joossens. Bella is altijd heel trouw in de kerk. Maar in deze corona tijd is dat ook voor haar niet mogelijk. Vandaar laten we haar zien dat we haar niet vergeten. Zo ontvangt u beiden een hartelijke groet van ons allemaal en daar

doen we nog een warme symbolische handdruk bij. De Here houdt jullie in het oog.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door: Ellen van Kranenburg en de familie Peters.

MEELEVEN

Mevrouw Quak - Wielaard, daar gaat het op dit moment niet zo lekker mee. Op vrijdag 2 oktober zal zij een darmoperatie moeten ondergaan. Daar ziet zij heel erg tegen op en dat is heel begrijpelijk op een hoge leeftijd. Zullen we haar niet vergeten om een kaartje ter bemoediging te sturen? Wat zal ze daar blij mee zijn. Wij wensen u veel sterkte en kracht toe. De Here is u nabij.

OVERLEDEN

Afgelopen dinsdag is onze vader, schoonvader en grootvader, Hendrik van Kampenhout, overleden. Hij werd al langere tijd verpleegd in een verzorgingstehuis in Dirksland, maar een besmetting met het coronavirus werd hem fataal. Hij is 89 geworden. De begrafenis heeft zaterdag in besloten kring (ivm corona) plaatsgevonden.

Jan, Krista, Maria, Joanna en Emma van Kampenhout

DANK

Zoals u bekend, mocht ik 19 september jl. mijn 80e verjaardag beleven (de leeftijd van de zeer sterken! Ps. 90: 10). Ik ben de Heere heel dankbaar weer gezond te mogen zijn. U heeft mij verrast met een stapel kaarten met warme felicitaties en gezellige telefoontjes. En natuurlijk de prachtige bos bloemen van de gemeente. Heel veel dank voor alles! Een lieve groet van Riet Bolderheij.

VERHUISD

Mevrouw P.A. van Dorp-Voogt is verhuisd. Haar vorige adres was het Zonnehuis en haar adres is nu: Drieën Huysen Zuid. Wij heten haar welkom in haar nieuwe huis.

BELIJDENISCATECHISATIE

Mocht je nog aarzelen: zet een stap! Onderweg achter Jezus aan zal je regelmatig struikelen. Dat blijft je leven lang (weten wij). Maar dat weet Hij, die ons voor wil gaan, gelukkig ook. Dus waarom zou je wachten? Jong en ouder zijn van harte welkom. Alle avonden zijn coronaproef! De eerste avond is aanstaande donderdag 1 oktober. Vanaf 19.30 uur ben je welkom op de Dijk. Nieuwe deelnemers graag via een WhatsApp je van tevoren zich opgeven, ook als je de eerste avond juist niet kunt komen. Een telefoontje is natuurlijk ook prima. ds. Wim Markus (0610014118)

TERUGBLIK GEMEENTE STARTDAG 2020 (I)

Veel van jullie waren aanwezig op de Gemeente Startdag 2020. Mensen hebben gesmuld en ontspannen bijgepraat tijdens de High Tea, een actieve (iets langer, dan geplande) fietstocht afgelegd langs minder bekende locaties, te voet allerlei vragen in en rond het centrum van Vlaardingen beantwoord of werden in de watten gelegd tijdens een unieke filmavond in de Grote Kerk. Het was fijn om ondanks de maatregelen toch een gevarieerd programma te kunnen aanbieden. Deze manier van organiseren werd daarnaast ook goed ontvangen.

We hebben geprobeerd om alle activiteiten gratis aan te bieden. Dit betekent niet dat er geen kosten gemaakt zijn. Veel van jullie hebben tijdens of na de activiteiten een bijdrage achtergelaten. Mocht je dat nog niet gedaan hebben zou het fijn zijn als je (naar eigen vermogen) een bijdrage zou willen overmaken naar de Wijkkas van de Grote Kerk. Dat mag natuurlijk ook als je niet aanwezig was.

NL75 INGB 0000 322844, Wijkkas Grote Kerk t.a.v. Startdag 2020.

TERUGBLIK OP ONZE GEMEENTE STARTDAG (II)

Wat zijn we met elkaar goed en gezellig van start gegaan. En wat hadden we er prachtig weer bij. Op de fiets- en puzzeltocht, 26 km lang, zijn veel reacties op gekomen. Dat het geweldig is geweest. Heel goed verzorgd, ook de inwendige mens kwam niets te kort.

Ook was er een puzzeltocht te voet, voor de gezinnen. En de High Tea op de Dijk die was geweldig verzorgd met heerlijke, zoetige en hartige lekkernijen, die we niet allemaal op konden. De tweede groep High Tea daar zal misschien wel alles op zijn gegaan. De meeste deelnemers hadden immers de fietstocht gedaan. De verzorging en bediening daarvan waren geweldig, ook wat de veiligheid betreft i.v.m. de Corona. Heel de familie Vogel: Sebastiaan, Harry, Rita en Lilian, dank voor al het werk hieraan. Tot slot een mooie avond in de kerk, met een ontroerende film. Ook de lekkernijen ontbraken niet. "Geweldig", heb ik velen horen zeggen. Fijn om elkaar zo weer ontmoet te mogen hebben. Een bedankje en een compliment voor de inspanning aan iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt. Subliem!

GEBRUIK WIJKGEBOUW DE DIJK

Wijkgebouw de Dijk is niet zonder reservering te gebruiken. Neem contact op met de scriba om een reservering te maken.

WIJKAVOND 30 SEPTEMBER 2020

Wel of géén donor zijn?

Heb jij wel eens gepraat met je partner, gezin of naasten over orgaandonatie? Weet je überhaupt wat orgaandonatie betekent of kan betekenen? Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Met deze wet komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het Donorregister met de keuze 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie' tenzij je dat anders hebt geregeld. Het beschikbaar stellen van je eigen lichaam, van organen of er over nadenken over een familie die overleden is, is ingrijpend.

Dr. Paul Lieverse komt samen met ons nadenken over dit onderwerp. Naast een stuk geschiedenis van orgaandonatie zal hij ook uitleggen hoe orgaandonatie is geregeld. Ook kijken we of de Bijbel wat zegt over donatie en staan we stil bij ethische dilemma's. Een leerzame avond over een actueel onderwerp! Reserveer snel je zitplaats via www.grotekerkvlaardingen.nl

INFOAVOND 'ONTWIKKELING BIJ JONGEREN'

Op 6 oktober organiseert onze jeugdwerker Peter Jan Kik ik het kader van de week van de opvoeding een avond over de ontwikkeling van jongeren en wat dit betekent voor de (geloofs)opvoeding. Tijdens deze avond worden de verschillende fasen in de ontwikkeling van kinderen en tieners besproken en bekijken we wat dit betekent voor de opvoeding. De avond is bedoeld voor ouders, jeugdleiders en andere opvoeders. Graag nodig ik je uit om deze avond bij te wonen op dinsdag 6 oktober. We starten om 20.00 uur in de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus ik wil je vragen om vooraf aan te melden via: <http://registratie.peterjankik.nl/>

STOLEN

Van de rieten stoelen die voorheen in de Grote Kerk stonden heb ik er nog een paar beschikbaar. Wie er een wil hebben mag mij mailen op _____ of bellen _____ Wim Nowé

LIEDTEKSTEN

Op Toonhoogte 209

Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer.
Hij die al les maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen! (2x)

Op Toonhoogte 530

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Op Toonhoogte 400

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natiën, de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
van al ons kwaad van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen,
wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Op Toonhoogte 400

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.