

GK zondagsbrief

Zondag 6 september 2020
Jaargang 14 week 37

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
06/09 10.00	Ds. W. Markus, Bergschenhoek <i>Belijdenisdienst</i>	youtube kerkomroep.nl KWR
06/09 17.00	Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	kerkomroep.nl KWR
13/09 10.00	ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee	youtube kerkomroep.nl KWR
13/09 17.00	ds. K. Timmerman, Dirksland	kerkomroep.nl KWR

BIJ DE MORGENDIENST

In deze morgendienst, waarin vier gemeenteleden belijdenis doen, is een Orde van Dienst beschikbaar (zie bijlage).

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Gezang 321 vers 1 en 3
- Psalm 15 vers 1 en 5 (OB)
- Psalm 143 vers 9
- Gezang 457 vers 2, 3 en 4
- Psalm 23 vers 3
- Psalm 133 vers 1, 2 en 3 (OB)
- Schriftlezing (en tekst) exodus 30: 22-33
- Thema: 'heilige zalfolie, aangeraakt of nagemaakt?'

BLOEMENGROET

- Vandaag hebben we een bruidspaar in ons midden, die wij graag de bloemen geven op deze feestelijke dag. Rick en Tineke Zeilstra waren zaterdag 5 september 25 jaar getrouwd. Een reden tot grote dankbaarheid. Wij als gemeente willen jullie van harte feliciteren en dat er nog vele jaren in gezondheid mogen volgen. "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". Een hartelijke groet van ons allen en Gods zegen toegewenst!
- Dhr. Jac. Poot Uitzicht hebben we ook verrast met de bloemen. Ook zag ik dat hij deze week jarig was geweest. Maar als teken van verbondenheid en meeleven met u zijn deze bloemen bedoeld. Wij hopen van harte dat u tot op heden toe de corona tijd een beetje door gekomen bent. Een reden tot dankbaarheid. Wij wensen u alle goeds toe. Zo ontvangt u van ons allen een hartelijke groet met een symbolische warme handdruk.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Marvin de Leeuw en Anneke van Keulen.

JUBILEUM

Rick en Tineke Zeilstra zijn op 5 september 25 jaar getrouwd. (zie verder bij de bloemengroet).

OVERLEDEN

Op vrijdag 4 september 2020 is ons gemeentelid mevrouw J.M. Wijker - Perdijk (Joke) op 79 jarige leeftijd overleden. Verdere gegevens zijn nu nog niet bekend.

DIACONALE COLLECTE

Gemeente, deze zondag is de eerste collecte voor Project 10 27 (blauwe collectezak), voor een project in Mexico: opvangcentrum voor verslaafden. Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico. Met alle gevolgen van dien: trauma's, verwaarlozing en mishandeling onder kinderen. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. Met hulp van de GZB zijn in het christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden mannen afgekickt van hun verslaving. Ze krijgen zo een nieuwe kans.

U en jij kunt een gift ook rechtstreeks overmaken naar: Project 1027, Driebergen NL29INGB0000028016 onder vermelding van Mexico. Wilt u een andere gift geven, dan kunt u hetzelfde banknummer kiezen, o.v.v. Algemeen of Noodhulp. Dank voor uw/jouw bijdrage!

De wijkdiakenen

BELIJDENISCATECHISATIE

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Binnenkort begint ook de belijdeniscatechese. Deze groep bestond het vorige seizoen uit jongeren en ouderen. Dat bleek een prima combinatie. De ouderen werden soms stil van het getuigenis van een jongere en andersom. Sommigen zien belijdenis doen als een soort 'christelijk eindexamen'. Dat is het gelukkig niet. Beschouw het liever als een bemoediging voor onderweg. Het is nooit eenvoudig geweest om Jezus te volgen, maar in onze tijd is het nog minder vanzelfsprekend dan 30 jaar geleden. Op steeds meer plekken zullen we 'eenling-christen' zijn. Misschien ben je dat nu al. Maar weet je, een keer midden in Zijn gemeente hardop 'ja' zeggen op Gods liefde en de uitnodiging van Jezus, helpt om 'overeind' te blijven als het gaat stormen. Er zijn jongeren en ouderen die soms reageren met: ik ben daar nog niet aan toe, of: mijn geloof is nog niet goed genoeg. Hoe begrijpelijk die reacties ook zijn, ze helpen volgens mij niet echt. Ons geloven is nooit goed genoeg, maar onze Verlosser is dat wel! Vanwege Hem ben je van harte welkom op donderdagavond 1 oktober om 19.30 uur op de Dijk. Die eerste avond zal voornamelijk in het teken van kennismaking staan. Mocht je juist die avond verhinderd zijn, maar wel mee willen doen, laat mij dat dan weten. Misschien ter geruststelling van sommigen: in de grote zaal van De Dijk kunnen we helemaal coronaproef bij elkaar komen. Ik zou het fijn vinden als nieuwe deelnemers het mij even laten weten dat ze gaan meedoen. Dat geldt ook voor hen die vorig jaar al meededen, maar nog een jaar wilden wachten om belijdenis te doen. Een whatsappje

naar mij en er wordt op je gerekend! Mocht iemand eerst met mij een gesprek willen dan kan dat natuurlijk. Graag tot 3 oktober! ds. Wim Markus

HUWELIJK CHRISTIAN TROUWBORST & ELLYNE RIETVELD

Afgelopen vrijdag zijn Christian en Ellyne getrouwd.

MET SPOED GEZOCHT

Er zijn een aantal gemeentetaken waar ik met spoed mensen voor zoek om ze op te pakken.

Eventueel kunnen ook duo's aangemeld worden zodat je de taak kunt delen:

- Wekelijks 13 zondagsbrieven printen en bezorgen in 1 postbus in Zorgcentrum Uitzicht (bij voorkeur voor zaterdagmiddag bezorgen). Je ontvangt de ZB op vrijdagavond.
- Wekelijks zondagsbrieven kopiëren voor tijdens de kerkdiensten
- Centraal coördinatoren tijdens Erediensten (ochtend en middag) (regie en controle uitvoering corona-maatregelen)
- Verzorging videoteknik YouTube en liedteksten (om live te kunnen blijven streamen op YouTube hebben we mensen nodig)

Aanmelden of meer informatie via de scriba.

SAVE THE DATE – START SEIZOEN 2020-2021

Ondanks de corona-maatregelen hopen we als gemeente wel een aantal activiteiten te organiseren. Wat we precies aanbieden hoor je snel! Het wordt sowieso een keuzeprogramma met reservering. Reserveer alvast zaterdag 19 september in de agenda.

WIJZIGINGEN GEBRUIKSPLAN EREDIENSTEN

Vanaf zaterdag is er een nieuwe versie van het gebruiksplan gepubliceerd op de website.

Belangrijkste aanpassingen zijn:

- Aantal personen voor ochtend- en middagdienst gemaximaliseerd vanaf zondag 13 september;
- kinderdienst herstart met de uitwerking corona-maatregelen;
- toiletgebruik toegestaan, maak zelf het toilet schoon na gebruik (schoonmaakmiddelen aanwezig);
- aanpassing in schoonmaakprotocol m.b.t. vervanging 70% alcohol voor desinfectiedoekjes;
- ochtenddiensten zijn per 30 augustus live op YouTube te volgen; middagdiensten te bezoeken of via live-audio op kerkomroep.nl.

GEBRUIK DE DIJK

In overleg is de Dijk ook te gebruiken voor Bijbelkringavonden of andere samenkomsten van gemeenteactiviteiten tot 15 personen. Omdat veel afhangt van de planning kun je hier contact over opnemen met de scriba.

DANK

Voor jullie gebed, kaarten, bloemen, bezoeken en telefoontjes tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man en onze vader willen we iedereen van harte bedanken. Het heeft ons naast onze Vader in de hemel veel kracht en troost gegeven. Hetty Selier

OPPAS

Om verschillende redenen hebben wij er voor gekozen nog geen oppas voor de kinderen tot 4 jaar aan te bieden tijdens de eredienst. Mocht u hier wel behoefte aan hebben, neem dan contact met ons op via oppas.grotekerkvlaardingeng@gmail.com

Christa van Kampenhout