



GK zondagsbrief

zondag 18 oktober 2020
jaarqang 14 week 43

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

18/10 10.00	Ds. J. Snaterse, Hoogeveen	youtube kerkomroep.nl KWR
18/10 17.00 BK	Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen	kerkomroep.nl KWR
25/10 10.00	Prop. H.N. Visser. Lisse	youtube kerkomroep.nl KWR
25/10 17.00	Ds. T. Overbeeke, Reeuwijk	kerkomroep.nl KWR

ORDE VAN MORGENDIENST

Zingen: OTH 220 (Wij blijven geloven)

Aanvangswoord:

Lukas 10:36-37, "Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo."

Zingen: Ps. 72: 1, 4

Wetslezing

Zingen: Ps. 19: 4, 5

Kindermoment: OTH 543 (Stap voor stap)

Bijbellesing: 2 Samuël 9:1-13 en Lukas 14:12-14

Zingen: Ps. 95: 4, 5 (Oude Berijming)

Tekst: 2 Samuël 9:1,

"David zei: Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan."

Verkondiging - Thema: 'Wie één leven redt, redt de hele wereld'.

Zingen: OTH 374: 1, 2, 3, 4, 5 (Ik wil jou van harte dienen)

Zingen: Ps. 146: 3, 4, 5

ORDE VAN MIDDAGDIENST

Aanvangslied: Gez. 399:1

Lied 1 Psalm 42:1, 5 (OB)

Lied 2 Ps. 150:1,3 (OB)

Schriftlezing Openbaring 13, tekst voor preek: vers 18

Thema: 666

Lied 3 Psalm 2: 1,4 (NB)

Lied 4 Gez. 459: 1, 7,8

Lied 5 Ps. 98:4 (NB)

BLOEMENGROET

Op vrijdag 16 oktober waren Ton en Connie van Steensel - Goudswaard 40 jaar getrouwd. Een reden tot grote dankbaarheid om dit te mogen vieren of te gedenken. Wij als gemeente willen jullie daar van harte mee feliciteren. Wij hopen dat er nog vele jaren in gezondheid mogen volgen en dit samen met jullie kinderen en kleinkinderen. Wij wensen jullie Gods nabijheid toe. Mooi als u het bruidspaar een kaartje wil sturen.

De andere groet gaat naar mevrouw Dora Bronnewater. Wij hoorden dat zij in augustus een operatie heeft ondergaan. Vandaar dat wij het heel fijn vinden om haar eens te verrassen met onze bloemen. Ook als teken van meeleven en betrokkenheid met Dora. Wij hopen dat het verder goed met u zal gaan. Ook ontvangt u een hartelijke groet van ons allen en wij wensen u Gods zegen toe.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door: Joke Korving en Carola Stijnen.

GEBOREN

Via deze weg willen we de gemeente in volle dankbaarheid het volgende bericht laten weten: Nadat onze wens niet meer leek uit te komen, heeft God ons op Zijn tijd op 8 oktober 2020 trotse en dankbare ouders gemaakt van de tweeling Theije en Jinthe Hartman. Hartelijke groet, Martijn en Monica Hartman.

JUBILEUM

Ton en Connie van Steensel - Goudswaard waren op vrijdag 16 oktober 40 jaar getrouwd. (zie de bloemengroet).

VERJAARDAG

Zaterdag 24 oktober hoopt mevrouw Bagchus - de Bruijne jarig te zijn, en dan mag zij de leeftijd van 101 jaar vieren.

Dat is wel even een aparte vermelding waard, vindt u niet?

Zullen wij haar gaan verrassen met een felicitatiekaart, zodat zij die een zaterdag trots aan iedereen kan laten zien?

HUWELIJSJUBILEUM

Er is besloten als gemeenteleden 25 - 40 - 50 - 55 - 60 - 65 jaar getrouwd zijn, dat de dankzegging namens de gemeente uit gesproken zal worden in het eind gebed.

Wilt u er zelf uw eigen woorden in zien, laat u dit dan even aan Lia van Herpen weten. Ook als u er zelf bezwaar tegen zou hebben.

VOORBEDE

Door het corona virus is het moeilijk om iets in te kunnen schrijven in het voorbede boek. Schroomt u alstublieft niet, als u behoefte hebt voor u zelf of voor een ander een voorbede aan te vragen.

Geef dit ook aan Lia door en zij verzorgt dat weer verder. Het kan via de telefoon - app of de computer.

WIJKKAS

Alles lijkt anders dit jaar maar sommige zaken veranderen nooit. Zo ook de wetmatigheid dat ergens in oktober de bodem van de Wijkkas in zicht lijkt te komen. Gaarne dus weer een extra bijdrage voor de Wijkkas zodat we met de kerst weer wat te besteden hebben. Het rekening nummer is: NL75INGB 0000 3228 44.

MONDKAPJES

Lieve gemeenteleden,
Naar aanleiding van de aangepaste maatregelen van de Nederlandse overheid van 13 oktober 2020 om het coronavirus te bestrijden spreken wij af dat vanaf nu (14 oktober 2020) in de Grote Kerk en bij activiteiten in de Dijk mondkapjes worden gedragen.

Wij gebruiken mondkapjes:

Bij binnenkomst in de Grote Kerk of de Dijk

Bij loopbewegingen in de Grote Kerk of de Dijk (zoals toiletgang)

Bij vertrek uit de Grote Kerk of de Dijk

Naast kerkdiensten geldt dit ook voor Bijbelkringen, vergaderingen, jeugdactiviteiten en andere bijeenkomsten.

Je dient zelf een mondmasker mee te nemen. Wij rekenen op je begrip!



LIEVE JEUGDHONKGANGERS!

Gelukkig kan het honk open blijven met in acht-neming van enkele strenge maatregelen.

Door corona kunnen de meeste vakanties niet door gaan. Daarom halen we de vakantie naar het Honk toe! Zaterdag 24 oktober gaan we ons onderdompelen in de Turkse cultuur. En maken we er een heuse Turkse avond van. Door te beginnen met een kop thee, te genieten van Turkse zoetigheden en af te sluiten met een zelfgemaakte Turkse pizza!

Zorg dat je deze unieke vakantie trip niet mist!

Team jeugdleiding

Ps. Mondkapje meenemen is verplicht

JEUGDCLUB

Jeugdclub in Grote Kerk

Vanwege de maatregelen doen we de clubavond van zondag in de Grote Kerk. Let op, je moet een aantal dingen meenemen:

- Mondkapje
- Een kleedje om op te zitten (zo houden we in de gespreksgroepjes anderhalve meter afstand)
- Bijbel voor de bijbelstudie die we gaan doen.

Thema is "Goed om te horen".

Be there om 19.30 in de Grote Kerk!

JOHANNES CALVIJSCHOOL ZOEKT VRIJWILLIGER

De vaste vrijwilliger die 1x per maand het oud papier op de diverse afdelingen ophaalt en wegbrengt naar de papierinzameling bij Zorgcentrum Uitzicht gaat binnenkort stoppen. Per 1 januari 2021 zoeken zij een nieuwe vrijwilliger voor deze taak. Mocht jij interesse hebben kan er contact opgenomen worden met on-dertekende. Komende maanden kan er eventueel nog meegekeken worden hoe dit gebeurt.

Het bedrag wat er maandelijks opgehaald wordt gaat in een goede doelen pot van de school en daarmee worden nieuwe attributen aangeschaft voor de kinderen om mee te spelen. Recent voorbeeld: Op het schoolplein zijn afgelopen jaar nieuwe spellen aangebracht. Helpt jij de school?

Vriendelijke groet namens OC van de Johannes Calvijschool, K. de Jonge

LIEDTEKSTEN

Op Toonhoogte 220

Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan met ons heeft,
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal,
om buiten onszelf voor de ander te leven;
ons kleine begin van zijn groot ideaal.

Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
en 't morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

Op Toonhoogte 543

Stap voor stap, dag na dag,
wil ik Jezus volgen.
Hand in hand, heel de weg
wil ik gaan met Hem.
Als ik struikel, staat Hij klaar,
Hij is bij mij in 't gevaar.
Dus: stap voor stap, hand in hand
wil ik gaan met Hem.

Op Toonhoogte 374

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.