

GK zondagsbrief

Zondag 1 november 2020
Jaargang 14 week 45

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
1/11 10.00	Prop. C.B. Westerink, Rotterdam	youtube kerkomroep.nl KWR
1/11 17.00	ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein	youtube kerkomroep.nl KWR
4/11 19.30	Ds. H.N. Visser, Amsterdam <i>Dankdag</i>	kerkomroep.nl KWR
8/11 10.00	Ds. P. Nagel Loenen a.d Vecht	youtube kerkomroep.nl KWR
8/11 17.00	Ds. P.J. Visser, Amsterdam	kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 265
- Gezang 444 vers 1 en 3
- Psalm 119 vers 65
- Kinderlied: Op Toonhoogte 566
- Schriftlezing: 1 Samuël 8
- Psalm 93 vers 1 en 4
- Psalm 86 vers 2 en 4
- Psalm 79 vers 5

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 65 vers 1 (OB)
- Psalm 65 vers 2 (OB)
- Psalm 48 vers 6 (OB)
- Schriftlezingen: Jesaja 1, Jakobus 1: 19-27
- Op Toonhoogte 265
- Preek: 'Wij en Hij...'
- Psalm 103 vers 7 (OB)
- Psalm 105 vers 1 (OB)

BLOEMENGROET

- De eerste bloemengroet die zaterdag bezorgd is, was voor Martin en Ria van Dijk. We staan er niet altijd bij stil, maar Martin staat elke zondag trouw de diensten op te nemen, zodat er verschillende gemeenteleden de preek thuis kunnen beluisteren. Hij laat het nooit afweten, het is heel bijzonder dat hij dit al zoveel jaren (ik kan ze niet meer tellen) met liefde wil doen. En zonder de steun van Ria lukt dat niet. Martin, vandaar dat wij je willen verrassen hiermee. Wij wensen je samen met Ria alle goeds toe. En Gods zegen wensen wij jullie toe.

- Corrie v.d. Ster - Harlaar heeft ook de bloemen gekregen dit ter bemoediging en als teken dat we aan haar denken. Wij hopen Corrie, dat alles nog een beetje wil lukken in deze moeilijke tijd ook voor jou. Zo ontvang je van ons allemaal de hartelijke groeten en wij wensen je Gods nabijheid toe.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Jan Klugkist en Carla op den Brouw.

COLLECTE

Vandaag staat de Najaarscollecte van de GZB op het rooster. Het motto van deze collecte is: Deel het Evangelie in India. Miljoenen mensen in het Noorden van India het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus gehoord. De GZB partner is de CRFI (Christian Reformed Fellowship of India) de organisatie waar de Evangelisten geen salaris krijgen, maar van de GZB een maandtoelage van € 30 euro. Zij volgen voor € 50 een training. Als u dit doel wilt steunen via deze collecte, stort dan een bedrag op bankrekening NL43 INGB 0003 9739 18 van Geref. Zendingbond afd. Vlaarding. De GZB-commissie.

CORONA-MAATREGELEN

Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in de maatregelen m.b.t. de bestrijding van het coronavirus:

- Diensten blijven toegankelijk voor 30 personen (met reservering)
- We zingen niet in de kerkdiensten
- Mondkapjes verplicht bij binnenkomst, verplaatsen en vertrek in de Grote Kerk en de Dijk.
- Kinderen gaan 's ochtends direct naar de Dijk voor de Kinderdienst (vergeet niet aan te melden)

DANKDAG

Op woensdag 4 november is het dankdag. Deze dienst is te beluisteren via Kerkomroep (en in Uitzicht). Je kan ook de dienst bezoeken. Zitplaatsen reserveer je via de inmiddels bekende weg.

DANK

Maandagmorgen werd er bij ons aan de deur al een bedankje gebracht van mevr. Bagchus. Ze heeft het best nog goed leesbaar op papier gezet. (101 jaar) Hier volgen haar woorden:

Hartelijk dank aan allen die mijn verjaardag onvergetelijk hebben gemaakt, de warmte en liefde straalde er vanaf. Maar bovenal, dank ik God, van wie ik de kracht en liefde mag ervaren. Hartelijke groet aan u allen. Van Nel Bagchus.

PLUIM EN OPROEP BLOEMENGROET

Vanaf maart worden vanwege de corona de bloemen op zaterdag gehaald en bezorgd. De vaste groep bestaat uit zes personen. Het bleek veel te veel werk om dit zolang vol te moeten houden. En het is een belangrijk onderdeel van het kerkgebeuren. Ik heb daarna de zondagse groep aangesproken of er elke week één persoon ook mee wilde doen, zo kon het blijven doorgaan. Het is ook zo mooi dat er zo warm op gereageerd is, niemand hoefde er over na te denken en ieder zei spontaan 'ja' en het loopt prima. Vanaf deze plaats wil ik jullie in het bijzonder daar voor bedanken, voor jullie trouwe inzet. Ik hoop van harte zolang de corona ons nog bezig houdt en we niet op de zondag kunnen bezorgen, dat we op jullie mogen rekenen. Nogmaals veel dank! Lia van Herpen

OPROEP

Van de vaste groep van de bloemengroet heeft deze week iemand laten weten dat hij er niet meer mee kan doorgaan omdat hij op de vrijdag en zaterdag moet werken. Dus vandaar gelijk maar een oproep of iemand uit de gemeente zich bij ons wil aansluiten. Je bent dan maar één keer in de zes weken aan de beurt. Dat is niet veel. Ik hoop van harte dat ik deze week het weer aangevuld mag zien. Als je er meer van wil weten, dan bel je of app je of mail je naar Lia van Herpen.

MISSIONAIR VELDWERK

Eind mei jl. ben ik benoemd tot missionair ouderling en in eerste instantie ben ik begonnen met het inventariseren wat er speelt in de wijken Vettenoordsepolder (VOP) en het Centrum, de twee wijken waar wij als wijkgemeente 'verantwoordelijk' voor zijn. Ik ben gestart met het voeren van gesprekken met diverse kerkmensen uit de VOP en hen gevraagd wat er leeft in hun wijk. Ook is een contact gelegd met Annabel de Jong, missionair werkster van de PKN Vlaardingen. Daarnaast heb ik een gesprek gevoerd met het Sociale Wijkteam VOP/Centrum. Hieruit kwam de volgende problematiek naar voren: laag geletterdheid (Nederlanders of migranten die hier al langere tijd wonen), arbeidsmigranten (geen tot zeer weinig kennis van de Nederlandse taal) en eenzaamheid.

Op 23 september jl. stond er in Groot Vlaardingen een artikel met een man die veel contacten onderhoudt met jongeren in de VOP. Ik heb contact met hem gezocht en hij vertelde dat huiswerkproblematiek één van de dingen is wat speelt onder jongeren/tieners.

In de komende weken wil ik gesprekken voeren met o.m. gemeenteleden die wonen in het Centrum (woon jij daar ook en wil je meepraten dan hoor ik dat graag), met Stichting Present, met de wijkagent en ook met de jongerenwerker van deze wijken. Na deze ontmoetingen hoop ik een beter beeld te hebben van wat er leeft en speelt in deze wijken. Theo van Everdingen

oud PAPIER

Zaterdagochtend 7 november D.V. staat de oud papier container weer klaar op de Zomerstraat voor al jullie oud papier en karton. Ook kleding voor Dorcas kan ingeleverd worden. Ook bedankt voor al jullie giften voor de Wijkkas.

ONLINE BIJBELKRING 'DE ONTMOETING'

Een online bijbelkring lijkt wat onwennig maar het was fantastisch om verschillende gemeenteleden te ontmoeten en bij elkaar in de studeer- of woonkamer te 'zitten'. De bijbelkring is onder leiding van Bas Gravendeel en Jan Klugkist iedereen is welkom.

3 november 20.30 uur is de volgende kringavond. We zullen starten met het studieboekje van Ds J. Eschbach over 'Leven door de Geest'. Wil je ook deelnemen of gewoon eens meekijken? Zet een lekkere kop koffie of thee voor jezelf en stuur een email naar jklugkist@live.nl. We zien je graag! Krista van Kampenhout

BLOEMENACTIE

Ik volg sinds dit jaar de opleiding commerciële economie in Leiden. Voor het vak sales heb ik de opdracht gekregen om voor een goed doel naar keuze geld op te halen. Ik en een paar medestudenten doen dat voor de Edwin van der Sar foundation. De Edwin van der Sar Foundation zet zich in voor mensen met hersenletsel. Doormiddel van hulp te bieden op het gebied van revalidatie, participatie en preventie. Wij willen graag op een creatieve manier geld ophalen dus hebben wij een bloemenactie bedacht, namelijk een bosje witte gladiolen voor 5 euro.

Als u in Vlaardingen en Schiedam woont kom ik ze dinsdag/woensdag persoonlijk bij u langs brengen.

Als u interesse heeft stuur me dan een bericht via het nummer 0613337367 of stuur een email naar m.zeilstra@hotmail.nl. Uw steun wordt erg op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet, Miles Zeilstra

GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND

In de komende weken kunt u/kan jij het nieuwe dagboek "Een handvol koren" 2021 van de GZB bestellen. Het dagboek geeft voor elke dag twee overdenkingen met dezelfde indeling als in 2020. Aan het dagboek is meegevoerd door predikanten, door zendingswerkers en door mensen uit het jongerenwerk. De prijs is € 12,50. Door de GZB zal van dit bedrag €8,00 bestemd worden voor het Bijbelhuis in Antwerpen. Aan hen die in 2020 een dagboek hebben, zal binnenkort gevraagd worden of zij ook voor 2021 een dagboek wensen te bestellen. Wilt u / wil jij voor het eerst bestellen, bel dan naar A. van den Akker (06 15067058). U kunt uw bestelling ook doorgeven aan mevrouw. Carla op den Brouw (010 4343740) of aan Henk v.d. End (06 40887314).

De bedoeling is de bestellingen in de loop van november en/of in december bij u thuis te bezorgen. U kunt dan contant betalen of €12,50 overmaken op rekening NL43 INGB000397918 van Gereformeerde. Zendingsbond afd. Vlaardingen.

LIEDTEKSTEN

Op Toonhoogte 265

Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Op Toonhoogte 566

Zit je in het donker?
Jezus zal er zijn.
Is je hart vol zonde?
Jezus maakt het rein.

(Refrein)

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,
voorde Heer iets te wonderlijk zijn?

Kijk je weer zo somber?
Jezus maakt je blij.
Zit je vastgebonden?
Jezus maakt je vrij.
(Refrein)

Dan wordt alles anders,
kan je zoveel meer.
Kijk eens wat je aandurft
samen met de Heer!
(Refrein)