

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
04/10 10.00	Ds. N.M. Tramper, Zeist <i>Dienst met doven</i>	youtube kerkomroep.nl KWR
04/10 17.00	Ds. T. Jakobs, Leiden	kerkomroep.nl KWR
11/10 10.00	Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug	youtube kerkomroep.nl KWR
11/10 17.00	Ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk	kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Aanvangslied: Op Toonhoogte 246
- Psalm 33 vers 2 en 7
- Psalm 119 vers 12
- Kinderlied: Op Toonhoogte 291
- Schriftlezingen: Genesis 1: 1-5; Johannes 1: 1-9; 2 Petr. 1: 19-21
- Op Toonhoogte 233 vers 1 en 2
- Verkondiging nav Gen. 1: 3 e.v. 'Gods Woord – de bron van hoop'
- Psalm 56 vers 5 en 6 (OB)
- Psalm 130 vers 3 en 4

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 18, voorzang en vers 1 (OB)
- Gezang 427 vers 1 en 6
- Psalm 44 vers 11
- Schriftlezing: Marcus 4: 30-41
- Psalm 107 vers 1 en 19
- Preek: 'Hoeveel ruigheid kan uw geloof aan?'
- Gezang 454 vers 3
- Gezang 467 vers 1, 2 en 3

BLOEMENGROET

Zaterdag 3 oktober zijn er weer twee groeten vanuit de gemeente bezorgd. Die stonden in het teken van meeleven en betrokkenheid.

- De eerst was voor mevrouw C.W. Plantinga-van den Boogert.
 - De tweede was voor mevrouw C.A. (Corrie) van Oosten.
- Het is op deze manier fijn om zo de betrokkenheid te mogen voelen in deze tijd waar in we elkaar veel minder zien. Zo ontvangt u van ons allen de hartelijke groeten en wij wensen u beiden de zegen van onze Here God toe. De bloemen zijn gehaald en gebracht door Nel Bazen en

Marleen Simons.

EXTRA MAATREGELN CORONAVIRUS

Afgelopen maandag heeft de Nederlandse overheid extra maatregelen afgekondigd om het coronavirus te bestrijden. Voor kerkdiensten en religieuze samenkomsten is een uitzondering gemaakt. Als wijkkerkenraad staan wij voor een moeilijke afweging. Enerzijds blij met de uitzondering maar anderzijds betekent dit niet dat de veiligheid in kerkdiensten vanzelfsprekend is. Velen van ons lopen in ons werk en de samenleving een risico op besmetting die wij vervolgens onbewust mee kunnen nemen naar de gemeenteactiviteiten. Je wilt niet terug naar alleen online-diensten of diensten met zeer beperkte bezoekers maar je wilt ook niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus.

Besluiten

- Wij hebben besloten om vooralsnog geen wijziging aan te brengen in het aantal toegestane bezoekers of het aantal kerkdiensten. Gelet op het steeds stijgend aantal besmettingen twijfelen we wel enigszins of we hierin de juiste keuze hebben gemaakt. Wij zullen de ontwikkelingen echter nauwgezet volgen en alsnog aanpassingen aanbrengen indien we dat noodzakelijk achten.
- We hebben besloten om voorlopig het slotlied niet meer samen te zingen om geen onnodig risico te lopen.

Wij vragen aan iedereen de algemene maatregelen van de overheid op te volgen bij het bezoeken van activiteiten. Je vindt deze maatregelen *hier*.

BEROEPINGSWERK

Ondanks de situatie met het coronavirus is de beroepingscommissie de afgelopen maanden aan het werk geweest. Komende week heeft de beroepingscommissie een (fysiek) kennismakingsgesprek met een beoogd predikant en zijn vrouw. Wij vragen jullie meeleven en voorbede voor dit gesprek.

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Het moderamen heeft een voorstel gemaakt voor de viering van het Heilig Avondmaal passend binnen de Coronamaatregelen. De komende wijkkerkenraadsvergadering wordt dit voorstel besproken. We verlangen spoedig weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren.

WIJKAVOND

De wijkavond die afgelopen woensdag gepland stond kon vanwege de extra maatregelen om het coronavirus te bestrijden niet door gaan. We proberen natuurlijk een nieuwe datum te plannen zodra het weer kan.

ONDERZOEK GROTE KERK

De Grote Kerk is een mooi gebouw met naast monumentale waarde ook emotionele waarde. Het gebouw is desondanks erg kostbaar in onderhoud. Kosten die de Protestantse Gemeente Vlaardingen in de toekomst niet alleen kan blijven dragen. De komende maanden zal er een onderzoek plaatsvinden naar het gebruik en eventuele herbestemming van de Grote Kerk. Dit onderzoek is op initiatief van het Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en de burgerlijke gemeente Vlaardingen. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek (voorjaar 2021) wordt verder gesproken hoe de toekomst van de Grote Kerk als gebouw er uit zal komen te zien. Belangrijk is dat er nog geen beslissing is genomen over de toekomst en dat wij als wijkkerkenraad ook goed aangehaakt zijn bij dit onderzoek en de verdere gesprekken. Als wijkkerkenraad zorgen wij voor een locatie voor kerkdiensten en gemeente-activiteiten voor nu en in de toekomst. Mocht je vragen hebben kun je deze per e-mail (of brief) stellen aan de scriba.

GEbruik WIJKGEBOUW DE DIJK

Wijkgebouw de Dijk is niet zonder reservering te gebruiken. Neem contact op met de scriba om een reservering te maken.

DANK

Veel dank gemeente voor alle felicitaties, de bloemen en de vele kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. U heeft ons zeer verrast. Ook onze dank aan onze Hemelse Vader die ons tot hertoe heeft gespaard. Ook voor allen die ons zeer lief en dierbaar zijn. Met een hartelijke groet van Kees en Betty Kroon.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!

Om 19.30 uur starten we met de avond met als thema "Bidden" in De Dijk. Het is belangrijk dat we de anderhalve meter houden op de avond, dus denk daar aan :-).

ISRAEL ZONDAG

Lieve Gemeente,

Op deze Israël-zondag willen we u vanuit Israël hartelijk groeten. Als kerk zijn we onlosmakelijk met Israël verbonden.

In de eerste plaats zijn we met elkaar verbonden door hetzelfde Woord. Via Israël is het Oude en het Nieuwe Testament tot ons gekomen.

In de tweede plaats zijn we met Israël verbonden omdat we delen in dezelfde toekomstverwachting. Er is verwachting voor Israël! Een paar dagen geleden is hier het Loofhuttenfeest begonnen. Een Loofhuttenfeest, anders dan andere jaren. Door de corona maatregelen mocht eenieder zich maar 1 kilometer van huis begeven. Verkeer tussen de verschillende steden was niet toegestaan. Hoe anders zal het straks zijn. Volgens de profeet Zacharia zullen straks de volken optrekken naar Jeruzalem om daar samen met Israël het Loofhuttenfeest te vieren (Zach. 14: 16-19). Veel van de "oudvaders" hadden verwachting voor Israël als volk. En Robert Murray McCheyne (1813-1843) die nog niets zag van het herstel van Israël schreef: "Net zoals

de dauw op de heuvels van Juda neerstrijkt en gras en bloemen tot leven wekt, zo zal het bekeerde Israël zijn als zij komen als de dauw op een dode, droge wereld".

In de derde plaats zijn we met hen verbonden omdat we mogen leven vanuit dezelfde verzoening. Wie wel eens in Israël is geweest tijdens deze periode weet, dat de Grote Verzoendag altijd een indrukwekkende dag is. Helaas zijn er in de loop der eeuwen rond dit feest heel wat tradities gebouwd. En bijna geen enkel Bijbels voorschrift betreffende Yom Kippoer werd de afgelopen tweeduizend jaar nog uitgevoerd: geen Tempel, geen offers die verzoening brengen over het volk, geen zondebok die de zonden wegdraagt naar de woestijn, en geen hogepriester die inging in het Heilige der heilige. (Lev.16)

Hier op straat zie je orthodoxe Joden een kip of haan over het hoofd zwaaien en zeggen: "dit is mijn plaatsvervanger, dit is mijn verzoening – deze kip (voor een vrouw), of haan (voor een man), zal de dood ingaan en ik zal een lang en goed leven ingaan, in vrede..."

Wij mogen weten, dat de Messias van Israël, de Here Jezus de Plaatsvervanger was en is. Het is een groot voorrecht om dit hier in Israël samen met de Messias belijdende Gemeenten te gedenken. Hij was het, die onze plaats innam! Hij stierf opdat wij eeuwig leven zouden kunnen beërven. Hij nam de vloek op zich, opdat wij zouden mogen delen in Gods zegeningen. Hij nam onze schuld op Zich, en Hij schonk ons Zijn gerechtigheid. We bidden dat het Joodse volk Hem, hun eigen Messias, zal mogen leren kennen.

Tot slot:

Ook vierden we het Joods Nieuwjaar. De Bijbelse naam voor dit feest is: "de dag van de herinnering aan de sjofar" Het herinnert ons aan de laatste bazuin die straks klinken zal. Wat een dag zal dat zijn!

Wat een dag,

Als ik Hem begroeten mag

En voorgoed naar Hem zal gaan,

Oog in oog met Hem zal staan.

En Hij leidt mij aan Zijn hand

Naar het lang beloofde land.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn

We wensen u toe, in die verwachting bij elkaar te zijn op deze Israël Zondag.

Albert en Esther Knoester, Dimona, Israël.

Tevens zal zondag zal in de Grote Kerk de Israëlkrant bij de uitgang liggen met veel informatie over Israël. Deze Israël-zondag is een goed moment om eens extra aan Israël te denken en voor hen te bidden in deze moeilijke periode van Corona en een tweede lockdown!

STICHTING PRESENT VLAARDINGEN

Sinds een jaar is Vlaardingen een nieuwe stichting rijker: Stichting Present Vlaardingen. Present is een landelijke organisatie met tal van lokale afdelingen. De missie van Present is een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present wil groepen die incidenteel hun tijd en handen willen aanbieden in contact brengen met mensen die met dat aanbod geholpen kunnen worden vanwege

een tekort aan gezondheid, eigen sociaal netwerk of financiële middelen.

We komen vaak schrijnende situaties tegen, waarbij mensen geholpen worden bij b.v. het opruimen van hun huis, het schoonmaken van de keuken, het opknappen van de tuin of het schilderen van een (kinder)kamer. Ook op sociaal gebied wil Present actief zijn b.v. in het bezoeken van eenzame ouderen. Present werkt daarbij samen met organisaties in de sector wonen, zorg en welzijn.

De motivatie van Present ligt in het christelijke geloof: God voorziet ons van zijn gaven zodat wij daarvan kunnen genieten. Maar Hij wil ons ook inschakelen om wat wij ontvangen hebben door te geven aan anderen. Christus is ons voorgedaan in het zonder voorwaarden dienen van mensen en wij willen Hem daarin volgen. Present zijn is aanwezig zijn met dienende liefde.

U kunt het werk van Present op verschillende manieren helpen. Vandaag vragen we speciaal uw aandacht voor het ondersteunen van Present door naar de volgende website te gaan: <https://warmhart.kro-ncrv.nl/>

Op deze site staat een groot aantal goede doelen vermeld. Zoek Stichting Present Vlaardingen op en breng uw stem hierop uit. Wanneer we veel stemmen krijgen, ontvangen we van de KRO-NCRV een mooi geldbedrag voor onze stichting. Dit is slechts een eenvoudige handeling en het kost u niets. Geeft u dit door en doet u mee?

Cees Vermaat (voorzitter)

LIEDTEKSTEN

Op Toonhoogte 246

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

(Refrein)

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester;
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.
(Refrein)

Op Toonhoogte 291

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij!

Op Toonhoogte 233

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.