

GK zondagsbrief

Zondag 15 november 2020
Jaargang 14 week 47

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
15/11 10.00	Ds. J. van der Wolf, Voorburg	Youtube kerkomroep.nl KWR
15/11 17.00 BK	Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen	kerkomroep.nl KWR
22/11 10.00	Ds. L.J. Scholten, Gouda <i>Herdenking overledenen</i>	Youtube kerkomroep.nl KWR
22/11 17.00	Ds. M.J. van Oordt, Delft	Youtube kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 302
- Psalm 116 vers 1
- Psalm 116 vers 3 en 8
- Kinderlied: Op Toonhoogte 400
- Schriftlezingen: Handelingen 28: 16 en 30-31
- Gezang 360 vers 3
- Verkondiging: 'vrijmoedig en ongehinderd'
- Gezang 305 vers 2
- Gezang 44 vers 1, 2 en 3

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Gezang 473 vers 1, 2 en 10
- Weerklank Psalm 41A vers 1
- Gezang 147 vers 3, 4 en 5
- Schriftlezing: Lukas 10: 25-37
- Psalm 38 vers 21 en 22 (OB)
- Preek: 'Wie is mijn naaste?'
- Op Toonhoogte 374
- Psalm 138 vers 4 (OB)

BOEMENGROET

- Deze week is er een speciale bloemengroet gebracht door Conny van Steensel bij Martijn en Monica Hartman voor de geboorte van hun tweeling Theije en Jinthe.
- De eerste bloemengroet die zaterdag bezorgd is, is voor dhr. K. (Klaas) Maat. Dit als bemoediging en als teken van meeleven met Klaas. Vooral in deze moeilijke tijd en al op een hoge leeftijd zullen deze bloemen zeker op zijn plaats zijn. Wij, als gemeente, wensen je alle goeds toe en Gods nabijheid.

- Met de tweede groet willen wij Tiny Korpershoek gaan verrassen. Zo maar, omdat wij elkaar al heel lang niet meer hebben kunnen ontmoeten in de kerk. En Tiny is altijd zo trouw dat zij dit ook zeker zal missen. Wij hopen dat alles verder goed bij je is. Zo ontvang je van ons allen een hartelijke groet en wij wensen je Gods zegen toe voor de tijd die nog voor je ligt.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Marleen Simons en Marjolein Vroom.

MEELEVEN

Dinsdag 10 november is in het Erasmus ziekenhuis opgenomen mevr. B. (Bella) Joossens. Zij had een licht herseninfract. Bij verder onderzoek is gebleken dat Bella een operatie nodig heeft. Haar halsslagader zit dicht. De ingreep zal volgende week, als er plaats is, in het st. Franciscus in Rotterdam gebeuren. Dat is heel erg schrikken geweest. Terwijl ik dit schrijf, is zij tijdelijk in het Vlietlandziekenhuis, maar het kan ook zijn dat ze voor dit weekend thuis mag zijn. Bella, we wensen je heel veel sterkte toe voor nu en voor de operatie. De Heere zij jou en je man Kees nabij.

JEUGDCLUB

Zondag een nieuwe clubavond via Zoom! Meeting-id wordt via mail en whatsapp verspreid. Be there online om 19.30 uur voor een bijbelstudie en een goed gesprek over het thema "Vrienden laten je (niet) zakken!"

MIDDAGDIENST BETHELKERK

Deze week is de middagdienst in de Bethelkerk. Hier kunnen we helaas geen gemeenteleden toelaten. De dienst is via video-audio en video-live te volgen op het Kerkomroepkanaal van de Bethelkerk. In de week erna zal de video-opname op het YouTube kanaal van de Grote Kerk worden geplaatst.

HUWELIJKSAANKONDIGING

De wijkkerkenraad kondigt aan dat op 27 november 2020 Ton van Gilst en Irene van Toor in het huwelijk zullen treden. De dienst zal door ds. Wim Markus geleid worden. De huwelijksdienst is helaas niet toegankelijk voor gemeenteleden vanwege het beperkte maximaal aantal bezoekers.

HERDENKING OVERLEDENEN

Op zondagochtend 22 november 2020 staat de dienst in het teken van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We noemen hun namen en staan stil bij wat het Evangelie hierover zegt. De dienst wordt geleid door ds. Bert Scholten uit Gouda. Omdat nabestaanden voor deze dienst worden uitgenodigd is het toegestaan aantal bezoekers vanuit de gemeente zeer beperkt. Wij adviseren deze dienst vanuit huis te volgen.

VACATURE DIAKEN WIJKKERKENRAAD

Ilan Peters zal per januari 2021 aftreden als diaken vanwege een aflopend ambtstermijn dat op verzoek niet verlengd wordt. De wijkkerkenraad roept u op om namen aan te dragen voor een nieuw te beroepen diaken. Je kan je aanbeveling tot zaterdag 21 november 2020 met motivatie indienen via scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Waarom moeten gemeenteleden namen aandragen voor ambtsdragers?

Een aantal weken voor de benoeming van nieuwe ambtsdragers wordt de wijkgemeente uitgenodigd door de wijkkerkenraad om aanbevelingen in te dienen van personen die naar hun mening voor een benoeming tot het ambt in aanmerking komen. Als wijkkerkenraad roepen wij de wijkgemeente op deze aanbevelingen biddend te doen, kijkend naar de Geestelijke gaven. Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door 10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, gebeurt de benoeming door de wijkkerkenraad. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door 10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de wijkkerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door 10 of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die benoembaar zijn. De wijkkerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de wijkkerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen. U heeft dus als wijkgemeente een belangrijke taak hierin. Op www.grotekerkvlaardingen.nl/kerkenraad vindt u een uitwerking hoe een benoemingsproces binnen onze gemeente is vormgegeven en een beschrijving van de diverse ambten.

ACTIE: OMGEKEERDE ADVENTSKALENDER

Je kent het waarschijnlijk allemaal wel: een Adventskalender. Een kalender met vakjes, waarvan je er in december elke dag 1 mag openmaken en zo aftelt naar de Kerst. In die vakjes zit dan een chocolaatje en tegenwoordig zijn er kalenders in allerlei varianten. Elke dag vol spanning een vakje openmaken in aanloop naar Kerst.

Maar wat is dan een 'omgekeerde adventskalender'?

Bij de omgekeerde adventskalender is het idee dat je niet iedere dag voor jezelf een chocolaatje of een andere verrassing openmaakt, maar juist iedere dag iets geeft voor een ander. Degene die hieraan mee wil doen, krijgt een tas en een kalender met daarop de artikelen die er per dag ingedaan moeten worden. Deze tassen worden dan net voor kerst verzameld en overhandigd aan mensen die in de opvang zitten in Vlaardingen en Rotterdam. Afhanke-lijk van de soort opvang, verschilt de inhoud van zo'n mand/tas. Dat kan bijvoorbeeld thee, shampoo, koekjes

zijn, maar ook knutselspullen, pennen, knuffels als het om gezinnen met kinderen gaat. De kosten hiervoor zullen rond de €25,- liggen.

Deze actie doen wij samen met alle andere kerken van de Verzamelde Kerken van Vlaardingen. Fantastisch dat we hierin samen optrekken om iets te kunnen betekenen voor onze naaste. Op dit moment is het belangrijk om te inventariseren hoeveel mensen er per kerk aan deze actie mee willen doen. Het kan ook dat bijvoorbeeld een zondagsschoolgroep, jeugdclub of bijbelkring zijn die een tas voor z'n rekening neemt. Hoe meer tassen hoe beter. Doe je mee? Geef je op via scriba@grotekerkvlaardingen.nl

OPEN HUIS

Het Open Huis gaat dapper door ondanks deze corona tijd! Ook in november en december worden er weer maaltijden gekookt. Deze afhaalmaaltijden worden zeer gewaardeerd. De ene week op donderdag, de andere week op zaterdag. Twee dames van de kookploeg doen dit nu al vanaf april! Zij kunnen best wat versterking gebruiken. Momenteel koken zij per keer voor 12 personen. Is koken uw of jouw hobby? Van harte welkom! Voor inlichtingen kunt u/jij contact opnemen met Marleen Simons tel.06 18916293.

HERHAALDE OPROEP: KOM IN ACTIE - KERK IN ACTIE

U heeft vast wel de hartverscheurende beelden gezien van de vluchtelingkampen in Griekenland. Kerk in Actie wil daar iets aan gaan doen en heeft toestemming gekregen om een landelijke collecte te houden. Dit moet een succes worden zodat de kinderen daar in die kampen geholpen kunnen worden. Wij zoeken daarom collectanten voor de wijken Holy Noord en Holy Zuid. Uiteraard hoeft u zelf niet in Holy te wonen om te mogen collecteren.

De collecte vindt plaats in de week van 29 november tot en met 5 december. Meld u snel aan!

Voor Holy Noord:

famrjwdeheer@gmail.com of 06 1315 0440.

Voor Holy Zuid:

marjolein.vroom@kpnmail.nl of 06 2291 2260.

Door u/jou wordt dit een succes. Namens de kinderen: dank u wel! Marjolein Vroom en Ronald de Heer

COLLECTE DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Het is een goede gewoonte de collecte in deze dienst van dankbaarheid goed te overdenken. Misschien hebt u dat nog niet kunnen doen en we vermelden daarom graag nog even de bankrekening voor de collecte: NL 68 RABO 0373739443. Uw kerkrentmeesters.

LIEDTEKSTEN

Op Toonhoogte 302

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

(Refrein)

Loof de Heer, o mijn ziel.
o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stopt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

Op Toonhoogte 400

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natiën, de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
van al ons kwaad van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen,
wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Weerklank Psalm 41A vers 1

Zalig de mens, die denkt aan armen,
in liefde naast hen staat!
Hij ondervindt ook Gods erbarmen
te dage van het kwaad
Hij Leeft in eer, God zal beschermen
voor boze Hoon en spot.
In ziekte zal God zich ontfermen
Genezer is zijn God.

Op Toonhoogte 374

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.