

GK zondagsbrief

Zondag 8 november 2020
Jaargang 14 week 46

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
8/11 10.00	Ds. P. Nagel Loenen aan de Vecht	youtube kerkomroep.nl KWR
8/11 17.00	Ds. P.J. Visser, Amsterdam	kerkomroep.nl KWR
15/11 10.00	Ds. J. van der Wolf, Voorburg	youtube kerkomroep.nl KWR
15/11 17.00 BK	Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen	kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 343
- Psalm 139 vers 8 en 9
- Psalm 139 vers 1 en 14
- Kinderlied: Op Toonhoogte 478
- Schriftlezingen: Spreuken 4: 20-27 en Daniël 1
- Psalm 121 vers 1, 2 en 4
- Preek: 'Waak vooral over je hart'
- Psalm 86 vers 4 en 5
- Op Toonhoogte 159

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Gezang 409 vers 1 en 5
- Psalm 62 vers 1 en 5
- Avondzang vers 7
- Schriftlezingen: 1 Thess. 4:1-8 en 5:16-18, 23,24
- Psalm 25 vers 2 en 4 (OB)
- Preek: 'Uw wil geschiede - waar slaat dat op?'
- Psalm 119 vers 64 en 65
- Gezang 442 vers 1, 2 en 4

BLOEMENGROET

- Omdat het niet is gelukt om op zaterdag 11 oktober de bloemen bij mevrouw Wielaard - Vroegindewey te bezorgen willen wij haar opnieuw verrassen. Ook deze keer staat het in het teken van meeleven en betrokkenheid met u. Wij hopen van harte, onlangs deze moeilijke periode, dat u zich gedragen mag voelen in alles. Zo ontvangt u een hartelijke groet van ons allen en wij wensen u Gods zegen toe.
- Mevrouw Tonny Verweij is helaas ook veel aan huis gebonden. Elke week wordt er bij haar een stick bezorgd zodat ze toch de preek kan beluisteren.

Tonny heeft ook best veel mee moeten maken wat betreft haar gezondheid. Vandaar zullen deze bloemen ook een opkikkertje voor haar zijn. Hierbij ontvangt u van ons allemaal een hartelijke groet. Wij bidden de zegen van de Heere u toe.

De bloemen zijn zaterdag gehaald en gebracht door Ellen van Kranenburg en Mary en Nelleke Peters.

MEELEVEN

Mevrouw P.A. van Dorp heeft te horen gekregen dat haar oudste dochter longkanker heeft. Dat is een verdrietige boodschap voor mevrouw Van Dorp en haar man. Dubbel moeilijk als je apart van je man moet wonen, omdat mevrouw meer verzorging nodig heeft. Willen we het echtpaar in ons gebed gedenken?

DANK

- Corrie v. d. Ster wil de gemeente hartelijk danken voor het mooie boekje dat ze ontvangen heeft. Ze vindt heel fijn dat er aan haar gedacht wordt. Het gaat naar omstandigheden goed met haar, maar net als veel ouderen voelt ze zich wel wat eenzaam in deze tijd. Ze wil de gemeente hartelijk groeten.
- Ondanks dat wij nog niet heel lang de Grote Kerk bezoeken, hebben we vele kaarten mogen ontvangen op de geboorte van Theije en Jinthe! Dit hebben we als hartverwarmend ervaren. Onze dank daarvoor! Martijn en Monica Hartman.
- De vele blijken van belangstelling die wij bij gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum vanuit de gemeente mochten ontvangen, in de vorm van bloemen, kaarten etc. hebben ons zeer aangenaam verrast. Hartelijk dank daarvoor! Conny & Ton van Steensel.
- Anneke van der Brugge wil ons graag bedanken en ons laten weten hoe het nu verder met haar gaat. Ze schrijft het volgende: Hartelijk dank gemeente voor de bloemen die ik onlangs gekregen heb. Ook voor de vele kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen. Ik ben nu door verwezen naar het Erasmus ziekenhuis, daar ga ik in januari starten met een nieuwe chemokuur. In de hoop dat de groei van de uitzaaiingen wat stabiel mag worden. Met moed en vertrouwen en gebed van de gemeente hoop ik dat de middelen gezegend mogen worden. Lieve groet van Anneke.

HUWELIJK

De wijkkerkenraad kondigt aan dat op 27 november 2020 Ton van Gilst en Irene van Toor in het huwelijk zullen treden. De dienst zal door ds. Wim Markus geleid worden. De huwelijksdienst is helaas niet toegankelijk voor gemeenteleden vanwege het beperkte aantal bezoekers. Wellicht ken je Ton en Irene nog niet. Verderop in deze Zondagsbrief stellen ze zich voor.

KOM IN ACTIE - KERK IN ACTIE

U heeft vast wel de hartverscheurende beelden gezien van de vluchtelingkampen in Griekenland. Kerk in Actie wil daar iets aan gaan doen en heeft toestemming gekregen om een landelijke collecte te houden. Dit moet een succes worden zodat de kinderen daar in die kampen geholpen kunnen worden. Wij zoeken daarom collectanten voor de wijken Holy Noord en Holy Zuid.

De collecte vindt plaats in de week van 29 november tot 5 december. Meld u snel aan!

Voor Holy Noord:

famrjwdeheer@gmail.com of 06 1315 0440.

Voor Holy Zuid:

marjolein.vroom@kpnmail.nl of 06 2291 2260.

Door u/jou wordt dit een succes. Namens de kinderen: dank u wel! Marjolein Vroom en Ronald de Heer

COLLECTE DANKDAG

Afgelopen woensdag was het Dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Het diaconale collectiedoel: Evangelie & Moslims, een binnenlands diaconaat project van Project 10 27. Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want het evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Medewerkers van Evangelie & Moslims zoeken de migranten op en verlenen hen diaconale en pastorale hulp. Wilt u/jij dit werk ook (alsnog) steunen? Maak uw/jouw bijdrage dan s.v.p. over op rekeningnummer NL89INGB0005328956 t.n.v. Wijkdiaconie Grote Kerk o.v.v. Collectiedoel Dankdag 2020. Alvast dank. Namens de wijkdiakenen, Jan van der Sar

VERZORGEN EN BEZORGEN VAN DE BLOEMENGROET

Dankbaar mocht ik maandagochtend al bericht ontvangen van Betty Kroon dat zij zich wel graag bij de groep van zes wil aansluiten. Ze deed ook al de zondagsgroep. Geweldig Betty voor je bereidheid.

VANUIT HET PASTORAAT

Er worden heel wat gemeenteleden verrast met een bezoekje vanuit de kerk. Ds. Scholten is heel trouw, waar hij moet wezen, daar is hij ook. Ook door de VIP mensen worden regelmatig bezoeken gedaan. Nu zou ik het fijn vinden als er bezoeken gedaan worden en je bent niet aangesloten bij de VIP om dat toch aan mij door te mailen. Ook al zijn het aandachtsbezoekjes die juist ook heel belangrijk zijn, zeker in deze tijd. Dan krijg ik toch meer zicht er op zodat er gemeenteleden niet tussen wal en schip raken, dat willen we zeker voorkomen. Zou u dat willen doen om dat aan het pastoraat door te geven?

Namens het team pastoraat: liavanherpen@gmail.com.

LIEDTEKSTEN

Op Toonhoogte 343

Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik
U hulde en eer.
Vader, Zoon en Geest, ik eer U;
U bent volkomen één.
Al mijn liefde en aanbidding
is voor U alleen.

(Refrein)

U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.

Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig
bent U volkomen rein.

Heilig God, laat heel mijn leven
tot eer van U zijn.

Vader, Zoon en Geest, ik dank U;
buig mij vol eerbied neer.

Hoog verheven God, ontvang nu
mijn liefde en eer.

(Refrein)

Op Toonhoogte 478

Ben je groot of ben je klein
of ergens tussen in;
God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;

Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent;

Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent; o

Het geeft niet wat je doet:

God houdt van jou;

Hij is vol liefde.

God houdt van jou!

Op Toonhoogte 159

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

EVEN VOORSTELLEN...

De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat ondanks alle maatregelen we elkaar blijven kennen. Daarom zullen nieuwe gezichten in onze gemeente zich af en toe aan iedereen voorstellen via de Zondagsbrief.

Lieve gemeenteleden,

wij zijn Ton van Gilst en Irene van Toor en we hopen op 27 november in het huwelijk te treden. Vanaf dat moment zullen wij als echtpaar lid worden van de wijkgemeente Grote Kerk. Om onszelf even kort voor te stellen hebben we een kort stukje over elkaar geschreven.

Irene is een supergezellige, zeer sociale meid met een hart voor anderen. Ik heb haar inmiddels twee jaar lang als een vis in het water mogen zien tijdens verjaardagen, etentjes en avondjes bordspellen. Ik verbaas me nog steeds over de enorme hoeveelheid whatsappjes die iedere dag de wereld in gestuurd worden, door haar – inmiddels zeer goed getrainde – duimen. Ze heeft een fijn open karakter en gaat door het vuur voor haar vrienden. Zo nu en dan is ze wel eens somber gestemd, maar dat houdt nooit lang aan en al snel kruipt er weer een lach op haar gezicht. Mocht je nader kennis willen maken, dan weet ik zeker dat Irene er superenthousiast over zal zijn.

Ton heb ik twee jaar geleden mogen leren kennen via hele goede vrienden van ons die gingen trouwen (ja ja, wij waren ceremoniemeester op hun bruiloft). Ton had het drukker met zijn werk dan een mogelijke relatie dus mijn kansen schatte ik erg laag in, totdat hij mij zowaar mee uit eten vroeg. Ton is een op het oog zakelijke man die weinig gevoel heeft, maar wanneer je hem beter kent is het een schat van een vent die alles voor zijn familie en vrienden over heeft. Ton wint helaas altijd met spellen (nooit met hem spelen dus), heeft werkelijk van alle onderwerpen verstand en heeft een stuk meer kennis van de bijbel dan dat ik dat heb, maar ook hij heeft wel eens een goed praktisch advies nodig. Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij elkaar hebben mogen vinden en hopen snel kennis met jullie te mogen maken, zodra het hopelijk de goede kant op gaat met de coronasituatie. Zorg goed voor elkaar en hopelijk tot snel!!

Hartelijke groet, Ton en Irene

Lieve gemeenteleden,

Een voorstelrondje via de zondagsbrief. Wij zijn Nina & Janno. Waarschijnlijk hebben jullie ons al vaker zien lopen in de kerk. Sinds de zomer van 2019 ben ik, Janno, weer lid van de gemeente. Als kind opgegroeid in de Oosterkerk aan de Schiedamseweg en na wat omzwervingen door het land uiteindelijk terecht gekomen in de Grote Kerk. In het dagelijks leven werken wij bij de politie eenheid Rotterdam waar wij elkaar hebben leren kennen. Ik, Nina, was tot voor kort lid in de Gereformeerde Gemeente in Ridderkerk, waar ik van kind af aan naartoe ging. Sinds de zomer van 2019 ging ik af en toe met Janno mee naar de Grote Kerk en in mei dit jaar ben ik ook lid geworden. We voelen ons beiden vanaf het begin ontzettend welkom in de gemeente, mede dankzij de Alpha die we (deels) gevolgd hebben. Wij hopen uiteraard dat de situatie snel weer anders is zodat wij de Alpha kunnen voortzetten, meer vla kunnen eten met Theo, gebak kunnen eten met Janny, kunnen kletsen met Cees, borrelen met Ellen en snel met nog meer van jullie kennis kunnen maken.

Een liefdevolle groet, Nina & Janno