

GK zondagsbrief

Zondag 13 december 2020
Jaargang 14 week 51

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
13/12 10.00	Ds. A. Vastenhouw, Dinteloord <i>Heilig Avondmaal</i> <i>3e adventszondag</i>	Youtube kerkomroep.nl KWR
13/12 17.00	Ds. J. van Belzen, Maassluis <i>Dankzegging H.A.</i>	kerkomroep.nl KWR
16/12 19.30	<i>Avondgebed GK</i>	kerkomroep.nl KWR
20/12 10.00	Ds. A. Markus, Rotterdam	Youtube kerkomroep.nl KWR
20/12 17.00	Ds. H.N. Habekotté BK	kerkomroep.nl KWR
23/12 19.30	<i>Avondgebed Rehobothkerk</i>	kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 91
- Psalm 97 vers 1, 5 en 6
- Psalm 143 vers 9
- Kinderlied: Op Toonhoogte 406
- Schriftlezingen: Johannes 3: 1-16 en Numeri 21: 1-9
- Gezang 118 vers 1 en 2
- Verkondiging: 'Welke kant kijkt u op?'
- Psalm 34 vers 1 en 2 (NB)
- Op Toonhoogte 258 vers 1, 2 en 4
- Gezang 360 vers 1 en 2
- Viering, lofprijzing en gebed
- Psalm 27 vers 7

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Gezang 428 vers 1 en 2
- Psalm 113 vers 1
- Schriftlezingen: Numeri 6: 22-27, 2 Korinthe 13: 3-17
- Psalm 43 vers 3 en 4 (OB)
- Verkondiging n.a.v. 2 Korinthe 13 vers 13: "Geen IK maar Wij, zó leven en danken wij"
- Gezang 254 vers 1 en 2
- Gezang 254 vers 3 en 4
- Psalm 89 vers 7 en 8

MUZIEK EN LEZINGEN AVONDGEBED 16 DECEMBER

- Orgel: O Heiland, reiss die Himmel auf (F. Reimerdes)
- Avondlied: Gezang 387
- Psalmlezing: Psalm 126
- Zingen: Psalm 126
- Evangelie: Johannes 3: 22-30
- Slotlied: Gezang 121
- Orgel: Allein zu dir, Herr Jesu Christ (J. Pachelbel)

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Deze zondag hopen we met elkaar in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal te vieren. Natuurlijk zal dit anders vorm gegeven worden door de corona-maatregelen. Wij roepen je op om thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren omdat in de kerk maar ruimte is voor een beperkt aantal bezoekers. Het thuis meevieren vraagt een goede voorbereiding. Hiervoor is een speciale handreiking geschreven door ds. Wim Markus en de wijkkerkenraad. Deze handreiking vindt je op de website. De bezoekers in de Grote Kerk zullen vanaf hun zitplaats het Avondmaal vieren. Bij binnenkomst ontvang je op een verzorgde manier het brood en wijn. De predikant zal zoals gebruikelijk het brood breken en de wijn schenken bij een voorbereide tafel.

Collecte

De opbrengst van de Heilig Avondmaalscollecte is voor een van de projecten van Woord en Daad: duurzaam water voor de oogsten in dit Afrikaanse land waar 70% van de bevolking in armoede leeft. De weinige regen die valt, valt in vier maanden tijd. Daarom wordt sinds september 2017 aan goed waterbeheer gewerkt, zodat er minder water verspild wordt en de gewassen voldoende geïrrigeerd kunnen worden. Daarnaast worden zo ondernemerschap en duurzame oplossingen gestimuleerd. Doet u en jij mee? In de kerk kan dit in de collectekelk welke anders op de Heilig Avondmaalstafel staat maar nu bij de uitgang. Een diaken zal hier op afstand bij staan. U/jij kunt ook steun geven door een gift over te maken naar Stichting Woord en Daad, Gorinchem, IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88 o.v.v. Burkina Faso drops4crops.

Verbondenheid via Whatsapp

Om meer verbondenheid te creëren is een speciale Whatsapp-groep gemaakt. Klik op de link om deel te nemen:

<https://chat.whatsapp.com/lt5gpfimGQUE6HwO5mGuRH>

De wijkkerkenraad roept u op om in deze groep deel te nemen en vooraf foto's te delen van de gedekte tafel thuis en elkaar te bemoedigen en te groeten na de dienst!

Vul de poll in

Op de website www.grotekerkvlaardingen.nl vindt je ook een poll. Je kunt hierin laten weten of je wel of niet deelneemt aan de thuisviering. Na het invullen kun je ook de resultaten zien. Op die manier hopen we elkaar te bemoedigen en te laten zien dat we ondanks afstand met elkaar verbonden zijn.

Dankzegging

In deze middagdienst zal de dankzegging voor het Heilig Avondmaal worden gehouden. Iedereen die deelneemt roepen wij op om ook deze dienst te bezoeken of te volgen.

Viering Heilig Avondmaal in Uitzicht

Voor bewoners in zorgcentrum Uitzicht bieden we de mogelijkheid om een kant-en-klaar brood en wijn pakketje te ontvangen aan huis. Dit hoeft je dan niet zelf te verzorgen. Indien je hiervan gebruik wilt maken kun je tot zaterdagavond 12 december bellen naar 010-5910051 (Familie van der Sar). Het brood en de wijn ontvang je dan zondagochtend.

BLOEMENGROET

- Zaterdag mochten wij bij een hoogbejaard gemeentelid, die nog zelfstandig kan wonen, een bloemengroet bezorgen. Ze waren voor mevrouw G.J. Broek - Bovenberg. Zij was op vrijdag 11 december jarig geweest en mocht de gezegende leeftijd van 95 jaar bereiken. Wij als gemeente willen u daar als nog van harte mee feliciteren. Dankbaar mogen we zijn dat de Here u zo lang gespaard heeft. Wij wensen u Gods zegen toe in de tijd die de Here er nog aan toe wil voegen. Een hartelijke groet van ons allemaal.
- De andere groet is voor Ada Vrij - Elve. Dit ter bemoeiding en als teken dat we aan Ada denken. Wij hopen dat alles goed met je mag gaan. In deze tijd is het voor veel mensen moeilijk om met alles om te kunnen gaan en dat is heel begrijpelijk. "De Heer van Licht en Leven, de bron van ons bestaan, zal jou en ons ook nu krachten geven". Een hartelijke groet van ons allen.

MEELEVEN

Zoals ik vorige week kon meedelen, dat mevrouw Bella Joossens zaterdag 5 december weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen, nu is zondag 6 december haar man Kees plotseling opgenomen in het ziekenhuis vanwege een blaasontsteking en corona. Een paar dagen later is hij over gebracht naar een verpleeghuis in Rotterdam. Waarschijnlijk komt hij niet meer thuis. Zullen wij voor hen samen bidden?

DANK

Wij zijn zeer verrast door de vele kaarten, appjes en bloemen vanuit de gemeente voor ons 40-jarig huwelijksjubileum. Heel hartelijk dank hiervoor. Jan en Petra Vogel

JEUGDCLUB

Zondag om 19.30 uur een nieuwe avond! Thema is "Het belooft een mooie avond te worden!". Be there om 19.30! Codes voor de zoom worden via mail en WhatsApp verspreid. Tot dan!

AVONDGEBEDEN TIJDENS ADVENT

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar Kerst toelevens in de periode van Advent. U bent welkom op woensdagavond 16 en 23 december, van 19.30-20.00 uur in de Grote Kerk (23 december Rehobothkerk). De avondgebeden worden ook uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Het is een waardevol moment, zo midden in de week, waarin we verwachtingvol mogen uitzien naar de komst van Christus in deze wereld.

DIENSTEN KOMENDE FEESTDAGEN

Helaas ziet het er naar uit dat we geen verruiming van de maatregelen hoeven te verwachten. Dit betekent dat de diensten rond kerst en Oud & Nieuw er wat anders uitzien. Hieronder een overzicht met reserveringsmethode:

- **24 december - 20.30 uur Kerstavond**
Kerstzangavond 'Lessons & Carols'
o.l.v. Peter van Kranenburg
m.m.v. ensemble & zanggroep
Niet toegankelijk
Live op YouTube, Kerkomroep/KWR
- **25 december - 10.00 uur**
eerste Kerstdag Kerkdienst met ds. J.E. de Groot
Toegankelijk voor 30 personen
Reserveren vanaf 16 december
Live te volgen op YouTube, Kerkomroep/KWR
- **31 december - 19.30 uur**
Oudjaarsavond Kerkdienst met ds. J.J. Steketee
Toegankelijk voor 30 personen
Reserveren vanaf 23 december
Live op Kerkomroep/KWR
- **1 januari - 10.00 uur**
Nieuwjaarsochtend Kerkdienst met ds. H.N. Visser

Toegankelijk voor 30 personen
Reserveren vanaf 23 december
Live op Kerkomroep/KWR

Zondag 27 december en zondag 3 januari zijn er zoals gebruikelijk twee diensten, beiden voor 30 personen toegankelijk.

De kinderen vieren hun eigen (besloten) Kerstfeest op maandagavond 22 december in de Dijk. Wij wensen hun alvast een smakelijke en gezellig Kerstfeest toe!

DE STAVELIJ

Jaarlijks brengt de Nederlandse Zilverclub een boek uit genaamd 'De Stavelij'. Dit jaar beschreven 15 auteurs veel vroege zilveren voorwerpen vervaardigd in de 16 de en de 17 de eeuw. Van trouwkistjes tot ampullenblad en van bestek tot drinkbekers. Ook in de Grote Kerk zijn we in het bezit van vroege, zilveren voorwerpen. Sterker nog, vandaag worden ze ook gebruikt, namelijk onze avondmaalsschotels. Twee van deze schotels werden in 1688 geschonken en de andere twee in 1696 door burgemeester en ouderling Dirk Jansz Opmeer. Het volledige artikel over deze schotels (foto door Wouter Vroom) kan aangevraagd worden bij de scriba. Heb je interesse in het gehele jaarboek? Er is een versie te leen bij de scriba.

BIJZONDERE ONTMOETING

Komende dinsdag om 20.30 uur is er weer een bijeenkomst van Bijbelkring De Ontmoeting. Met jong en oud mogen we de bijbel bestuderen én elkaar ontmoeten. Iederen vanuit zijn/haar eigen woonkamer. Ongelooflijk bijzonder dat het kan en elke keer weer voor iedereen genieten. Wil je ook meedoen? Mail dan naar jklugkist@live.nl

LIEDEREN IN DE DIENST

Op Toonhoogte 91

Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van 't heelal.
De engelen melden, in Efratha's velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

(Refrein)

Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der wereld, halleluja!

En herders, zij kwamen
bij 'n kribbe tezamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk'rende sterre,
riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.
(Refrein)

In doeken gewonden,
voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.
De sterre gaat stralen,
voor wie moe van 't dwalen,
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.
(Refrein)

Wil daarom niet klagen,
maar dankbaar gewagen,
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.
Van 't Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.
(Refrein)

Op Toonhoogte 406

Ga je mee op zoek
naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek,
want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek
naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis?
Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!

We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een Kind geboren,
een Kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder Koningskind misschien...

Ga je mee op zoek ... (couplet 1)

Want wie zoekt, die vindt! (3x)