

GK zondagsbrief

Zondag 20 december 2020
Jaargang 14 week 52

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
20/12 10.00	Ds. A. Markus, Rotterdam	Youtube kerkomroep.nl KWR
20/12 17.00	Ds. H. Mast, Ter Heijde BK	kerkomroep.nl KWR
23/12 19.30	Avondgebed Grote Kerk	kerkomroep.nl KWR
24/12 20.00	kerstzangdienst	Youtube kerkomroep.nl KWR
25/12 10.00	Ds. J.E. de Groot, Ede	Youtube kerkomroep.nl KWR
27/12 10.00	Ds. L.J. Scholten, Gouda	Youtube kerkomroep.nl KWR
27/12 17.00	Prop. A.T. Maarleveld, Bodegraven	kerkomroep.nl KWR
31/12 19.30	Ds. J.J. Steketeer, Zwijndrecht	Youtube kerkomroep.nl KWR

MIDDAGDIENST 20 DECEMBER

Helaas moest ds. Habekotté voor vanmiddag afzeggen. De dienst wordt overgenomen voor ds. H. Mast uit Ter Heijde. We hopen ds. Habekotté (predikant wijkgemeente Holy) in 2021 alsnog te ontvangen.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 87
- Gezang 117 vers 1 en 2
- Psalm 25 vers 2
- Kinderlied: Op Toonhoogte 421
- Lezing Jesaja 42: 1-9
- Psalm 72 vers 1 en 4
- Preek
- Op Toonhoogte 305
- Gezang 122 vers 1, 3 en 5

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Gezang 127 vers 1 en 2
- Psalm 130 vers 3 en 4 (OB)
- Gezang 132 vers 1 en 2
- Evangelielezing: Lucas 1: 26-38
- Psalm 132 vers 1 en 3
- Preek
- Gezang 124 vers 1 en 4
- Gezang 125 vers 2 en 3

MUZIEK EN LEZINGEN AVONDGEBED 23 DECEMBER

- Orgel: Wie soll ich dich empfangen (O. Heineremann)
- Avondlied: Gezang 393
- Psalmlezing: Psalm 132: 1-12
- Zingen: Psalm 132: 8, 9, 10
- Evangelie: Lukas 1: 26-38
- Slotlied: Gezang 124
- Orgel: Nun lob, mein Seel, den Herren (J.G. Walther)

BLOEMENGROET

Vandaag zijn er weer twee bloemengroeten. Opgehaald en gebracht door Ellen van Kranenburg en Joke Korving.

- Ze zijn voor mevrouw A. (An) Stijnen-Zwarts.
- En voor mevrouw A. (Atie) Rietveld-van Rijn.

Deze bloemen worden gegeven ter bemoediging en als teken dat wij als gemeente aan hen denken. Zoals An en Atie in deze beproevende periode en met het Kerstfeest alleen zijn, dat niet altijd gemakkelijk is. Heel veel mensen zijn er alleen of eenzaam, die willen we eigenlijk ook betrekken bij deze laatste bloemengroet van het jaar al staat uw naam hier niet bij. Probeer toch het feest van "Het Licht" vast te houden. Dat dooft immers nooit. "Dat alles heeft de Heer gedaan, zo is Hij met ons begaan. Verheug u, ganse christenheid en brengt hem dank in eeuwigheid".

Omdat de Kersdagen op vrijdag en zaterdag vallen is er volgende week geen bloemengroet.

DANK

- We willen jullie als gemeente zeer hartelijk bedanken voor de vele mooie kaarten en de lieve wensen die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijksjubileum. Hartverwarmend! Lieve groet, Jeanette en Cor Spee.
- Heel hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik vorige week kreeg. Ik vond het heel bijzonder dat er aan mij gedacht was omdat het 10 december onze trouwdag was en wij 50 jaar getrouwd zouden zijn. "Op bergen en in dalen ja overal is God". Een lieve groet van Tonny Buis.

COLLECTE ZANGDIENST KERSTAVOND: MAF – FAM. NAGEL

Wouter en Marlies Nagel zijn uitgezonden door MAF (Mission Aviation Fellowship) en onze gemeente naar Juba in Zuid-Soedan. Wouter werkt daar als piloot en Marlies is verloskundige. De afstanden zijn groot en de wegen slecht zodat wegverkeer nauwelijks mogelijk is. Daarnaast is de situatie op de weg, in het door onlusten verscheurde land, erg gevaarlijk. Vervoer via de lucht is in de meeste gevallen het enige alternatief. We vragen u Wouter en Marlies te ondersteunen bij het werk dat zij daar doen; het verschil dat zij mogen maken voor de allerarmsten van Zuid-Soedan.

U kunt uw gift overmaken op NL12 ABNA 0575017023 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Nagel.

HET MISSIONAIR TEAM (MT)

Vorige week heeft het MT voor het eerst vergaderd en gekeken naar de mogelijkheden om als gemeente in missionair opzicht iets te betekenen voor de wijken Vettoordsepolde (VOP) en het Centrum. Eén van de punten die ter sprake kwam was huiswerkbegeleiding voor jongeren. Dit is een onderwerp dat naar boven kwam in de gesprekken die zijn gevoerd met contactpersonen uit deze wijken. Wij zijn dus op zoek naar mensen die huiswerkbegeleiding kunnen geven in Duits, Engels, Frans, Nederlands, wis-, natuur- en scheikunde etc. Heb jij deze gaven en talenten en zou je die willen inzetten voor de jongeren in deze wijken, zodat zij nog beter voorbereid zijn op de toekomst, neem dan contact met één van ons op. Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

GEFELICITEERD!

We feliciteren Aad en Nel Zoutendijk van harte met de terecht ontvangen 'Waarderingspenning' uit handen van wethouder Bart de Leede. Op 10 december organiseerden zij voor de 2299 keer een lunchconcert. Deze wekelijkse lunchconcerten worden sinds 1974 georganiseerd door Aad en Nel. Ook onze wijkgemeente waardeert hun trouwe bijdrage, ieder week opnieuw. [\[meer info\]](#)

WIJZIGING CORONA-MAATREGELEN

Naar aanleiding van de 'lockdown' waar Nederland sinds deze week zich in bevindt zijn wij als wijkkerkenraad helaas genoodzaakt opnieuw maatregelen te nemen die het gemeente-zijn beperken:

- Kerkdiensten worden bij voorkeur online gevolgd via YouTube, Kerkomroep of KerkWebRadio;
- Fysiek bezoeken van kerkdiensten blijft mogelijk voor maximaal 20 bezoekers (excl. medewerkers) met reservering en in navolging van de inmiddels bekende maatregelen;
- Geen gemeenteactiviteiten in wijkgebouw de Dijk tot en met in ieder geval 19 januari 2021.

De overige (huidige) maatregelen blijven van kracht tot nadere berichtgeving. Wij hopen hiermee recht te doen aan de omstandigheden maar ook recht te doen aan het belang van het gemeentezijn. Het gebruiksplan is aangepast en te vinden op de website.

Bovenstaande wijzigingen zijn onderdeel van de uitgebreide berichtgeving die op 17 december jl. is verstuurd via e-mail.

KINDERDIENST

In overleg met de leiding van de Kinderdienst is besloten om tot en met zondag 17 januari 2021 geen Kinderdienst te organiseren. Uiteraard zal het Kindermoment in de ochtenddienst wel doorgang vinden.

LIEDEREN IN DE DIENST

Op Toonhoogte 87

Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem
een vreugdelied voor Hem
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!

Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht;
de liefde die Hij bracht;
de liefde, de liefde die Hij bracht!

Op Toonhoogte 421

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een arme stal,
daar zag ik een wonder, dat 'k vertellen zal.

Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
'k Zag een os en ezel bij een voederbak.
't Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.

Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
'k Zag een heel klein kindje
schreiend van de kou
en daarbij stond Jozef die het warmen wou.

Zeg eens herder, was het lief en schoon?
Schooner dan het zonlicht,
schooner dan de maan,
schooner dan de sterren, die aan de hemel staan.

Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Ja, het vroeg om liefde,
schatten vraagt het geen.
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

Op Toonhoogte 305

(Refrein)
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want het geknakte riet
verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is
herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.
(Refrein)

Want een verbroken hart
veracht Hij niet.
Al wat vernederd is,
verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurende,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid.
(Refrein)