

# GK zondagsbrief

Zondag 12 december 2020  
Jaargang 14 week 50

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
06/12 10.00	Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk <i>2e adventszondag</i> <i>Vorbereiding H. A.</i>	Youtube kerkomroep.nl KWR
06/12 17.00	Ds. W. Markus, Bergschenhoek	kerkomroep.nl KWR
09/12 19.30	<i>Avondgebed GK</i>	kerkomroep.nl KWR
13/12 10.00	Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord <i>Heilig Avondmaal</i> <i>3e adventszondag</i>	Youtube kerkomroep.nl KWR
13/12 17.00	Ds. J. van Belzen, Maassluis <i>Dankzegging H.A.</i>	kerkomroep.nl KWR
16/12 19.30	<i>Avondgebed GK</i>	kerkomroep.nl KWR

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 104
- Psalm 99 vers 1
- Psalm 126 vers 1
- Kinderlied: Op Toonhoogte 95
- Schriftlezing: Haggaï 2: 2-10
- Prediking: 'Meewerken aan het vredesakkoord van Jeruzalem'
- Psalm 127 vers 1 (OB)
- Lofzang van Simeon vers 1
- Gezang 118 vers 1 en 2

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 5 vers 3, 6 en 7
- Gezang 125 vers 3 en 5
- Psalm 68 vers 10 (OB)
- Bijbelgedeelten: Genesis 1: 1-3 en Psalm 130
- Gezang 124
- Prediking: 'God geeft Licht'
- n.a.v. Genesis 1: 3 en Psalm 130: 5-6
- Gezang 127 vers 3, 4 en 7
- Psalm 130 vers 3

## MUZIEK EN LEZINGEN AVONDGEBED 9 DECEMBER

- Orgel: "Nun komm, der Heiden Heiland" (D. Buxtehude)
- Avondlied: Gezang 389
- Psalmlezing: Psalm 80 vers 1-10
- Zingen: Psalm 80 vers 5, 6 en 7
- Evangelie: Johannes 1: 19-28
- Slotlied: Gezang 162
- Orgel: "Nun komm, der Heiden Heiland" (J.S. Bach)

## BLOEMENGROET

- Vandaag hebben wij weer een bruidspaar in ons midden: het zijn Jeanette en Cor Spee. Zij hopen op donderdag 10 december de ag te gedenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn verbonden. Wij als gemeente willen Jeanette en Cor daar van harte mee feliciteren en hopen dat er nog vele jaren mogen volgen. "Laat ons des Heren lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere... zijn Hem die eeuwig zal regeren". Wij wensen jullie een fijne dag toe.
- De tweede groet is voor Tonny Buis. Deze bloemen willen wij Tonny geven met een andere insteek als dat ze had verwacht. Tonny zou immers op dezelfde dag 10 december 50 jaar getrouwd geweest zijn met Wandert. Vandaar dat wij ter bemoediging en teken van meeleven met haar deze bloemen willen geven. Wij wensen je heel veel sterkte, hoop en vertrouwen toe. Zoals je zelf altijd zo mooi kan zeggen: "God gaat overal met mij mee".

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Nel Bazen en Lia van Herpen.

## HUWELIJSJUBILEUM

Op donderdag 10 december 2020 zijn Cor en Jeanette Spee - van Bloois 40 jaar getrouwd. (Zie bloemengroet).

## MEELEVEN

- Dinsdag 1 december is mevr. Bella Joossens geopereerd aan haar halsslagerader. Ze had immers daarvoor corona gekregen, vandaar dat het uit gesteld moest worden. Erg blij en dankbaar is Bella dat het allemaal heel goed is gegaan, omdat er aardig wat risico's aan verbonden waren. Terwijl ik dit schrijf, is Bella nog in het ziekenhuis. Veel sterkte en een voorspoedig herstel toegewenst!
- Een poosje terug melden we dat Adrie Verhoeven, onderzoeken moest ondergaan. Het resultaat daarvan is dat opereren wegens zijn zwakke gezondheid niet meer mogelijk is. Inmiddels is wel een traject gestart van een aantal bestralingen. We hopen en bidden dat dit het gewenste resultaat mag hebben.
- Na een moeilijke, eenzame en lange periode voor Rina van Haften was het niet meer mogelijk om alleen te kunnen blijven. Als je niemand om je heen hebt dan is het voor haar een uitkomst dat ze nu is opgenomen in woonlocatie Laurens Stadzicht. Wij hopen van harte dat ze daar liefdevol verzorgd mag worden. Dank aan hen die haar in het bijzonder steeds bij hebben gestaan.

## **DANK**

- We willen jullie heel hartelijk bedanken voor de vele lieve kaarten die we hebben gekregen naar aanleiding van het overlijden van onze moeder. Met een hartelijke groet, Kees en Ria van Bloois, Jeanette en Cor Spee.
- Lia Castro-Mata had de bloemen gebracht bij mevr. Geluk in Uitzicht. Zij liet me weten dat mevr. Geluk blij en verrast was en zij vroeg om de dank over te brengen aan de gemeente. Ze vond het "heel lief" dat er nog aan haar gedacht werd. Zij was heel dankbaar en vroeg de groeten over te brengen.

## **DIACONALE COLLECTE VOOR ISRAËL**

Deze zondag is de opbrengst van de diaconale collecte (eerste, blauwe collectezak) voor ALEH. Dit is de grootste hulporganisatie in Israël en draagt zorg voor meer dan 700 kinderen en jongvolwassenen met een meervoudige en ernstige handicap. Zowel Joodse als Arabische kinderen worden opgevangen door ALEH. Er zijn vier opvanglocaties: in Jeruzalem, Bnei Brak, Gedera en de Negev. De concrete hulp is toegespitst op de leeftijd en de capaciteiten van haar bewoners. Er is met name geld nodig voor programma's en speciale therapieën die niet worden vergoed door de overheid. U/jij kunt dit werk steunen door een gift over te maken naar NL29INGB0000028016 Project 10 27 o.v.v. Israel – ALEH.

Hartelijk dank hiervoor! Uw/jouw wijkdiakenen

## **VIERING HEILIG AVONDMAAL**

Volgende week zondag hopen we met elkaar in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal te vieren. Natuurlijk zal dit anders vorm gegeven worden door de corona-maatregelen. Wij roepen je op om thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren omdat in de kerk maar ruimte is voor een beperkt aantal bezoekers. Het thuis meevieren vraagt een goede voorbereiding. Hiervoor is een speciale handreiking geschreven door ds. Wim Markus en de wijkkerkenraad. Deze handreiking vindt je op de website.

De bezoekers in de Grote Kerk zullen vanaf hun zitplaats het Avondmaal vieren. Bij binnenkomst ontvang je op een verzorgde manier het brood en wijn. De predikant zal zoals gebruikelijk het brood breken en de wijn schenken bij een voorbereide tafel.

## **Verbondenheid via Whatsapp**

Om meer verbondenheid te creëren is een speciale Whatsapp-groep gemaakt. Klik op de link om deel te nemen:

<https://chat.whatsapp.com/It5gpfimGQUE6HwO5mGuRH>

De wijkkerkenraad roept u op om in deze groep deel te nemen en vooraf foto's te delen van de gedekte tafel thuis en elkaar te bemoedigen en te groeten na de dienst!

## **Vul de poll in**

Op de website [www.grotekerkvlaardingen.nl](http://www.grotekerkvlaardingen.nl) vindt je ook een poll. Je kunt hierin laten weten of je wel of niet deelneemt aan de thuisviering. Na het invullen kun je ook de resultaten zien. Op die manier hopen we elkaar te bemoedigen en te laten zien dat we ondanks afstand met elkaar verbonden zijn.

## **Vorbereiding**

Vandaag zal in de ochtenddienst worden gestart met de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. In de daarop volgende week wordt je opgeroepen hier thuis ook aandacht aan te besteden. Mocht je belemmeringen ervaren om in de kerk of thuis deel te nemen kun je dit aangeven bij de scriba. Het kan namelijk zijn dat bij jezelf of binnen de gemeente situaties zijn ontstaan die jou ervan weerhouden om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Het moderamen kan dan een 'Censura Morum' starten wat gebruikt kan worden om deze situaties te bespreken met de kerkenraad. Op die manier kunnen hindernissen om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen worden weggenomen.

## **Dankzegging**

In de middagdienst van zondag 13 december zal de dankzegging voor het Heilig Avondmaal worden gehouden. Iedereen die deelneemt roepen wij op om ook deze dienst te bezoeken of te volgen.

## **Viering Heilig Avondmaal in Uitzicht**

Voor bewoners in zorgcentrum Uitzicht bieden we de mogelijkheid om een kant-en-klaar het brood en de wijn te ontvangen aan huis. Dit hoeft je dan niet zelf te verzorgen. Indien je hiervan gebruik wilt maken kun je tot zaterdagavond 12 december bellen naar 010-5910051 (Familie van der Sar). Het brood en de wijn ontvang je dan zondagochtend.

## **AVONDGEBEDEN TIJDENS ADVENT**

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar Kerst toelevens in de periode van Advent. U bent welkom op woensdagavond 9, 16 en 23 december, van 19.30-20.00 uur in de Grote Kerk (23 december Rehobothkerk). De avondgebeden worden ook uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). Het is een waardevol moment, zo midden in de week, waarin we verwachtingvol mogen uitzien naar de komst van Christus in deze wereld.

## LIEDEREN IN DE DIENST

### *Op Toonhoogte 104*

Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor Hem!

(Refrein)

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind  
zo kwetsbaar, teer en klein,  
wij weten dat het rijk begint  
waarvan Gij Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn.

(Refrein)

Al gaat de vijand in het rond,  
de koning van het kwaad,  
al dreigt hij met zijn grote mond  
dat hij U eens verslaat,  
straks ligt hij dodelijk gewond  
wanneer zijn rijk vergaat!

(Refrein)

Wij gaan op weg naar Bethlehem,  
daar ligt Hij in een stal  
die koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem  
en blij bazuingeschal.

(Refrein)

### *Op Toonhoogte 95*

Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken  
van d' eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten  
in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten,  
begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen  
het nacht'lijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.