

GK zondagsbrief

Zondag 24 januari 2021
Jaargang 15 week 4

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
24/01 10.00	Prop. H. Meijer, Rotterdam	Youtube kerkomroep.nl KWR
24/01 17.00	Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen	kerkomroep.nl KWR
31/01 10.00	Prop. A.T. Maarleveld, Bodegraven	Youtube kerkomroep.nl KWR
31/01 17.00	ds. P. Vermaat, Veenendaal	kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 299
- Psalm 72 vers 7
- Gezang 457
- Kinderlied: Op Toonhoogte 514
- Schriftlezing: Genesis 4: 1-16, Efeze 4: 25-32
- Op Toonhoogte 226 vers 1 en 3
- Preek
- Op Toonhoogte 115
- Gezang 456

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 84 vers 1
- Gezang 459 vers 1, 3, 4 en 7
- Psalm 27 vers 1
- Schriftlezingen: Jesaja 8: 23 - 9: 1, Mattheüs 4: 12-17
- Gezang 67 vers 3
- Preek: "Het verhuisbericht van Jezus."
- Gezang 295 vers 1 en 3
- Psalm 26 vers 8 (OB)

BLOEMENGROET

- Vandaag gaat de eerste groet naar Betty Kroon. Betty mocht dinsdag 19 januari weer thuis komen na een operatie aan haar voet. Ze heeft zich na de operatie best wel een beetje vervelend gevoeld. Nu is zij fijn thuis om weer te herstellen. Wij als gemeente willen Betty veel sterkte en geduld toewensen. Een hartelijke groet van ons allen.
- De tweede groet is voor Matthijs en Roos Noordermeer. Zoals u verleden week hebt kunnen lezen is Matthijs ziek. Maar als echtpaar loop je de moeilijke weg samen op en willen we Roos ook niet vergeten. Tegelijkertijd is dit vanuit de gemeente een teken van meeleven en betrokken zijn naar jullie toe. Wij wensen jullie beiden

veel kracht en sterkte toe. "Gelovend in genade, probeer zo moedig verder te gaan".

De bloemen zijn gehaald door: Lia Castro Mata en Carla op den Brouw.

ZORG VOOR ELKAAR!

De wijkkerkenraad roept u en jou op om juist in de komende weken van lockdown en avondklok naar elkaar om te zien. Een kort telefoongesprek, een WhatsAppje of een kaartje kan al het verschil maken voor mensen. Mocht je in deze tijd hulp nodig hebben dan kun je dit kenbaar maken aan de scriba. **Houd vol!**

WHATSAPPGROEP 'SAMEN (AAN)BIDDEN'

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.

MAF - FAM NAGEL

Wouter en Marlies zijn dankbaar voor uw medeleven en gebed rondom de zorgen die er waren om Thamar. Uit de verschillende onderzoeken kwamen geen bijzonderheden, maar Thamar reageert goed op het koemelkvrij dieet van Marlies! De eerste (voorzichtige) groei is weer een feit. Dit weekend vliegen ze weer terug naar Juba, waar ze hun werkzaamheden weer oppakken en zich gaan voorbereiden op de verhuizing naar Madagaskar.

Tenslotte, mocht u nog geen legpuzzel van het Stadhuis besteld hebben, het kan nog! Meer info bij Theo 06 53842798 of Wouter 06 10179506.

ZONDAG JEUGDCLUB VIA ZOOM!

We starten om 19.30 uur via Zoom met de eerste avond van 2021. Thema is: "Ik regel het zelf?!" De codes worden via WhatsApp en mail verspreid! Tot dan!

VAKANTIEBIJBELWEEK: DUIK ERIN!

Dit jaar zal er door Corona, in de voorjaarsvakantie, geen VakantieBijbelweek zijn in de Bethelkerk. Wij vinden dit echt heel jammer omdat we altijd met veel plezier weer naar de kinderen uitkijken. Toch willen we dit jaar wel de VBW houden en hebben we iets anders bedacht.... De VBW komt dit jaar naar de kinderen toe!

Dit jaar zullen we aan alle kinderen die vorig jaar en het jaar ervoor geweest zijn, tasjes uitdelen die we komen bezorgen. Zo beperken we de reisbewegingen en kunnen de kinderen toch meedoen met de VBW. In de tasjes zitten de Bijbelverhalen, werkjes, materialen, iets lekkers plus een aardigheidje. Nu kan het zijn dat uw kind vorig jaar of het jaar ervoor niet geweest is en vindt u het wel leuk als ze dit jaar mee kunnen doen. Mail dan voor aanstaande

woensdag 27 januari, de naam en leeftijd van uw zoon/ dochter, plus huisadres naar: cvdsar@icloud.com. Bellen mag natuurlijk ook: Centine van der Sar: 06 3044 6156
De VBW is voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.
Met een vriendelijke groet, Anna-Marie, Nelly, Jolanda en Centine.

KLIEDERKERK VLAARDINGEN IN HET NIEUWS

Afgelopen week was Kliederkerk Vlaardingen in het nieuws. Zij organiseren hun bijeenkomsten geheel online via ZOOM. Kinderen ontvangen maandelijks een tasje met alle benodigdheden thuis. Het artikel kun je lezen op de website van de Grote Kerk. Wil je meedoen met de Kliederkerk? Op de website vindt je ook de contactgegevens. De eerstvolgende Kliederkerk is 14 februari a.s.

KERKBALANS 2021

Vorige week zondag is de actie kerkbalans van start gegaan. U heeft de afgelopen week de Kerkbalans enveloppe ontvangen als u eerder nog geen digitale toezegging had gedaan. Vergeet u alstublieft niet de antwoordenvolp voor de bezorger klaar te leggen. U kunt uw toezegging voor 2021 ook digitaal aan ons doorgeven. Dat kan via de website: <https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen/>. Daarvoor heeft u het registratienummer nodig die op de ontvangen kerkbalans brief is vermeld. We hopen dat u naar vermogen een royale gift aan de kerk geeft. Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt!

LIEDEREN IN DE DIENST

Op Toonhoogte 299

Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

(Refrein)

Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
(Refrein)

U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
(Refrein)

Op Toonhoogte 514

(Refrein)

Ik ben veilig in Jezus' armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet,
is het soms net alsof niemand me ziet,
net of er niemand meer is die me mist,
dan mag ik weten, dat Jezus er is.
(Refrein)

Als ik door anderen soms wordt gepest,
zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest',
dan ben ik blij dat ik Jezus ken.
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.
(Refrein)

Op Toonhoogte 226 vers 1 en 3

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden -
er is geen god die zo bevrijdt!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

Op Toonhoogte 115

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die zichzelf gaf aan 't kruishout,
en mij redde van de dood.

(Refrein)

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
(Refrein)

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht;
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.
(Refrein)

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij hem te zijn.
(Refrein)