

# GK zondagsbrief

Zondag 28 februari 2021  
Jaargang 15 week 9

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

| AGENDA EREDIENSTEN |   |                                 |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 28/02<br>10.00     | ds. T.C. Verhoef, Nijkerk<br>(her)bevestiging ambts-<br>dragers | Youtube<br>kerkomroep.nl<br>KWR |
| 28/02<br>17.00     | ds. F. van den Bosch,<br>Katwijk aan Zee                        | kerkomroep.nl<br>KWR            |
| 03/03<br>19.30     | Avondgebed  | kerkomroep.nl<br>KWR            |
| 07/03<br>10.00     | ds. J.T. van der Wolf,<br>Voorburg                              | Youtube<br>kerkomroep.nl<br>KWR |
| 07/03<br>17.00     | ds. H.J.P. de Pater,<br>Nieuwegein                              | kerkomroep.nl<br>KWR            |
| 10/03<br>19.30     | Avondgebed  | kerkomroep.nl<br>KWR            |

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Thema: 'God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw.' (Gezang 320 vers 3)
- Op Toonhoogte 114
- Psalm 146 vers 3, 4 en 5
- Gezang 182 vers 1
- Kinderlied: Op Toonhoogte 344
- Schriftlezing: Lukas 10: 25-37
- Psalm 113 vers 2 en 3
- Preek
- Op Toonhoogte 374
- Afscheid en bevestiging, formulier en toezingen: Psalm 134 vers 3 (OB)
- Psalm 149 vers 3

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Gezang 177 vers 1 en 2
- Psalm 69 vers 3 en 8
- Gezang 440 vers 1 en 2
- Schriftlezing: Lukas 9: 28-42
- Psalm 63 vers 1 en 2
- Verkondiging
- Gezang 177 vers 6 en 7
- Psalm 72 vers 6 en 7

## BENOEMING DIAKEN

De wijkkerkenraad is verheugt te kunnen mededelen dat Bas van Leeuwen zijn benoeming als diaken met overtuiging en vertrouwen heeft kunnen aannemen.

## BEVESTIGING, HERBEVESTIGING EN AFSCHIED

Vanochtend wordt Bas van Leeuwen bevestigd als diaken, Ronald de Heer herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester en nemen wij afscheid van Ilan Peters (diaken). Deze dienst is op deze korte termijn gepland omdat de eerstvolgende mogelijkheid pas over twee maanden zou zijn. De dienst is online te volgen zodat wij hopen dat iedereen het kan meemaken. Natuurlijk zijn felicitaties en bemoedigen welkom!

- Bas van Leeuwen
- Ronald de Heer
- Ilan Peters

## BLOEMENGROET

- Onze eerste bloemengroet is voor het bruidspaar Lodewijk en Lijnie van der Wolf - de Hek. Deze zondag, 28 februari, mogen zij de dag gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Wij zijn dankbaar dat zij zolang al bij elkaar mogen zijn in goede gezondheid. Wij als gemeente willen Lijnie en Lodewijk van harte feliciteren met deze dag. Ook wensen wij dat jullie nog veel vreugde, vrede, en zegen mogen ontvangen in de tijd die de Here er nog aan toe wil voegen. Wij wensen jullie een fijne dag toe, ondanks de beperkingen die er zijn vanwege de corona. Gods zegen toegewenst!
- De tweede groet is voor mevrouw W. Borsboom. Op dit moment gaat het allemaal niet zo lekker met haar. Vandaar dat wij ter bemoediging en als teken van meeleven vandaag graag onze bloemen aan haar willen geven. Gelukkig wordt zij goed in het oog gehouden door één van onze aandachtsbezoeksters. Zo kunnen wij vanuit het pastoraat op deze manier op de hoogte gehouden worden. Wij wensen u alle goeds toe, en dat u weer wat mag opknappen. Een hartelijke groet van de hele gemeente van de Grote Kerk. Gods nabijheid toegewenst.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Tonny Buis en Carla op den Brouw.

## HUWELIJSJUBILEUM

Zoals u al uitgebreid bij de bloemengroet heeft zien staan, zijn dhr. L. (Lodewijk) v.d. Wolf en mevr. L. (Lijnie) v.d. Wolf - de Hek op zondag 28 februari 60 jaar getrouwd.

## **MEELEVEN**

Ons gemeentelid Thijs Noordermeer is afgelopen week na een periode van opname in het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam, overgebracht naar hospice Laurens Cadenza Zuid. Terugkeer naar zijn woning in Vlaardingen is niet meer mogelijk. Dit is een heel verdrietig bericht. Thijs en Roos zijn dankbaar voor alle blijken van meeleven dat hij in deze laatste fase van zijn aardse leven ervaart, zoals in de vorm van een kaart, een telefoontje en gesprekken met hen die rond om hem heen staan. Thijs heeft zo nog een moeilijke weg te gaan. Thijs is "vertrouwd geraakt met de situatie en het feit dat dit aardse leven eindig is". Laten wij als gemeente hen niet vergeten in ons gebed tot verlichting voor Thijs en Roos. Zo ontvangen wij ook nog een hartelijke groet van hen en voor een ieder van u en jullie. Wij wensen hen beiden de zegen van onze Here God toe.

## **BEROEPINGSWERK**

Je hebt nog tot en met a.s. zondag om namen aan te dragen van predikanten. De beroepingscommissie zal met zorgvuldigheid deze namen meenemen in het proces. Je kunt meerdere keren het formulier invullen. Ga naar [www.grotekerkvlaardingen.nl/beroepingswerk](http://www.grotekerkvlaardingen.nl/beroepingswerk)

## **GEMEENTE-JEUGDCLUBAVOND MET QUIZ!**

Zondag 7 maart is er een Jeugdclubavond waarbij ook de andere gemeenteleden van harte welkom zijn! We organiseren een online quiz met thema's als "Oude en Nieuwe Testament", "Kerkgeschiedenis" en "Bijbel en Wetenschap". Vanaf 19.15 uur kan op zoom ingelogd worden met onderstaande codes, de quiz zal dan rond 19.30 uur starten! We hopen een gezellige, leuke en leerzame online avond met elkaar te hebben.

## **MISSIONAIR TEAM EN KRUISBESTUIVING**

Vorige maand hebben we een vergadering gehad van het Missionair Team met vertegenwoordigers van het Open Huis, Alpha-cursus, Kliederkerk/Bijzondere diensten, jeugdthonk/jeugdclub en vakantiebijbelweek. Het doel was om te praten over kruisbestuiving, het naar elkaars activiteiten verwijzen van mensen, binnen de wijkgemeente Grote Kerk. Daarin kwam naar voren dat deze "bestuiving" beter zou kunnen functioneren en dat kruisbestuiving meer in onze natuur - in ons DNA - moet komen te zitten. Het is belangrijk dat *alle* clubs, *alle* kringen en *alle* gemeenteleden op de hoogte zijn van de mogelijkheden en activiteiten die er zijn voor de mensen uit de omringende wijken, zodat wij daadwerkelijk "Open" voor hen zijn. Er werd, als eerste directe actie n.a.v. deze vergadering, een flyer van de kliederkerk toegevoegd aan de 79 tasjes voor deelnemers van de vakantiebijbelweek 2021. Deze lijn willen we meer en meer gaan voortzetten in de komende tijd. Wij hopen dat u/jij hierin meedoet.

## **AVONDGEBEDEN IN DE TIJD VÓÓR PASEN**

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar Pasen toelevens in een aantal avondgebeden op de woensdagavond en in de stille week. De data zijn: 3/3, 17/3 en 24/3 en in de stille week op 29/3, 30/3, 31/3 en 3/4, steeds van 19.30-20.00 uur in de Grote Kerk. De avondgebeden worden uitgezonden via:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11172>

De gebruikelijke coronamaatregelen zijn van kracht. De Avondgebeden worden gezamenlijk georganiseerd met wijkgemeente Centrum-West en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Fontein. Het is een waardevol moment, zo midden in de week, waarin we ons richten op de weg die Jezus Christus voor ons is gegaan.

## **RESERVEREN KERKDIENTEN**

Afgelopen week stonden helaas de diensten te laat op Evenbrite. Hierdoor is het aantal reserveringen voor de middagdienst nog klein. Je bent nog van harte welkom! Excuses voor het ongemak.

## **OUD PAPIER**

Zaterdag 6 maart van 9.00 - 11.30 uur staat de oud papier container weer klaar voor al uw oud papier en kunnen er nog goede kleren voor Dorcas worden ingeleverd aan de Zomerstraat bij het Open huis.

## **LIEDEREN IN DE MORGENDIENST**

### ***Op Toonhoogte 114***

Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
de Zoon van God als mensenzoon.  
Hij diende ons als een knecht  
en heeft zijn leven afgelegd.

(Refrein)

Zie onze God,  
de Koning-knecht,  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen ied're dag,  
gedragen door  
zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn  
verkoos Hij als een lam te zijn,  
verscheurd door angst en verdriet  
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

(Refrein)

Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard' en hemel schiep,  
vergaf de hand die Hem sloeg.  
De Man, die onze zonden droeg.  
(Refrein)

Wij willen worden als Hij.  
Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er need'rig en klein?  
Die zal bij ons de grootste zijn.  
(Refrein)

### ***Op Toonhoogte 344***

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.  
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.  
Wij aanbidden U, Heer.  
U komt toe alle lof en eer.  
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Voor uw woord van genade, dank U wel.  
Voor uw woord van genade, dank U wel.  
Heer, U maakte ons vrij.  
In uw kracht overwinnen wij.  
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.  
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.  
Vul ons hart voor altijd,  
met uw liefde en heerlijkheid.  
O, Heer, wij prijzen uw naam!

U bent heilig, heilig, heilig Heer.  
U bent heilig, heilig, heilig Heer.  
Machtig God, zie ons staan,  
neem ons lied als een lofzang aan.  
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Maranatha, Heer Jezus, kom terug.  
Maranatha, Heer Jezus, kom terug.  
Wij verwachten U, Heer.  
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!  
O, Heer, wij prijzen uw naam!

### ***Op Toonhoogte 374***

Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken  
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen  
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen  
als wij zingend voor Hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.