

GK zondagsbrief

Zondag 7 februari 2021
Jaargang 15 week 6

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl | Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
07/02 10.00	ds. H.N. Habekotté, Vlaardingen <i>Voorbereiding H. A.</i>	Youtube kerkomroep.nl KWR
07/02 17.00	ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk aan de IJssel	kerkomroep.nl KWR
14/02 10.00	ds. P. Nagel, Loenen a/d Vecht <i>Heilig Avondmaal</i>	Youtube kerkomroep.nl KWR
14/02 17.00	ds. J.E. de Groot, Ede <i>Dankzegging H.A.</i>	kerkomroep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 343
- Gezang 323 vers 1, 7 en 8
- Kinderlied: Op Toonhoogte 291
- Schriftlezing: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13
- Psalm 72 vers 1 en 6
- Schriftlezing: Mattheüs 5: 3-10
- Verkondiging: 'Dorst naar gerechtigheid'
- Gezang 21 vers 1, 5 en 6
- Voorbereiding H.A.
- Op Toonhoogte 298

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 42 vers 3 en 5 (OB)
- Psalm 43 vers 3, 4 en 5 (OB)
- Psalm 124 vers 1, 3 en 4
- Schriftlezing Lukas 13: 10 – 17
- Psalm 95 vers 1 en 3
- Preek n.a.v. Lukas 13: 12 en 13
'losgemaakt op sabbat'
- Gezang 291 vers 1 en 2
- Gezang 170 vers 2 en 6

COLLECTE DIACONIE

De eerste collecte (blauwe zak) is deze zondag voor Duurzame toegang tot water in Oeganda van st. Woord & daad. Water is cruciaal om te drinken, in het dagelijks leven en voor de landbouw. Maar op het platteland van Oeganda is 50% van de waterpompen buiten werking. Mensen moeten daardoor lange afstanden afleggen, lopen het risico om ziek te worden door het drinken van vervuild water dat wel dichtbij te vinden is. W&D werkt daarom in

dit project aan betrouwbare watervoorziening in dorpen. Dit doen ze door WaterTime te introduceren: een nieuw systeem dat goed en tijdig onderhoud mogelijk maakt, plus het aantal waterpunten in een dorp vergroot.

U/jij kunt dit project ook steunen door een gift over te maken naar Stichting Woord en Daad, Gorinchem, IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88 o.v.v. Oeganda – duurzaam water. Een ieder hartelijk dank!

Vriendelijke groet, uw/jouw wijkdiakenen

BLOEMENGROET

Vandaag zijn er weer twee gemeenteleden verrast met onze wekelijkse bloemengroet.

- De eerste is voor dhr. A. (Arie) de Blois. Ook wij hebben Arie heel lang niet kunnen zien in de kerk. Vandaar willen wij als teken van meeleven en betrokkenheid graag onze groet aan jou over brengen. Wij hopen van harte dat alles nog goed met je mag gaan. Hierbij ontvang je van de hele gemeente een hartelijke groet en wij wensen je alle goeds toe. De Here is je nabij.
- De tweede waar de groet voor is, die is al hoogbejaard maar woont nog op zich zelf. Het is mevrouw J. Haarsvan Everdingen. Op hoge leeftijd komen er altijd ongemakken om de hoek kijken, die niet altijd makkelijk zijn. Vandaar dat wij u blij willen maken met onze bloemengroet vanuit de Grote Kerk. Ook u ontvangt de hartelijke groeten en daar doen we symbolisch een warme handdruk bij. Gods zegen toegewenst, mevrouw Haars.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Cees Vermaat en Marleen Simons.

BEGRAFENIS

Zo wij afgelopen zondag stil hebben mogen staan bij het overlijden van Rina van Haften, kunnen wij u nu mee delen wanneer Rina begraven zal worden. Als je zo eenzaam en helemaal alleen in het leven stond, dan komt er heel wat voor kijken om Rina toch een begrafenis te kunnen geven wat bij haar past. De gemeente Rotterdam heeft in alles besloten hoe het moet gaan, het liefst hadden ze cremieren. Lijnie en Lodewijk van der Wolf hebben zich hard gemaakt en er voor gezorgd dat zij toch een christelijke begrafenis krijgt. Een heel mooi gebaar van hen. Ds. Bert Scholten mag enkele woorden spreken. Op dinsdag 9 februari om 11.00 vindt de begrafenis plaats. Om 10.45 worden wij verwacht bij de ingang. Dit op de R.K. Begraafplaats St. Laurentius Nieuwe Crooswijkseweg 123 3034 PN Rotterdam. Let op: Dit is een andere locatie dan begraafplaats Crooswijk, Kerkhoflaan 1.

MEELEVEN

- Mevrouw A. van der Ende mocht weer uit het ziekenhuis terug keren naar haar huis. Zij had wel een verdrietige boodschap mee gekregen. Er wordt nu goed voor haar gezorgd vanuit Uitzicht. Ook was zij blij dat de ds. Scholten bij haar was geweest. Op dit moment is zij optimistisch. Ze heeft gelukkig ook geen pijn.
- Met Betty Kroon gaat het de goede kant op. Het herstel zal nog wel een poosje duren. Maar met wat geduld en goede zorg, zal het haar zeker lukken.
- Onze zieken waar we nog eens stil bij zullen staan, omdat wij elkaar weinig zien, hier wat namen van gemeenteleden die nog wat extra aandacht nodig hebben. Er zullen zeker nog een heleboel namen aan toegevoegd kunnen worden. Dan moet u maar denken dit is ook voor mij.
Willem Post; Mevrouw van Dorp; Anneke van der Brugge; Betty Kroon; Sjaak de Kok; Fam. v.d. Waal; Adrie Verhoeven; Thijs Noordermeer; Henk Hannewijk; Tonny Verweij; Mevr. Van der Ende.

DANK

Kees en Betty Kroon willen graag de gemeente bedanken, en zij schrijven het volgende: Heel hartelijk bedankt voor uw meeleven van de afgelopen weken. Na mijn thuiskomst van de operatie aan mijn enkel heb ik veel kaarten en goede wensen, uw gebeden, telefoontjes en de bloemengroet mogen ontvangen. Wij willen u daar voor heel hartelijk bedanken. Gods zegen voor u allen. Lieve groeten van Kees en Betty.

JEUGDCLUB VIA ZOOM!

We starten zondag om 19.30 uur via Zoom. Thema is: "Werkt bidden eigenlijk wel?" De codes worden via WhatsApp en mail verspreid! Tot dan!

WINTERWEER

De weersvoorspellingen verwachten komend weekend (met name zondag) winterweer met veel sneeuwval en gladheid. Mogelijk heeft dit winterweer gevolgen voor de a.s. kerkdiensten. Houdt de website in de gaten voor last-minute wijzigingen. Omdat de predikant voor de ochtenddienst uit Vlaardingen komt zal deze dienst hoogstwaarschijnlijk sowieso doorgang kunnen vinden. Mocht je zitplaatsen hebben gereserveerd en hier toch vanaf willen zien kun je contact opnemen met de scriba via 06-480 182 88. Dan hoeven wij ons geen zorgen te maken dat je onderweg problemen hebt gehad met het winterweer.

BEROEPINGSCOMMISSIE

De wijkkerkenraad is dankbaar en verheugd te kunnen mededelen dat de beroepingscommissie weer compleet is gemaakt met afvaardiging van gemeenteleden. Namens de gemeente zullen Margreet Venema, Anneke van Keulen en Eveline van der Sar zitting nemen in de beroepingscommissie. Naast deze drie leden bestaat de beroepingscom-

missie uit Cor Spee (ouderling), Henk Westerdijk (diaken), Sebastiaan Vogel (ouderling-scriba), ds. Wim Markus (adviserend consulent) en Cobie Plantinga (afvaardiging AK). Nu de beroepingscommissie weer compleet is zullen we het beroepingswerk weer hervatten. De wijkkerkenraad wenst hun een prettige samenwerking en zegen in het werk. Wij roepen de gemeente op om biddend om de beroepingscommissie en het beroepingswerk heen te staan.

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Volgende week zondagochtend hopen wij opnieuw met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Omdat er nog steeds maar een beperkt aantal gemeenteleden in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn roepen wij op om vooral ook thuis mee te vieren. De handreiking voor de thuisviering van het Heilig Avondmaal staat op de website (zie kopje 'handleidingen' en is met deze zondagsbrief meegestuurd.

Censura Morum

Mocht je belemmeringen ervaren om in de kerk of thuis deel te nemen aan het Heilig Avondmaal kun je dit aangeven bij de scriba. Het kan namelijk zijn dat bij jezelf of binnen de gemeente situaties zijn ontstaan die jou ervan weerhouden om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Het moderamen kan dan een 'Censura Morum' starten wat gebruikt kan worden om deze situaties te bespreken met de wijkkerkenraad. Op die manier kunnen hindernissen om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen worden weggenomen.

WhatsApp-groep

Net zoals als bij de vorige viering kunnen we via de WhatsApp-groep samen het Heilig Avondmaal vieren door het delen van foto's en bemoedigingen. Je kunt aan de groep deelnemen via: <https://chat.whatsapp.com/lt5gp-fimGOUE6HwO5mGuRH>

KERKBALANS 2021

Toezeggingen

De kerk heeft u gevraagd een jaarlijkse financiële bijdrage aan de kerk te geven. Daarmee betaalt de kerk het personeel en het onderhoud van de gebouwen. U ontving een kerkbalans envelop met een antwoordformulier en een retourenvelop waarmee u uw toezegging aan de kerkrentmeesters kenbaar kunt maken. Uw antwoordenvelop is mogelijk bij u opgehaald door een kerkbalans vrijwilliger. Andere PGV wijkgemeenten kozen ervoor u te vragen de antwoordenvelop via post naar het kerkelijk bureau te sturen. U kunt uw toezegging ook doorgeven via de website van de PGV: <https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen/>. Wanneer u nog geen toezegging heeft gedaan en dat wel wil verzoeken wij u dit alsnog te doen. Bedankt voor uw bijdrage!

Vrijwilligers

Bijna 30 vrijwilligers uit onze gemeente zijn de afgelopen weken met kerkbalansenveloppen in de weer geweest. De antwoordenveloppen zijn inmiddels door hen opgehaald en naar het kerkelijk bureau gebracht. Daar worden de toezeggingen verwerkt in de administratie van de kerk. De kerkrentmeesters willen alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze actie. In het bijzonder bedanken we Jan Klugkist die alles voor onze wijk heeft georganiseerd. Fijn dat we deze klus met z'n allen konden klaren!

ARTIKELN UIT WAARHEIDSVRIEND

Voor wie belangstelling heeft kan ik een PDF met een aantal corona-artikelen uit de waarheidsvriend van vorig najaar sturen (stuur een e-mail naar gvdvoet@zonnet.nl) Van de site van de Gereformeerde Bond (www.gereformeerdebond.nl) is een brochure gratis te downloaden over hetzelfde onderwerp. "De coronacrisis, een duiding" van dr. Prosman. Er zijn nog meer interessante brochures te downloaden bv Ademruimte voor Gods recht dat over arm en rijk gaat. Ook boeiend om te zien welke boeken in de Artiosreeks verkrijgbaar zijn.
G. van der Voet

MIDDAGDIENST

Voor de middagdienst zijn vragen opgesteld voor kinderen en jongeren (en ouderen mag natuurlijk ook):

Gespreksvragen kinderen

- Noem eens iets waar je heel erg graag mee bezig bent. Hoeveel tijd ben je ermee bezig? Zijn er ook dingen waar je eigenlijk teveel tijd aan kwijt bent: iets waarvan je weet dat het niet goed is?
- Wat vind je fijn van deze rustdag, deze zondag?
- In de geschiedenis gaat het over een vrouw die al 18 jaar kromgebogen is. Probeer dat eens voor te stellen door een paar minuten krom te lopen. Wat zie je dan (niet)? Waarom is het moeilijk om kromgebogen te zijn? Wat mis je dan allemaal?
- Hoe geneest Jezus de vrouw?
- Nadat de vrouw is genezen laat ze merken dat ze dankbaar is. Hoe? Waar ben jij dankbaar voor?

Gespreksvragen jongeren:

- Waarvan ben jij in de ban? Vind je dat je te véél in de ban ervan bent? Waarom?
- Vergelijk Exodus 20:8-11 en Deuteronomium 5: 12-15 eens met elkaar. Wat valt je op? Wat heeft dit je te zeggen?
- Hoe vul jij de rustdag, de zondag het liefste in? Wat maakt de zondag tot een 'dag van de Heere'?
- Zoek op wikipedia naar meer informatie over een synagoge. Hoeveel synagogen zijn er in Nederland? Hoe ziet een dienst eruit?
- Wat weet je van de 'ziekte van Bechterew'? Welke andere ziekten ken je? Wat betekent het om ziek te zijn? Op welke manier kun je 'geestelijk' gebukt raken?
- Wat maakt jou dankbaar? Hoe uit je jouw dankbaarheid in het leven?

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 343

Vader, Zoon en Geest, ik prijs U met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik U hulde en eer.
Vader, Zoon en Geest, ik eer U; U bent volkomen één.
Al mijn liefde en aanbidding is voor U alleen.

(Refrein)

U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.

Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig bent U volkomen rein.
Heilig God, laat heel mijn leven tot eer van U zijn.
Vader, Zoon en Geest, ik dank U; buig mij vol eerbied neer.
Hoog verheven God, ontvang nu mijn liefde en eer.
(Refrein)

Op Toonhoogte 291

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij!

Op Toonhoogte 298

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
(2x)

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.