

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
21/03 10.00	ds. H.N. Visser, Amsterdam	Youtube kerkoproep.nl KWR
21/03 17.00	ds. C.M. van Loon, Rotterdam <i>Bethelkerk</i>	kerkoproep.nl KWR
24/03 19.30	Avondgebed	kerkoproep.nl KWR
28/03 10.00	ds. C. Mijderwijk, Putten	Youtube kerkoproep.nl KWR
28/03 17.00	ds. A. Vastenhoud, Dinteloord	kerkoproep.nl KWR
02/04 19.00	ds. G.C. Vreugdenhil, Gouda	kerkoproep.nl KWR
19.30	Avondgebeden maa t/m don en zaterdag	kerkoproep.nl KWR

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 131
- Psalm 84 vers 1
- Psalm 51 vers 4
- Kinderlied: Op Toonhoogte 510
- Schriftlezing: Johannes 13: 1-17
- Gezang 970 vers 1, 4 en 5
- Preek
- Psalm 85 vers 4
- Op Toonhoogte 369

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 108 vers 1 en 2
- Psalm 51 vers 4
- Gezang 436 vers 1 en 5
- Lezing: Lukas 23 vers 1-25
- Gezang 182 vers 5 en 6
- Preek: 'Een mantel vol majesteit' nav Lukas 23: 11
- Psalm 132 vers 7, 11 en 12 (OB)
- Gezang 183: 1, 2 en 4

LIEDEREN EN LEZINGEN AVONDGEBED 24 MAART

- Orgel: Ein Lämmlein geht (Ph. Wolfrum)
- Avondlied: Gezang 391
- Lezen: Psalm 73: 1-20
- Zingen: Psalm 73: 9, 10 en 11
- Evangelie: Markus 11: 1-11
- Slotlied: Gezang 173
- Orgel: O Haupt voll Blut und Wunden (A. Barner)

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet gaat vandaag naar mevrouw G.(Gerda) Borsboom. Gerda was al heel jong weduwe. Haar zwager was haar steun en toeverlaat. Een paar weken geleden is hij overleden, dat is een groot gemis. Vandaar dat wij haar willen bemoedigen met onze bloemengroet. Gerda, wij wensen je veel sterkte toe in dit alles. Gelukkig mag je weten dat de Here je nabij zal zijn. Een hartelijke groet van de hele gemeente Grote Kerk.
- De tweede groet is voor geen onbekende in onze gemeente. Maar omdat wij elkaar al zolang niet meer hebben kunnen ontmoeten, willen wij jullie graag verrassen met onze bloemen. Ze zijn deze keer voor Johan en Nelie van Leeuwen. Wij hopen dat het allemaal goed mag gaan. Hierbij ontvang je een hartelijke groet van de gemeente. En wij wensen jullie alle goeds toe. De bloemen zijn gehaald en gebracht door: Esther Heijndijk en Petra Rietveld.

VERHUISD

Mevrouw Mak uit Uitzicht (93 jaar) is per 15 maart jl. verhuisd naar Vaartland. De tijd is gekomen dat zij niet langer zonder verzorging kan. Ze heeft het goed naar haar zin. Ze moet nu nog wel even binnen blijven en dan wordt ze getest op Corona. Mevrouw Mak, wij wensen u een goede tijd toe, en fijn dat er nu voor u wordt gezorgd. Gods nabijheid toegewenst!

DANK

Lieve gemeente,
Langs deze weg willen we jullie hartelijk danken voor het meeleven na het overlijden van mijn man, vader en opa Adrie Verhoeven. De vele kaarten, telefoontjes, appjes, mailtjes en andere blijken van betrokkenheid, hebben wij als hartverwarmend ervaren! Met een hartelijke groet, Hermien Verhoeven-Maarleveld en (klein)kinderen.

BEROEPINGSWERK

Afgelopen week heeft de beroepingscommissie een eerste selectie gemaakt vanuit de aangedragen namen van predikanten. De lijst met overgebleven predikanten wordt de komende weken intensief beluisterd en nader onderzocht. In de week na Pasen komen wij opnieuw bij elkaar om die bevindingen en resultaten te bespreken. Bid en dank mee voor:

- het zoekproces naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente;
- leiding van de Heilige Geest tijdens het luisteren, een open oor en open hart;
- dank voor alle middelen die er zijn om ondanks de coronamaatregelen toch goed te kunnen luisteren en onderzoeken.

KINDERDIENST

speurtocht 'Op zoek naar het Paasverhaal'

Tijdens eerste en/of tweede Paasdag is er speciaal voor alle kinderen van de kinderdienst een bijzondere speurtocht in de wijk Ambacht Vlaardingen te doen. Zo kun je samen met je (eigen) familie op zoek gaan naar het Paasverhaal. Volgende week volgt er meer informatie.

BREAKING NEWS JEUGDCLUB

21 maart persconferentie Jeugdweekend!

Aankomende zondag 21 maart is er een live persconferentie voor het aankomende Jeugdweekend. De persconferentie start om 15.00 uur en zal 5 tot 10 minuten duren. Voor de doven onder ons is er net als de vorige keer weer een fantastische tolk aanwezig. Na de persconferentie is er ook de mogelijkheid om (live) vragen te stellen.

Via de volgende link kunnen jullie zondag meekijken:

<https://youtu.be/kNQIHU2FLmo>

Verder is er zondagavond weer jeugdclub.

We starten om 19.30 uur met een nieuwe clubavond via Zoom! Be there, code wordt via whatsapp en Facebook verspreid! Blijf gezond en tot zondag!

Hoe dat in z'n werk gaat, lees je in de volgende zondagsbrief. We hopen dat op deze manier jouw Paasfeest nog meer bijzonder wordt!

WIJKGEBOUW DE DIJK

De afgelopen weken is er hard gewerkt op "De Dijk". Er is een begin gemaakt met het schonen van het archief en het opruimen van de zolder. Er is nog veel te doen om ons wijkgebouw weer gereed te maken voor alle wijkactiviteiten. Daarom zijn we opzoek naar vrijwilligers die af en toe de handen uit de mouwen willen steken. Er moet veel afgevoerd worden vanaf de zolder naar Irado en we zoeken iemand die overtollige spullen voor ons wil verkopen op bv marktplaats. Ook is er behoefte aan mensen die wat kleine klusjes willen doen. Heeft u zin en tijd om te helpen? Meldt u dan bij Jan Vogel (telefoon 0104347004).

ECHO

Zoals je wellicht eind vorig jaar al op internet hebt gelezen heeft de IZB besloten om te stoppen met het maken en verspreiden van het evangelisatieblad ECHO. Sinds 1953 werd die blad uitgegeven en in de hoogtijdagen werden er ruim 250.000 exemplaren verspreid. Helaas daalden de laatste jaren die oplagecijfers flink. De IZB zag geen andere mogelijkheid dan de uitgave per 2021 te stoppen. Dit betekent dat er met Pasen en Kerst geen blad in de kerk zal liggen om te lezen en verder te verspreiden. Omdat de kerkdiensten inmiddels goed via YouTube te bekijken zijn kun je kennissen, vrienden of familie door het delen van een link gemakkelijk uitnodigen om samen de dienst te bekijken.

LEUKE ACTIVITEIT: EMMAÛS-WANDELING (CORONA-PROOF)

Op zaterdag 10 april (eerste zaterdag na Pasen) willen wij je van harte uitnodigen om met ons de Emmaüswandeling in Vlaardingen te lopen. Een moment van bezinning en ontmoeting. Twee aan twee wordt er gewandeld en aan de hand van gespreksvragen en korte video's wordt je meegenomen in het verhaal van de Emmaüsgangers. Laat je verrassen door met iemand te wandelen die je (misschien) nog niet kent of neem zelf iemand mee waarmee je de wandeling wilt maken. Je keuze kun je kenbaar maken via het aanmeldformulier. De wandeling is ca. 8 km lang maar er is een kortere variant van ca. 5 km. Onderweg vind je QR-codes die je kunt scannen met je telefoon. Kortom, genoeg ingrediënten om met elkaar al wandelend in gesprek te gaan.

In verband met corona-maatregelen is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Om drukte te voorkomen kies je voor een gewenst tijdslot waarin je van start gaat. Begin en eindlocatie is de Bethelkerk. Mochten er voor die tijd vragen zijn neem dan contact met ons via geloveninvlaardingen@gmail.com. Graag tot ziens!

Annabell de Jong en Tamara Zonnenberg (Missionair Opbouwwerkers PGV)

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 131

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

(Refrein)

Ja, ik dank U voor uw genade, O Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

(Refrein)

Uw genade is mij genoeg. (2x)

Op Toonhoogte 510

(Refrein)

Hij is machtig, Hij is krachtig,
Hij is prachtig en waarachtig,
Hij is machtig Jezus de Heer.
Hij is machtig, Hij is krachtig,
Hij is prachtig en waarachtig,
Hij is machtig Jezus de Heer.

Alle macht, alle macht
in de hemel, in de hemel
en op aarde, en op aarde
is Hem gegeven, is Hem gegeven

(Refrein)

En geen ding, en geen ding
is onmogelijk, is onmogelijk
voor degene, voor degene
die Hem gelooft, die Hem gelooft.

(Refrein)

Gezang 970 vers 1, 4 en 5

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Op Toonhoogte 369

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

(Refrein)

Toon mijn liefde
aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

(Refrein 2x)