



GK zondagsbrief

zondag 25 april 2021
jaargang 15 nummer 16

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondagsbrief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen WhatsApp) | Kerkelijk werker: Ds. J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

25/04 10.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek <i>Openbare Belijdenis</i>	youtube kerkomroep.nl KWR
26/04 17.00	ds. J. Snaterse, Hoogeveen	kerkomroep.nl KWR
02/05 10.00	ds. M.J. van Oordt, Delft	youtube kerkomroep.nl KWR
02/05 17.00	ds. K. Timmerman, Dirksland	kerkomroep.nl KWR

BELIJDENISDIENST

Vanochtend zullen Eveline van der Sar en David Stijnen uitspreken wat zij in hun hart al hebben besloten namelijk dat zij Jezus willen volgen! Als wijkgemeente zijn wij blij dat ieder jaar er gemeenteleden zijn die deze keuze met ons willen delen en waar wij als wijkgemeente hun ook in kunnen ondersteunen. De contactgegevens voor felicitatie en bemoediging stonden vorige week in de Zondagsbrief en zijn nu te vinden in de liturgie op de website.

LIEDEREN DEZE MIDDAG

- Psalm 24 vers 2 en 3
- Psalm 139 vers 2 en 5
- Gezang 399 vers 3 en 6
- Bijbellezingen: Genesis 50: 15-21 en Efeze 4: 17-32
- Psalm 90 vers 5 en 8
- Preek 'Omgeschoolde handen'
- Gezang 473 vers 1, 2, 5 en 10
- Psalm 118 vers 7 en 8 (OB)

75STE VERJAARDAG

Op 14 april mocht ds. Wim Markus (onze consulent) zijn 75ste verjaardag vieren. Felicitaties en bemoedigingen zijn alsnog van harte welkom op.

BLOEMENGROET

Onze eerste bloemengroet gaat naar dhr. A. van Voorden in Schiedam. Zijn dochter liet ons een poosje geleden weten dat haar vader graag eens een bezoekje vanuit onze kerk wilde hebben. Door de corona heeft dit nog niet plaats gevonden. Maar dominee Scholten heeft contact met hem gehad. Over een poosje zal hij hem een bezoek gaan brengen.

Vandaar dat wij hem graag verrassen met onze bloemen als teken van verbondenheid. Wij wensen u alle goeds toe. Ook ontvangt u een hartelijke groet vanuit de gemeente. Daar doen we nog een warme handdruk bij.

De tweede groet is voor mevrouw Nel Bazen - Struijs. De laatste maanden heeft zij van twee dierbaren uit haar familie afscheid moeten nemen van dit aardse leven. En deze week opnieuw een bericht dat haar schoonzus ziek is. Dat is heel verdrietig voor Nel. Vandaar een teken uit onze gemeente, dat wij aan haar denken en de bloemen ter bemoediging aan haar willen geven.

Nel, wij wensen je veel sterkte en kracht toe in dit alles. God is je nabij.

Ds. Scholten heeft ook een bloemengroet mee genomen naar Marja den Breejen. Die heeft immers een poosje geleden een knie operatie gehad. Omdat Hoogvliet toch wat ver is om de dames of heren met de zaterdag er heen te laten rijden, bood de dominee dat zelf aan. Erg hartelijk en attent. Het gaat gelukkig goed met haar en de familie. Wij wensen jullie alle goeds toe en we hopen dat we elkaar over een poosje weer eens in de kerk mogen begroeten. Een hartelijke groet van ons allen. Gods zegen toegewenst in dit alles.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door ds. Bert Scholten en Esther Heijndijk en Joke Korving.

MEELEVEN

Er zijn grote zorgen bij ons trouw gemeentelid Bella Joossens - Bazen. Er is geconstateerd dat Bella een tumor bij de alvleesklier heeft, haar galwegen zijn verstopt. Vrijdag zou er een stent geplaatst worden en volgende week wat stukjes uit de lever gehaald worden. Met Kees, haar man, gaat het ook helemaal niet goed. Zullen wij haar in ons gebed gedenken, ik weet dat ze dat zeer op prijs stelt. Bella en Kees, de Heere houdt jullie in het oog.

ROUWDIENST VAN MEVROUW PLONIE VAN DER ENDE.

Het was voor de familie, vrienden en gemeenteleden heel jammer dat door een foutje in de code de rouwdienst niet mee gemaakt kon worden.

Daar zijn veel teleur gestelde en verdrietige berichten van binnen gekomen, en dat is ook te begrijpen.

Vanmorgen heeft haar dochter Cora den Harder mij laten weten dat we de dienst nu toch nog kunnen volgen en zij stuurde mij een link.

Cora, veel dank dat je dit nog mogelijk hebt gemaakt. Vanuit onze gemeente wensen wij jou ook heel veel sterkte in dit verdriet toe, ook als je straks weer terug gaat naar de Verenigde Staten. Gods nabijheid toegewenst!

DANK I

Mede namens mijn vrouw iedereen hartelijk dank voor de mooie bos bloemen. Wij waren heel erg verrast. Het is fijn om de diensten via het Youtube kanaal te kunnen volgen, maar wij kijken er wel naar uit dat alles weer normaal wordt. Vriendelijke groeten, Liesbeth en Martin.

DANK II

Bedankt voor de mooie bloemen die ik namens de wijk-gemeente begin april mocht ontvangen. Het werd zeer op prijs gesteld. Hartelijk groet, mevrouw Neels-Quist

COLLECTE VOOR TIMON

De eerste collecte (blauw) is deze zondag bestemd voor een binnenlands diaconaal doel, namelijk Timon. Vanuit de christelijke levensovertuiging vinden professionele krachten en vrijwilligers hun inspiratie en motivatie om kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin te helpen. Timon zet zich in om een veilig thuis te bieden. Dit is mogelijk bij pleegouders thuis en bij opvanglocaties in diverse grote steden. We vragen u en jou om een gift te doen om de zorgverlening mogelijk te maken. Een gift kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL25INGB0002526420 van Timon te Zeist o.v.v. Gift. Dank voor uw en jouw bijdrage, de wijkdiaaken.

BEROEPINGSCOMMISSIE

Na een intensief en zorgvuldig luister- en selectieproces is de beroepingscommissie van een lijst van 29 predikanten (o.a. door jullie aangedragen) gekomen tot een lijst van 5 predikanten die mogelijk geschikt zijn als nieuwe predikant voor onze wijkgemeente. De namen worden voorgelegd aan de wijkkerkenraad voor instemming om tot nadere kennismaking over te gaan. Zodra de wijkkerkenraad groen licht heeft gegeven zullen de eerste contacten worden gelegd.

Bid & dank mee voor:

- ▲ Dank voor een fijne en zorgvuldige samenwerking in de beroepingscommissie.
- ▲ Bid voor wijsheid voor de wijkkerkenraad om juiste besluiten te nemen.
- ▲ Bid voor openheid bij predikanten die benaderd worden.

GERANIUMACTIE!

Het doet me veel plezier om dit voorjaar weer een geraniumactie te kunnen organiseren voor St. Ontmoeting! We leveren prachtige geraniums uit het Westland. Zelfs voor dezelfde prijs als in 2019!

Die prijs is: 1 euro 50 per stuk en Let Op!!! 5 voor de prijs van 4 ofwel 5 stuks voor 6 euro!

Hangende en staande geraniums in de kleuren: wit, rosé, en rood.

U kunt bestellen t/m 5 mei. Dan kunt u de geraniums vrijdag 7 mei tussen 2 en 5 uur en zaterdag 8 mei tussen 10 en 2 uur bij mij thuis afhalen.

Alleen als u ze echt niet kunt halen kunnen ze bezorgd worden, dat kan is geen probleem!

Bestellen via telefoon nr. 010 474 64 83 of per email: rika_alderliesten *ad* hotmail.com.

Graag tot ziens, Rika Alderliesten

L

lieve gemeenteleden,

Mijn naam is Eveline van der Sar. Op dit moment ben ik tweedejaars farmaciestudent (ik heb dus nog heel wat jaartjes te gaan) en werk ik als medisch student in het ziekenhuis. Na een heel jaar online onderwijs en online kerkdiensten begin ik mijn laptop aardig zat te worden, maar hopelijk kunnen we elkaar over een tijd weer in levende lijve ontmoeten.

Ik kom eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren in de Grote Kerk. Tot mijn tweede woonde ik in Maassluis en gingen we daar naar de kerk, maar daar heb ik zelf geen herinneringen aan. Veel van de vrienden die ik nu heb, heb ik jaren geleden ontmoet op de zondagsschool, de catechisatie, het jeugdhonk en de jeugdclub, waar ik sinds een paar jaar in de band meespeel. Ik ben nog steeds dankbaar dat we zo'n actieve jeugdclub hebben in de gemeente. Helaas is het alweer een tijd geleden dat we op jeugdweekend zijn gegaan, maar ik weet zeker dat het dubbel zo leuk wordt wanneer we weer kunnen gaan. Daarbij kijk ik elke keer weer uit naar de bonte avond. Ik heb er toch voor gekozen om geen foto toe te voegen waarin ik sta te playbacken op de bonte avond, fanatiek meedoe met de spellen of met wallen onder mijn ogen 's nachts terugkom van de dropping.

Met zo'n actieve jeugdclub waarbij jongeren met allemaal verschillende leeftijden bij elkaar komen, is het mooi om te zien hoe iedereen zijn/haar geloof beleeft. De mooie gesprekken en leerzame avonden hebben mij meer laten nadenken over mijn geloof. Ik wil de liefde van God uitstralen naar de mensen om mij heen. Daarom ga ik belijdenis doen: om letterlijk mijn geloof te belijden, niet alleen naar de gemeente maar ook juist de mensen om mij heen.