

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
13/06 10.00	ds. H.N. Visser, Amsterdam	Youtube Kerkomroep.nl KWR
13/06 17.00	ds. S.J. van der Vlies, Rotterdam	Kerkomroep.nl KWR
20/06 10.00	Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen	Youtube Kerkomroep.nl KWR
20/06 17.00 BK	ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein	Kerkomroep.nl KWR

BEROEP PROP. A.J.R. (ALBERT JAN) TREUR

Wij roepen u en jou op om familie Treur (Albert Jan, Irene, Daan, Thijs en Lieke) tijdens de bedenperiode mee te nemen in het gebed thuis, op de bijbelkring of tijdens een catechisatie- of jeugdclubavond. Daarnaast is het heel waardevol als u en jij (en dat kan ook als groep) een bericht stuurt aan familie Treur. Ook op deze wijze kunt u ons verlangen kenbaar maken. Je kunt dit doen per e-mail of per post.

Op onze website kun je meer lezen over Albert Jan en zijn gezin. Daarnaast zijn daar een aantal preken te beluisteren.

Kennismakingsactiviteiten met familie Treur

Op zondag 20 juni 2021 maken wij als wijkgemeente kennis met Albert Jan, Irene, Daan, Thijs en Lieke Treur. Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd	Activiteit	Locatie
10.00	Eredienst met Albert Jan Treur	Grote Kerk YouTube
	<i>De dienst is LIVE online mee te maken maar er zijn ook 60 zitplaatsen in de kerk. (reserveren per maandag 14 juni a.s!)</i>	
13.30	'Aan tafel' met Albert Jan en Irene	Grote Kerk YouTube
	<i>Interactief interview wat je LIVE online kunt meemaken maar er zijn ook 60 zitplaatsen in de kerk. (reserveren per maandag 14 juni a.s!)</i>	
13.30	Kennismaking Jeugdactiviteiten met Daan, Thijs en Lieke	Besloten
	<i>Speciaal voor Daan, Thijs en Lieke zullen de tienerclub 'We Believe' en de Jeugdclub laten zien wat Vlaarding is.</i>	

Interactief interview 'Aan tafel'

Namens onze wijkgemeente gaan twee gemeenteleden in gesprek met Albert Jan en Irene. Voor de inhoud van het gesprek bent u en jij nodig! Op zondag 13 juni kun je namelijk vragen achterlaten aan het einde van de kerkdienst op papier of appen naar Sebastiaan. Deze vragen proberen we de basis te laten zijn van het gesprek. Tijdens het interview worden de vragen ook aan u en jou als gemeentelid gesteld. De zaal-hosts lopen rond met microfoons en je kunt via WhatsApp (instructie volgt komende week) LIVE reageren. Albert Jan en Irene moeten ons natuurlijk ook leren kennen!

GESLAAGD!

Wij mogen Joram van den Heuvel, David Konu en Seth Heijndijk van harte feliciteren met het behalen van hun diploma! Ondanks al het aangepaste onderwijs en deze rare tijd een prestatie om trots op te zijn! Ook Daan Treur (zoon van Albert Jan en Irene) is dit jaar geslaagd voor zijn diploma. Ook jij Daan, van harte gefeliciteerd!

BLOEMENGROET

- We hebben weer een bruidspaar in ons midden die we heel graag deze week de bloemen geven. Het zijn Cees en Hannie v.d. Veer-van der Kooij. Op maandag 14 juni hopen zij de dag te gedenken dat zij 55 jaar geleden in de echt verbonden werden. Ook is Cees die dag jarig. Als gemeente willen wij jullie van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Wij hopen dat de Heere er nog vele jaren in gezondheid aan toe wil voegen samen met de kinderen en kleinkinderen. Een hele fijne dag toegewenst, ook doen we er nog een warme handdruk bij.
- De tweede groet is voor Hans en Marieke Vogel en de kinderen. Ook zij zullen de kerkgang gemist hebben, maar gelukkig komt alles weer een klein beetje terug in het oude ritme. Wij hopen van harte dat de afgelopen periode bij jullie alles goed is gegaan, ook met de kinderen. Wij als gemeente vinden het fijn om jullie te verrassen met onze bloemen. Dit ook als teken van betrokkenheid. En wij kijken er naar uit om de bekende gezichten weer te mogen zien. Een hartelijke groet van jong en oud uit de gemeente.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Esther Heijndijk en Cees Vermaat.

DANK

Heel hartelijk dank voor alle vormen van meeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze dierbare (schoon)moeder, oma en overgroot oma, Johanna van den Berg-de Neef. De persoonlijke reacties via de post, mail of app waren hartverwarmend en hebben ons goed gedaan. Ook namens de familie, Albert en Esther Knoester.

MEELEVEN

In het begin van deze week is dhr. Sjaak de Kok weer opgenomen in het Erasmus. Hij heeft een bacterie bij zich, bij de longen, waar hij nu antibiotica voor krijgt. Hij ligt niet meer aan de zuurstof. Ze hopen het op deze manier onder de knie te krijgen. Ze willen niet te veel doen om te voorkomen dat de bacterie zich verder kan verspreiden. Maar dit weekend mocht hij nog niet naar huis. Wij wensen Sjaak en Annie veel sterkte en kracht toe op de weg die zij moeten gaan.

OVERLEDEN

Vrijdagavond laat bereikte mij het bericht dat de man van Bella Joossens, Kees, is overleden in de leeftijd van 88 jaar. Een verdrietig gebeuren. Het zou fijn zijn ter bemoediging voor Bella, dat ze mag ervaren dat er met haar meegeleefd wordt vanuit de gemeente. Omdat zij zelf ook nog niet in orde is, maakt het de situatie nog verdrietiger.

VERHUISD

Dhr. Jan van Dorp is een paar weken geleden verhuisd naar Drieënhuysen. Zijn vrouw wordt al vele maanden verzorgd in het nieuwe gedeelte. Heel fijn voor hun beiden dat ze elkaar veel meer kunnen zien en spreken. Wij wensen Jan veel woongenot in zijn nieuwe huis.

CORONA-MAATREGELEN

Vorige week zondag zijn wij onverwachts al begonnen met het samen zingen van het laatste lied in de kerkdienst. Excuses voor de onduidelijkheid. Gelukkig reageerden vele gemeenteleden positief en bleek maar weer hoe fijn het is om samen te zingen. Vanaf deze week zingen wij het laatste lied weer samen. Hoe hoopvol het ook is dat er weer steeds meer kan willen wij nog wel oproepen dat het corona-virus nog niet weg is. Het zou zonde zijn als wij in deze periode juist ervoor zorgen dat het virus onnodig verspreidt wordt. Ook wanneer je volledig gevaccineerd bent kun je het namelijk nog verspreiden. Daarom vragen wij u en jou om nog even vol te houden om alle resterende maatregelen op te volgen.

VAKANTIE KERKELIJK WERKER

Ds. J. Scholten is afwezig van 21 juni tot en met 10 juli. Wij wensen hem samen met zijn vrouw een fijne vakantie toe. U kunt altijd Peter van der End of Lia van Herpen bellen. Die kunnen u de weg wijzen voor het pastoraat. De nummers staan bovenaan de zondagsbrief.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 374

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

- **Gezang 237 vers 1, 2 en 3**
- **Psalm 25 vers 2**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 543**

Stap voor stap, dag na dag,
wil ik Jezus volgen.

Hand in hand, heel de weg
wil ik gaan met Hem.

Als ik struikel, staat Hij klaar,
Hij is bij mij in 't gevaar.

Dus:

stap voor stap, hand in hand
wil ik gaan met Hem.

- **Lezing: Handelingen 3: 1-20**
- **Gezang 291 vers 1**
- **Verkondiging: 'Geloof & genezing'**
- **Psalm 84 vers 3**
- **Op Toonhoogte 199 (bew.)**
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Hij is de rots waarop ik sta;
de vaste grond voor mijn bestaan,
de vaste grond voor mijn bestaan.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 103 vers 1
- Psalm 103 vers 3 (OB)
- Psalm 103 vers 6 en 7
- schriftlezing
- Gezang 279 vers 1, 2, 3 en 4
- verkondiging
- Gezang 279 vers 5, 6 en 7
- Psalm 103 vers 8 en 9