

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
06/06 10.00	ds. J. Scheele-Goedhart, Vijfhuizen	Youtube Kerkomroep.nl KWR
06/06 17.00	ds. T. Overbeeke, Reeuwijk	Kerkomroep.nl KWR
13/06 10.00	ds. H.N. Visser, Amsterdam	Youtube Kerkomroep.nl KWR
13/06 17.00	ds. S.J. van der Vlies, Rotterdam	Kerkomroep.nl KWR

BEROEP PROP. A.J.R. (ALBERT JAN) TREUR

De wijkkerkenraad is verheugd u en jou te kunnen mededelen dat als predikant voor onze wijkgemeente is beroepen prop. A.J.R. (Albert Jan) Treur uit Vinkeveen. Op de website kun je meer lezen over Albert Jan en zijn gezin. Daarnaast zijn er een aantal preken van hem te bekijken.

Wij wensen Albert Jan, Irene, Daan, Thijs en Lieke Gods zegen in deze drukke en spannende fase! Wij bidden dat jullie Gods leiding mogen ervaren naar de plek die Hij voor jullie op het oog heeft en dat jullie rust mogen vinden in de uiteindelijke beslissing!

De bedenktperiode loopt af op 26 juni 2021.

Dank en bid mee voor:

- Dank voor de mogelijkheid dat wij een beroep kunnen uitbrengen op Albert Jan Treur.
- Bid voor Albert Jan, Irene, Daan, Thijs en Lieke in deze spannende tijd met zoveel beroepen uit verschillende gemeenten.
- Bid voor goede ontmoetingen in de kennismakingsperiode.

Contact met familie Treur

Het is goed om in deze spannende periode mee te leven met de familie Treur.

Kennismakingsactiviteiten met familie Treur

Op zondagochtend 20 juni 2021 zal Albert Jan bij ons voorgaan in de dienst. Later die middag volgt een extra livestream vanuit de Grote Kerk waarin Albert Jan en Irene in een talkshow-setting vragen beantwoorden maar ook vragen stellen waar de gemeente op kan antwoorden. Meer informatie volgt snel. Er is ook de mogelijkheid hierbij fysiek aanwezig te zijn. Voor Daan, Thijs en Lieke zal tegelijkertijd een kennismaking plaatsvinden met jongeren en jeugdleiders.

In de daaropvolgende week zijn ontmoetingen gepland

met collega-predikanten en kerkelijk werkers, college van kerkrentmeesters en onze wijkkerkenraad.

BLOEMENGROET

- De eerste groet gaat niet naar een onbekende. Hij heeft veel betekend voor de gemeente en nog helpt hij door onze gemeenteleden in Uitzicht te voorzien van de Zondagsbrief. En nu hopen we van harte dat hij a.s. donderdag 10 juni zijn 80ste verjaardag mag gaan vieren. Ze zijn voor dhr. Henk Westerdijk. Wij als gemeente willen Henk van harte feliciteren met deze blijde dag. Maak er een gezellige dag van met allen die je dierbaar zijn. Wij hopen dat je nog vele jaren in ons midden mag zijn. Gods zegen in dit alles.
- De tweede groet die kennen we ook als persoon heel goed: onze Tim Paalberends. Voor de coronaperiode was Tim altijd bij onze organist te gast en hield alles heel goed in de gaten. We hopen dat we Tim ook weer heel gauw terug mogen zien. Vandaar onze verrassing voor jou, Tim: we hebben je gemist. Ook voor jou een mooi bloemetje als teken dat wij aan je denken. Een hartelijke groet van ons allen. Wij wensen je alle goeds toe, Tim.

De bloemen worden gehaald en gebracht door Nel Bazen en Marleen Simons.

DANK

Op 15 mei kreeg Annie de Kok voor haar 85ste verjaardag onze bloemen. Daar was zij heel erg blij mee. Heel graag wil ze de gemeente daar voor hartelijk bedanken. Met een vriendelijk groet van Annie.

CORONA-MAATREGELEN

Zoals deze week al verstuurd via de Postduif zijn wij blij het aantal bezoekers in de kerkdiensten weer te kunnen verhogen naar 60 personen. Meer informatie is te vinden op de website en in het gebruiksplan. Graag tot ziens!

MEELEVEN

- Deze week kreeg ik een mooi geschreven brief van Sjaak en Annie de Kok. Ze willen heel graag laten weten hoe het nu met Sjaak gaat. Ik heb hem wel een beetje in moeten korten. Dat is altijd jammer, maar u zult daar zeker begrip voor hebben. Twee dagen na de verjaardag van Annie, 17 mei, kwam er wel een flinke domper op nog de vreugde van haar verjaardag. Sjaak werd heel ziek naar het Erasmus gebracht. Gelukkig mocht hij 21 mei weer terug keren en was hij weer samen met Annie. Het was heel erg schrikken dat hij na een vervolg bezoek te horen kreeg dat Sjaak uitbehandeld is. Geen chemo meer, ze doen niets meer. Sjaak liet het er niet bij zitten: hij zei, ik geef het zomaar niet op. Ze kwamen samen tot de conclusie dat er iets niet klopte. Gelukkig kwam op 31 mei een verlossende boodschap

van de arts dat er inderdaad fouten waren gemaakt. Ze bood haar excuus aan en met grote dankbaarheid mag Sjaak op 7 juni weer aan een nieuwe kuur beginnen. Met dit vertrouwen leggen ze het in de handen van onze grote Heelmeester. Een hartelijke groet van Sjaak en Annie de Kok.

- Op donderdag 3 juni is dhr. Kees Joossens met longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Hij is heel erg ziek en kan niet meer lopen. Vrijdagmorgen 4 juni is de vrouw van Kees, Bella, plotseling opgenomen in het Erasmus ziekenhuis met hevige pijn. Bella is ook al vele maanden ziek. Wat moeten deze lieve mensen in een korte tijd heel veel mee maken. Vanaf deze plaats willen wij alle zieken veel sterkte toe wensen in de weg die zij moeten gaan. "De Heere is uw Beschermmer". Laten wij hen vooral niet vergeten in ons gebed.

DIACONALE COLLECTE VOOR OEGANDA

Op deze zondag wordt in de Vlaardingse kerken gecollecteerd voor het werelddiaconaat. Wij hebben deze keer gekozen voor een project van Kerk-in-Actie en wel 'Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda'. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. Onze dank voor uw en jouw gift in de blauwe collectezak in de kerk, of via een overschrijving naar NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Vrouwen Oeganda. Veel dank van uw en jouw wijkdiakenen.

DE DIJK

Al langer hebben we uitgezien naar het vervangen van kozijnen van De Dijk. Deze werkzaamheden aan de zijde van de Zomerstraat moeten vanaf een steiger worden uitgevoerd, daarom is er besloten de steiger tevens te gebruiken voor wat aanvullend onderhoud. Met name worden door houtrot aangetaste onderdelen van goten vervangen. Ook schilderwerk aan dakkapellen en goten zal de komende weken worden uitgevoerd. De steiger is geplaatst en de werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Samen met de opruim- en schoonmaak actie op De Dijk zien we uit naar een frisse start in het nieuwe seizoen. De kerkrentmeesters.

VIERING HEILIG AVONDMAAL – VERPLAATST

Vanwege een verschuiving in het rooster van de kerkdiensten hebben wij de viering Heilig Avondmaal verplaatst naar zondag 4 juli a.s.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 302**
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

(Refrein)

Loof de Heer, o mijn ziel.
o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stopt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

- **Psalm 118 vers 1**
- **Gezang 329**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 531**
(Refrein)
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
(Refrein)

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
(Refrein)

- **Lezing: Marcus 5: 21-43**
- **Psalm 34 vers 3 en 9**
- **Preek**
- **Gezang 52**
- **Gezang 426 vers 1, 2 en 5**

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Psalm 100 vers 1 en 2**
- **Psalm 105 vers 1**
- **Psalm 147 vers 1 en 7**
- **Schriftlezing: Johannes 15: 1-8, Romeinen 12: 1-8**
- **Gezang 78 vers 1 en 2**
- **Preek: 'Gemeente-zijn: door Christus, in Christus'**
- **Gezang 303 vers 1 en 2**
- **Psalm 121 vers 4**