

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
11/07 10.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek	Youtube Kerkomroep.nl KWR
11/07 17.00	ds. K. Hage, Breukelen	Kerkomroep.nl KWR
18/07 10.00	ds. L.J. Scholten, Gouda	Youtube Kerkomroep.nl KWR
18/07 17.00 BK	Prop. H. Meijer, Rotterdam	Kerkomroep.nl KWR

ZINGEN IN DE KERKDIENTEN

Vanaf morgen (zondag 11 juli 2021) zullen wij als wijk-gemeente weer alle liederen in de kerkdiensten samen zingen. De voorzangers zullen nog wel hun bijdrage leveren om ook thuis de zang goed te kunnen horen. Samen zingen is iets waar veel gemeenteleden lang naar uitgekeken hebben.

Tegelijkertijd lijkt zingen ook een gemakkelijk bron van besmetting te zijn. Ondanks dat momenteel de besmettingen oplopen zijn er geen aanwijzingen dat dit in kerkelijke gemeenten gebeurt of te maken heeft met zingen zolang de 1,5 meter afstand maar aangehouden wordt. Daarom durven wij samen met de andere wijkgemeenten van de PGV deze stap te zetten.

GEBRUIKSPLAN

Ook het gebruiksplan met de corona-maatregelen is weer aangepast. De twaalfde versie staat inmiddels op de website. Het blijft belangrijk dat je bij klachten (ook als je gevaccineerd bent) thuis blijft (en je laat testen).

BLOEMENGROET

- Vandaag gaan wij Gerard Burggraaf verrassen met onze bloemengroet. Gerard heeft als specialistisch verpleegkundig op de IC in de periode van de ernstige corona tijd het heel druk gehad en hij heeft ook hele lange dagen gemaakt in het ziekenhuis. Ook heeft hij veel schrijnende gevallen mee gemaakt. Dankbaar zijn wij dat hij dit kon en mocht doen voor zijn medemens. Ook voor hem zal dat zwaar geweest zijn. Natuurlijk mag Marja ook van de bloemen genieten. Hierbij ontvangen jullie beiden een hartelijke groet van ons allen. Wij wensen jullie Gods zegen toe bij alles wat op jullie weg komt.

- De tweede groet is voor mevr. W. Sneep - de Bruijne. Zij is 14 dagen geleden gevallen. Vandaar dat zij nu even niet voor zich zelf kan zorgen. Wij hopen dat u weer spoedig mag herstellen. Zo ontvangt u van ons allen een hartelijke groet en wij wensen u Gods zegen toe. De bloemen zijn gehaald en gebracht door Ellen van Kranenburg en Betty Kroon.

OVERLEDEN

Op 3 juli is overleden dhr. Cornelis Nuijt (Kees) in de leeftijd van 85 jaar. Vrijdag 9 juli heeft de dankdienst voor zijn leven plaats gehad in de aula van de begraafplaats Holy.

MEELEVEN

Mevr. W. Sneep is 14 dagen geleden gevallen en verblijft nu in de Marnix. Waarschijnlijk dat ze 20 juli weer naar haar huis terug mag keren. Helaas kan ik ook haar kamer nummer niet geven want dat geven ze alleen aan de balie. Dus wilt u haar een bezoekje brengen, dan vraagt u het gewoon. Als u een kaart wil sturen, dan kan dat naar het adres wat ik bij de bloemengroet vermeld heb.

KINDERDIENST

Vanaf zondag 18 juli is er geen Kinderdienst meer vanwege de zomervakantie. Vanaf dan kun je voor kinderen reserveren in de 'gewone' kerkdiensten.

VANUIT WIJKKERKENRAAD

Afgelopen woensdag hebben wij als wijkkerkenraad het 'seizoen' afgesloten. Natuurlijk stond het seizoen in het teken van corona, de corona-maatregelen en vooral veel organisatie-werk. Toch kunnen wij ook weer terugkijken op mooie momenten zoals de startactiviteiten in september, een huwelijksbevestiging, professionele Kerstavond uitzending, hybride vieringen van het Heilig Avondmaal, (her)bevestiging van ambtsdragers, belijdenisdienst, herstart van kinder- en jeugdwerk, ontmoetingsavonden tussen jongeren en jonge gezinnen met de wijkkerkenraad. Laten wij hopen en bidden dat na de zomer er nog meer mogelijk is. Het moderamen blijft ook in de zomer in overleg indien nodig. De wijkkerkenraad zal in september weer bij elkaar komen. Wij wensen jou een fijne, zorgeloze vakantie!

AFWEZIGHEID SCRIBA

Van 12 juli t/m 26 juli is de scriba afwezig. De mailbox wordt voor dringende zaken wel uitgelezen door Roel van Keulen. Voor vragen of problemen met het reserveren voor kerkdiensten kun je tijdens deze periode contact opnemen met diaken Korné Vermeulen via 06-102 172 09.

SLEUTELPLAN DE DIJK

Zoals eerder gemeld zullen de sloten op de deuren van de Dijk vervangen worden. Als je van mening bent dat je komend seizoen een sleutel van De Dijk nodig hebt, stuur dan - als dat nog niet hebt gedaan - vóór 15 juli a.s. een berichtje naar Wouter Vroom (wouter.vroom@kpnmail.nl) en vermeld daarin het volgende:

- Naam, adres, telefoonnummer
- Voor welke deur (welke activiteit) je een sleutel wilt: Open huis, Crèche, Jeugdthonk of Nummer 5 (Grote Zaal)

MEDEDELING VAN HET PASTORAAT

De vakantie tijd komt er nu aan. Als u niet teleurgesteld wilt worden en u zou in deze periode ons nodig hebben op welk gebied dan ook, wilt u dat dan aan ons door geven, of als u iets hebt gehoord dat er iemand ziek is of opgenomen is dan maken wij dat er iemand is. De namen zijn u wel bekend maar we geven het nog een keer door. Ouderling Peter van der End tel.: 435 24 42 en Lia van Herpen 474 05 47. Wij staan ook in verbinding met ds. B. Scholten en de ouderlingen. Schroomt u niet om hier gebruik van te maken. Een hartelijke groet vanuit het pastoraat.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 200

*Kom, o bron van zegeningen,
geef een nieuw lied in mijn hart,
vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.
Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond uw troon,
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood.*

*Ik mag zijn in uw nabijheid
door uw offer aan het kruis
en uw liefde geeft mij vrijheid
om te wonen in uw huis.
Jezus zocht mij toen ik dwaalde,
op mijn eigen wegen liep
en Hij kocht mij door genade
met zijn bloed, dat redding biedt!*

*(Refrein)
Kom, o bron, kom, o God.
Kom geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt:
kom, o bron van zegening.
(2x)*

*Nooit kan ik mijn schuld vergoeden,
't is genade onverdiend.
Laat uw goedheid mij behoeden,
wees mijn altijd trouwe vriend.
Zonder U ben ik verloren,
zie ik zelf geen toekomst meer.
Laat mijn hart U toebehoren
tot ik U ontmoet, mijn Heer!
(Refrein)*

Kom, o bron van zegeningen ... (couplet 1)

- Psalm 42 vers 1 en 7
- Gezang 181 vers 4, 5 en 6
- Bijbelgedeelte: Hebrëen 12: 1-13
- Psalm 103 vers 5
- Kinderlied: Op Toonhoogte 545
*Tot zeven maal zeventig maal
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal;
de Heer heeft met mij ook geduld.*

• Prediking

• Op Toonhoogte 276

*Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.*

*Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.*

*Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.*

*Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.*

• Psalm 27 vers 7

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 100 vers 1, 3 en 4
- Gezang 120 vers 1 en 2
- Gezang 120 vers 3
- Schriftlezing: Richteren 16: 1-3 en Matteüs 16: 13-20
- Psalm 60 vers 4
- Verkondiging
- Psalm 87 vers 1, 2, 3 en 4
- Gezang 281 vers 1, 3 en 4