

Groot Kerknieuws

september 2021, nummer 12



protestantse wijkgemeente

grote kerk

Inhoudsopgave

Redactioneeltje	1
Meditatie	2
Van de kerkenraad	3
Ken je jouw kerkenraad? - puzzel	4
Jeugd	
Crèche	5
Kinderdienst	5
Vrijdagavond Tienerclub	5
Kliederkerk!? – een verdieping	6
Pastoraat	9
Kerkrentmeesters	9
Wijkdiaconie	11
Taakgroep Missionair Werk	13
Taakgroep Communicatie & Media	14
Gemeenteberichten	
Het Open Huis	15
Hoe blijft de Dijk zo schoon?	16
Bloemengroet	16
Alpha	16
TFC Esther en Albert Knoester	17
Stichting De Haven	18
Hulpverlening aan prostituees in Roemenië	18
TFC Wouter & Marlies Nagel	19
Overige berichten	
Verrast door Hoop - Boekrecensie	21
St. Vrienden van De Windwijzer	22
Commissie Maatschappelijk Werk	23
Van U is de toekomst - Jaartheme PKN	25
Overzichten	
Erediensten tweede helft 2021	26
Kerkenraad en ondersteuning Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk	27

Colofon

*Protestantse Wijkgemeente
Grote Kerk*

Scriba

Sebastiaan Vogel
Tollensstraat 68
3131 GZ Vlaardingen
Tel.: 06 480 182 88
scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Wijkdiaconie Grote Kerk

NL89 INGB 0005 328956

Wijkkas Grote Kerk

NL75 INGB 0000 322844

Gebouwen

Grote Kerk, tel. 010 434 20 94
De Dijk, tel. 010 460 33 82
beheerder De Dijk: Jan Vogel
06 44446843, j.a.vogel@upcmail.nl

Kosters:

Coördinator: Koen Korving
010 78 599 63
k.korving@tiscali.nl

Organist Grote Kerk

Aad Zoutendijk,
tel. 010 435 61 77

Crèche

Krista van Kampenhout,
06 41 28 05 71
Gerdien van Kranenburg
06 51 08 54 29

Autodienst

Vacant, info bij diaconie.

Oud-papieractie

Peter v.d. End, tel. 010 460 16 93

Zondagsbrief

redactie:
Wouter Vroom
pwggrotekerk@gmail.com

Onderweg

redactie:
Gijs van Herpen
pwggrotekerk@gmail.com
Abonnementen :
Groot Hellevoet, tel. 0181 31 69
boekhouding@groothellevoet.nl

Groot Kerknieuws

redactie: TG Communicatie
p/a Cock Wielaard, 010 434 80 43
c.wielaard@planet.nl



Vanzelfsprekend!

1. De beklemming van de pandemie was en bleef geregeld aanwezig: je reisafstand werd beperkt tot Nederlandse afstanden, reizen met het OV duurde mondkapje-minded voort, het (niet) handen schud-den en de 1,5 meter afstand continueerden zich.
2. Voor de doorzetters, die toch een buiten-Nederlandse bestemming wisten aan te doen, was die benauwdheid zichtbaar in de verplicht te dragen 'mouth-cap' / 'cappuccio della bocca' / 'bouchon de bouche' / 'die Mundkappe', of in de veelvuldig te tonen vaccinatiebarcode. Hoe spannend was het of je wel gastvrij bin-nengehaald zou worden op de camping, in je B&B, of bij de grens?
3. Voor liefhebbers van muziek-evenementen en festi-vals was er even nog die forse beperking.
4. En ook . . . , de zomerse dagen waren wat vochtiger, de temperatuur wat milder, de musea's nog beperkt toegankelijk en samen uit eten vroeg wat meer voorbereiding.

Maar – laten we wel zijn – het gevoel van 'het mag weer, de ruimte komt eraan en is groter dan. . . , we kunnen er weer op uit' was er.

Het beeld van huppelende en dansende koeien, die voor het eerst weer in de wei worden losgelaten, staat me daarbij voor ogen. Na anderhalf jaar op stal te hebben gestaan, opende het kabinet dan toch voor ons de staldeur, het OMT-hek ging van de dam. Hoe uitgelaten toonde zich onze samenleving!

En ook al waren de scholen (weer, en wel voor zes (6) we-ken) toegesloten, de omgang met je thuis- (of in de tent)-verblijvende kinderen beleefde toch een stuk plezieriger. Geen thuiswerk, toch weer even naar de werkplek, het jaar ook fysiek beëindigen, de afsluitende werkborrel, een bredere ontmoeting met vrienden en vriendinnen, een net iets steviger verjaardagsfeest, . . . Een nieuwe tijd brak aan!

Voorzichtig (want dat is kerken eigen!) groeide de ge-meente weer van 30, via 60, naar 100-voud. Het lied werd weer tezamen aangeheven, weliswaar niet uit volle borst, maar dan toch zeker met een vol-dankbaar hart.

We hadden er zooooo naar uitgekeken, zo op gehoopt. Wat een weldaad en verrassing om juist in die (voorheen zo) normale elementen van ons bestaan, plezier te erva-ren en genot te beleven.

In de afgelopen weken heb ik mijn (minder-wordende) lockdown momenten gebruikt om het boek 'Verrast door hoop' (van Tom Wright) te lezen. Dat werd lezende weg 'bestuderen'! (In deze wijkbrief ben ik zo vrij ge-weest over dit bijzondere en lezenswaardige boek een recensie op te nemen).

Bij hem ligt in dit boek de nadruk op: Met de opstanding van Jezus is het Koninkrijk van God begonnen en zicht-

baar geworden. In de (kleine) dingen van elke dag zien we het Koninkrijk van God doorbreken. Dat is mooi!

Ja, ook met het tot een einde komen van de epidemie, laten we het onzichtbare, maar toch zo venijnige kwaad steeds meer achter ons en beleven we de gezegende normaliteit van ons leven des te intenser. Het evan-gelie komt ons – ook daarin - ervaringsvol en tastbaar tegemoet.

Het is goed om met die hoop gewapend, de nieuwe tijd, het nieuwe seizoen met elkaar in te gaan. En elkaar daar-bij steeds weer te wijzen, attent te maken op de realisatie van Gods Koninkrijk in deze tijd.

[Btw - Voor dat Koninkrijk is vaccinatie geen voorwaar-de. Je bouwt namelijk in die samenleving geen weer-stand op door 'licht besmet met het kwade' je lichaam te wapenen tegen het Kwaad. Nee, in dat Imperium Dei draait het om in geënt (NB. nee, niet ingeënt !) worden. [Joh. 15:1 – Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman]]

In dit wijkblad vindt u een overzicht van allerlei ver-schillende activiteiten, die binnen het gebied van de wijkgemeente plaatsvinden. Vormen, waarmee we de gemeenschap met elkaar invullen en – zoveel als mo-gelijk – daadwerkelijk realiseren. Hopelijk dat het lezen daarvan en de opgedane ervaringen van de afgelopen weken ons opnieuw laten realiseren, dat Gods Koninkrijk wezenlijkheid is.

Als er activiteiten in staan die uw interesse oproepen, misschien wel met het idee 'Dat vind ik belangrijk, ik zou eigenlijk ook wel daaraan mee willen doen', houd u dan deze keer niet in bedwang, maar pak spontaan de mo-biel, de laptop, de telefoon of de wandelschoenen en zoek contact – nog wel op 1,5 meter afstand - met de genoemde personen. Doe iets en meld je aan! En ben je zelf niet zo mobiel, niet zo handig of sterk in contact leg-gen en gesprekken voeren, kortom in het aansluiten en/of meewerken - - -. Laat dan de inhoud van dit wijkblad een belangrijke onderwerpenlijst voor uw gebedstijden zijn. Want in een gemeente van Christus gaat het net zo sterk om bidden als om werken!

Dus betekent dit wijkblad ook dat het seizoen weer is begonnen. Alle activiteiten gaan in het nieuwe seizoen – weliswaar corona-gevoelig - met nieuwe energie en in-zet van kracht. Voor ons als redactie is het meeste werk weer voorbij. Wij wensen u/jou veel leesplezier.

De redactie.

Meditatie

MEDITATIE

Verlangen naar God

Een mini bijbelstudie over Psalm 42:2 en 3 speciaal voor jongeren (en voor ieder die zich nog jong voelt...)

Het is een heel verschil je zakdoek kwijt te zijn of 1000 euro. Je kunt ook God kwijt zijn en niet weten waar je Hem zoeken moet. Dat is geen alledaagse kwestie, maar wel een verlangen waar je mee kan zitten. Ook al heb je dat misschien nog nooit hardop gezegd. Eigenlijk schrik je er een beetje van nu het zo zwart op wit staat. Maar het klopt wèl. En je zou graag willen dat het anders was. Aan je moeder twijfel je niet. En aan je broer ook niet. Die zie je dagelijks. Maar God? Waar kom je Hem nu tegen? Vroeger wist je dat wel. Toen je tien was. Het was alsof Jezus naast je stond. Zo dichtbij. Maar nu? Langzaam maar zeker is de afstand groter geworden door alle dingen die gebeuren. Anderhalf jaar corona, mondkapjes op school. Online lessen. En niet te vergeten het laatste klimaatrapport, de ellende in Afghanistan en de nieuwe ramp in Haïti.

Eerst merkte je het niet zo. Tot ze op school ineens vroegen of jij nog in God geloofde. En in Jezus. Je zei toen 'ja'. Maar je dacht bij jezelf: Here God, waar bent U? Bent U er wel?

Dat werd nog erger toen een van je beste vrienden om het leven kwam. Een ongeluk. Schuld van een ander. Waar was God toen? Je hebt gebeden, geroepen, maar de hemel bleef stil.

Of is het heimwee?

Misschien is verlangen niet eens het goede woord. Duzenden jongeren verlangen op de één of andere manier naar God-of-zoiets. Ze hebben honger naar echtheid met een vaag besef dat er wel 'iets' zal zijn. Maar bij jou lijkt het op Psalm 42. De levende God is voor de dichter van die psalm geen onbekende. Hij heeft God liefgekreten. Toch is hij Hem nu kwijt. Dat kan dus. God liefhebben en het contact met Hem verloren zijn. Daarom is jouw verlangen een heel speciaal verlangen. Het is heimwee. Heimwee naar de levende God. Naar de Here Jezus. Dat je het weer weet met je hart: Hij leeft! De Here regeert. Hij laat mij niet vallen. Ik ben van Hem en Hij is van mij. Dat je innerlijk weer overtuigd bent van Zijn aanwezigheid en van Jezus' liefde voor jou.

Heimwee is iets anders dan verlangen. Het is dieper. Verlangen veronderstelt minder. Je kunt verlangen naar God zonder God echt te kennen. Een vage hunkering naar het

Hogere, waar ik daarnet over schreef. Maar wie heimwee heeft, weet van iets anders. Zoals dat meisje van twintig. Toen haar vriend overleden was. In een droom voelde zij ineens weer zijn armen om haar heen. Hoe koud is dan de werkelijkheid als je wakker wordt. Je hart zou breken. Maar dat kan niet. Want het is al gebroken. Van heimwee. Zo ongeveer kan ook het verlangen zijn naar God. Heimwee naar Hem. Juist omdat je God kwijt bent, maar toch niet kwijt wilt zijn. Sommige vrienden van je roepen: 'God is dood. Hij is weg. Voorgoed'. Toch gaan ze, nu het weer kan, elke zaterdagavond vrolijk uit. Maar jij ligt er soms van wakker. Dat is het verschil.

Er is hoop!

Toch heb ik er alle moed op voor jou. Misschien heb je de afgelopen tijd corona gehad. Hoge koorts. Misselijk. Alles doet zeer. Dan heb je nergens trek in. Het komt je keel uit. Dat duurt zo een paar dagen. Of misschien wel een week. Dan hoor je je moeder zeggen in een telefoongesprek: 'Nou het gaat goed met Jan hoor! Hij heeft weer flinke trek. Gewoon honger!' Begrijp je? Honger als bewijs van genezing. Heimwee als gevolg van echte liefde. Hunkering naar God als kenmerk van een discipel. Dat heb je misschien nog nooit zo gezien. Maar de Here Jezus zegt het ook. In Mattheüs 5: Zalig zijn die hongerenden naar de gerechtigheid. Die dorsten naar God. Zij zullen verzadigd worden. En jij ook. Want God is goed.

Daarmee zijn jouw vragen niet opgelost. De mijne ook niet. Binnen een paar seconden zou het ons gaan duizelen als God een poging doet te antwoorden. Je hersens zouden exploderen. Ons verstand is een druppel vergeleken bij oceaan van Gods wijsheid. Het zou jouw heimwee naar contact met Hem ook niet minder maken. Daarom belooft Jezus geen antwoorden, maar verzadiging van vreugde over wie Hij is en wat Hij voor jou doet. Nu geeft Hij soms al een voorproefje. Straks overvloed als Hij komt. En tot die tijd mag jij je laten troosten door het bekende lied van Sela:

Als ik de weg niet weet, de hoop op geef,
toon mij dan dat Christus heel mijn weggelopen heeft.

Ds. Wim Markus
consulent wijkgemeente Grote Kerk.

Van de kerkenraad

Toen begin 2020 de wereld veranderde door de coronapandemie had niemand gedacht dat dit zoveel ingrijpende gevolgen zou hebben. Naast alle mensen die ziek zijn geworden en zijn overleden wereldwijd is de invloed op het dagelijks leven aan het begin van het kerkelijk seizoen 2021-2022 nog steeds zichtbaar. Wel hebben wij hoop dat er steeds meer terug gegaan kan worden naar normaal. Maar wat is eigenlijk het normaal? Steeds vaker hoor je mensen zeggen dat er een -nieuw normaal- zal komen.

Als wijkkerkenraad hopen wij dat komende seizoen dat de kerkdiensten gemakkelijker bezocht kunnen worden en dat er meer gemeenteactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Het gemis om even bij te praten met een kopje koffie of thee en samen eten is wat er het meest gemist wordt.

Als wijkkerkenraad is het ons doel om vanaf september weer maandelijks fysiek samen te komen. Dit seizoen zal dat vaak de tweede woensdag van de maand zijn. Z'n vergadering wordt de week ervoor door het moderamen voorbereid. Sommige punten handelt het moderamen zelfstandig af andere punten moeten eerst door de gehele kerkenraad worden besproken.

Afgelopen seizoen kwamen er 542 poststukken binnen die door de kerkenraad zijn gelezen en/of behandeld. Elke vergadering wordt er een nauwkeurige notulen geschreven welke actiepunten oplevert. Deze komen op de actielijst.

Ondanks de pandemie hebben wij als wijkkerkenraad goed ons werk kunnen doen. In het beroepingswerk zijn veel stappen gezet. Helaas heeft dit nog niet mogen leiden tot het bevestigen van een nieuwe predikant. Wij hebben samen met het stream-team het voor elkaar gekregen dat kerkdiensten goed online te volgen zijn. Er is een hybride vorm van het Heilig Avondmaal ontwikkeld zodat zowel gemeenteleden in de kerk als thuis kunnen meevieren. Er zijn ambtsdragers (herbevestigd), geloofsbelijdenissen afgelegd en huwelijken ingezegend. En er zijn gesprekken geweest met groepen jongeren en jonge gezinnen. Deze gaven veel informatie waar wij als wijkkerkenraad vanaf september mee aan de slag gaan. De komende maanden gaan wij ook hard aan de slag met een nieuw beleidsplan voor de Protestantse Wijkgemeente Vlaardingen als ook voor onze wijkgemeente Grote Kerk.

Als u of jij als gemeentelid wat wilt inbrengen voor een moderamen of kerkenraad kan dat het beste voor de 1ste van de maand. Op die manier kan het tijdig worden verwerkt. U of jij kunt dit per e-mail of brief versturen naar de scriba.

Namens de wijkkerkenraad,
Sebastiaan Vogel
Ouderling-Scriba

Jezus onze hoop ten leven

Jezus onze hoop ten leven.

is de Herder die ons leidt.

Onze schuld die is vergeven,

de hoop voor d'eeuwigheid.

Altijd is Hij onze Hoeder,

beschermt ons en bevrijdt.

Met liefde wordt ons hopen

geloof gegeven voor altijd.

KEN JE JOUW KERKENRAAD?

Een eenvoudige vraag: weet jij wie (op achternaam) zitting hebben in de kerkenraad? Ken je ze nog na een periode van 2 jaar Corona? Probeer ze dan alle 14 eens terug te vinden in dit diagram?

N	E	T	L	O	H	C	S	I	N	Y	W	P	G	B	K	W	Y
O	M	R	G	Y	W	G	V	N	Y	C	P	Z	L	H	H	K	Z
O	B	P	Z	V	K	E	K	L	E	X	Q	O	T	P	A	W	D
K	V	F	J	V	A	N	S	T	C	W	H	I	M	S	Y	I	D
I	O	Y	I	Q	C	N	D	T	H	R	U	K	X	E	S	D	S
V	B	R	F	D	H	K	K	I	E	F	M	E	Q	U	H	A	O
E	T	P	V	Y	U	G	F	E	G	R	V	B	E	R	X	T	K
R	C	V	W	I	I	X	B	X	U	A	D	Q	G	L	V	M	F
M	W	M	U	N	N	L	D	I	N	L	A	I	I	U	N	H	Z
E	I	V	X	K	T	G	G	D	C	M	E	S	J	M	H	A	K
U	E	O	M	J	R	R	E	D	A	B	B	N	J	K	H	N	V
L	W	G	B	Q	S	R	W	K	Y	K	P	L	D	L	Y	Q	E
E	C	E	C	R	S	D	R	E	I	N	E	D	I	U	R	K	H
N	C	L	X	A	V	A	N	E	V	E	R	D	I	N	G	E	N
V	W	T	R	O	X	D	N	E	R	E	D	N	A	V	U	G	E
G	L	Q	L	I	N	X	U	A	J	I	E	E	P	S	R	C	V
P	T	L	O	H	Y	E	Y	D	Y	C	R	H	C	A	B	S	E
M	N	B	C	S	U	O	Z	D	E	H	E	E	R	B	S	I	P

Jeugd

CRÈCHE

Voor de jongste kinderen is er tijdens de ochtenddienst oppas. Hiervoor hebben we een vrolijke ruimte aan de zomerstraat. Elke zondag staan er enthousiaste ouders en tieners klaar om op uw kleintje te passen, zodat u zonder zorgen de kerkdienst bij kunt wonen. Kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom om samen te spelen en worden met liefde verzorgd.

Momenteel vragen we u vanwege de geldende coronamaatregelen uw kind aan te melden via de website : www.grotekerkvlaarding.nl/reserveren-kerkdienst

Krista van Kampenhout en Gerdien van Kranenburg,
oppas.grote-kerkvlaarding@gmail.com.

KINDERDIENST

Kinderen zijn de (toekomst van onze) gemeente. Tijdens de kinderdienst willen we 'onze' kinderen graag vertellen over God en zijn liefde voor hen. We vertellen de verhalen uit de Bijbel, zingen en verwerken het Bijbelverhaal met een knutselwerkje, puzzel, spel, gesprek enz. Hoe mooi is het als we kinderen zien groeien in hun persoonlijk geloofsleven.

De kinderen starten met de rest van de gemeente in de Grote Kerk.

Na het kindermoment in de dienst gaan de kinderen met de leiding naar "De Dijk" en verdelen we ons in 3 groepen.

- groep 1: van 4 t/m 6 jaar (kleuterklassen basisschool)
- groep 2: 7 t/m 9 jaar (klassen 3, 4 en 5 basisschool)
- groep 3: 10 t/m 12 jaar (klassen 6, 7 en 8 basisschool)

Regelmatig gaan we aan het einde van de dienst weer terug naar de kerk zodat we samen als gemeente de dienst kunnen afsluiten en Gods zegen kunnen ontvangen.

Wij maken sinds seizoen 2019-2020 gebruik van Bijbel Basics, het kindernevendienst-programma van het Nederlands Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan.

Andere hoogtepunten van de kinderdienst zijn de kerstviering, activiteiten rond Pasen en het afsluitingsfeest aan het einde van het schooljaar. Elke zondag is er kinderdienst, behalve in de schoolvakanties.

Ons enthousiaste leidingteam bestaat uit: Cora, Esther, Mariska, Saskia, Eline, Marvin, Wendy, Esther, Maaïke, Margreet en Rosalie.

VRIJDAGAVOND TIENERCLUB

De tienerclub is een club voor tieners van 10 tot 13 jaar. Ben je 9 en word je bijna 10 dan mag je ook komen!! Elke week komen er rond de 12 enthousiaste tieners om aan het programma deel te nemen.

De club is uitstekend geschikt als een goede voorbereiding en overgang naar de catechisatie en de jeugdclub. De avond begint met een inloop. Daarna gaan we met ons allen in de kring en krijgt iedereen de gelegenheid om te vertellen wat hij de afgelopen week beleefd heeft. We koppelen gelijk daaraan de gebedspunten.

Na gebed nemen we een half uur de tijd om gezamenlijk een thema uit de bijbel te behandelen. Hierin worden verschillende onderwerpen behandeld zoals vriendschap, geloof, school, enz. Doormiddel van opdrachten, spelletjes en bijbellezen zijn de tieners op een actieve manier bezig met het onderwerp wat zeer toepasbaar is in het dagelijks leven van de tieners.

Na het themagedeelte wordt er wat gedronken, en gesnoept. Daarna begint de vrije invulling.

Dit kan bestaan uit een spel (tafeltennis, bingo, krantenquiz,) maar ook knutselen of een film kijken. En natuurlijk vieren we ook met elkaar de feestdagen zoals sinterklaas en kerst.

Als het lekker weer is gaan we naar buiten om daar een leuk spel te doen. De tieners zijn ook altijd in voor een potje voetbal. De vrije invulling brengt altijd weer gezelligheid met zich mee.

Gedurende het seizoen zien we als leiding dat de kinderen het fijn vinden om elkaar te ontmoeten, en op deze manier ontstaan er waardevolle vriendschappen.

We hopen na corona weer echt te kunnen starten. We zien uit naar elkaar!

De club is 1 keer in de 2 weken op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 in het Wijkgebouw "de Dijk". Maassluisdijk 7a (jeugdthonk)

Voor meer informatie:

Christian en Ellyne Trouwborst

Christiantrouwborst@live.nl

KLIEDERKERK!? – EEN VERDIEPING

Door: Nelleke Plomp

zie: <https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/kliederkerk-als-verrassende-vorm-van-kerk/>

'Kerk' uit zich in talloze vormen. Van een klassieke kerkdienst tot een diaconaal inloophuis, van catechese tot pioniersplek. Van vormen die al eeuwenlang meegaan tot vormen die nieuw zijn. Kliederkerk is een van die nieuwe vormen van kerk.

'Een verrassende vorm van kerk-zijn met mensen die weinig of niets met kerk hebben én met meer betrokken kerkleden', zo wordt kliederkerk omschreven.

In dit artikel staan we stil bij wat kerk is, hoe kliederkerk kerk is, en laten we zien waarom kliederkerk een waardevolle aanvulling is in het mozaïek van kerkplekken.

Wat is kerk?

'De kerk (...) leeft van verbondenheid met Jezus Christus. We volgen Hem. Daarom zeggen we niet: Jezus is daar waar de kerk is, maar: waar Jezus is, daar is de kerk. We strekken ons uit om dáár te zijn waar Jezus is. De kerk leeft van genade', schrijft scriba René de Reuver in de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk kiest hier voor een brede visie: de kerk is niet te vangen in een instituut, beweging, laat staan in een gebouw. Als de kerk is waar Christus is, dan is elke plek waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn een vorm van kerk. Vanuit dat uitgangspunt wil de Protestantse Kerk in Nederland gestalte zijn van 'de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God', zo staat in de kerkorde artikel I-1 te lezen. Die ene kerk is dus zowel één, als zichtbaar in allerlei gestalten.



Praktisch theoloog Henk de Roest stelt dat we de kerk moeten denken als een 'configuratie van kerken en kerkjes, een netwerk van talloze soorten kerkplekken van verschillende signatuur.' "De kerk vormt zich telkens opnieuw in kerkplekken met een voorlopig karakter, waarbij gemeenten en parochies slechts één soort kerkplek zijn te midden van andere kerkplekken." Deze brede kijk op kerk-zijn helpt ons ook om weg te blijven uit het 'management paradigma' van de kerk, zoals de Britse ecclesioloog en praktisch theoloog Clare Watkins benoemt. Alsof we in institutionele en organisatorische taal precies kunnen duiden wat wel en wat niet kerk is.

Kerk is te onderscheiden op alle plekken waar mensen 'een leven in Christus doen'; essentieel ongebonden en grenzeloos, en tegelijkertijd bloeiend vanuit de ecclesiologische waargenomen grenzen van de georganiseerde kerkelijke structuur. Hoe dit in de praktijk werkt, kwam terug in het gesprek met predikanten. Zoals de dominee die verrast was hoe gemakkelijk mensen 'van buiten' anderen meenemen naar kerkelijke activiteiten, en leerde om in samenwerking met hen met open ogen te kijken. "Zo van: wat gaat God ons geven in die mensen. In de kerk is het toch vaak 'het gaat zoals het gaat'. Dan kunnen mensen van buiten juist heel andere impulsen geven. Zij zijn echt godsgeschenken."

Kliederkerk is kerk

Iets van deze begrensde onbegrensdeheid komt terug in de nota 'Mozaïek van kerkplekken, over verbinding tussen bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn'.

Hierin wordt de diversiteit in verschijningsvormen van kerk-zijn gevat in het beeld van een mozaïek: allerlei kleurrijke steentjes die samen, in verbinding met elkaar, een geheel vormen. Kliederkerk is kerk, een missionaire contextuele vorm van vieren. Een kleurrijk, glinsterend en wellicht ietwat kleverig steentje in het mozaïek.

"Door te benadrukken dat kliederkerken volledig kerk zijn, versterk je (...) hun potentie om uit te groeien tot meer dan een sporadisch event. Dan kun je pas echt incarnationeel kerk zijn: daarheen gaan waar de mensen zijn. We moeten niet de indruk wekken dat je pas écht bij een kerk hoort als je op zondagmorgen de traditionele liturgie komt meevieren of als je kerkbalans betaalt. Het hogere doel van missionair zijn is niet kerkbanken of collectezakken vullen - het hogere doel is mensen in verbinding brengen met God en met elkaar.(...) Durf dan ook dáár kerk te zijn. En leid mensen niet alsnog om naar een andere plek."

[Predikant tijdens rondetafelgesprek over 'Hoe is kliederkerk kerk?']

Kliederkerk is speciaal. Ze heeft kenmerken van een kerkdienst - door de viering met gebed, liederen en een zegen - en is door het DNA van gastvrijheid, het ontdekken en samen eten missionair. Ze is aantrekkelijk voor mensen die weinig of geen bekendheid met kerk hebben, maar ook voor kerkelijk betrokken families die in hun drukke, gefragmenteerde bestaan op zondag graag een gezamenlijke ervaring willen. Zo functioneert kliederkerk als verbindende factor tussen bestaande en nieuwe kerkplekken. Kliederkerk kan plaatsvinden op zondagochtend in kerkgebouwen, maar ook op woensdagmiddag in buurthuizen. Zowel doorgewinterde kerkgangers als nieuwkomers komen samen rond de Bijbel en worden uitgenodigd om iets bij te dragen. Door samen te ontdekken, vieren en eten ontstaat iets van gemeenschap. Het serieus nemen in daden en woorden van kliederkerk als kerk helpt hierbij, merkt een predikant verbonden aan een pioniersplek: "Zodra dat (de activiteit in de pioniersplek, NP) meer benoemd werd als een gemeenschap en ook echt dat karakter droeg, werd dat ook zo ervaren, en groeide."

Een kliederkerk is in de regel ingebed in een bestaande gemeentelijke en/of classicaal structuur. Dit kan zowel in een plaatselijke gemeente zijn als in een pioniersplek als onderdeel van een oecumenische samenwerking. Een kliederkerk functioneert in de praktijk dus vrijwel altijd in verbondenheid met andere kerkplekken. Deze manier van kijken, naar een kliederkerk binnen een groter geheel, past goed in het presbyteriaal-synodale systeem van de Protestantse Kerk, zoals bijvoorbeeld beschreven wordt in de nota 'Mozaïek van Kerkplekken'.



Wat zowel in de reflectie als in de rondetafelgesprekken opvalt, is de nadruk op het benoemen van het volop kerk-zijn van kliederkerk.

"Kliederkerk als kerkvorm laat zien dat elke vorm van kerk-zijn in de voorlopigheid gebeurt en een fragment is. Want als in een gemeente wel avondmaal gevierd wordt maar niet wordt gedoopt omdat er geen kinderen meer zijn, is die gemeente dan nog wel volledig kerk? Is een gemeente die de ambten niet volledig meer kan invullen nog wel volledig kerk? Moeten we niet zeggen dat geen enkele gemeente op een volledige manier kerk kan zijn? Op die manier kunnen we juist honoreren dat de kliederkerk ook echt kerk is, al ontbreken ook wezenlijke elementen voor het kerk-zijn. Voor reguliere gemeenten is de kliederkerk dan ook allereerst een uitdaging: laat de gemeente niet iets liggen wat de kliederkerk oppakt?"
[Predikant in reflectie op conceptartikel 'Hoe is kliederkerk kerk?']

Verbinding met andere kerkplekken helpt om volop uitdaging te geven aan de missie van kliederkerk: mensen van alle leeftijden laten groeien in geloof, hoop en liefde, zodat zij in het voetspoor van Jezus gaan. Dit sluit ook aan bij de verwachtingen die kliederkerkteams zelf hebben: ruim driekwart van de in 2018 ondervraagde teams ziet kliederkerk als een onderdeel van de lokale kerk en niet als potentiële nieuwe zelfstandige gemeente. Dat is niet erg, als we kerk begrijpen als een mozaïek.

Missionair kerk-zijn

Een kliederkerk vindt in de praktijk gemiddeld zes keer per jaar plaats en maximaal één keer per maand. Dit maakt dat kliederkerk een event-karakter heeft: het is als terugkerend missionair event een verrijking van de lokale kerk en vult als creatieve 'grensopzoekende' vorm het bestaande palet aan. Al die kliederkerken waar creatieve en enthousiaste moeders, tieners, predikanten en ouderen zich samen inzetten voor deze laagdrempelige

en chaotische missionaire activiteit voor mensen van alle leeftijden, zijn plaatsen om het evangelie te ontsluiten. Of wellicht een plaats om dat goede nieuws te hérontdekken. Uit recent onderzoek naar pionieren blijkt namelijk dat mensen die bij pioniersplekken betrokken en gecommiteerd raken vaak wel iets van christelijke socialisatie hebben gehad, zoals een christelijke school of (groot)ouders die naar de kerk gingen. Het is aanneemelijk dat er ook in Nederland een grote groep mensen is die een culturele of sociale binding met het christelijk geloof heeft, maar niet verbonden is met een van de kerkplekken uit het mozaïek. Een van de deelnemers aan de rondetafelgesprekken, predikant in een Zeeuws dorp, duidt dit als volgt:

"De dorpelingen die geen lid (van de kerk, NP) zijn, die doen 'doing God'. Dan vragen ze van mij of ik begraaf, of ik een crematie leid, of ik hen zegen. Of ze een kaars mogen aansteken. Het zijn allemaal doe-dingen. Het zijn allemaal mensen die niet anti-church of post-church zijn, het is gewoon allemaal nieuw."

Een kliederkerk kan met haar combinatie van laagdrempeligheid én duidelijke christelijke identiteit haken aan wat mensen ooit hebben meegekregen en positief waarderen. Of het is een manier voor ouders om hun kinderen iets mee te geven van het christelijk geloof, zonder zich meteen te committeren aan God of kerk.

Kliederkerk als waardevolle aanvulling in het mozaïek
Door te zoeken naar organische lijnen met andere kerkplekken kan er wederzijdse bloei ontstaan. Bijvoorbeeld doordat deelnemers aan kliederkerk willen groeien als leerling van Jezus en zich aanmelden voor een Alphacursus of meedoen met een kindernevendienstproject. Maar ook andersom: "Het kan niet anders dan dat het plezier dat ervaren wordt tijdens de vieringen van kliederkerk ook van invloed gaat zijn op de mainstreamvieringen op zondagmorgen", is de ervaring van een predikant. "Dat kerk ook leuk kan zijn, is een ontdekking. Deze ontdekking wordt vervolgens weer vertaald naar de 'gewone' zondagochtenddiensten."

Ook het intergenerationele aspect maakt kliederkerk een waardevolle aanvulling van het mozaïek. Er zijn weinig kerkplekken waar kinderen centraal staan, maar wel echt samen met volwassenen activiteiten ondernemen.

"Kliederkerk inspireert door haar vrolijkheid. Die mis ik nog weleens in de gewone kerk. Kinderen brengen een puurheid in het geloof in zich mee die van onschatbare waarde is voor doorgewinterde gelovigen. Samen bijbelverhalen ontdekken, met oud en jong, en zo generaties bijeen brengen, lijkt me eigenlijk iets wat in iedere kerk zou moeten gebeuren."

[Predikant tijdens rondetafelgesprek over 'Hoe is kliederkerk kerk?']

Omdat kliederkerk kerk is in verbinding met andere kerkplekken, is het de kunst om bestaande en nieuwe relaties tussen mensen en plaatsen te zien en op een organische, tactvolle manier te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen voor andere activiteiten of met de deelnemers zelf ontwikkelen van andere activiteiten die een passende volgende stap zijn in het gaan in het voetspoor van Jezus. Bij kliederkerk komen men-

sen met hechte relaties, bijvoorbeeld (groot)ouders en (klein)kinderen of bevriende buren, samen met anderen met wie lossere banden bestaan, bijvoorbeeld kinderen van hetzelfde koor. Er kan dus op natuurlijke wijze aangesloten worden bij de (alternatieve) familiebanden en vriendschappen die er zijn en die groeien door kliederkerk. Dit is niet vanzelfsprekend, blijkt uit de praktijk. Oude en nieuwe vormen lijken te botsen. "Ondertussen loopt de kindernevendienst leeg", benoemt een predikant de keerzijde van het succes van een nieuwe community met gezinnen. "Waar het ene sterker wordt, daar verzwakt het andere. En dat vind ik ingewikkeld." Het belang van eigenaarschap door de deelnemers en betrokkenheid van de predikant bij kliederkerk, onder andere als verbinder met haar of zijn grote netwerk, wordt tijdens de reflectie rondes steeds duidelijker. Dit biedt zowel kansen - bijvoorbeeld om als predikant op nieuwe plaatsen en met nieuwe mensen in gesprek te gaan en kerk te ontsluiten - als risico's, zoals het overvragen van tijd en capaciteit. Dit vraagt verdere doordenking. Naast de verbinding met andere activiteiten van kerk-zijn, biedt kliederkerk volop kans tot verbinding met geloven, met kerk-zijn thuis, omdat gezinnen samen kliederkerk beleven. Gezinnen geven aan dat thuis de liedjes van kliederkerk gezongen worden, dat een knutselwerk aanleiding geeft om over een bijbelverhaal te praten. Het maakt hierbij niet uit of ouders gelovig of niet-gelovig zijn; iedereen die meedoet aan kliederkerk kan een eigen ontdekkingstocht door een bijbelverhaal aangaan, maar doet dit wel gezamenlijk. Het bijzondere van een kliederkerkviering is dat dit onderscheid voor ouders wegvalt. Ook de niet-gelovige ouder voelt zich op z'n gemak, vertelt een predikant. Kliederkerken stimuleren gezinnen bij het verbinden van (klieder)kerk en thuis door bijvoorbeeld gespreksvragen in een 'kletsplot' mee te geven.

Deze intergeneratieve verbinding met thuis is een waardevolle aanvulling op het mozaïek van kerk-zijn en geeft op nieuwe wijze vorm aan de verbinding tussen kerk en gezin en huishoudens als plaatsen van genade.

Conclusie

Een kliederkerk is kerk en wordt kerk in verbinding met andere kerkplekken. Als creatieve, intergeneratieve, gastvrije en missionaire vorm is het een waardevolle aanvulling op de steentjes die er al zijn. Juist door kliederkerk als volwaardig kerk te zien en ook zo te benoemen, kan het groeien in het karakter van kerk-zijn. Dit artikel laat zien dat een ecclesiologische blik op kliederkerk als steentje in een mozaïek van kerkplekken en een benadering vanuit een presbyteriaal-synodale visie, een lokale kliederkerk kan helpen in haar missie om samen met mensen van alle leeftijden in het voetspoor van Jezus te gaan. Hierbij is verbinding met een groter geheel aan kerk- en thuisplekken van wezenlijk belang. De actieve betrokkenheid van predikant en/of kerkelijk werker en visie vanuit de kerkenraad op kliederkerk als kerk draagt bij aan het kerk-zijn van kliederkerk.

Gespreksvragen

- Bij kerken is soms angst dat kliederkerk de laatste gezinnen uit de kerkdienst wegtrekt. Hoe zou het denken volgens de mozaïek van kerkplekken daar een uitweg in kunnen bieden?
- Is het volgens u voldoende als mensen als enige activiteit van een gemeente de kliederkerk bezoeken? En als ze alleen de wekelijkse kerkdienst meemaken?

Pastoraat

Wij zijn al ruim drie en een half jaar zonder eigen predikant. Het pastoraat is een belangrijke schakel in het gemeente zijn. Dat kun je niet met een paar mensen goed laten verlopen. Daar moet de hele gemeente bij betrokken zijn. Omzien naar elkaar is de belangrijkste schakel om elkaar vast te houden in de gemeente. Elkaar niet uit het oog verliezen.

Wij mogen heel dankbaar zijn als wij terugkijken op deze periode, dat daar best veel mee is gedaan. Gelukkig dat dominee B. Scholten onze pastoraal werker is geworden. Er zijn heel veel gemeenteleden door hem bezocht en toen de bezoeken niet mogelijk waren door het virus is er veel telefonisch contact geweest door hen die betrokken zijn bij het pastoraat.

De samenwerking van Lia van Herpen en ds. Bert Scholten verloopt prima. Als het nodig is, dat Peter van der End of een ouderling iets moeten weten dan geeft Lia dat aan hen door. Ook nu kunt u ons altijd bereiken als u bijvoorbeeld een voorbede of dankzegging zou willen. U kan het ons ook doorgeven als u weet dat er iemand ziek is of behoefte aan een praatje heeft. Kortom alles wat betreft het Pastoraat kunt u doorgeven aan Lia van Herpen tel: 474 05 47 of app. 06 111 804 60 en Peter v.d. End tel 435 24 42 en wij geven het aan ds. Scholten door als dat nodig mocht zijn.

Ook mag u op één van de ouderlingen natuurlijk een beroep doen. Schroomt u niet, de drempel is heel laag bij ons. U allen krijgt een hartelijke groet van het team wat gecoördineerd wordt door Lia van Herpen.

Wij zijn al ruim drie en een half jaar zonder eigen predikant. Het pastoraat is een belangrijke schakel in het gemeente zijn. Dat kun je niet met een paar mensen goed laten verlopen. Daar moet de hele gemeente bij betrokken zijn. Omzien naar elkaar is de belangrijkste schakel om elkaar vast te houden in de gemeente. Elkaar niet uit het oog verliezen.

Wij mogen heel dankbaar zijn als wij terugkijken op deze periode, dat daar best veel mee is gedaan. Gelukkig dat dominee B. Scholten onze pastoraal werker is geworden. Er zijn heel veel gemeenteleden door hem bezocht en toen de bezoeken niet mogelijk waren door het virus is er veel telefonisch contact geweest door hen die betrokken zijn bij het pastoraat.

De samenwerking van Lia van Herpen en ds. Bert Scholten verloopt prima. Als het nodig is, dat Peter van der End of een ouderling iets moeten weten dan geeft Lia dat aan hen door. Ook nu kunt u ons altijd bereiken als u bijvoorbeeld een voorbede of dankzegging zou willen. U kan het ons ook doorgeven als u weet dat er iemand ziek is of behoefte aan een praatje heeft. Kortom alles wat betreft het Pastoraat kunt u doorgeven aan Lia van Herpen tel: 474 05 47 of app. 06 111 804 60 en Peter v.d. End tel 435 24 42 en wij geven het aan ds. Scholten door als dat nodig mocht zijn.

Ook mag u op één van de ouderlingen natuurlijk een beroep doen. Schroomt u niet, de drempel is heel laag bij ons. U allen krijgt een hartelijke groet van het team wat gecoördineerd wordt door Lia van Herpen.

Kerkrentmeesters

WAT EN WIE

De ouderling-kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiën van de wijkgemeente en de Protestantse Gemeente Vlaardingen. Zij zijn het aanspreekpunt voor (hulp)kosters, het wijkgebouw "de Dijk" en voor de geldwerving binnen de wijkgemeente. Financieel richten de kerkrentmeesters zich op gebouwen en personeel. De diaconie richt zich op zorg- en hulpverlening, ouderenzorg, bloemengroet etc. Het onderhoud en verhuur van de Grote Kerk is (vooralsnog) ondergebracht bij de Stichting Exploitatie van de Grote Kerk te Vlaardingen.

Op dit moment hebben we vier ouderling-kerkrentmeesters: Ronald de Heer, Roel van Keulen, Huub Eschbach, Dick van Keulen en één kerkrentmeester namelijk Koen Korving. Ieder heeft zijn eigen gespecialiseerde taak. Ronald de Heer is voorzitter en ook afgevaardigde in het moderamen. Roel van Keulen heeft als taak voor

alle wijken het College van Kerkrentmeesters te adviseren over gebouwbeheer. Huub Eschbach is de beheerder van de Wijkkas. Dick van Keulen is de coördinator van de actie kerkbalans. Koen Korving vertegenwoordigt onze wijkgemeente in het College van Kerkrentmeesters en is coördinator voor de kosters. In het college wordt het financiële beleid voor de gehele PKN in Vlaardingen gevoerd.

Het verzorgen van de collectes is ook onze taak. De bestemming van de tweede collecte in de eredienst is voor de kerk of wijkkas. Daarnaast zijn er elk jaar drie bijzondere collectes waarvoor mensen een acceptgiro bezorgd krijgen: de Paascollecte, de Oudejaarscollecte en in de zomer de collecte voor het Solidariteitsfonds. Deze laatste wordt afgedragen aan de landelijke kerk en is bestemd om kerken van de PKN, die het financieel zwaar hebben,

te ondersteunen. De belangrijkste inkomstenbron is de actie kerkbalans.

DE DIJK

Als kerkrentmeesters zijn we blij dat Jan Vogel bereid is om zich in te zetten als beheerder van ons wijkgebouw aan de Maassluisdijk 5, "De Dijk". Er is inmiddels een flinke slag geslagen in het opruimen van de Dijk en binnenkort zullen ook de sloten worden vervangen zodat het gebouw veiliger wordt. Het reserveren van de Dijk kan bij de scriba of bij Jan Vogel. Voor vragen over het gebruik van de Dijk kun je ook bij hem terecht. Het blijft ieders verantwoordelijkheid om de Dijk na gebruik weer netjes en schoon achter te laten. Aanpassingen en veranderingen in de Dijk moeten altijd met Jan Vogel worden afgestemd.

KERKBALANS

De actie Kerkbalans is de belangrijkste actie voor de financiën van de PKN. Gemeenteleden wordt aan het begin van het jaar gevraagd met welke vrijwillige bijdrage zij de kerk willen steunen. Bij de actie werken de vier kerken samen en van de opbrengst worden de salarissen van de predikanten, pastorale hulpen, de koster, de kosten van onderhoud van de gebouwen, verzekering, verwarming en verlichting betaald.

Een zorgpunt van de PKN is dat mensen van 70 jaar en ouder een zeer groot aandeel hebben in de vrijwillige bijdrage. Als er niets gebeurt zullen de inkomsten van de PKN in de komende 10 jaar dramatisch gaan dalen omdat de mensen uit deze leeftijdsgroep overlijden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt door de commissie geldwerving gewerkt om mensen op te roepen de bijdrage te verhogen. Dit heeft gelukkig effect gehad maar nog steeds is de verwachting dat de inkomsten door vergrijzing zullen teruglopen. Daarom is er ook een commissie 2018-2030 aan het werk om een plan te maken hoe de uitgaven kunnen worden teruggebracht. Hoofddoel hierbij is om vier aparte wijkgemeenten in stand te kunnen houden. De actie kerkbalans vindt elk jaar in januari plaats. Hierbij wordt elk gemeentelid gevraagd om aan te geven hoeveel hij/zij dit jaar aan de kerk wil geven. Dit kan tegenwoordig ook digitaal.

WIJKKAS

Vanuit de wijkkas worden de zaken betaald die betrekking hebben op het functioneren van wijkgemeente Grote Kerk. Giften komen op verschillende manieren binnen:

1. Bij pastorale bezoeken kunt u een gift meegeven. Zorg dan (indien mogelijk) voor een envelop waarop de initialen van de gever staan, de datum, het doel van de gift en de naam van degene die de gift in ontvangst heeft genomen. De ontvanger geeft deze dan door aan de wijkpenningmeester of kan het naar de Wijkkas overmaken onder vermelding van eerdergenoemde gegevens.

2. Via bezorgers van de USB-sticks. Ook zij zetten bovengenoemde gegevens op een envelop. Van de opbrengst daarvan gaat 50% naar de wijkdiaconie en 50% naar de wijkkas.
3. De giften die we krijgen bij het bezorgen van de bloemengroet, gaan allemaal naar de wijkdiaconie. Ook zij zetten de onder 1 genoemde gegevens op een envelop.
4. Giften die direct door de gever worden overgemaakt op de rekening van de Wijkkas. Deze wijze van geven heeft de voorkeur van de Wijkpenningmeester.
5. De onder 1, 2 en 3 genoemde giften worden periodiek verantwoord in de onderweg. Dit doen we om aan gevers te laten zien dat giften die via een pastorale werker of bezorger zijn gegeven goed terecht gekomen zijn.
6. In oktober is de kas altijd bijna leeg. Dan wordt er in de zondagsbrief een beroep op de gemeente gedaan, waar gelukkig positief op gereageerd wordt met extra giften.
7. Uitgaven die uit de wijkkas worden gedaan zijn:
 - een jaarlijks bedrag voor de jeugdclub
 - lesmateriaal voor de catechisatie
 - kerstboeken voor de kinderdienst
 - bijbels bij afscheid kinderdienst
 - het afdrukken van de liturgieën en de zondagsbrief
 - kosten voor het koffie drinken na de kerkdienst en bij bijeenkomsten in de Dijk
 - attenties
 - gemeentedag en startweekend
 - Vervangingen van inventaris en schoonmaak van de Dijk
 - kosten voor internet in de Grote Kerk (kerktelefoon) en de telefoon/internet aansluiting in de Dijk
 - Als er bijzondere acties zijn, waarbij geld ingezameld wordt voor een special doel, wordt dit ook door de wijkpenningmeester beheerd. Het IBAN-nummer voor giften aan de Wijkkas Grote Kerk is NL75 INGB 0000 322844.

Zo heeft u een indruk gekregen van de taken van de kerkrentmeesters en wijkpenningmeester. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Wijkdiaconie

Als wijkdiakenen willen wij u en jou graag informeren over waar we in het jaar 2020 mee te maken hebben gehad en wat we verwachten voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

Het jaar 2020

De eerste coronabesmetting in Nederland is in februari 2020 vastgesteld en in maart 2020 was de intelligente lockdown een feit. De maatregelen als toen door de overheid genomen, hebben een vergaande invloed gehad op het dagelijks leven van burgers, d.w.z. thuis, op straat, op plekken van ontspanning, op het werk en in de kerk. Samenkomsten als tot dan toe heel gewoon werden bijzonder. Iedereen werd stilgezet bij de 'nieuwe werkelijkheid'. Wat zijn met de bril op van de diaken de belangrijkste wijzingen in vergelijking met voorgaande jaren; hierbij een overzicht.

Wie is mijn naaste?

Deze korte basisvraag daagt de lezer uit om zich heen te kijken en te bedenken wie zijn naaste zou kunnen zijn. Sommige personen staan dicht om je heen: je gezins- en familieleden, buren, collega's, medeambtsdragers/medevrijwilligers, gemeenteleden. Je kent hen veelal bij name. Maar ook de mensen in je wijk of de stad, zij die in de krant staan op de foto genomen bij extreme weersomstandigheden of een kaalgevreten stuk land, een kind in een gebombardeerd ziekenhuis, de zwerver bij het winkelcentrum of in het park. Kortom: sommigen kennen we; velen (nog) niet. Als diakenen zijn wij geroepen om te helpen waar geen helper is; dit vraagt keuzes te maken. Afwegingen maken we als wijkdiakenen gezamenlijk om tot weloverwogen besluiten te komen én concrete acties daaropvolgend.

Ouderenbezoek

Naast bezoek door de pastoraal werker en de ouderlingen worden onder 'normale' omstandigheden nogal wat bezoeken aan ouderen gebracht door andere gemeenteleden (waaronder diakenen). Helaas is het fysiek op bezoek gaan bij de senioren (vrijwel) niet mogelijk geweest in het afgelopen kalenderjaar; het telefonisch en per app onderling contact houden is een toch passend alternatief gebleken.

Vieringen Heilig Avondmaal

Deze vieringen werden tot begin 2020 zittend aan één lange tafel gehouden. Met de 1,5 meter afstand maatregel was dat helaas niet meer mogelijk. Als alternatief krijgen kerkgangers nu een papieren houder met een bekertje brood en een bekertje wijn. Ook de bewoners van Uitzicht kunnen zich hiervoor aanmelden; aanlevering vindt zondagmorgen vroeg plaats. Thuis kunnen gemeenteleden de kerkdienst via YouTube volgen en gelijktijdig meedoen met het eten van het brood en drinken van de wijn. Op de aangepaste viering is veel

positieve feedback ontvangen, o.a. dat in het gelijktijdige we allen één en gelijkwaardig zijn. Langzaamaan is iedereen gewend aan het op deze wijze houden van deze vieringen.

Vertegenwoordiging in diverse vergaderingen

Een gemeentelid van onze wijkgemeente maakt al jaren deel uit van de Commissie Maatschappelijk Werk. Hij vervult deze taak met een bewogenheid en passie. Samen met de andere leden van voornoemde commissie wordt steeds een zorgvuldige afweging gemaakt of een ingediende hulpvraag gehonoreerd kan worden in de vorm van een schenking (klein geldbedrag en/of witgoed) of in de vorm van een lening (steeds meer uitzondering). Wijkdiakenen hebben zitting in de vergadering van Vlaardingse diaconieën, en in die van het College van Diakenen (CvD: Dagelijks bestuur + DMC De Windwijzer + 4 wijkgemeenten). Het laatste is het hoogste diaconale besluitvormingsorgaan van de PGV. Hierin hebben 2 wijkdiakenen zitting. Uiteraard nemen alle wijkdiakenen deel aan de kerkenraadsvergadering van onze wijkgemeente en de eigen wijkdiaconievergaderingen.

Waar staan we voor?

In het College van Diakenen is tientallen jaren geleden het besluit genomen om protestantse wijkgemeente Grote Kerk toe te staan een aantal zondagen per jaar te collecteren voor christelijke hulpverleningsorganisaties die in belangrijke mate dezelfde identiteit kennen als de (leden van voornoemde) wijkgemeente. Als wijkdiakenen zijn wij blij en dankbaar dat dit nog steeds mogelijk is. We stemmen de doelen uiteraard intern af voordat we hierover naar u en jou communiceren. Het overgrote deel van de zondagen collecteren we net als de drie andere wijkgemeente ter dekking van de jaarlijkse uitgaven als door het CvD in haar begroting goedgekeurd. Hierbij ligt de aanwending met name op plaatselijke activiteiten.

Andere oproepen tot financiële ondersteuning

In het jaar 2020 waren er twee thuisfrontcommissies (TFC's) actief. De langst lopende uitzending betreft Albert en Esther Knoester die – via CAMA - in Israël werkzaam zijn onder het Joodse volk om hen Jezus, de opgestane en Verlosser, te doen leren kennen. Tevens zijn Wouter en Marlies Nagel uitgezonden – via Mission Aviation Fellowship (MAF). Dit is een zendingsorganisatie met als doel luchttransport te bieden, om zendelingen in moeilijk bereikbare gebieden hulp te bieden, zieken en medicijnen te vervoeren etc. Ondersteuners van beide organisaties zijn ook buiten Vlaardingse te vinden.

Heldere communicatie over collectiedoelen doet mensen bewust(er) geven

Onze indruk is dat een heldere en tijdige communicatie over collectiedoelen eraan bijdraagt dat mensen zich bewust(er) voorbereiden op het kunnen doen van een

gift voor een doel dat hen aanspreekt. Andersom zal ook wel eens voorkomen, maar is nooit volledig te voorkomen. Volgens ons geldt bovenstaande alle collectedoelen waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd: bij het Heilig Avondmaal, specifiek Protestants Gemeente Vlaardingen (PGV)brede doelen, wijkgebonden collectedoelen etc. Uiteraard vraagt dit steeds om copy voor zondagsbrieven en Onderweg tijdig op te stellen en in te sturen. We vinden het belangrijk om hier ook dit seizoen tijdig en zorgvuldig mee bezig te zijn. Mocht u/jij een diaconaal collectedoel weten, laat het een van de diakenen weten! We zullen dit bespreken en de uitkomst ervan aan u/jou laten weten.

Het seizoen 2021-2022

Als wijkdiakenen staan we gemotiveerd aan de start om er een mooi nieuw seizoen van te maken waarin gemeentelieden, betrokkenen, gasten, hulpbehoevenden zich gezien en gehoord weten om met, én voor elkaar, diaconale hulpverlening mogelijk te maken. Dit kan in de vorm van financiële ondersteuning maar ook con-

creet helpen waar dit (on)gevraagd op ons/ieders pad komt. Met name op dit laatste willen we dit jaar echt in gaan zetten. Zo komen Woord en daad in ons diaken en gemeente zijn, in elkaars verlengde te liggen. We hopen dat bezoekwerk verder opgepakt kan worden en bijeenkomsten voor en met ouderen gehouden.

Tot slot

Voor veel mensen zijn 2020 en 2021 pittige jaren geworden. Betrekkelijk veel mensen werden ziek, sommigen verloren een deel van hun gezondheid, anderen verloren geliefden aan de dood. Gods trouw en liefde voor ons mensen op deze aarde blijven onveranderd bestaan. Zijn werk gaat door: u/jij/wij mogen en kunnen daar allemaal een schakel in zijn, Zijn hulp daarin verwachting. In Mattheüs 25: 40 staat "Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan." Een oproep om mee aan de slag te gaan. Doet u en jij mee?

Uw/jouw wijkdiaken Bas, Henk, Korné en Jan

Onze vader in de hemel

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Lied 1006 - nieuwe liedboek

Luister op: <https://youtu.be/Ibhgfun6to>

Taakgroep Missionair Werk

Verwachting en verlangen voor missionair werk in Vlaardingen.

Afgelopen zomer was ik met Erzsébet twee maanden in Roemenië. Iedere ochtend luisterden wij op ons terras naar Eerst Dit (bijbelpodcast van de EO). Nienke de Ronde had het over verwachting aan de hand van Hebréeën 11: 4-16. Daarin ging het over het al zien van een glimp van Gods koninkrijk op deze aarde. Ik had het er met Erzsébet over wat onze verwachting is voor de komende periode. Bij mij kwamen gedachten boven als een einde van het Coronatijdperk en het starten met echt missionair bezig zijn in het Centrum en de VOP.

Sinds mei 2020 ben ik missionair ouderling van onze wijkgemeente. Achteraf niet het beste moment om iets op te starten, het Coronavirus heeft veel roet in het eten gegooid. Toch zijn er wel een aantal "Coronaproof" stappen gezet. Er is een missionair team samengesteld (Marjolein Vroom, Levi Trouwborst en Harry en Rita Vogel) en daarnaast heb ik heb met diverse instanties/personen in het Centrum en de VOP gesprekken gevoerd en daaruit geïnventariseerd in welke richting we iets zouden kunnen doen.

De VOP is een aandachtgebied voor de gemeente Vlaardingen en in die wijk spelen een aantal onderwerpen zoals armoede, taalarmoede, vervuiling van de woonomgeving, huisvestingsproblematiek, eenzaamheid, onderwijs voor jongeren.

Na een oproep binnen de wijkgemeente hebben zich diverse mensen aangemeld om jongeren te helpen met schoolvakken (natuur- en scheikunde, wiskunde en En-

gels), en wellicht kunnen wij gezamenlijk ook iets betekenen voor mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn (bijv. formulierenmiddag organiseren?) of v o o r

Binnen de Protestantse Gemeente Vlaardingen hebben we sinds een jaar een Missionaire Werkgroep. Eén van de activiteiten die binnenkort vanuit deze groep gaat plaatsvinden is een Hemels Filmfestival. Tussen 25-30 november a.s. zal iedere avond in een PGM-kerk en de Windwijzer een film gedraaid worden. Onze wijkgemeente heeft op 30 november de afsluiter van het Filmfestival. De bedoeling hiervan is dat u/jij als gemeentelid iemand van buiten de kerk uitnodigt voor deze filmavond. Wij zorgen voor een film die aanzet tot gesprek.

degene die in eenzaamheid leven (af en toe uitnodigen voor het Open Huis?).

Ik geloof ook dat God deuren zal openen die nu nog gesloten zijn, dat wij Gods handen en voeten zijn in deze wereld. Hoe? Ik denk door gewoon stappen te zetten en in deze wijken te laten zien dat wij als christenen niet alleen hier zijn voor onszelf of onze groep, maar dat wij oog hebben voor onze stadsgenoten. Mijn verwachting is dat de Grote Kerk niet alleen voor de mensen be-

kend is als een historisch monument of als een herinnering van het slaan van de klok op ieder half uur, maar dat de mensen zullen zeggen dat de mensen die zondags in deze kerk samenkomen werkelijk Gods woorden en daden aan elkaar koppelen.

Misschien heb jij/u over het bovenstaande vragen, ideeën, oplossingen, aanvullingen dan hoor ik dat graag.
Theo van Everdingen

Taakgroep Communicatie & Media

Sinds enige jaren draait binnen de wijkgemeente en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, de taakgroep Communicatie. Deze taakgroep bestaat op dit moment uit Peter van Leeuwen (webmaster), Wendy van Leeuwen, Wouter Vroom en Cock Wielaard (voorzitter).

Het doel van de taakgroep is dat zij zorg draagt dat informatie op de juiste, tijdige en volledige wijze bekend wordt / is bij alle belanghebbenden. Daartoe ontwikkelt zij activiteiten en legt die eventueel vast in een plan en procedures.

De taakgroep heeft het afgelopen jaar zich beziggehouden met:

- Het uitwerken van een nieuw beleidsplan voor de taakgroep Communicatie. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij het beleidsplan dat door de wijkgemeente is opgesteld.
- Het onderhouden en vernieuwen van de website, zodat deze goed toegankelijk en bruikbaar is en blijft door de diverse gebruikers.
- De jaarlijkse uitgifte van het wijkblad 'GrootKerk-Nieuws' in de maand september.
- Informatie geven en de verkenning starten over de inzet – naast de website - van een digitale applicatie binnen de gemeente (bijv. Donkey Mobile)

Zoals u merkt, bemoeit deze taakgroep zich met alles op het gebied van communicatie in de vorm van advies maar ook in de vorm van uitvoerend en praktisch aan de slag zijn. Hebt u ideeën of suggesties, dan houden wij ons aanbevolen. Neem gerust contact met ons op.

Cock Wielaard

De Zondagsbrief ontvangen

De Zondagsbrief – een waar statement binnen onze gemeente. Een wekelijks terugkerende bron van lief en leed, door dik en dun, in voor- en tegenspoed, met acties en reacties, gericht op jong en oud.

Een steeds grotere groep gemeenteleden krijgt op (uiterlijk) de zaterdagavond voorafgaande aan de zondag de digitale versie van de zondagsbrief (via de mail) aangeleverd.

Op deze wijze kun je al ruim voor de aanvang van de kerkdienst kennismaken van de belangrijkste tijdingen en gemelde persoonlijke berichten. En dat is prettig; juist in een tijd waarin het Covid-19 virus ons dwingt om op gepaste afstand van elkaar te blijven, kunnen we meer op elkaar betrokken blijven.

Voor hen, die ook de Zondagsbrief op een digitale wijze willen ontvangen, de volgende uitleg: u gaat op het internet naar de website www.grotekerkvlaarding.nl. Op deze website klikt u in de donkerrode balk op 'contact' (en dan op 'contactformulier' [www.grotekerkvlaarding.nl/contact/]). Vult u vervolgens alle gevraagde gegevens in en vink de eerste of tweede keuze aan.

Als u het derde item aanvinkt, krijgt u – via de mail – een link (toegang) tot de website, waarop u alle oude preken kunt terugvinden en (nogmaals) beluisteren. Let erop

dat u in het laatste invulveld de aangegeven (4-cijferige) code invult. Na het versturen wordt uw aanvraag zo snel mogelijk verwerkt.



Betreft:

- Aanmelden Alle nieuws gemeente (zondagsbrief, rouwkaarten, nieuws van dominee, etc)
- Aanmelden Zondagsbrief (exclusief)
- Aanmelden Dienstopname (geluidsopname)
- Trouwen
- Geloof
- Gemeente
- Algemene informatie
- Anders...

Tenslotte: Om het gebruik van een papieren versie zoveel mogelijk tegen te gaan [ja, ja, laat rustig bij binnenkomst het ZB-papier in de hand van de welkomstdame, -heer of -kind; maar blijf wel uitermate vriendelijk tegen hen bij de uitroep van een verwarmend 'een gezegende dienst!'], is het ook mogelijk en wenselijk om op I-pad, smartphone of laptop in de kerk zelf de Zondagsbrief te lezen. Het is dan wel belangrijk dat thuis – via het bericht van de Postduif – de zondagsbrief wordt geopend. Houdt dit document actief op uw device; op deze wijze kunt u de ZB ook in de kerk – offline – raadplegen.

Op deze wijze is het meezingen van lied, gezang en kinderversie denkbaar en kan hierbij van harte worden aanbevolen.

Beheer Leestafel Grote Kerk

Namens de kerkrentmeesters van de PWG Grote Kerk is een korte richtlijn opgesteld met betrekking tot het beheer van de leetuurtafel in de Grote Kerk.

Beheer Lectuurtafel

1. Op de tafel is plaats voor informatie vanuit de volgende instellingen: PKV, de eigen wijkgemeente, de andere wijkgemeentes, de Windwijzer, de stichting GK, VKV.
2. Op de tafel wordt informatie achtergelaten nadat instemming / toestemming is gegeven door de taakgroep communicatie (Wouter Vroom, Cock Wielaard, Wendy van Leeuwen, Peter van Leeuwen)
3. Achtergelaten informatie mag op de tafel blijven liggen voor de duur van 4 weken of totdat de informatie niet meer actueel is.
4. Als er vragen zijn over de informatie op de tafel dan kan men terecht bij de taakgroep Communicatie.
5. De Bijbels (in verschillende talen / uitvoeringen) behoren te liggen bij de ingang van de kerk; de bezoekdames/-heren reiken deze aan bezoekende personen uit.

Gemeenteberichten

HET OPEN HUIS

Misschien kent u / ken jij het Open Huis al, omdat u / jij het al jarenlang als gast bezoekt. Als het voor u / jou onbekend is, willen wij graag vertellen hoe het was voor de corona crisis, en hoe we het in de toekomst graag weer zouden zien.

Op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur staat er koffie en thee klaar. Bezoekers zijn dan welkom voor een "doordeweekse" ontmoeting met (meestal) andere gemeenteleden.

Op donderdag is er een gezamenlijke maaltijd van 17.00 tot 18.30 uur. De zaal is goed gevuld met ongeveer 25 bezoekers. Altijd heel gezellig! De maaltijd wordt begonnen met gebed en beëindigd met een stukje bijbellezing en gebed.

Op zaterdag is er een inloop maaltijd tussen 12.00 tot 14.30 uur. De bezoekers genieten van de ontmoeting, een fijn gesprek en zeker ook van de maaltijd!

Zo ging het tot vorig jaar maart. Sinds die tijd konden wij geen gasten meer ontvangen. Maar de kookploeg zat niet stil en heeft al die tijd 1x per week voor afhaalmaaltijden gezorgd! Wij hopen dat er eind september weer meer mogelijk is, zodat we eerst een kleine groep van ongeveer 10 gasten kunnen uitnodigen om op zaterdag weer in de zaal te komen eten.

Misschien bent u / ben jij nieuwsgierig geworden? Als alles weer "normaal" is en we meer bezoekers mogen ontvangen, kom dan gerust eens binnen lopen. Carla op den Brouw en Betty van Delft.



HOE BLIJFT DE DIJK ZO SCHOON?

We hebben drie groepen dames van drie personen die de eerste woensdagmorgen van de maand de Dijk helpen schoon maken. Zo zijn ze maar éénmaal in de drie maanden aan de beurt.

Ze beginnen om half negen en rond de klok van half 12 eindigen ze. En dan ziet het er weer pico bello uit. De dames zijn zo ervaren dat ze precies weten, wat er schoon gemaakt moet worden. En er wordt gewerkt hoor! Tafels worden gesopt, vloeren gedweild, gestofzuigd. Ze vinden het best ook gezellig: lekker even koffiedrinken met of zonder lekkers erbij.

Het loopt al jaren op rolletjes en de dames doen het ook al heel lang. Als je het ook gezellig vindt om onze groep te versterken dan ben jij hartelijk welkom. Juist nu ook de Dijk zo opgeruimd en geordend is, werkt dat nog prettiger.

Lia geeft altijd een week van tevoren een herinnering aan hen. Daarna worden ze bedankt voor hun trouwe inzet. Opgeven bij Lia.

Lia van Herpen (Coördinatrice)

BLOEMENGROET

Door de corona periode is de bloemengroet gewijzigd, wat betreft het bezorgen ervan. Dit gebeurt nu op de zaterdag. Normaal gesproken bestond de groep uit 5 personen die de bloemen haalden bij de bloemist, er een kaartje aan maakten en ze 's zondags op de liturgische tafel zetten. Ja, hoe moet dat nu verder, dacht ik?

We hebben gelukkig nog een groep van 18 personen die bereid waren 's zondags de bloemen bij onze gemeenteleden te brengen. Die heb ik gevraagd of zij mee wilden helpen en bereid waren 's zaterdags de bloemen te bezorgen tot de corona periode voorbij is. Iedereen heeft spontaan ja gezegd daaraan mee te doen. Er werd wel verwacht nu zelf een kaartje erbij te schrijven en dat ging allemaal prima.

U hebt ook wel gemerkt dat de bloemengroet niet alleen meer voor de bejaarden, zieken, en jubilea is. We nemen nu zomaar een gemeente lid, jong of oud, waar van wij denken dat die wel eens een bloemetje verdient of blij mee maken. En we hebben begrepen, dat dit erg gewaardeerd wordt. Op deze manier wil ik heel graag deze groep bedanken voor hun trouwe inzet in deze Corona-tijd.

Wij hopen van harte, dat jullie het nog een poosje vol houden tot de kerk weer in haar normale doen terug keert.

Lia van Herpen (Coördinatrice)

ALPHA



Zoals op zoveel terreinen heeft het Coronavirus veel impact gehad op het organiseren van Alpha in de afgelopen periode. Begin 2020 zijn we gestart met een groep maar half maart moesten we noodgedwongen stoppen. Met deze groep hadden we de helft van het programma afgewerkt, de tweede helft heeft heel lang op zich laten wachten. Maar vanwege de versoepelingen willen we in het laatste kwartaal van dit jaar toch nog een aantal lessen met hen volgen om daarmee de cursus, na bijna twee jaar, te kunnen afronden.

De Alpha is een mogelijkheid om in actie te komen. Met eerst een maaltijd, dan een korte, herkenbare, humoristische en eerlijke korte film over de Bijbel en open gesprekken over geloof. Het zijn 12 lessen verspreid over 10 weken en een weekend. Je kunt meer over Alpha op de website van Alpha Nederland lezen (www.alpha-cursus.nl).

Onze gemeente zal in de 2e helft van januari 2022 weer een infoavond organiseren over de Alpha. Neem een vriendin/vriend/ familielid/collega/buren mee. Bid wie je zou kunnen meenemen. Het kan een groot verschil maken in hun leven en in dat van ons.

Plaats: De Dijk Tijd: 19.00. uur.
Er is een maaltijd dus je hoeft niet te koken (wel even opgeven bij Theo van Everdingen, 0653842798 of t.van.everdingen@solconmail.nl).

Van harte welkom, het Alphateam

TFC ESTHER EN ALBERT KNOESTER



Esther en Albert Knoester weten zich al jaren verbonden met het land Israël. Zij hebben er al een tijd mogen werken en wonen. Toen zij zich in 2004 weer in Nederland hadden gevestigd bleef toch het verlangen groeien zich voor dat land in te zetten en de blijde boodschap daar te mogen verspreiden. Via CAMA (Christian and Missionary Alliance), een zendingsorganisatie die werkt in meer dan 50 landen, is in 2008 hun verlangen omgezet in werkelijkheid. In dienst van de Messiaanse gemeenten mogen zij als consulenten/gemeentewerkers gestalte geven aan de Bijbelse roeping dienstbaar te zijn aan het Joodse volk en de opdracht handen en voeten te geven om Israël te troosten (Jes. 40).

De kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Grote Kerk heeft zich uitgesproken dit werk van harte te willen ondersteunen en is dan ook hun uitzendende gemeente. In mei 2008 vertrokken Esther en Albert naar Jeruzalem waar zij beiden een tweejarige taalstudie hebben gevolgd. Na deze studie heeft God hen op een bijzondere wijze naar Dimona geroepen. Een stad in de Negev-woestijn met 40.000 inwoners. In gesprekken met gemeenteliders in de Negev bleek, dat zij al jaren baden, dat er ook in Dimona een Messiaanse gemeente zou mogen ontstaan. Gemeentestichting en gemeenteopbouw is hun kerntaak. Alles aan, rondom en in hun huis is, is gerelateerd aan dat doel. In 2010 zijn ze begonnen met een open - gastvrij huis, die de naam "Bron van levend water" draagt. In 2011 is een Bijbelkring gestart. Sinds 2019 is er in hun huis de Gemeente "Bron van levend water" gestart. Elke Shabbat houden zij bijeenkomsten.

Naast het werk in Dimona verheugen zij zich in een goede samenwerking met andere Messiasbelijdende Gemeenten in de Negev. Albert is oudste in de Hebreeuwse sprekende gemeente in Beersheva en wordt regelmatig gevraagd om te (s)preken.

Het verlangen van Esther en Albert om een inloophuis te realiseren is inmiddels in vervulling gegaan. Mede door hulp van de HHK en de "vrienden van Dimona" is

een oud winkelpand in het centrum van Dimona omgetoverd tot een mooie ontmoetingsplek. Iedereen kan binnenkomen voor een gesprek of een kop koffie. Na een periode van heftige weerstand vanuit de orthodoxe gemeenschap is nu de rust teruggekeerd. Ze mogen nu veel gesprekken hebben met de zowel seculiere als orthodoxe Joodse gemeenschap. Via het inloophuis hebben zich inmiddels ook nieuwe mensen zich aangesloten bij de huisgemeente "Bron van levend water".

Voor de ondersteuning van het werk van Esther en Albert in zowel geestelijk als financieel opzicht is een thuisfrontcommissie (TFC) ingesteld. De TFC vormt de schakel tussen zendingswerkers, de zendingsorganisatie CAMA en de uitzendende gemeente. In die rol staat de TFC de zendingswerkers bij op het zendingsveld en tijdens verlof en draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg dat de wijkgemeente in geestelijk en praktisch opzicht kan meeleven.

De TFC bestaat uit personen uit diverse christelijke gemeenten in en rond Vlaardingen. Hiervoor is gekozen om het draagvlak voor het werk van Esther en Albert zo groot mogelijk te maken.

De TFC bestaat uit 8 leden en komt in principe zes keer per jaar bijeen.

Johan (penningmeester) en Evie 't Hart (Maasland), Piet (logistieke ondersteuning) en Joke van Onselen ('s-Gravenzande), Cor (voorzitter) en Jeanette Spee (Vlaardingen), Henri (secretaris) en Nicoline Vogel (Bruinisse).

Esther en Albert kunnen hun werk alleen doen als zij in vele opzichten worden ondersteund door de thuisgemeente. Als u dit voortreffelijke werk van Albert en Esther eveneens een warm hart toedraagt meldt u dan aan voor de rondzendbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Cor Spee, Lusthofstraat 28 3135CX Vlaardingen
Email: cor_spee@tele2.nl, 010 2341630
(contactpersoon voor de wijkgemeente)

Postadres van Esther en Albert:
Mesada 10, Dimona 8601200, Israël
Telefoon 00972-8-6550587
Mobiël: 054-7745612
Mobiël alleen tijdens verlof in Nederland: 0625230769
E-mail: albert.knoester@gmail.com

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen
Secretariaat:
Henri Vogel, Vlasstraat 4, 4311 CR Bruinisse
Tel: 0111-482786 E-mail: hvogel@zeelandnet.nl

Giften:
Rekeningnummer:
ABN/AMRO: IBAN = NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A t.n.v. CAMA-Zending te Driebergen o.v.v Gemeentewerk Israël



“De klant is koning. De klant betaalt, dus hij bepaalt. In hun ogen ben ik geen mens, maar een product. Dankzij De Haven heb ik mijn eigen waarde weer teruggevonden in dit moeilijke proces”, vertelt Deborah*. Ze is diverse jaren werkzaam geweest in een privéhuis.

De Haven is er voor moeders, dochters en zussen in de seksindustrie. Onze stichting biedt veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. Het De Haven team zoekt deze (voornamelijk) vrouwen op en is respectvol present als stoppen geen optie is.

In de lockdown fase zijn we veel gesloten geweest. Wel zijn we doorgegaan met online hulpverlening. Van 100 klanten die aanklopten bij ons zijn 50 begonnen met een uitstapprogramma. Sommigen zijn al definitief gestopt met prostitutie en omgeschoold naar ander werk.

HULPVERLENING AAN PROSTITUEES IN ROEMENIË

Ze is tenger van postuur en met een verlegen glimlach waarschuwt ze ons om nu weg te gaan. Haar moeder reed in een taxi langs en belde net op om te informeren wie wij zijn. Valeria's* moeder is haar pooier. En haar broers rijden ook regelmatig langs om te controleren of ze haar werk doet.

Vijf jaar geleden ben ik via een medewerker van stichting De Haven in contact gekomen met een christelijke instantie die zich bezighoudt met hulpverlening aan de prostituees in mijn geboortestad.

Elke zomer als we in Roemenië zijn wil ik deze dames ontmoeten en bemoedigen. We rijden met de auto van de stichting. Theo, mijn man, is de chauffeur annex bodyguard. Vijftig kilometer lang staan hier en daar dames langs de E60. Ze zijn meestal herkenbaar aan hun korte rokjes of hotpants. Het is een zinderende hitte. We hebben frisdrank in de koeltas, maar ook heet water voor oploskoffie als ze daar trek in hebben en repen chocola.

Bij een vervallen benzinstation staan drie prostituees bij elkaar wachtend op klanten. Bij het woord 'kind' zoeken ze trots op hun mobiel de foto's van hun zonen op. Valeria zou graag een eigen leven en gezin willen hebben. Ze heeft voor een tijdje elders in een safe huis gezeten en is daar tot geloof gekomen. Maar haar moeder heeft haar gemanipuleerd om terug te gaan naar de straatprostitutie, omwille van haar kleinere broers en zussen. Ze houdt de ID van Valeria in haar bezit en hierdoor kan ze geen (ander) werk zoeken.

Prostitutie is verboden in Roemenië, maar er worden alleen boetes uitgedeeld. Op die manier kunnen de vrou-

Ook in de lockdown is het gelukt, na een periode van plannen, verbouwen en inrichten, om te verhuizen naar een nieuw inloopkantoor. In de vergaderruimte is er een digibord om taallessen en trainingen te geven. Er zijn ook aparte kantooruimtes voor de maatschappelijk werksters, een mooie tuin en een goed uitgeruste keuken. Erg handig voor onze acties.

Een klant zei, toen ze het nieuwe De Haven zag: “Nu kunnen jullie nog meer vrouwen helpen.”

Het verhaal van Deborah en nog meer verhalen, foto's en info van ons team en het nieuwe inloopkantoor kunt u vinden op de site van Stichting De Haven.

Daar kunt u zich ook opgeven voor onze digitale nieuwsbrief met updates over het werk van de liefde van God in een duistere wereld.

Erzsébet van Everdingen Szabó
Vrijwilligsters bij De Haven

*Deborah is niet haar echte naam.

wen met een taakstraf hun schulden inlossen. Of de pooier betaalt de boete en zo draaien deze vrouwen in een cirkel rond.

Ik spreek een vrouw die een baby van een maand heeft. Elke drie uur gaat ze naar huis om haar te voeden. Ze heeft niet genoeg jaren op school gezeten en ze kan geen ander werk zoeken.

Mijn collega vertelt haar dat er mogelijkheden zijn om voor haar werk te vinden met bemiddeling van de stichting. Haar gezicht klaart op. Ze krijgt het telefoonnummer om een afspraak te maken.

Bij een volgende vrouw geven we pijnstillers tegen buikpijn en het telefoonnummer van een christelijk afkickcentrum. Haar man is verslaafd aan gokken en zo gaat al haar verdiende geld naar de schulden.

Het is inmiddels middag en het wordt nog drukker op de wegen. We ontmoeten Valeria weer, op een andere plek langs de weg. Ze vertelt dat ze hoopt dat God haar zal helpen. Ze wil ook graag gebed. We maken een kring langs het voorbijrazende verkeer om te bidden voor Valeria. En ook dat haar moeder Jezus leert kennen, zodat Valeria kan werken aan haar toekomst.

Ze staan langs de weg en iedereen kijkt op ze neer. Maar als je in hun ogen kijkt zie je angst, verdriet, vernedering en toch ook een beetje hoop. Volgend jaar hoop ik Valeria niet meer daar te zien, maar ergens met haar koffie te drinken en te danken voor haar bevrijding. Dat is mijn gebed.

Erzsébet van Everdingen Szabó

(*Valeria is niet haar echte naam)

TFC WOUTER & MARLIES NAGEL



Wouter en Marlies Nagel werken in Madagaskar. Wouter als piloot voor MAF en Marlies als verloskundige. Hieronder de tekst van de recent verschenen nieuwsbrief.

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Het is alweer vijf maanden geleden dat we aankwamen in onze nieuwe werk- en woonplaats Antananarivo of kortweg 'Tana'. De tijd lijkt voorbij gevlogen. Toen we eind april aankwamen, begon hier precies de 'winterperiode'. De huizen hier zijn niet geïsoleerd, hebben geen verwarming en met nachten waarin de temperatuur tot 7 graden zakt, moesten we ons haasten om warme kleding, jassen en dekbedden te kopen. We hebben zelfs een kruik toegevoegd aan onze uitzet! Even een omschakeling na vier jaar temperaturen tussen de 30 en 40 graden gewend te zijn. Maar wat voelt het vertrouwd om weer seizoenswisselingen te hebben. Ondertussen is het alweer lente aan het worden, de winter is (gelukkig) kort. We zijn heel benieuwd wat de zomer ons zal brengen.

Malagasy

Een week na aankomst zijn we meteen met een taaltraining Malagasy gestart, leuk en uitdagend. Een



heel nieuwe taal, waarin soms een woordje Frans verwerkt zit, maar waar verder geen touw aan vast te knopen is. Maar wat is het waardevol om door middel van deze training al simpele conversaties te kunnen hebben met de inwoners van Madagaskar! Daarnaast spijkeren we gelijk ons Frans een beetje bij. Frans wordt vooral in de grote steden nog erg veel gebruikt. Om ons verstaanbaar te maken gebruiken we nu een mengelmoes van Malagasy en Franse woorden.

Wouter begon naast de taaltraining ook meteen met werken; hij moest zo snel mogelijk ingewerkt worden, omdat hij vanaf 1 juli de enige piloot met geldige papieren was. De grenzen van Madagaskar zijn al lange tijd dicht waardoor het voor de andere MAF-piloten niet mogelijk is geweest om de benodigde jaarlijkse herexamens en medische keuringen te doen. Wat een zegen dat Wouter vlak voor ons vertrek uit Zuid-Soedan de benodigde keuringen en trainingen heeft kunnen doen in Kenia en Oeganda en nu dus in ieder geval voor het komende jaar zijn papieren in orde heeft!



Wouter vertelt

"Madagaskar is een prachtig land. Glooiende heuvels en steile bergen domineren het landschap rondom de hoofdstad, maar dit maakt het aanleggen van goede wegen lastig. Drie dagen rijden met een terreinauto vanuit Tana en je bent in het kustplaatsje Maintirano. Als het ten minste droog is. Of minstens een week tot zelfs een maand als het regent! Niet zo gek dus dat ik hier binnen een maand al 10 keer naar toe vloog in 90 minuten, soms zelfs twee keer op een dag. En Maintirano is geen uitzondering. Veel plekken in Madagaskar zijn extreem geïsoleerd. Zendingen en hulpverleners in het land zijn afhankelijk van MAF voor medische evacuaties en het aanleveren van medicijnen en vaccins. Ook het vliegen van COVID vaccins naar afgelegen gebieden gebeurt met MAF."

Ook Marlies is ondertussen gestart met werken als verloskundige in een bijzondere kliniek die 14 jaar geleden werd opgestart door een Duitse verloskundige. In de kliniek komen zwangeren voor controle tijdens de zwangerschap, de bevalling of controle na de bevalling. Sinds kort heeft de kliniek ook een kinderafdeling en een operatiekamer. De zorg is beschikbaar voor alle vrouwen; arm en 'rijk', en staat

ondertussen bekend om de goede zorg en... de regels die er gelden! Als een vrouw wil bevallen in de kliniek, moet zij namelijk wel vanaf het begin van de zwangerschap op controle komen; dit is de verbintenis die zij aan gaat. En het werkt! Zodoende kan er in de zwangerschap de benodigde zorg gegeven worden, kunnen er risico's ingeschat worden en wordt de kans op moeder- en kind sterfte vele malen lager. Op dit moment werken er circa 25 lokale verloskundigen en verpleegkundigen in de kliniek. Marlies werkt met hen samen en helpt hen met het herkennen van risico's en bepalen van beleid. Het is heerlijk om zo weer bezig te kunnen zijn binnen de verloskunde en nauw samen te kunnen werken met de lokale bevolking.

Marlies vertelt

"Op vrijdag komen de zwangeren die 32 weken of langer zwanger zijn op controle. Samen met twee lokale verloskundigen doe ik een controle bij een dame die 37 weken zwanger is en medicatie gebruikt vanwege haar hoge bloeddruk. Tot nu toe ging het goed met haar, maar vandaag voelt ze zich niet zo lekker. Ze heeft wat buikpijn en is duizelig. Als we haar bloeddruk controleren, blijkt deze aan de hoge kant en als ook haar urineuitslag gestoord blijkt, besluiten we dat het beter is om haar het weekend in het ziekenhuis op te nemen zodat we haar goed in de gaten kunnen houden.

Zondag sta ik even na de kerkdienst met Tanja, de oprichtster van het ziekenhuis, te praten, als ze wordt gebeld. De stem aan de andere kant van de lijn klinkt paniekerig: de vliezen van de dame met verhoogde bloeddruk zijn gebroken en de navelstreng komt naar

buiten! Dat is een levensgevaarlijke situatie voor de baby. Tanja instrueert de verloskundige, rent naar haar auto en belt ondertussen een team bij elkaar om met spoed een keizersnede uit te kunnen voeren. 36 minuten later wordt er een gezonde baby geboren! Wat zijn we blij dat deze dame al in het ziekenhuis was en zo op tijd geholpen kon worden!"

Covid-19

Veel mensen vragen of er gevaccineerd wordt in Madagaskar. Veel Malagasy zijn bang voor de gratis vaccinatie en er circuleren veel spookverhalen. De verwachting is dat er eind 2022 minder dan 5%(!) van de 27 miljoen inwoners een vaccin heeft gekregen. Ondanks de extreem lage bereidheid om te vaccineren lijkt de strategie om de grenzen dicht te houden tot nu toe een gunstig effect te hebben op de besmettingen. Wouter doet tweemaal per week een verplichte COVID test. Ook alle MAF passagiers die via 'Tana' reizen doen een test, één van de maatregelen om te voorkomen dat het virus naar de afgelegen gebieden op het eiland worden verspreid. Wouter heeft in een jaar tijd al ongeveer 50 COVID tests ondergaan! Die arme neus van Wouter...

Een hartelijke groet, Wouter, Marlies, Mirthe & Tamar.

Meer info

Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl
www.maf.nl/nagel



Overige berichten

VERRAST DOOR HOOP - BOEKRECENSIE

Dit boek verscheen oorspronkelijk in het Engels (2008) en werd in 2010 in Nederland uitgebracht. Je hebt nieuwtestamentici en je hebt grote nieuwtestamentici. N.T.Wright (1948) of Tom Wright behoort zonder twijfel tot de laatste categorie. Het is jaren geleden dat ik voor de allereerste keer een boek van hem ter hand nam.

Met bewondering en groeiend enthousiasme las ik zijn boek over het verbond (1991). De man heeft wat te vertellen! De letterlijke vertaling van de Engelse titel en ondertitel van 'Verrast door hoop' is: Verrast door hoop. Heroverweging van de hemel, de opstanding en de missie van de kerk. Ik heb het boek in de oorspronkelijke taal gelezen; de genoemde citaten zijn mijn eigen vertalingen, omschrijvingen.

Naar de aarde

Dat is wat Wright doet. Onze blik richten op de aarde. Niet dat hij ons uitnodigt om 'werelds' te worden of zoiets maar hij wendt onze blik naar de aarde omdat hij bij het lezen van de Bijbel constateert dat Jezus dat óók doet. Daar speelt het begrip 'Koninkrijk van God' en vooral de betekenis van dat begrip een grote rol in. Wright: 'Hemel is in de Bijbel geen toekomstige bestemming maar de andere, verborgen dimensie van ons gewone leven, Gods dimensie, zo je wilt. God maakte hemel en aarde; en uiteindelijk zal Hij beide herstellen en ze voor altijd aan elkaar verbinden. En als het gaat om het plaatje van het einde in Openbaring 21-22, dan treffen we daar niet geredde zielen aan die hun weg vinden naar een van het lichamelijke losgemaakte hemel maar wel een nieuw Jeruzalem neerdalend uit de hemel naar de aarde; hemel en aarde verenigd in een blijvende omhelzing.'

Wil van God

Hij neemt duidelijk afstand van de idee dat er een eeuwige ziel is die gered moet worden uit een 'verdorven' lichaam. Het gaat om het werkelijkheid worden – en dan gaat het om het hier en nu! - van wat in het Onze Vader staat: Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Waarbij het woord 'wil' niet te maken heeft met Gods voorzienigheid (de dingen lopen zoals Hij het wil) maar met Gods opdracht. Sterven is niet zoiets als naar Gods Koninkrijk gaan. En opstanding is niet iets wat onmiddellijk in werking treedt na je overlijden. Op geen enkele manier worden dit leven en deze aarde tot een soort voorportaal van wat nog staat

te gebeuren. Alsof – een bekende uitdrukking – het zo is: 'hier beneden is het niet'. Hier beneden is het wél. Gods goede schepping nota bene! Die vraagt om 'bouwen en bewaren'! Zo wil God het.

Van slaaf naar

Van belang is in te zien dat die goede schepping slaaf is geworden. En zoals de uittocht van Israël noodzakelijk was: uit de slavernij naar het beloofde land, zo moet ook de schepping bevrijd worden. Jezus leidt zijn volgelingen niet eenvoudigweg naar een nieuwe religieuze mogelijkheid of een nieuwe ethiek of een nieuwe verlossingsweg maar Hij leidt ons binnen in een nieuwe schepping. Hijzelf is daar het middelpunt van. Met Hem en in Hem is het Koninkrijk van God aanwezig. Vanuit Hem ontrolt zich zijn Rijk. En het draaipunt daarin is de opstanding van Jezus. Jezus' 'ziel' staat niet op uit de dood maar de hele mens Jezus. Met en in zijn opstanding wordt de nieuwe en bevrijde schepping zichtbaar en tastbaar. Als de hele wereld duisternis is, gevangen in van alles en nog wat, dan zien we op de Paasmorgen op één plek in die wereld het licht aangaan. Het Koninkrijk kan alleen komen in de weg van kruis en opstanding van de Here Jezus.

Nieuwe stand van zaken

Het is géén geschiedenis van een sociaal werker die droevig aan zijn eind komt. Het is óók niet een verzoenend sterven waar een uitgebreide introductie aan voorafging. Het is véél groter dan de som van die twee benaderingen. Het is het verhaal, de geschiedenis, van Gods Koninkrijk ingezet in hemel en op aarde. Er is door de opstanding sprake van een nieuwe stand van zaken waarin de macht van de boze beslissend is verslagen, de nieuwe schepping beslissend is begonnen en waarbij Jezus' volgelingen zijn en worden toegerust om de werkelijkheid van die nieuwe wereld handen en voeten te geven. Wright maakt er dus geen 'stil maar, wacht maar'-verhaal van. Hij zegt het onomwonden: Als je wilt helpen aan het Koninkrijk, moet je de weg van het kruis volgen en als je wilt profiteren van Jezus' reddend sterven, moet je deel worden van zijn koninkrijksproject. De wil van de hemel, de wil van God dient dus in praktijk gebracht te worden in de wereld. Verlossing voor mensen en voor de wereld. Jezus' kruis en opstanding als basis voor de opdracht (missie) van de kerk. De onmisbare en benodigde bijstand van de Heilige Geest verliest Wright daarbij niet uit het oog.



Transformatie

Hij heeft scherp oog voor de woorden in de Bijbel die wijzen op het transformerende werk van God. Bij de jongste dag omhelzen hemel en aarde elkaar. De hemel komt de aarde tegemoet en de aarde de hemel. Vanwege de Geest van Koning Jezus die in de gemeente woont. Is Wright dan een alverzoener? Nee. Maar hij is er ook niet één van het aftikken van jij-gaat-naar-de hemel en jij-gaat-naar-de-hel. God zál de zaken recht zetten! Hij wijst erop niet te focussen op de vraag wie naar de hemel gaan, maar op de vraag hoe God zijn schepping door mensen zal verlossen en vernieuwen en hoe Hij

mensen redt. Redeneren vanuit het licht van de opstanding en niet vanuit de duisternis!

Er valt nog meer te schrijven over dit boek. Het is waardevol om te lezen, te herlezen en je gedachten erover te laten gaan. Of om door te werken met een groep.

N. Vennik, Zwolle

29 Juni 2018; Kerkblad van het Noorden



ST. VRIENDEN VAN DE WINDWIJZER

De Stichting 'Vrienden van De Windwijzer' ondersteunt en bevordert financieel de veelzijdige activiteiten die in De Windwijzer plaatsvinden en wil meer inkomsten genereren.

De Windwijzer heeft in Vlaardingen de afgelopen 10 jaar steeds meer een plek van betekenis gekregen.

Het is voor velen een begrip geworden in een gebouw waarin een unieke sociale sfeer hangt. Er is respect en waardering in de organisatie voor de wijze waarop zij haar diaconale en missionaire taken uitvoert. Binnen het raam van activiteiten weten ook steeds meer instellingen en organisaties dit pand te vinden omdat ze van mening zijn dat het een aantrekkelijke plek is. Zo is de Historische Vereniging Vlaardingen er regelmatig te gast en vond in maart de opening van de Geuzenmaand plaats

Maar ja, dit alles kost wel geld. Uiteraard heeft De Windwijzer inkomsten maar men wil bijvoorbeeld de verlichting in de Windwijzer en de podiumwand in de grote zaal aanpassen en ook de weggeefwinkel opknappen. De bestuursleden van De Vrienden van De Windwijzer zijn naast de financiële ondersteuning, ook druk in de weer met het aanboren van fondsen om meer vlees op de financiële botten te krijgen: "De droom van De Windwijzer is om het aanbod van activiteiten verder uit te breiden en nog meer mensen te bereiken. Er zijn volop plannen: maaltijden, gespreksgroepen, korte interreligieuze vieringen, inspirerende ontmoetingen, sprekers die ertoe doen. Bij de realisatie van die dromen lopen we ook tegen de grenzen van een vrijwilligersorganisatie aan. We willen ons daar echter niet door laten afremmen of tegenhouden." De Vrienden zijn blij met de 50 donateurs die elk jaar trouw een bedrag in de kas laten vloeien. Maar er is meer nodig. Daarom gaan de bestuursleden van de Vrienden de boer op om meer geld en daarom meer mogelijkheden te hebben.

Maar, zult u zeggen, wat heb ik eraan Vriend van De Windwijzer te worden? In de eerste plaats smaakt u als gulle gever het onuitsprekelijke genoeg dat het geld goed en transparant wordt besteed. Tweemaal per jaar wordt u als donateur uitgenodigd in De Windwijzer om gratis een leuke avond mee te maken. Wie wil dat niet? Daarom: meldt u aan als Vriend van De Windwijzer (zie het e-mailadres onderaan dit artikel). De minimale bijdrage per jaar is 25 euro. Dank alvast voor uw mooie gebaar!

Een vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting Vrienden van De Windwijzer.

nb

Anbi

De Stichting Vrienden van De Windwijzer is door het Ministerie van Financiën met ingang van 23 juni 2010 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting heeft zelfs de Culturele ANBI-status, waardoor uw bijdrage 125% fiscaal aftrekbaar is. Het is belastingtechnisch nog aantrekkelijker om uw bijdrage via 'een overeenkomst periodieke gift in geld' te doneren (minimaal 5 jaar).

E-mailadres: vrienden@dewindwijzer.nl

Rabobank (IBAN): NL67 RABO 0137573464.

Websites:

Stichting Vrienden van de Windwijzer:

www.vriendenvandewindwijzer.nl

Stichting De Windwijzer:

www.dewindwijzer.nl



Graag wil ik u/jullie iets vertellen als consulent/vio, namens het Israël Producten Centrum uit Nijkerk.

Al een aantal jaren ben ik daar als vrijwilliger werkzaam; jullie hebben mij wellicht weleens ontmoet op een wijkavond of braderie in de Grote Kerk en omgeving. Het is goed en fijn om met deze producten uit Israël de kleine bedrijven in Israël te steunen en tegelijk ook het volk van God in Israël een warm hart toe te dragen in deze voor hen moeilijke tijden!

Het gaat om diverse producten, zoals schoonheidsmiddelen, sieraden, horloges, spellen, boeken, jams en wijnen uit verschillende delen van Israël. Erg praktisch als cadeau of zomaar voor het weggeven bij feesten voor een bedrag van enkele tot vele euro's!

Inmiddels ben ik in opleiding en al voor diverse examens geslaagd. Doel is om onze vinoloog bij het IPC in de nabije toekomst op te gaan volgen, wat zeker geen ondankbare taak is. Mijn taak is dan het verzorgen van wijnproeverijen, verkoopdagen, etc.. Nogmaals: vooralsnog geen straf!

Als je/u een wijnproeverij wilt houden/organiseren over de mooie wijnen uit Israël of voor een presentatie of productenuitleg, dan kunnen jullie mij contacten op onderstaand adres of via telefoonnummer mobiel of thuis!



Wijnproeverij Nijkerk 2019

Men kan de producten online bekijken via www.israel-winkel.nl en/of via de folder bij mij bestellen, u betaalt dan geen verzendkosten; daar kunt u dan weer iets leuks voor kopen!

Graag hoop ik tot ziens, schroom niet te bellen ook bij vragen.

Hartelijke groet en Lechajiem/op het Leven!

Dhr Mary Peters
Kraanvogellaan 156
3136JE Vlaardingen
mary.peters@upcmail.nl
thuis 010-4750937 of mobiel 0610981898

COMMISSIE MAATSCHAPPELIJK WERK

De commissie wordt gevormd door een vertegenwoordiger uit elk van de vier wijkgemeentes en daarnaast wordt de commissie ondersteund door onze diaconale consulent Rob van Herwaarden. Normaal gesproken wordt er een vijftal keren per jaar gezamenlijk vergaderd en daarnaast is er via de mail veel contact over zaken waarover een beslissing genomen moet worden. Op zo'n vergadering worden de vaste agendapunten besproken zoals nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving, de maatschappelijke problemen zoals in de voorgaande periode de revue zijn gepasseerd, de aflossingen op persoonlijke leningen en de beleidspunten zoals wij verder hulp proberen te bieden aan mensen waar andere instanties ophouden.

Wekelijks wordt er met uitzondering van christelijke feestdagen en vakantieperiodes op maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur spreekuur gehouden in De Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen.

Ook kunt u altijd een van de diakenen aanspreken of ondergetekende waarop wij dan de situatie kunnen bespreken.

Niet alleen bij problemen op financieel vlak maar ook wanneer er vragen zijn bij welke instantie je het beste kunt aankloppen om verder op weg geholpen te worden. Iedereen wordt geholpen ongeacht de levensovertuiging die men kan hebben. Gezien de beperkte financiële middelen die wij hebben als diaconie kunnen wij natuurlijk niet onbeperkt iedereen ondersteunen maar maken een afweging tot hoever wij de cliënt een steuntje in de goede richting kunnen geven.

Wij zijn nog wel op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie omdat na het vertrek van Johan Verschoor per 1 januari 2019 zich nog niemand heeft aangemeld.

Mar de Bruijne



Het afgelopen jaar stond ook voor stichting "Food For All" (FFA) opnieuw helemaal in het teken van Covid. Zoals u weet is het doel van FFA is om de allerarmsten in Ethiopië te helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Dan gaat het vooral om de meest kwetsbare mensen, zoals alleenstaande moeders, (half)weeskindere[n] of ouderen die geen inkomsten hebben.

Van dat bestaan opbouwen is in 2020/2021 echter nauwelijks sprake geweest, want de focus lag vooral om de mensen in leven te houden door voedselhulp en hen te voorzien van hygiënische middelen. Dat was een hele klus, temeer omdat we, zoals veel goede doelen, hebben gemerkt dat onze inkomsten behoorlijk terugliepen, helaas. Wel logisch, want alle goede doelen bedelen om geld en je kunt niet aan alles en iedereen een gift geven. Daar komt bij dat de activiteiten die FFA normaliter onderneemt, zoals presentaties, verkopen, huisconcerten etc. etc. door de covid-regels geen doorgang konden vinden, dus..... geen inkomsten.



Ook in de klas moeten de kinderen mondkapjes dragen.

Maar laten we hopen op betere tijden en dan vooral voor "onze" mensen in Ethiopië die het zo oneindig veel slechter hebben dan wij. Niet alleen omdat het voedsel steeds schaarser, dus steeds duurder wordt. Als je dan niets of nauwelijks iets verdient, zoals de velen die hun baan zijn kwijtgeraakt (denk aan al die vrouwen die geen straatverkoop meer mogen doen), dan is dat een groot probleem.

We zijn dankbaar dat wij ook in het afgelopen jaar toch weer veel mensen hebben kunnen helpen.

Om ons werk te kunnen doen is de financiële hulp van velen, die FFA een warm hart toedragen, onmisbaar. Het is mooi dat er ook in onze gemeente mensen zijn, die laten merken dat zij dat warme hart voor FFA hebben!

Wij blijven zo lang wij kunnen ons inzetten voor de minderbedeelden in Ethiopië!

Mocht u zich aangesproken voelen en FFA willen steunen dan bent u natuurlijk hartelijk welkom om donateur te worden. Ook eenmalige giften ontvangen wij graag!

Als u meer wilt weten over FFA kunt u onze geheel vernieuwde website bezoeken: www.food-for-all.nl. Zeer zeker de moeite van een bezoekje waard!

Twee keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit en als u die graag wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten. Het verplicht u tot niets.

Franny Treurniet (secretaris FFA)
Christoffelkruid 29, 3137 WR Vlaardingen
T 010 – 4750757
E info@food-for-all.nl
W: www.food-for-all.nl
IBAN NL24 INGB 0004318998



Voedseldistributie Embracing Hope – Addis Ababa

VAN U IS DE TOEKOMST

Scriba PKN René de Reuver over het jaarthema.



We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, 'Van U is de toekomst'. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.

Plaatselijke gemeenten bepalen uiteraard zelf het thema en de manier waarop ze er een jaar lang mee aan de slag gaan, maar scriba ds. René de Reuver hoopt dit jaar meer dan andere jaren dat ze het aangereikte jaarthema overnemen. "Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie."

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver: "Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: 'Van U is de toekomst.' Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen."

Geen protocol

'Van U is de toekomst' is ook het thema van de visienota waarvan elke gemeente vorig jaar een exemplaar kreeg toegestuurd. Die verwoordt wat de komende jaren van belang is voor het leven en werken van onze kerk, en biedt hierin richting. Door van dit thema ook het jaarthema te maken, kan er in plaatselijke gemeenten handen en voeten aan gegeven worden. De Reuver: "Ik hoop dat het thema daardoor meer gaat spreken. De christelijke toekomstverwachting is geen protocol dat we aangereikt krijgen. Maar in alle onzekerheid en angst mogen we ontvankelijk en waakzaam leven. Open voor wat God aan het doen is, en alert op wat zijn Geest nu al laat zien. We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu."

Betrokkenheid en ontspanning

Die ontspanning kan ons enorm helpen, denkt De Reuver. "Daar waar het gaat om de kerk, daar waar het gaat om ons eigen leven, en daar waar het gaat om de samenleving. Neem onze schepping. Ik zie een houding van bijna onverschilligheid, 'het zal allemaal wel meevallen', én een houding van activisme: we moeten de boel redden. Wij geloven dat de schepping in Gods hand ligt. Als we belijden dat we geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten we ons daarvoor inzetten, maar dat mag met een ontspannen houding. Die combinatie van betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit de onverschilligheid én uit de kramp. 'Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje', is de uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. God zal ook voor zijn kerk zorgen, dat ontspant enorm."

Kome wat komt

De Reuver hoopt dat het jaarthema een hoopvol perspectief tegenover de onzekerheid aanwakkert. Ook in ons eigen leven. "Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet vervolgens in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen, om onze ziel te voeden met zijn Woord, om bid-dend onze weg te gaan en ons in te zetten voor onze naaste. We weten niet wat ons te wachten staat, maar we kunnen onze weg in vertrouwen gaan. 'Kome wat komt.'"

Overzichten

EREDIENSTEN TWEEDE HELFT 2021

26 sep	10.00	GK	ds. W. Markus	Bergschenhoek	
	17.00	GK	ds. W.F. Jochemsen	Noordeloos	
3 okt	10.00	GK	ds. P.J. Visser	Rotterdam	Dienst met doven
	17.00	GK	ds. J.B. Alblas	Katwijk aan Zee	
10 okt	10.00	GK	ds. H.N. Visser	Amsterdam	
	17.00	GK	dr. A.A. Teeuw	Ridderkerk	
17 okt	10.00	GK	ds. W. Dekker	Oosterwolde	
	17.00	BK	Prop. J.H. Menkveld	Dordrecht	
24 okt	10.00	GK	ds. T.C. Verhoef	Nijkerk	
	17.00	GK	ds. W. Markus	Bergschenhoek	
31 okt	10.00	GK	ds. S.J. van der Vlies	Rotterdam	
	17.00	GK	prop. H. Russcher	Hendrik Ido Ambacht	
wo 3 nov	19.30	GK	ds. G. de Lang	Dordrecht	dankdag
7 nov	10.00	GK	ds. P. Nagel	Loenen aan de Vecht	
	17.00	GK	ds. H.N. Habekotté	Vlaardingen	
14 nov	10.00	GK	ds. W. Markus	Bergschenhoek	
	17.00	GK	ds. T. Overbeeke	Reeuwijk	
21 nov	10.00	GK	Ds. J.M. Goedhart	Utrecht	Herdenken overledenen
	17.00	BK	ds. W.A. van den Born	Hei en Boeicop	
28 nov	10.00	GK	dr. G. van den Brink	Woerden	1e advent
	17.00	GK	n nb		
5 dec	10.00	GK	ds. Z. de Graaf	Katwijk a/d Rijn	2e advent, Voorbereiding H. A.
	17.00	GK	ds. J.S. Heutink	Katwijk aan Zee	
12 dec	10.00	GK	ds. J. Scheele Goedhart	Vijfhuizen	3e advent, Heilig Avondmaal
	17.00	GK	ds. W. Markus	Bergschenhoek	Dankzegging H.A.
19 dec	10.00	GK	ds. J. Snaterse	Hoogeveen	4e advent
	17.00	BK	prop. A.J.R. Treur	Bodegraven	
vri 24 dec	20.00	GK			Kerstavond
za 25 dec	10.00	GK	prop. A.T. Maarleveld	Bodegraven	1e Kerstdag
26 dec	10.00	GK	n nb		
	17.00	GK	ds. C.M.A. van Ekris	Zeist	2e Kerstdag
do 31 dec	19.30	GK			Oudejaarsdag

KERKENRAAD EN ONDERSTEUNING PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE GROTE KERK

Predikant:

Vacant: Consulent ds. Wim Markus uit Bergschenhoek, contact via scriba

Pastoraal medewerker:

ds. Lambert Scholten 010 435 24 42 lambertjtscholten@gmail.com

contactpersonen:

Ouderling Peter van der End 010 474 05 47
Lia van Herpen 06 111 804 60
(alleen whatsapp)

Jeugdwerker:

Vacant

Voorzitter:

Ronald de Heer Wilgendreef 27 010 474 78 16 famrjwdeheer@gmail.com
3137 CZ Vlaardingen 06 13 15 04 40

Scriba:

Sebastiaan Vogel Tollensstraat 68 06 48 01 82 88 scriba@grotekerkvlaardingen.nl
3131 GZ Vlaardingen

Ouderlingen:

Peter van der End Binnensingel 123 010 435 24 42 pvanderend@kpnmail.nl
3134 NB Vlaardingen
Theo van Everdingen Joke smitkade 149 06 53 84 27 98 t.van.everdingen@solconmail.nl
3137 ZK Vlaardingen
Martin Kruidenier Prins Hendriklaan 69, 3135 06 19 26 32 84 martinkruidenier@kpnplanet.nl
ZB Vlaardingen 010 435 55 52
Cor Spee Lusthofstraat 28, 06 43 93 67 97 cor_spee@tele2.nl
3135 CX Vlaardingen 010 234 16 30
Sebastiaan Vogel Tollensstraat 68 06 48 01 82 88 scriba@grotekerkvlaardingen.nl
3131 GZ Vlaardingen

Kerkrentmeesters:

Huub Esbach Jkvr van Naaldwijklaan 35 010 234 12 36 010-234 12 36
3131 NP Vlaardingen
Ronald de Heer Wilgendreef 27 010 474 78 16 famrjwdeheer@gmail.com
3137 CZ Vlaardingen 06 13 15 04 40
Dick van Keulen Jean Monnetring 102 010 850 06 55 dcvkeulen@yahoo.com
3137 DC Vlaardingen

Diakenen:

(2x vacature)

Jan van der Sar Rotterdamseweg 40, 010 591 00 51 jan.vandersar@kpnplanet.nl
3135 PV Vlaardingen
Korné Vermeulen Sneeuwbalstraat 87, 06 10 21 72 09 korne.vermeulen@outlook.com
3135 ES Vlaardingen
Bas van Leeuwen Sam. Esmeijerstraat 237 bas@bwvanleeuwen.nl
3132AN Vlaardingen
Henk Westerdijk Surinamesingel 69 h.westerdijk4@upcmail.nl
3131 XL Vlaardingen

Boventalig:

Moderamen Centraal College van Kerkrentmeesters / predikantenplanner

Roel van Keulen Surinamesingel 18 010 434 97 43 keulenvanr@hotmail.com
3131 XM Vlaardingen

Kerkrentmeester College van Kerkrentmeesters

Koen Korving Johanna Naberkade 40 06-11995416 khkorving@ziggo.nl
3137 TN Vlaardingen

Van Lee & Van Everdingen

documentaire informatievoorziening

uw archief, onze zorg

Postbus 4178,
3130 KD Vlaardingen
www.vanlee-vaneverdingen.nl, theo@vanlee-vaneverdingen.nl

ChristenUnie

Behalve in het Europees Parlement, de 1e en 2e Kamer, de Provinciale Staten, de Waterschappen, is de ChristenUnie ook actief in de gemeenteraad van Vlaardingen. Ons raadslid Wouter de Reus, samen met SGP-raadslid Erik van Pienbroek en ondersteund door fractieleden, proberen vanuit Bijbelse uitgangspunten onze stad mede te besturen. Juist in deze tijd is de combinatie van geloof en politiek ontzettend belangrijk! De ChristenUnie zet zich in om op cruciale thema's de juiste antwoorden/oplossingen te vinden. Spreekt u dit aan? Wilt u met ons meedenken? Heeft u onderwerpen die u voor Vlaardingen belangrijk vindt? Neem dan met ons contact op. In maart 2022 worden weer de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Wilt u/jij met ons meedenken over een nieuw gemeenteprogramma en/of propaganda-activiteiten? Best uitdagend om mee te doen!

Contact:
Cor de Jonge, voorzitter Afdeling Vlaardingen
cae.dejonge@planet.nl
010-4344478
www.christenunie.nl
www.christenunie-sgpvlaardingen.nl



IPC Consulent Nijkerk
Israëlische producten, wijnen, kado's etc
Website www.israelwinkel.nl
Naam: dhr. M. Peters
Adres: Kraanvogellaan 156
Postcode: 3136JE
Plaats: Vlaardingen
Tel: 010-4750937
Mob: 0651545793
Mail: mary.peters@upcmail.nl
Bank: NL63ABNA0413716066