

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 061180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
14/11 09.50	ds. W. Markus, Bergschenhoek	collecten: Diaconie Wijkkas
14/11 17.00	ds. T. Overbeeke, Reeuwijk	
21/11 10.00	ds. L.J. Scholten, Gouda <i>Herdenking overledenen</i>	collecten: Diaconie Toerusting en Plaatselijk Pastoraat
21/11 17.00 BK	ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

GEBOREN

Op woensdag 10 november 2021 is Felien Johanna van Leeuwen geboren. Haar roepnaam is Felien. Zij is de dochter van Rick Vrijhof en Anneke van Leeuwen-Vrijhof en het zusje van Tijmen, Jelte en Mathijs. De ouders laten ons weten intens dankbaar te zijn dat alles goed is gegaan. Wij feliciteren hen van harte met de komst van Felien!

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet is zaterdag bij dhr. C.A.E. (Cor) de Jonge gebracht. Op dinsdag 16 november hoopt Cor jarig te zijn en mag dan de respectvolle leeftijd van 80 jaar vieren. Hij is nog voluit betrokken bij bestuurlijke activiteiten. Bovenal geniet Cor samen met Ineke van hun kinderen en kleinkinderen. Daar genieten ze heel erg van. Nu willen wij Cor als gemeente alvast van harte feliciteren met deze blijde dag. Wij hopen dat de Heere er nog vele jaren in gezondheid aan toe wil voegen samen met Ineke. Wij wensen je van harte Gods zegen toe.
- Na elf weken in het ziekenhuis te hebben gelegen kunnen wij nu verheugd meedelen dat Bella Joossens om verder op te knappen donderdag 11 november naar de Marnix is overgebracht. Het ziet er nu naar uit dat ze misschien over een poosje weer naar haar eigen huis terug mag. Wat is zij moedig geweest om na iedere teleurstelling in het ziekenhuis, dat zij het vertrouwen steeds opnieuw kreeg en het ook zo voelde, dat de Here haar geen moment uit het oog heeft verloren. Veel sterkte toegewenst namens de gemeente, Bella. De bloemen zijn gehaald en gebracht door Nelleke Peters en Nel Bazen.

MEELEVEN

- Joke de Blois mocht na een geslaagde operatie en revalidatie op woensdag 10 november weer fijn naar huis terug keren.
- Mevrouw Nel Bagchus is ook van de week tijdelijk naar de Marnix gegaan, daar zal zij wachten op een plekje in de verzorging elders.

Het adres van Marnix Revalidatiecentrum is: Marnixlaan 5 3132PL Vlaardingen.

DANK

Na drie weken in het revalidatiecentrum "Marnix" te zijn geweest na een heupoperatie, mocht ik woensdag weer thuis komen. Het is voorspoedig gegaan en mag ik thuis verder revalideren. Allereerst dank aan onze God en Here dat alles zo goed is gegaan. Ook wil ik langs deze weg een ieder bedanken die mij tijdens de revalidatie verblijdde met een kaart, bezoekje, telefoontje, bloemetje, e.d. Zelfs kwamen er mensen een spelletje met mij doen om de tijd wat te doden. Dat alles deed me erg goed en gaf een gevoel van verbondenheid. Over enkele weken hoop ik weer zo ver te zijn dat ik de kerk kan bezoeken. Met een groet van Joke de Blois.

AVOND VOOR JONGERE GEMEENTELEDEN

De kerkenraad heeft gesprekken gevoerd met jongeren en jonge gezinnen van de gemeente.

We zijn bezig om naar aanleiding hiervan een aantal concrete acties te ondernemen. Eén van de acties is een avond organiseren voor jongere gemeenteleden (tot middelbare leeftijd) waarbij deze doelgroep elkaar kan ontmoeten en ervaringen kan uitwisselen. We proberen dit, binnen de huidige mogelijkheden, op korte termijn te plannen. De gemeenteleden die tot deze doelgroep behoren ontvangen daarvoor een uitnodiging.

CORONA-MAATREGELEN

Wij vragen jullie aandacht voor een aantal belangrijke afspraken:

- Bij (lichte) klachten blijf je thuis
- Houd 1,5 meter afstand en volg de maatregelen uit het gebruiksplan
- Mocht je positief getest worden en in de afgelopen 5 dagen een kerkelijke activiteit hebben bezocht vragen wij je te melden bij de scriba. In vertrouwelijkheid wordt gekeken hoe andere bezoekers geïnformeerd kunnen worden om alert te zijn op hun gezondheid.

HERDENKING OVERLEDENEN

In de ochtenddienst van volgende week herdenken wij gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nabestaanden ontvangen een uitnodiging om in de kerkdienst aanwezig te zijn of online mee te beleven. De kerkdienst wordt geleid door onze pastoraal werker ds. Bert Scholten.

HEMELS FILMFESTIVAL

Voor de eerste keer organiseren wij binnen de Protestantse Wijkgemeente Vlaardingen het Hemels Filmfestival. Tussen 24 en 30 november ben je 5 avonden welkom op 5 verschillende locaties om een film te bekijken met de mogelijkheid om hierover na te praten. Je koopt een kaartje voor €10,- en krijgt je 2 de kaartje cadeau met als doel iemand van buiten de kerk mee te nemen. Een ideale gelegenheid om je buurman of buurvrouw, collega of vriend of vriendin mee te nemen!

- Wo 24/11 - Kerkcentrum Holy - Des hommes et des dieux
- Do 25/11 - Rehobothkerk - Angels on Diamond Street
- Vr 26/11 - De Windwijzer - Amazing Grace
- Ma 29/11- Bethelkerk - As it is in Heaven
- Di 30/11 - Grote Kerk - The Shack

Alle films starten om 20.00 uur en de deur opent om 19.30 uur. In verband met de regelgeving vragen wij je om bij binnenkomst een geldig vaccinatiebewijs, herstellbewijs of testbewijs te tonen.

Aanmelden is noodzakelijk vanwege de beschikbare capaciteit. Voor meer informatie zie: <https://gelovenin-vlaardingen.nl/activiteiten/hemels-filmfestival/>

OUD PAPIER

Voor het inzamelen oud papier werken we vanaf nu samen met de Rehobothkerk. De container staat a.s. zaterdag 20 november bij de Rehobothkerk aan de Insulindestraat van 9.00-11.30 uur. Voor sommigen is dit wat verder weg en voor anderen juist wat dichtbij, maar kom vooral je papier brengen. Ook nog goede kleding voor Dorcas is van harte welkom. We delen de opbrengst, maar laten we er wel voor zorgen dat de opbrengst nu aanmerkelijk hoger is dan wat de Rehobothkerk anders zelf al ophaalt!

HULP GEZOCHT!

Eind november bereiden we in ons in Nederland voor op de gezelligste maand van het jaar. We kopen onze Sint cadeaus, halen zo snel mogelijk alle kerstversiering in huis en bedenken wat we allemaal voor lekkers voor het kerstdiner gaan klaarmaken. Niks mis mee natuurlijk, juist een reden om dankbaar voor te zijn. Maar als we dan denken aan de vluchtelingen in de kampen op Lesbos dan schuurt het.

Daarom zijn wij en een aantal collectanten gemotiveerd om ons in te zetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland middels een collecte voor Kerk in Actie. We hopen dat je die motivatie met ons deelt. Door een tekort aan collectanten kan er maar in een klein gedeelte van Vlaardingen gecollecteerd worden. De collecteweek is van 22 tot en met 27 november. Met een uurtje van je tijd kan je al veel verschil maken! Opgeven kan nog een aantal dagen bij Margreet Venema, tel: 06 287 648 86 of Marjolein Vroom, tel: 06 30 388 388 of Ronald de Heer, tel: 06 13 15 04 40.

BEN JIJ EHBO-ER OF BHV-ER?

Zorgcentrum Uitzicht is dringend op zoek naar meerdere EHBO'ers en BHV'ers die bij grotere calamiteiten opgeroepen kunnen worden. De medewerkers van Uitzicht wonen vaak te ver buiten Vlaardingen om snel aanwezig te kunnen zijn (max. 20 minuten aanrijtijd). Tot nu toe hebben deze calamiteiten zich nog niet voorgedaan maar het is goed om voorbereid te zijn. Als je jezelf hiervoor beschikbaar wilt stellen of meer informatie wilt hebben dan kun je contact opnemen met Sebastiaan Vogel (scriba).

St. ONTMOETING

Helaas kan ik u vanwege logistieke problemen dit jaar geen speculaas aanbieden. Maar gelukkig heb ik wel heerlijke zelfgemaakte jam in verschillende smaken:

- Normale pot voor € 2, 25 per stuk
- Kleine pot voor 1, 75 per stuk.

U kunt mij persoonlijk uw bestelling opgeven, maar ook via de telefoon, 0104746483 of via e-mail: rika_alderliesten@hotmail.com. Vanzelfsprekend is de opbrengst voor St. Ontmoeting. Deze stichting doet veel voor opvang van daklozen en kwetsbare mensen in de samenleving. Rika Alderliesten.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 134**

*Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.*

*Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!*

(Refrein)
*De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!*

*Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.*

*Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!*
(Refrein)

*Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!*

*De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!*

- **Op Toonhoogte 188**

*Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'*

*U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.
U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het uw heerlijkheid.*

*In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.*

*Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'*

*Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid.
Van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
(2x)*

- **Psalm 65 vers 1 en 2**

- **Op Toonhoogte 20**

*Create in me a clean heart, O God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, O God
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, O Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.*

- **Op Toonhoogte 239**

*Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.*

*Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.*

(Refrein)
*Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.*

*Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: 'Ontmoet mij hier'.
(Refrein)*

*Leid mij steeds weer naar het water;
'k Wil u daar ontmoeten, Heer.*

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 566**

*Zit je in het donker?
Jezus zal er zijn.
Is je hart vol zonde?
Jezus maakt het rein.*

*(Refrein)
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,
voorde Heer iets te wonderlijk zijn?*

*Kijk je weer zo somber?
Jezus maakt je blij.
Zit je vastgebonden?
Jezus maakt je vrij.
(Refrein)*

*Dan wordt alles anders,
kan je zoveel meer.
Kijk eens wat je aandurft
samen met de Heer!
(Refrein)*

- **Bijbelgedeelten: 1 Petrus 1: 1-5 en Johannes 4: 1-30**
- **Psalm 139 vers 1, 2 en 14**
- **Preek: 'Leven 2.0'**
- **Op Toonhoogte 16**

*Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.*

- **Op Toonhoogte 268**

*Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft
gereinigt, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.*

*(Refrein)
Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.*

*Laat mij verder groeien, laat vruchten
opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en
moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.
(Refrein)*

*Niets houdt mij tegen mij over te
geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige
liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
(Refrein 2x)*

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Psalm 84 vers 1**
- **Psalm 84 vers 5 en 6**
- **Psalm 67 vers 1 en 2**
- **Schriftlezing: Romeinen 8: 18-39, Titus 3: 3-8**
- **Psalm 33 vers 6, 7 en 8**
- **Verkondiging: 'Maar... er is genade' (Titus 3: 4-5)**
- **Gezang 440 vers 1 en 4**
- **Gezang 477**