

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
28/11 10.00	ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld <i>1e Advent</i>	collecten: Project 10 27 PGV
28/11 17.00	<i>geen eredienst</i>	
5/12 10.00	ds. Z. de Graaf, Katwijk a/d Rijn <i>Voorbereiding H. A. 2e Advent</i>	collecten: Zending PGV
5/12 17.00	<i>geen eredienst</i>	

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet is voor mevrouw Nel Bagchus. Op 24 oktober mocht zij de hoge leeftijd van 102 jaar bereiken. Door haar opname in het ziekenhuis paste het niet om de bloemen te ontvangen. Nu gaat het allemaal iets beter met haar, ze is wel heel moe, zegt zij zelf. Ze hoopt gauw een plekje in Drieënhuizen te krijgen. Zo willen wij als gemeente op deze manier ook met haar mee leven en dat zij zich nog betrokken mag voelen bij de gemeente waar zij zoveel jaren heeft gekerkt. U ontvangt van ons allen een hartelijke groet. Wij wensen u de zegen van onze Here God toe.
- De tweede groet is voor onze organist en zijn vrouw, Aad en Nel Zoutendijk. Wij willen hen graag ook eens verrassen. Aad, die zondag aan zondag en al zoveel jaren onze gemeente begeleidt met zijn mooie en gevoelige orgelkwaliteiten tijdens onze diensten. Vele mensen genieten daar steeds opnieuw van. Ook de trouw van Nel die niet naast Aad weg te denken is. Wij hopen van harte dat als je gezondheid het toe laat, je nog lang bij ons mag blijven. Wij wensen jullie samen alle goeds toe en Gods nabijheid!

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Centine v.d. Sar en Mar de Bruijne.

DANK

Hiermee wil ik u berichten dat het naar omstandigheden redelijk goed met mij gaat. Ik heb geen extra zuurstof meer nodig maar ben wel erg snel moe. Bedankt voor de bezoeken, kaarten en gebeden vanuit de gemeente en ook voor de mooie bloemen die ik nog in ontvangst mag gaan nemen. Ik hoop snel naar de verzorging van Drieënhuizen te kunnen. Hartelijke groet van mevrouw Bagchus.

MEELEVEN

Corrie v.d. Ster is opgenomen in het ziekenhuis. Zij is gevallen op haar gezicht. Ze kan nauwelijks nog uit de voeten en heeft hevige rugpijn. Wij wensen haar veel sterkte en de nabijheid van onze Heere God.

DIACONALE COLLECTE DEZE ZONDAG

Deze zondag is de opbrengst van de eerste collecte (blauwe collectezak) bestemd voor vakonderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda. Extra werkgelegenheid is hard nodig voor de vele vaak kansarme jongeren in dit Afrikaanse land. CEFORMI, vakschool van de kerk, traint jongeren voor een beroep, zoals timmerman, loodgieter, kapper, maar ook voor de horeca! Jaarlijks verlaten zo'n 180 jongeren de school. Ze zijn dan (beter) in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. En daarmee een Adventscollecte: uitzien naar een betere toekomst! Wilt u dit werk steunen? Dat kan in de kerk óf door een gift over te maken naar NL29INGB0000028016 t.n.v. Project 10 27 in Driebergen o.v.v. RW.1.103 (het projectnummer). Dank u wel voor uw en jouw bijdrage namens de wijkdiakenen.

CORONA-MAATREGELEN

Hoe lang nog? Dat is de vraag die regelmatig gesteld wordt. Het ziet er naar uit dat wij moeten gaan leren leven met een virus wat nog regelmatig terugkomt. Die manier gaan wij vast vinden.

Helaas is de situatie op dit moment niet positief. Hierdoor zijn wij genoodzaakt nieuwe maatregelen te nemen om enerzijds de veiligheid in de wijkgemeente te waarborgen, maar ook om ons niet te onttrekken van onze verantwoordelijk in de maatschappij en Vlaardingen. Het zou verkeerd zijn als wij onze kerkdiensten en gemeente-activiteiten belangrijker vinden dan het leed wat mensen doorstaan die ziek worden of waar de mensen middenin staan die zorgen voor de zieken.

Samen moeten wij opnieuw even doorbijten om hopelijk op een leukere manier Kerstfeest te kunnen vieren.

De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval t/m 12 december a.s. en zijn:

- De middagdiensten om 17.00 uur komen te vervallen;
- In de ochtenddiensten wordt niet meer samen gezongen. De zang wordt verzorgd door voorzangers. De diensten bezoeken is nog mogelijk;
- Geen activiteiten meer in de Dijk;
- Activiteiten in het kinder-, tiener- en jongerenwerk worden niet fysiek georganiseerd, maar vinden buiten of online plaats in opvolging van de basisregels.

Het gebruiksplan op de website zal in de loop van het weekend worden aangepast en is te vinden op de website.

WIE WORDEN ONZE NIEUWE DIAKENEN?

Twee van onze diakenen hebben aangegeven hun ambtsperiode niet te verlengen. Dit betekent dat wij jou vragen om voor 1 december 2021 bij de scriba namen aan te dragen voor in jouw ogen geschikte diakenen. Dit kan per e-mail met een onderbouwing.

Wat doet een diaken?

Een diaken is lid van de wijkkerkenraad en geeft leiding aan het leven en werken van onze wijkgemeente. Diakenen zijn helpers en doeners die een open oog en hart hebben voor kwetsbare mensen in onze wijkgemeente, onze stad Vlaardingen en in de wereld. Naast het samenstellen en verzorgen van collectes en andere acties zorgen diakenen ook voor het dienen aan tafel bij het Heilig Avondmaal. Herken jij jezelf in dit profiel? Dan kun je dit natuurlijk ook kenbaar maken. Als je meer vragen hebt over het ambt van diaken kun je ook onze diakenen vragen. De namen en contactgegevens staan op pagina 27 van Groot Kerknieuws 2021-2022.

BEROEPINGSWERK

Na meerdere gesprekken met in onze ogen geschikte predikanten voor onze wijkgemeente is er nog geen mogelijkheid tot het uitbrengen van een beroep. De beroepingscommissie is samen met de wijkkerkenraad hard aan de slag om nieuwe stappen te zetten in het beroepingswerk. Blijf het beroepingswerk meenemen in je persoonlijk gebed of bijvoorbeeld op de jeugdclub of bijbelkring.

AVONDGEBEDEN TIJDENS ADVENT

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar Kerst toelevens in een viertal Avondgebeden in de periode van Advent. U bent welkom op woensdagavonden 1, 8, 15 en 22 december, van 19.30 - 20.00 uur in de Grote Kerk. De avondgebeden worden ook uitgezonden via www.kerkomroep.nl. De Avondgebeden worden gezamenlijk georganiseerd met wijkgemeente Centrum-West en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Fontein. Het is een waardevol moment, zo midden in de week, waarin we verwachtingvol mogen uitzien naar de komst van Christus in deze wereld.

STICHTING ONTMOETING

Bent u vergeten jam te bestellen?! Oh gelukkig, het kan nog! Grote pot € 2,25/st, kleine pot € 1,75/st. De opbrengst is voor St. Ontmoeting. Rika Alderliesten, tel. 010 474 64 83, rika_alderliesten@hotmail.com.

MAF PUZZELACTIE VOOR WOUTER & MARLIES

Opnieuw is er een legpuzzel van een markant Vlaardings bouwwerk verschenen. Ditmaal is het onderwerp de Grote Kerk. Voor € 15,- heeft u een mooie puzzel van 1000 stukjes én steunt u het werk van Wouter en Marlies Nagel in Madagaskar. Ook leuk als cadeau voor de komende feestdagen. Meer informatie vindt u in de uitgereikte folder. Bestellen kan op bit.ly/puzzel-grotekerk.

BEN JIJ EHBO'ER OF BHV'ER?

Zorgcentrum Uitzicht is dringend op zoek naar meerdere EHBO'ers en BHV'ers die bij grotere calamiteiten opgeroepen kunnen worden. De medewerkers van Uitzicht wonen vaak te ver buiten Vlaardingen om snel aanwezig te kunnen zijn (max. 20 minuten aanrijtijd). Tot nu toe hebben deze calamiteiten zich nog niet voorgedaan maar het is goed om voorbereid te zijn. Als je jezelf hiervoor beschikbaar wilt stellen of meer informatie wilt hebben dan kun je contact opnemen met Sebastiaan Vogel (scriba).

AFSCHIED

Op 11 december zal Carla op den Brouw na vele jaren gaan stoppen met de bloemen te halen en te verzorgen. Heel begrijpelijk en wij hebben daar ook het volste begrip voor. Carla, heel veel dank voor je trouwe inzet. Spontaan meldde Betty Kroon zich bij mij om haar taak over te nemen. Daar zijn wij heel blij mee.

OPROEP BLOEMENGROET

Het zou fijn zijn als er nog iemand bereid is om zich bij onze groep aan te sluiten. U bent maar één keer in de zes weken aan de beurt. Zolang de corona nog heftig is, blijven we de bloemen op zaterdag bezorgen. Wat zou het fijn zijn als ik volgende week al kan vermelden dat iemand zich heeft aangemeld. Misschien heeft u er weleens over na gedacht iets in de gemeente te willen gaan doen, maar dat u niet zoveel tijd heeft? Dan zou dit mooi voor u kunnen zijn! Even een belletje of appje naar Lia van Herpen.

WRITE FOR RIGHTS 2021: SCHRIJFT U MEE?

"Mijn moeder zal al deze brieven geweldig vinden en versteld staan van alle moeite die voor haar is gedaan." Dat schreef Moussa, de zoon van de Saoedische Nassima al-Sada die gevangen zat, omdat ze opkwam voor vrouwenrechten, waaronder het recht om auto te mogen rijden. Mede dankzij Amnesty's schrijfactie werd ze vrijgelaten! Vrijlating was er ook voor Germain Rukuki uit Burundi, Poing Phyo Min uit Myanmar, Khaled Drareni uit Algerije.

Ook dit jaar weer kunt u schrijven voor ruim 10 mensen uit verschillende landen van de wereld. Mensen die gevangen zitten vanwege hun inzet voor mensenrechten, mensen die zijn 'verdwenen' of wier leven gevaar loopt.

Vanwege corona heeft Amnesty individuele pakketten gemaakt. Daar zit alles in wat u nodig hebt om aan deze actie mee te doen: informatie, voorbeeldbrieven, schrijfpapier en een pen! Het enige wat u hoeft te doen is de brieven over te schrijven en te ondertekenen.

"Jullie steun is essentieel voor ons." Khaled Drareni.

U kunt een schrijfpakket mee naar huis nemen en daar op uw eigen tijd de brieven overschrijven. De brieven kunt u uiterlijk 18 december in de kerk inleveren, waarna Amnesty voor de rest zorgt. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Helpt u mee om de actie ook dit jaar weer een succes te maken? Als u kaarten of kaarsen wil bestellen, dan kunt u dat doen via de website: www.vlaardingen.amnesty.nl. De bestelde producten worden bij u thuisbezorgd.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 306**

*Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)*

*Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)*

*Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)*

- **Gezang 150 vers 2, 3 en 4**
- **Psalm 32 vers 1 en 2**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 504**
*Here der heren, Koning der koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen.
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting,
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.
Halleluja. (4x)*

*Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één,
U alleen, U heb ik lief.
Halleluja. (4x)*
- **Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11**
- **Psalm 25 vers 4 en 6**
- **Preek**
- **Psalm 19 vers 7 (OB)**
- **Gezang 117 vers 3 en 5**