

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
12/12 10.00	ds. J. Scheele-Goedhart, Vijfhuizen <i>Heilig Avondmaal 3e Advent</i>	collecten: Diaconie PGV
15/12 19.30	<i>Avondgebed</i>	Alleen via kerkomroep.nl
19/12 10.00	ds. J. Snaterse, Hoogeveen <i>4e Advent</i>	collecten: Diaconie IZB
19/12 16.00	Bethelkerk ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	
22/12 19.30	<i>Avondgebed</i>	Alleen via kerkomroep.nl

HEILIG AVONDMAAL COLLECTE DEZE ZONDAG

Deze zondag is de opbrengst van de collectekelk i.v.m. het Heilig Avondmaal - en dus niet van de 1e collectezak zoals te lezen stond in Onderweg- bestemd voor het project Bijbel brengt arme boeren in actie. In KwaZulu-Natal wonen veel Zulu's in heuvelachtig land, dat niet erg vruchtbaar is en waar men door klimaatverandering last heeft van toenemende droogte. Oogsten mislukken en de gezinnen lijden regelmatig honger. De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden verhogen hun voedselopbrengst. Via Bijbelse verhalen en de invloed van kerkleiders zet men mensen tot actie aan. Zo veranderen mensen langzaam van houding: ze krijgen meer zelfvertrouwen, zorgen beter voor hun gezin, zien dat hun werk op het land wat oplevert, hun inkomsten en voeding verbeteren, ze zijn beter bestand tegen klimaatverandering. Ze zien dat ze samen hun leven kunnen verbeteren.

Wilt u dit werk steunen? Dat kan in de kerk óf door een gift over te maken naar NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. bijbels boeren Zuid-Afrika. Dank u wel voor uw en jouw bijdrage namens de wijkdiakenen.

BLOEMENGROET

- De eerste bloemengroet gaat naar een bruidspaar dat op vrijdag 10 december 50 jaar getrouwd mocht zijn. Het zijn dhr. A. Kalis en mevr. I.H. Kalis - Meijer, beter bekend als Hilde en Arie. Het zijn voor ons zeker geen onbekenden in de gemeente. Ze hebben ook niet alleen maar stil gezeten in de kerk. Beiden zijn actief geweest: Arie is jarenlang ouderling-kerkrentmeester geweest in de Vredeskerk en Hilde heeft vooral veel voor de bejaarden betekend en allerlei hand en spandiensten verricht. We konden altijd een beroep op hen doen. Ook nu is hun betrokkenheid nog groot bij alles

in de gemeente. Bij zo'n gelegenheid als deze mag dat best wel eens even in de zondagsbrief gezet worden. Nu willen wij als gemeente jullie van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Onze wens is dat wij jullie nog lang in ons midden mogen hebben. "Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid".

- De tweede groet is voor mevr. Annelies van der Geer. Op dit moment gaat alles een beetje moeizaam bij haar. Dat is heel vervelend als de ongemakken van het ouder worden om de hoek komen kijken. Ook is het er alleen voor te moeten staan dubbel moeilijk. Op deze manier, Annelies, willen wij door het geven van de bloemengroet tonen, dat wij betrokken bij je willen zijn en mee willen leven. Hierbij ontvang je van de gemeente een hartelijke groet en wij wensen je de nabijheid van onze Here God toe.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Nel Bazen en Mar de Bruijne.

MEELEVEN

- Op de afdeling waar Corrie van der Ster verbleef in de Marnix was het voor haar een beetje te druk. Corrie is wat onrustig en voelde zich daar niet lekker bij. Het gaat allemaal wat moeizaam voor haar. Corrie is nu naar een andere afdeling gegaan. Zullen wij haar deze week eens verwennen met veel kaarten? Wat zal ze daar blij mee zijn.
- Mevrouw Nel Bagchus is op woensdag 8 december overgebracht naar de Hospice De Vier Vogels. Daar zal zij wachten tot de Heere haar thuis komt halen. We wensen haar en de kinderen veel sterkte toe!
- Dhr. Ed van der Kooij verblijft nog op de IC. Door Covid heeft hij een dubbele longontsteking. Hij reageert gelukkig goed op de medicijnen. De koorts is gezakt. Het afbouwen van zuurstof gaat heel langzaam. Hij wordt nog in slaap gehouden. Zijn lighouding wordt om de 16 uur gewisseld. Bij elkaar is het ook voor Willemijn best zwaar om dit mee te maken. Er wordt in de gemeente veel voor hen gebeden, maar ook voor andere mensen die het gebed heel hard nodig hebben.

OUD PAPIER

Jullie hebben de papiercontainer bij de Rehobothkerk goed weten te vinden 20 november jl. Zaterdag ochtend 18 december staat hij er weer om al jullie pakpapier en karton van de pakjesavonden te recyclen. Ter herinnering: niet aan de Zomerstraat maar aan de Insulindestraat bij de Rehobothkerk. Ook goede kleding voor Dorcas is daar welkom.

JUBILEUM

Op vrijdag 10 december mochten Hilde en Arie Kalis 50 jaar getrouwd zijn. (zie verder bij de bloemengroet).

MIDDAGDIENSTEN

Op 14 december zal er weer een nieuwe persconferentie plaatsvinden. Hoewel de situatie lijkt te stabiliseren verwachten wij niet dat er versoepelingen zullen plaatsvinden in de landelijke maatregelen. Als wijkkerkenraad hebben wij besloten om vanaf zondag 19 december a.s. de middagdiensten weer te houden, maar met een vervroegd aanvangstijdstip, te weten 16.00 uur. Wij proberen samen met de predikant om de dienst om 17.00 uur te laten eindigen. De middagdienst van 19 december zal plaatsvinden in de Bethelkerk.

OVERZICHT KERKDIENTEN

Het kalenderjaar nadert alweer zijn einde. Via deze weg alvast een overzicht van de diensten rond de feestdagen zoals deze nu gepland zijn. Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen:

- **vrijdag 24 december, tijdstip n.t.b.**
Kerstzangdienst (nadere informatie volgt)
- **zaterdag 25 december, 10.00 uur**
Eredienst met prop. Bram Maarleveld uit Bodegraven
- **zaterdag 25 december, 14.00 uur**
Kinderkerstfeest (nadere informatie volgt)
- **zondag 26 december, 10.00 uur**
Eredienst met ds. Bart Ouwehand uit Andel
- **vrijdag 31 december, 16.00 uur**
Eredienst met ds. Jan van Belzen uit Maassluis
- **zondag 2 januari 2022, 10.00 uur**
Eredienst met ds. Simon van der Vlies uit Rotterdam
- **zondag 2 januari, 16.00 uur**
Eredienst met dr. Alfred Teeuw uit Ridderkerk

De wijkkerkenraad heeft besloten om met ingang van 2022 geen kerkdienst meer te organiseren op Nieuwjaarsdag, tenzij dit op een zondag valt.

AVONDGEBEDEN IN DE ADVENT

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar Kerst toelevens in een viertal Avondgebeden in de periode van Advent. Woensdagavond 15 en 22 december, van 19.30 - 20.00 uur. Zolang de coronabeperkingen gelden, zijn de avondgebeden alleen te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

De Avondgebeden worden gezamenlijk georganiseerd met wijkgemeente Centrum-West en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Fontein. Het is een waardevol moment, zo midden in de week, waarin we verwachtingvol mogen uitzien naar de komst van Christus in deze wereld.

Orde van dienst 15 december:

- Orgel: Ph. Wolfrum: Macht hoch die Tür
- Avondlied: gezang 393
- Psalm 85
- Evangelie: Lukas 3 : 7-18
- Slotlied: gezang 128
- Orgel: F. Reimerdes: Kommst du, kommst du, Licht der Heiden

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 389**
*Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.*

*Tweeduizend jaar, en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.*

(Refrein)

*Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.*

*De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank'len
op te vangen in uw naam.*

(Refrein 2x)

Als een vuur, als een vuur.

- **Psalm 80 vers 1,3 en 6**
- **Gezang 117 vers 1 en 7**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 527**
*Is er troost voor kinderen die huilen?
Is er licht in het donker van de nacht?
Is er iemand die fouten kan vergeven?
Is er, voor wie moe is, nieuwe kracht?*

*Er is één, die troost als ik moet huilen,
die zijn licht laat schijnen in de nacht.
Als ik spijt heb, wil Hij mij vergeven,
als ik moe ben, geeft Hij nieuwe kracht.*

*En ik weet dat Hij altijd met mij meegaat
en mij leidt als ik in het donker zit.
Ja, mijn allerbeste vriend is Jezus,
die mij hoort en luister als ik bid.*

- **Lezing OT: Maleachi 3: 1-4**
- **Gezang 124 vers 2 en 4**
- **Lezing NT: Lucas 1: 5-25**
- **Psalm 141 vers 2 en 3**
- **Preek**
- **Gezang 122 vers 1 en 5**
- **Gezang 358 vers 1 en 2**
- **Gezang 358 vers 4 en 5**
- **Viering Heilig Avondmaal**
- **Gezang 66 vers 5**
- **Gezang 125 vers 1, 3 en 5**
- **Zegen (gezongen amen)**