

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288  
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
19/12 10.00	ds. J. Snaterse, Hoogeveen <i>4e Advent</i>	collecten: Diaconie IZB
19/12 16.00 BK	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	
22/12 19.30	<i>Avondgebed</i>	Alleen via kerkomroep.nl
24/12 20.00	<i>Kerstzangdienst</i>	Alleen via kerkomroep.nl en Youtube
25/12 10.00	prop. A.T. Maarleveld, Bodegraven <i>1e Kerstdag</i>	collecten: Kinderen in de knel /PGV
25/12 15.00	<i>Kinderkerstfeest</i>	
26/12 10.00	ds. B. Ouwehand, Andel	collecten: Diaconie PGV

## BLOEMENGROET

- Onze eerste groet is bestemd voor Ria en Martin van Dijk. Dit als teken van betrokkenheid en meeleven met Ria en Martin. Ook voor de trouw waarmee Martin elke zondag weer paraat is om de preken op te nemen. Wij zijn Martin daar dankbaar voor. Wij willen jullie gezegende Kerstdagen toewensen en een voorspoedig Nieuwjaar. Tevens een hartelijke groet van ons allen.
- De tweede groet is voor Carla op den Brouw. Zoals ik al vermeld heb, is Carla gestopt met de verzorging van de bloemengroet. Vandaar dat wij je vandaag graag willen verrassen met onze bloemen. Geniet er van Carla. Bedankt voor alles! Wij wensen je Gezegende Kerstdagen toe en een gezond Nieuwjaar.

De bloemen zijn gehaald en bezorgd door Cees Vermaat en Ellen van Kranenburg.

## MEELEVEN

- Na een verblijf van 5 maanden in het ziekenhuis, waarvan 3 weken in de Marnix, kreeg Bella Joossens van de week te horen dat zij vrijdag 17 december naar huis mocht. Wat is Bella blij met dit bericht. Kunt u dat begrijpen? Ze moet nog wel wat aansterken. We wensen je alle goeds toe. Gezegende Kerstdagen en een hoopvol Nieuwjaar. Het zou heel fijn zijn als we haar een kerstgroet zouden sturen.

- Ed v.d. Kooij ligt nog op de IC vanwege corona en een dubbele longontsteking. Het gaat gelukkig langzaam aan beter. Wij wensen Willemijn en Ed veel sterkte toe.
- Op woensdag 15 december is Jeanet Wielaard Lepe-laarsingel 64 3136 PA in haar huis lelijk gevallen. Ze heeft daardoor haar schouder gebroken. Ze heeft heel veel pijn, maar zij moet tot maandag 20 december wachten tot zij geopereerd wordt. Haar dochter en zoon ontfermen zich nu over Jeanet. Wij wensen je Gods nabijheid toe!
- Op woensdag 15 december is Pieter Krabbendam geopereerd aan teelbalkanker. De operatie is goed verlopen. Er volgen nog onderzoeken of er uitzaaiingen zijn. Op dit moment gaat het goed met Pieter. Hij is dankbaar voor Gods hulp en het meeleven vanuit de gemeente.
- Dhr. Henk Westerdijk is op vrijdag 10 december opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een lichte beroerte. Dinsdag 14 december mocht hij gelukkig weer thuiskomen. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Hij voelt zich nog wel slapjes. Henk, veel sterkte bij het verdere herstel. Gods nabijheid toegewenst!
- Ons gemeentelid Henk Hannewijk verblijft al heel lang in het Zonnehuis. Daar wordt goed voor hem gezorgd. Hij wordt ook door één gemeentelid heel trouw bezocht. Kunnen wij hem eens een kerstgroet sturen? Misschien herkent hij uw naam nog wel. U kunt gewoon uw kaart naar het Zonnehuis, Dillenburgsingel 5, 3136 EA sturen dan komt hij op zijn bestemming. Dank hiervoor!

## DANK

- Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele reacties, bloemengroet, kaarten, die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. Onze trouwtekst: Geloof, Hoop en Liefde, is al die jaren ons Anker geweest. Arie en Hilde Kalis.
- Bella Joossens heeft mij gevraagd een bedankje te schrijven voor de zondagsbrief. Voor al het meeleven, gebeden, kaarten, bemoedigende woorden en de vele bezoeken van dominee L.J. Scholten. Dat heeft mij diep getroffen en ik ben u daar allemaal heel dankbaar voor.

## OVERLEDEN

Op vrijdag 10 december is mevrouw Petronella Francisca Bagchus (Nel) de Bruijne overleden. De begrafenis heeft donderdag 15 december plaats gevonden.

## MIDDAGDIENSTEN

Vanaf deze zondag zullen de middagdiensten weer plaatsvinden, maar met een vervroegd aanvangstijdstip t.w.: 16.00 uur. Wij proberen samen met de predikant om de dienst om 17.00 uur te laten eindigen. De middagdienst vandaag vindt plaats in de Bethelkerk.

## KERSTZANGDIENST

Wij proberen ondanks alle beperkingen toch een kerstzangdienst plaats te laten vinden. Helaas kunnen hierbij geen bezoekers aanwezig zijn. De avond is vanaf 20.00 uur live te volgen (of eventueel terug te kijken) via YouTube en de Kerkomroep (enkel audio).

### collectedoelen

We brengen graag een drietal collectedoelen onder uw en jouw aandacht waar we, vanuit Kerstavond 2021, digitaal voor willen collecteren als wijkdiaken. De uiteindelijke opbrengst zal in drie gelijke delen aan betreffende organisaties worden overgemaakt. De doelen zijn:

- Albert en Esther Knoester in Israël (CAMA);
- Wouter en Marlies Nagel en hun gezin in Madagaskar (MAF);
- Stichting De Haven in Den Haag.

U/jij kunt uw/jouw gift ook overmaken op NL89INGB0005328956 ten name van Wijkdiaconie Grote Kerk te Vlaardingen o.v.v. Gift kerstavond 2021. Ter info: ANBI College van Diakenen van toepassing.

### dank

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die in 2021 op welke wijze en waar dan ook, heeft omgezien naar zijn of haar medemens. Dit dienend gedaan door met en voor anderen te bidden, op te bezoek te gaan, te helpen, financieel te ondersteunen of op zo vele andere wijzen. Zo mogen we met vertrouwen de jaarwisseling 2021-2022 overgaan; God houdt ons allen vast en ziet naar ons allen om. Alle reden om Hem dankbaar te zijn. Zo wij ook naar u en jou. Vriendelijke groeten van uw en jullie wijkdiakenen, Bas, Henk, Korné en Jan

## EEN TWEDE SPOOR

In maart 2022 zijn wij als wijkgemeente vier jaar vacant. Geen jubileum om te vieren. Ondanks de aanhoudende inzet van de beroepingscommissie(s) en de wijkkerkenraad hebben de vele gesprekken en meerdere beroepen nog niet mogen leiden tot het bevestigen van een nieuwe predikant.

De beroepingscommissie gaat zorgvuldig te werk en besteedt veel tijd aan het beluisteren en leren kennen van predikanten. Het kost al snel weken tot soms maanden om tot een lijstje van geschikte predikanten te komen. Vervolgens kan soms in de volgende fase in één telefonisch gesprek duidelijk worden dat er geen mogelijkheid is om verder in gesprek te gaan. Meestal is de reden om niet verder in gesprek te gaan heel praktisch. Predikanten ervaren nog voldoende uitdaging in de huidige gemeente of de gezinssituatie geeft geen ruimte voor een beroepingstraject.

Als wijkkerkenraad en beroepingscommissie hebben wij besloten om een tweede spoor in te gaan. Dit betekent concreet dat wij een vacaturetekst hebben opgesteld waarin wij predikanten uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Op die manier hopen wij in contact te komen met predikanten die wij nu misschien niet zien en die roeping ervaren om op een andere plek te werken.

Wij begrijpen dat dit vooralsnog een ongebruikelijke weg is voor onze wijkgemeente. Misschien is de eerste reactie wel: 'waar blijft zo het besef van roeping door God?' Desondanks geloven en vertrouwen wij dat juist door het inzetten van dit tweede spoor wij ook ruimte creëren om als wijkgemeente gerichter biddend te werk te gaan en op een andere manier open te staan voor Gods leiding. Wij hopen op je gebed en meeleven! Zodra de vacature geplaatst wordt is deze ook voor iedereen inzichtelijk.

## VANUIT DE WIJKKERKENRAAD

Vorige week woensdag heeft de wijkkerkenraad weer online met elkaar vergaderd. Hieronder een kort overzicht van de besproken punten:

- Ontmoeting met afvaardiging CU-SGP fractie om meeleven en gebed te vragen voor de Vlaardingse christelijke politiek en elkaar beter te leren kennen. Wij spraken o.a. over de manier waarop de kerk zich in zet in de stad.
- Benoemen van twee diakenen. De wijkkerkenraad heeft geen namen ontvangen vanuit de wijkgemeente en heeft zorgvuldig zelf namen voorgedragen. Deze broeders zullen worden gepolst.
- De vacaturetekst is besproken en vastgesteld voor het tweede spoor in het beroepingswerk
- Begroting Wijkkas 2022 is vastgesteld. Deze zal in het voorjaar 2022 samen met de jaarrekening worden gepubliceerd op de website.
- Op 22 december a.s. starten wij met een vervolg overleg over de ingezette acties gericht op jongeren en jonge gezinnen.

De eerste volgende wijkkerkenraadsvergadering vindt plaats op 12 januari 2022. Agendapunten kunnen bij de scriba aangeleverd worden voor 3 januari 2022.

## KINDERKERSTFEEST

Wij zijn blij dat we u en jullie mogen uitnodigen om met elkaar het Kerstfeest te vieren op eerste Kerstdag om 15.00 uur in de Grote Kerk.

Door alle strenge maatregelen zal het feest anders als anders zijn; zo zitten de kinderen bij hun ouders en zal er tussen de gezinnen en andere gemeenteleden voldoende afstand zijn. Verder gelden dezelfde regels als met de reguliere kerkdiensten van dit moment. Natuurlijk bij klachten thuis blijven en eventueel preventief een test.

Wij hopen dat we op deze manier toch een heel mooi en gezellig kerstfeest kunnen vieren en hopen dat jullie daarbij aanwezig willen zijn.

Om een beetje idee te hebben hoeveel mensen er komen vragen we jullie je uiterlijk zondag 19 december op te geven via de site van de Grote Kerk.

Graag tot op het kerstfeest! Het team van de kinderdienst.

## BIDSTOND

Op zondag 2 januari a.s. van 8.00 tot 9.30 uur willen we graag in de kerk bidden. We willen God vragen om de Heilige Geest en Zijn leiding in het nieuwe jaar voor onze gemeente. Dat we biddend onze gemeente in Zijn handen leggen en vragen hoe we Hem mogen dienen in Zijn Koninkrijk. *'Dan geeft de Heer antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zeg hij: Hier ben ik.'* (Jesaja 58: 9)

Wie bidt er 2 januari met ons mee? Arie van Keulen en Anneke van Keulen.

## VAKANTIEBIJBELWEEK

N.a.v. het vorige bericht van de VBW, hebben Wendy van Leeuwen en Jetty de Heer zich aangemeld om mee te helpen bij het organiseren en hier zijn wij heel blij mee.

Met het oog op de VakantieBijbelweek eind februari willen wij u vragen of u lege blikjes knakworst of ragout wil sparen. Met de komende kerstvakantie en feestdagen, zou dit moeten lukken toch?

U kunt uw lege blikjes in een doos doen die op een tafel staat bij binnenkomst. Wilt u de blikjes even schoonmaken en controleren op scherpe randjes?

Met vriendelijke groet namens het VBW team, Centine.

## ACTIE KERKBALANS 2022

Het is nu mogelijk om digitaal je vrijwillige bijdrage op te geven voor 2022. Iedereen waar een e-mailadres van bekend is ontvangt deze periode een verzoek om digitaal de toezegging voor volgend jaar door te geven. Doet u dit voor 31 december, dan ontvangt u geen brief meer van de Actie Kerkbalans in januari. Heeft u nog geen e-mailadres doorgegeven dan kunt u via deze link <https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen/> uw toezegging toch digitaal doorgeven.

## PASTORAAL CONTACT

Het zou fijn zijn als u te horen bent gekomen dat er een gemeentelid ziek is, opgenomen is, of om welke andere reden die pastoraal van belang is. Zou u dat dan zo spoedig mogelijk aan Lia van Herpen door willen geven. Tel: 474 05 47 of een app. naar (niet mobiel bellen) telefoon 06 - 111 80 460. Dan kan het op tijd in de zondagsbrief vermeld worden.

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 85**

*In de donkere nacht  
verschijnt een licht  
en de duisternis  
krijgt het niet in haar macht.*

*Eeuwenlang al voorzgd:  
het Woord van God  
dat geboren wordt.  
Hoop waar de wereld op wacht.*

*(Refrein)  
In het licht van Gods Zoon,  
zien wij zijn goedheid,  
zijn waarheid.  
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid  
zijn grootheid dichtbij.*

*Niemand ziet Gods gezicht,  
maar in zijn Zoon  
wordt Hij een persoon,  
maakt Hij bekend wie Hij is.  
(Refrein)*

*In mijn donkere nacht  
verschijnt zijn licht  
en de duisternis  
krijgt het nooit in haar macht.*

- **Psalm 24 vers 2 en 4**
- **Gezang 67 vers 1**
- **Gezang 67 vers 2**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 291**  
*'k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer, mijn God.  
Want in zijn hand  
ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont in mij.  
'k Zie naar Hem op en 'k weet:  
Hij is mij steeds nabij!*
- **Lezingen: Jesaja 55: 1-13 en Lukas 1: 26-38**
- **Psalm 80 vers 1, 9 en 11 (OB)**
- **Prediking: 'Geloven in Gods mogelijkheden'**
- **Psalm 145 vers 3 en 5**
- **Gezang 121 vers 1 en 4**

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Gezang 127 vers 3 en 5**
- **Gezang 444 vers 1**
- **Psalm 74 vers 11, 13 en 14**
- **Schriftlezing: 1 Johannes 2: 18-29**
- **Preek**
- **Psalm 71 vers 11 en 14**
- **Gezang 443 vers 1 en 3**

## Even Voorstellen:

Beste gemeenteleden,

Hierbij zal ik mezelf voorstellen. Mijn naam is Seth Heijndijk, ik ben 18 jaar en ik woon samen met mijn vader, moeder en broertje in Vlaardingen. Na afgelopen jaar de middelbare school te hebben afgerond, studeer ik nu rechten aan de Universiteit van Leiden. Dit vind ik erg interessant. Daarnaast heb ik ook nog een aantal bijbaantjes, zoals vakkenvullen in de supermarkt en ijsjes scheppen in de zomer. Ook ben ik regelmatig te vinden in het zwembad, daar doe ik aan de sport waterpolo.



Ik kom van jongs af aan al in de Grote Kerk (samen met de familie), maar vroeger natuurlijk ook bij de oppas, de zondagsschool en de jeugdclub. En daarbij moeten we het jaarlijkse jeugdweekend niet vergeten!

Deze gemeente is belangrijk voor mij, ten eerste omdat het geloof heel mooi en liefdevol is voor mij, maar zeker ook omdat ik hier veel vrienden en sociale contacten aan over hou, die ik over een aantal jaren nog zal spreken.

Wat ik bijzonder vind aan onze gemeente en de jeugdclub, is de saamhorigheid. Er worden volop activiteiten georganiseerd voor de gemeente- en jeugdclubleden waar de mensen dichter tot elkaar komen. Of als iemand een mooie of juist verdrietige ervaring met ons deelt, voelen we dat allemaal van binnen. Ook is de gemeente een combinatie van zowel jong als oud. Dit levert mooie gesprekken op waarin we elkaar alleen maar kunnen aanvullen. Dit zie ik zeker als iets positiefs.

Ondanks dat ik al vanaf mijn jeugd deel uitmaak van de gemeente, ken ik nog zeker niet iedereen uit de gemeente. Daarom zie ik er naar uit om ook al deze mensen te leren kennen!

Lieve gemeenteleden,



Vandaag mogen wij ons aan jullie voorstellen, alhoewel wij denken dat de meesten van jullie ons al wel een beetje kennen. Wij zijn Joke en Koen Korving en we wonen sinds 1993 in Vlaardingen Holy. Daarvoor woonden we in Rotterdam. Onze dochter en zoon zijn al een tijd de deur uit. Onze familie woont verspreid door het hele land.

Koen werkte bij het Octrooicentrum Nederland en geniet nu al ruim 4 jaar van zijn pensioen. Na zijn pensionering is hij coördinerend koster geworden en vertegenwoordigt hij de gemeente bij het College van Kerkrentmeesters. In het verleden heeft hij 15

jaar in de kerkenraad gezeten, waarvan de helft als scriba.

Joke werkt als WMO consulent bij Rogplus, in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Joke heeft in de tijd van de Vredeskirk mede de vrijdagavondclub geleid en daarna de zondagsschool. Zij brengt met veel plezier de bloemengroet naar gemeenteleden.

In onze vrije tijd wandelen we graag. Een paar jaar geleden hebben wij het Pieterpad gelopen, van Pieterburen naar Maastricht. Ook kan je ons tegenkomen op de fiets, bijvoorbeeld richting Schipluiden of Delft, voor een lekker bakje koffie. Koen houdt veel van motorrijden, vooral langs de rivieren in Nederland.

Wij vinden onze gemeente bijzonder omdat wij met zijn allen een mix zijn van mensen die soms verschillend denken over de invulling of toepassing van ons geloof, maar als het er op aankomt toch hetzelfde geloof belijden. Dat scheidt een band met elkaar en geeft hoop voor de toekomst.