

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertscholten@gmail.com

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Carola Stijnen en Marleen Simons.

AGENDA EREDIENSTEN		
25/12 10.00	prop. A.T. Maarleveld, Bodegraven <i>1e Kerstdag</i>	
25/12 15.00	<i>Kinderkerstfeest</i>	
26/12 10.00	ds. B. Ouwehand, Andel	
31/12 16.00	ds. J. van Belzen, Maassluis	
02/01 10.00	Ds. S.J. van der Vlies, Rotterdam	
02/01 16.00	Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	

MEELEVEN

- Jeanet Wielaard is deze week geopereerd. Ze heeft heel veel pijn gehad. Woensdag 22 december is Jeanet voor revalidatie naar de Marnix gebracht. Er is aan ons nog geen kamernummer gegeven. Misschien dat u haar eens kan opbellen in deze coronatijd dan kunt u het telefoonnummer aan mij vragen. (Lia van Herpen)
- Ed van der Kooij verblijft nog in het ziekenhuis vanwege corona en dubbele longontsteking. Met kleine stapjes zit er vooruitgang in. Hij is nu overdag wakker en reageert goed en hij begrijpt het. Heel fijn ook voor Willemijn dat er weer enig contact kan zijn. Wij wensen hen de kracht van onze Here God toe. Zij zullen zeker ook naar "Het komende Licht" uit zien.

Correctie: Vorige week is er een foutje geplaatst bij het berichtje van Henk Hannewijk. Er was geschreven dat één gemeentelid hem trouw bezoekt, maar dat zijn er drie.

KERSTGROET

Voor het tweede jaar een sobere kerst. Opnieuw kunnen we als familie niet allemaal met elkaar kerstviëren. Dat is voor iedereen niet leuk, maar in het bijzonder de zieken en ouderen hebben daar last van. Zeker als er nog maar weinig familie is. Vooral ook de alleengaande en eenzame gemeenteleden, maar verder natuurlijk voor iedereen is deze kerstgroet. Juist met Kerst denken we eraan dat God ons niet in de steek laat. Het Kerstkind met de mooie naam Immanuël (God is met ons betekent dat) getuigt van Gods liefde voor ons. Als we daar aan denken heft het Kerstfeest ons uit boven alles wat ons neer drukt. Maar laten we elkaar in deze tijd ook omzien naar hen die alleen zijn. Namens het pastoraat, wens ik u allen goede Kerstdagen en een Gezegend 2022. Ds. Bert Scholten.

DANK

Iedereen hartelijk dank voor de kaarten telefoontjes en andere contacten die ons geloof versterken vanuit de gemeente voor ons 55 jarig huwelijk. Tiny en Mar de Bruyn.

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet gaat naar Pieter Krabbendam. Dit als teken van meeleven en betrokken zijn met Pieter. Wij hopen van harte dat je al een beetje opgeknapt bent na je operatie. We wensen je een voorspoedig herstel. De gemeente wil jou ook graag Gezegende en blijde Kerstdagen toewensen en een hoopvol Nieuwjaar. Gods zegen toegewenst, Pieter.
- Jeanet Wielaard - Vroegindewij is deze week aan haar schouder geopereerd. Ze verblijft nu in de Marnix. Wij willen haar graag verrassen en bemoedigen. Met Kerstfeest niet thuis zijn dat is toch verdrietig. We hopen dat je toch uit mag kijken naar "Het Licht" wat komen gaat. De Here is je nabij! Een hartelijke groet van de gemeente Grote Kerk.

LIEDEREN EN LEZINGEN 1E KERSTDAG

- Op Toonhoogte 86
- Gezang 146 vers 1-5
- Psalm 98 vers 3 en 4
- Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-18
- Gezang 152
- Kinderlied: Op Toonhoogte 403

*Een Koning is geboren,
een Koning, een Koning,
een Koning is geboren,
heb je 't al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby'tje zo klein;
voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de Koning zijn.*

*Waar is Hij dan geboren,
die Koning, die Koning,
waar is Hij dan geboren?
Ik denk in een paleis.
O, nee, die Koning die ik ken,
de machtigste van al,
die kwam niet in een mooi paleis,
maar in een arme stal.*

Waar moet Hij dan in slapen,
die Koning, die Koning,
waar moet Hij dan in slapen?
Een gouden hemelbed?
o nee, die Koning die ik ken,
die heeft geen bed van goud;
geen pracht en praal,
maar o zo kaal:
een kribbetje van hout.

Wat draagt Hij dan voor kleren,
die Koning, die Koning,
wat draagt Hij dan voor kleren?
Een jas van hermelijn?
o nee, die Koning die ik ken
die heeft er zelfs niet één;
en ook geen hemdje van satijn,
maar doekjes om zich heen.

Hoe kan ik Hem dan vinden,
die Koning, die Koning,
hoe kan ik Hem dan vinden?
Weet jij misschien de weg?
Die Koning is dichtbij je,
je hoeft niet ver op reis;
vraag Hem in 't kribje van je hart,
dan wordt het een paleis,
dan wordt het een paleis!

- **Zingen: Maria was met Jozef**

Maria was met Jozef
naar Betlehem gekomen,
de mensen zeiden al:
Wie geeft die arme schapen
een plekje om te slapen?
Ze sliepen in de stal.

Maria kreeg een kindje
en Jozef zei: waar vind je
een wiegje voor de Heer?
Zij namen warme doeken
en legden in de voerbak
het kindje Jezus neer.

Hij lijkt op jou, zei Jozef
het neusje en die ogen
die donker zijn als wijn.
Hij leek ook op zijn Vader,
maar dat zag je pas later,
wanneer Hij groot zou zijn.

Wij buigen onze knieën
met Jozef en Maria,
de kribbe is een troon.
Wij maken bij de kribbe
een kring om te aanbidden:
o Heer, U bent Gods Zoon.

Laat alle lichten schijnen,
de hemelse gordijnen
gaan open in de nacht.
Laat engelen nu loven
het heilig Kind van boven
God heeft aan ons gedacht.

- Verkondiging
- Zingen: In Betlehems stal
- Gezang 139 vers 1 en 3
- Zingen: Ere zij God

LIEDEREN EN LEZINGEN 2E KERSTDAG

- **Op Toonhoogte 91**

Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van 't heelal.
De engelen melden, in Efratha's velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

(Refrein)

Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der wereld, halleluja!

En herders, zij kwamen
bij 'n kribbe tezamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk'rende sterre,
riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.
(Refrein)

In doeken gewonden,
voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.
De sterre gaat stralen,
voor wie moe van 't dwalen,
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.
(Refrein)

Wil daarom niet klagen,
maar dankbaar gewagen,
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.
Van 't Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.
(Refrein)

- Gezang 138 vers 1 en 3
- Psalm 98 vers 2 (OB)
- Kinderlied: Op Toonhoogte 403 vers 1
Een Koning is geboren,
een Koning, een Koning,
een Koning is geboren,
heb je 't al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby'tje zo klein;
voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de Koning zijn.
- Schriftlezing: Openbaring 12: 1-18
- Psalm 2 vers 3 en 4
- Psalm 72 vers 2 en 4 (OB)
- Op Toonhoogte 386 vers 1, 2 en 3