

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
27/02 10.00	Ds. W. Markus, Bergschenhoek	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
27/02 17.00	Dr. G. van den Brink, Woerden	
06/03 10.00	Prop. A.T. Maarleveld, Bodegraven	Collecten: 1. Project 1027 2. PGV
06/03 17.00	Ds. J. Scheele-Goedhart, Vijfhuizen	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

NA DE DIENST

Hoera! We kunnen weer koffie en thee drinken na de dienst. De bijbelstudiegroep 'De Ontmoeting' was zo enthousiast dat zij wat lekkers bij de koffie verzorgen en een aantal van hen was ook bereid om koffie en thee te schenken. Dit smaakt natuurlijk naar meer en dit willen we iedere week wel toch? Dan kunnen we misschien wel je hulp een keer gebruiken bij het koffieschenken en opruimen. Meld je hiervoor aan bij Koen Korving. Je kunt hem vanochtend gewoon op zijn schouder tikken, maar als je hem misloopt of er even niet aan denkt kun je hem ook gewoon mailen: khkorving@ziggo.nl

BLOEMENGROET

- De eerste groet gaat naar ons gemeentelid die deze week jarig is geweest. Het is dhr. J. van der Windt. Op donderdag 24 februari mocht u de hoge leeftijd van 85 jaar bereiken. Wij willen u daar nog van harte mee feliciteren. Tevens een groet van ons allemaal vanuit de Grote Kerk. Wij wensen u Gods zegen toe, in de tijd die de Here er nog aan toe wil voegen.
- De tweede groet is voor Tineke Rietdijk. Tineke is al anderhalf jaar aan onze gemeente verbonden. Maar door de coronatijd konden we moeilijker contact met elkaar leggen. Ook wil ze graag wat meer mensen leren kennen. Wat kunnen wij dan beter nu al voor haar doen? Precies, een bloemetje bij haar brengen. Tineke, geniet van deze bloemen, wij wensen je alle goeds toe. Gods zegen in dit alles.

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Joke Korving en Mar de Bruijne.

JARIG

Mevrouw C.H. Quak - Wielaard had deze week ook eigenlijk de bloemen moeten krijgen want op woensdag 23 februari is zij jarig geweest. Ze mocht de zeer hoge leeftijd van 95 jaar bereiken. Maar helaas is zij ziek en moet volgende week weer een paar dagen opgenomen worden. Vandaar houdt u de bloemen nog te goed. Wij als gemeente willen u toch heel graag feliciteren en een hartelijke groet doen toekomen. Veel sterkte bij de onderzoeken en wij wensen u Gods nabijheid toe.

MEELEVEN

- Woensdag 23 februari mocht Louise Kesseboom het ziekenhuis verlaten. Veel sterkte toegewenst, Louise. Wij wensen je een voorspoedig herstel toe.
- Ons bereikte het bericht dat bij dhr. G. Bel (Gerard) prostaatcancer is geconstateerd. Er volgen nog verdere onderzoeken.
- Mevrouw Hermien Verhoeven heeft vrijdag 25 februari een staaroperatie ondergaan. Wij hopen van harte dat je er voorspoedig van mag herstellen.
- Laten wij in het bijzonder bidden en danken voor alle zieken uit de gemeente, ook die hier niet bij name genoemd zijn.

VERHUISBERICHT

Op 4 maart a.s. zal mevrouw E.P. Vogel-Wielaard verhuizen van de Dillenburgsingel naar een aanleunwoning bij Zorgcentrum Uitzicht: Churchillsingel 567, 3137 XC Vlaardingen. Wij wensen Bep veel woonplezier in haar nieuwe huis.

DANK

Beste gemeenteleden, hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen die ik kreeg voor mijn 85ste verjaardag. Fijn dat er zo aan mij gedacht wordt. Het was voor het eerst alleen, een stille verjaardag zonder Adrie. Eenzaam maar niet alleen. Lieve groet van Hermien Verhoeven.

HONK: KERMIS

Aankomende zaterdag 5 maart vanaf 20.00 uur organiseren we een echte kermis in het Honk. Veel leuke spellen die je op de kermis tegenkomt gaan wij voor jullie ook organiseren. Natuurlijk zorgen we ook voor iets lekkers wat je op een echte kermis kan krijgen. Zien we je zaterdag ook?

CORONA-MAATREGELLEN

Na bijna twee jaar van maatregelen is de wijkkerkenraad verheugd mede te delen dat vanaf vandaag vrijwel alle maatregelen komen te vervallen:

- Maximaal aantal kerkgangers vervalt
- Vooraf reserveren ochtenddienst vervalt
- 1,5 meter afstand (3 stoelen) vervalt m.u.v. het vak A (voor het orgel)
- Mondkapjes bij binnenkomst, verplaatsen en vertrek niet meer verplicht, maar mag natuurlijk wel
- Bezoekers mogen zonder instructie de kerk verlaten

Er zijn een paar dingen waar wij aandacht en zorg voor vragen:

- Nog steeds geldt: bij klachten blijf je thuis.
- Houdt rekening met elkaar! Sommige gemeenteleden zijn bewust voorzichtig met hun gezondheid of die van de mensen om hen heen. Geef elkaar de ruimte of check of iemand het oké vindt om naast elkaar te zitten.
- Bij het verlaten van de kerk vragen wij extra aandacht om elkaar de ruimte te geven en niet in het gangpad te blijven staan. Bijkletsen kan maar bij voorkeur op de zitplaats, aan de zijkant of buiten.
- Collecteren doen wij bij tafel waar de zondagsbrieven liggen (bij binnenkomst links of rechts)
- Activiteiten in de Dijk kunnen zonder maatregelen plaatsvinden, maar alleen met reservering. Het is verstandig om vooraf een zelftest te doen als je met een groep op een binnenlocatie samenkomt.

Zitplaatsen in vak A (vak voor het orgel)

Het vak voor het orgel richten wij bewust nog in op 1,5 meter en met de bekende 'rode kaarten'. Hiermee hopen wij gemeenteleden die voorzichtig willen zijn de kans te geven hier te zitten. Mocht je hiervan gebruik willen maken adviseren wij je op tijdig te komen. Aan gemeenteleden die gewend zijn hier te zitten maar niet op 1,5 meter willen zitten vragen wij deze ruimte te geven.

VOORJAARSCOLLECTE GZB ZONDAG 6 MAART

Deze collecte is bestemd voor het zendingswerk in Nepal. In het hindoeïstische Nepal tellen mensen met een handicap niet mee. Dit wordt gezien als eigen schuld. De kerk wil deze mensen helpen door o.a. voedselpakketten uit te delen. Namens de kerk kunnen mensen dan ook voedsel kopen. Ook kan dan andere hulp verstrekt worden. De GZB wil de opbrengst van deze collecte bestemmen voor dit werk. U heeft de mogelijkheid om mee te helpen met dit project van de voorjaarscollecte door een bedrag over te maken op bankrekening NL43 INGB 0003 9739 18 ten name van Geref. Zendingsbond Vlaardingen.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Psalm 2 vers 1 en 4
- Psalm 147 vers 4
- Gebed om vrede en ontferming
 - Woorden uit Psalm 5
 - Persoonlijk stil gebed
 - Afsluiting gebed
 - Gezang 285
- Gebed
- Kinderlied: Op Toonhoogte 514
(Refrein)
*Ik ben veilig in Jezus' armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.*

*Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet,
is het soms net alsof niemand me ziet,
net of er niemand meer is die me mist,
dan mag ik weten, dat Jezus er is.
(Refrein)*

*Als ik door anderen soms wordt gepest,
zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest',
dan ben ik blij dat ik Jezus ken.
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.
(Refrein)*

- Lezing: 1 Petrus 1: 1-2 en 2: 11-25
- Op Toonhoogte 124
*Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.*

*Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.*

*Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.*

*Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.*

- Preek
- Op Toonhoogte 132
*Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.*

*Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.*

*Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.*

*Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.*

- Psalm 146 vers 2 en 3

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- Gezang 285 vers 1 en 2
- Gezang 285 vers 3 en 4
- Psalm 48 vers 6 (OB)
- Schriftlezing: Johannes 5: 37-47
- Psalm 115 vers 1 en 5
- Preek: 'Hoe kun je geloven?'
- Psalm 27 vers 7
- Gezang 430 vers 1, 2, 6 en 7